



## Op adem komen

De schoolvakanties zijn begonnen en daarmee ook het hoogseizoen voor vakantievierders. Massaal trekt men erop uit met in een aantal gevallen een bijkomende ballast. Wat doen de virussen namelijk en welke beperkende maatregelen brengt dat met zich mee. Maar men kijkt hoe dan ook uit naar het even loskomen van de dagelijkse sleur en in veel gevallen van een hectisch bestaan. Men zoekt rust en ontspanning om op adem te komen. Voor vrijwel iedereen betekent rust vooral niets hoeven. De wijze van ontspannen kan echter behoorlijk uiteen lopen. De een ligt dagelijks uren achtereen in een strandstoel te slapen met af en toe misschien wat lezen, de ander gaat bergen beklimmen of duikt in een vreemde cultuur door in hoog tempo musea en bezienswaardigheden af te lopen. Het woordenboek van Van Dale geeft als definitie van rust 'een toestand waarin mensen terecht komen als ze ophouden met arbeid, als geen moeite of inspanning meer nodig is'. Het gaat overigens niet alleen om betaalde arbeid maar evenzeer om allerlei vormen van vrijwilligerswerk. Ik hoor gepensioneerde mensen vaak zeggen 'dat ze het nog nooit zo druk hebben gehad'. Maar na een paar weken van rust en ontspanning, hoe ook ingevuld, valt men weer in het oude patroon van vaak veel moeten en keuzes maken. Ook dan zou het goed zijn om wat tijd te reserveren bij voorkeur ongepland.

In de zeventiger jaren werkte ik als (bedrijfs) maatschappelijk werker. Na een lange dag vol intensieve gesprekken had ik nog één afspraak. Een man zwaar in de relatieproblemen. Ik zag tegen het gesprek op. Was best wel moe. Ik stelde voor dat we samen een hapje gingen eten en we het niet over zijn problemen zouden hebben maar dat uit te stellen tot de volgende dag of de dag erna. Het werd een gezellige avond waarin ik de man beter leerde kennen. De gesprekken daarna liepen volgens mij vlotter dan zonder dat etentje was gebeurd. Maar zo had ik het niet geleerd op de sociale academie en

volgens mijn supervisor had ik niet de noodzakelijke afstand tot mijn cliënt in acht genomen. Tja. Ik geloof echter nog altijd dat de hoge werkdruk, de lange wachtlijsten en de strikte gesprekstijden van 30 minuten bij vele vormen van hulpverlening gebaat zouden zijn bij meer ongeplande pauzes. Bij andere beroepen zouwens ook. Het zou wellicht burn-outs kunnen voorkomen.

Een gemeentelid met een veeleisende baan met lange werkdagen vertelde mij ooit dat hij wekelijks uitkeek naar de kerkdienst op zondagmorgen. Het gaf hem rust en deed hem loskomen van de dagelijkse routine. Hij zou het niet graag missen. De opdracht om sjabbat te houden is één van de tien geboden die het volk Israël kreeg bij de verbondssluiting in de woestijn na de uittocht uit Egypte. Het Hebreeuwse werkwoord waar 'sjabbat' van is afgeleid betekent "ophouden". God was zes dagen aan het scheppen en de zevende dag hield hij op. Hij staakte een dag zou je kunnen zeggen. Goed dat die 'vrije' zondag er is. Goed dat er plekken zijn waar je die dag met anderen kan samenkomen voor stilte, rust en bezinning. Maar ook de zondag kan weer routine worden. We zijn geen slaven in Egypte maar kunnen wel slaven van onze agenda zijn. Ook op gewone dagen is het goed te proberen wat aandachtiger te leven. Stil te staan bij de mensen en de dingen zonder van alles van ze te willen. Dan ontstaat ontmoeting in de juiste betekenis van het woord.

Ik hoop dat een paar weken vakantie, een periode van rust, een stimulans mogen zijn om bewuster, stiller en aandachtiger te leven. In de stilte en de rust kan het gebeuren dat je jezelf ziet zoals je bent en je de wereld maar ook God met heel andere ogen ziet. Voor wie het te goed heeft de komende zomermaanden: fijne ontspannen vakantie!

Ds. Dick Peters

# Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

## KERKDIENTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan:

0174 648569 of 06 29040029.

Kerkdiensten zijn te beluisteren op [www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283](http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10283)

### Zondag 25 juli

10.00 uur pastor Wim Hoefman, Maasland

19.00 uur geen vesper

### Zondag 1 augustus

10.00 uur ds Niek Smit, Oegstgeest

19.00 uur geen vesper

### Zondag 8 augustus

10.00 uur drs. Martin Brederoo, proponent

19.00 uur geen vesper

### Zondag 15 augustus

10.00 uur pastor Wim Hoefman, Maasland

19.00 uur geen vesper

### Zondag 22 augustus

10.00 uur ds Eibert Kok, Naaldwijk.

(’s Gravenzande: Ontmoetingszondag provinciale VVP. Zie onder *Algemeen* voor informatie.)

19.00 uur geen vesper

### Zondag 29 augustus

10.00 uur ds Neeltje Reijnders

19.00 uur geen vesper

## Ontmoetingskerk

25 juli 9.30 uur, ds Marjan de Vries

1 augustus 9.30 uur, ds Carel v.d. Meij

8 augustus 9.30 uur, ds Carel v.d. Meij

15 augustus 9.30 uur, ds Eibert Kok

22 augustus 9.30 uur, ds Carel v.d. Meij, Avondmaal

29 augustus 9.30 uur, ds Eibert Kok, afscheidsdienst

## ADRESSEN

Predikant: ds Neeltje

Reijnders, tel. 0174-769006

[neeltje.reijnders@oudekerk](mailto:neeltje.reijnders@oudekerk-naaldwijk.nl)

-naaldwijk.nl

Maandag – Vrijdag spreekuur van 9.00-

10.00 uur; daarbuiten bereikbaar op

afspraak en voor dringende zaken.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel.

0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel.

0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-

Holster, Postbus 228, 2670 AE

Naaldwijk, e-mailadres:

[scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)



Website: [www.oudekerk-naaldwijk.nl](http://www.oudekerk-naaldwijk.nl)

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-

Verton, Kerkstraat 27, 2671 HC

Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:

[bureau@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:bureau@oudekerk-naaldwijk.nl).

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v.

CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente

Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

[diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl)

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer

voor het restauratiefonds:

NL11RABO0373725337.

## UIT DE GEMEENTE

### Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed'

doorgeven; neem dan contact op met

Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk,

tel. 0174-627419 of

[a.vanhoeven@caiway.nl](mailto:a.vanhoeven@caiway.nl)).

### Verjaardagen

Op 27-jul mevr. L.C. Hoogendoorn - de

Liefde, Bizet 97, 2671XS Naaldwijk, 81

jaar.

Op 30-jul mevr. P.W. van der Starre –

Boksmen, Fresiastraat 13, 2671KS

Naaldwijk, 79 jaar.

Op 1-aug mevr. J.C. van Vliet –

Zwartveld, Van Tijnplein 19, 2671HP

Naaldwijk, 78 jaar.

Op 4-aug dhr. T. Berkman, Secretaris

Verhoefweg 20, 2671HT Naaldwijk, 82

jaar.

Op 20-aug mevr. A. van Vliet - de Wit,

Verdipark 15, 2671GZ Naaldwijk, 81

jaar.

Op 21-aug mevr. J.J. Bool - van Geest,

Schiereiland 100, 2673CZ Naaldwijk, 88

jaar.

Op 21-aug dhr. A.C. Knoppert, De Schie

20, 2673BJ Naaldwijk, 80 jaar:

Op 1-sep mevr. A. Moor –

Onderdelinden, Verburchlaan 2, 2671CP

Naaldwijk, 90 jaar.

Op 2-sep mevr. J.M. Brouwer – Gaiser,

Verhagenplein 26, 2671HS Naaldwijk,

85 jaar.

Op 6-sep dhr. L.N. van den Hooven, Arie

Tukstraat 2, 2684XM Ter Heijde, 83 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de

Hervormde Gemeente Oude Kerk.

### Huwelijksjubilea

Op 29-07-2021 zijn dhr. en mevr.

Middelburg – van Ooijen Zwethlaan 6,

2675 LB Honselersdijk 50 jaar getrouwd.

Op 18-08-2021 zijn dhr. en mevr. Verheij

– Van der Linden Goudenregen 9, 2671

PG Naaldwijk 60 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de

Hervormde Gemeente Oude Kerk.

## VAN DE PREDIKANT

### Inleiding *Op reis naar God*

Zondag 11 juli was er in de Oude Kerk

de Kinderdienst die ging over *Reizen*.

Voor deze dienst schreef ik het verhaal

van Fons. Fons wil ook graag reizen,

maar hij heeft een heel speciaal doel: hij

wil reizen naar God. Een mooi verhaal

om op een zomeravond eens te lezen!

## Het verhaal van Fons - *Op reis naar God*

Waar kom je God tegen? Op de meest onverwachte plaatsen en momenten. Als je bidt. Soms is dat zo gewoon dat je dat niet bedenkt. Als je ergens ver op reis bent. Soms als je verdrietig bent. En in de kerk. En vooral ook in de natuur.

Ik wil jullie een verhaal vertellen over Fons. Fons wilde zo graag zo dicht mogelijk bij God zijn. Dus vroeg hij voor zijn verjaardag een ballonvlucht. Zijn ouders, zijn broer en zussen, en zijn oude grootmoeder die ook bij Fons in huis woonde, hadden het geld bij elkaar gelegd. En midden in juli, toen de verjaardag van Fons was, steeg hij met de ballonvaarder op met de ballon. Hij stelde zich voor dat het geweldig moest zijn om steeds hoger de lucht in te gaan. En het blauw van de hemel blauwer te zien worden. En dan daarboven, daar moet je toch wel God tegen kunnen komen.

Fons vond het maar wat spannend om op te stijgen. Het lawaai van alle gasflessen die die ballon opbliezen. En toen gebeurde het: ze waren los van de grond. Ze zweefden over het dorp heen. Alles leek wel heel klein! En wat was het stil zo boven in de lucht. Toch kon je heel goed horen wat er op de grond gezegd werd. Hij ving flarden op van een gesprek tussen twee vrouwen. Een hondje kefte naar hen. En hij hoorde de bomen ruisen.

De ballonvaarder zei dat ze eerst over het dorp zouden vliegen en dan nog wat hoger gaan. Dat vond Fons best. Hij keek verlangend naar de blauwe lucht die nog groter was dan wanneer je op de grond staat. Daar zou hij God toch wel tegen komen.

Ze zweefden langs de kerk. Hij vloog langs het dak. Voorbij de toren en heel graag had hij even zijn hand uitgestoken naar de leeuw die op de toren staat, om hem even aan te halen. En dan te kijken of hij ging spinnen of brullen. Maar dat was toch te ver weg. Het was prachtig. Maar God kwam hij daar op het dak van de kerk niet tegen.

De ballon vloog over de weg die hij altijd naar zijn werk liep. Langs de winkels. Over het Wilhelminaplein. En opeens waren ze het dorp voorbij. En waar Fons ook keek zag hij kassen, hij hoorde de schapen blaten die rondliepen op de stukken grond bij de kassen. En hij dacht aan al dat eten dat verbouwd werd. Al die bloemen om mensen blij te maken. Om kleur te geven aan huizen en mensen. En hij begreep iets meer hoe God naar de wereld keek. Als hij heel ver keek zag hij de duinen. En de zee. Fons werd er stil van. Alles wat hij zag deed hem aan God denken.

En opeens, hij had er helemaal geen erg in gehad: daar in de verte was zijn eigen huis. De weg die naar de tuin leidde. De bloemenstruiken om het huis heen. De was aan de droogmolen. En zijn nou, warempel, daar zat in de tuin zijn eigen

familie. Oma op haar eigen gemakkelijke stoel onder de parasol. Zijn ouders, zijn broer en zussen. Ze keken niet omhoog. Maar hij zag hoe gezellig ze het met elkaar hadden.

Zijn broer hielp vader, die niet zo sterk meer was, sjouwen met de nieuwe planten. Eén van zijn zussen smeerde de handen van hun moeder met crème in omdat haar handen zo'n pijn deden. En een andere zus reikte over de heg heen de buurvrouw een pan met soep. Buurvrouw was niet zo gezond de laatste tijd en zo konden ze een beetje voor haar zorgen. Ze hadden plezier. Ze hadden het goed samen.

Op de buitentafel zag hij allerlei lekkers staan: ze gingen juist middageten. Zelfs boven in de ballon hoorde Fons zijn vader bidden. En opeens zag Fons zijn eigen stoel staan. Leeg en uitnodigend. Er was niemand op gaan zitten. Ze wachtten op hem. Het was zijn plaats. De wind was even stilgevallen en zo kwam het dat de ballon stil bleef staan boven het huis. Vader was bijna aan het eind van zijn gebed, met die bibber in zijn stem die erbij hoorde. Fons hoorde ze allemaal 'Amen' zeggen en hij kon het niet laten om vanuit de luchtballon ook heel hard AMEN! te roepen. Toen keek zijn familie omhoog. Ze stonden op en zwaaiden en ze riepen zijn naam. "We bewaren wat eten voor je" riep zijn moeder. En zijn broer riep: "Je moet straks even komen kijken, er is een nieuw kalf geboren. En dat op jouw verjaardag". Oma zei niets. Maar ze wees met een blij gezicht naar de lege stoel. Zijn lege stoel. Die op hem wachtte.

De wind zette weer aan en verder dreef de ballon. Nou, zei de ballonvaarder. Nu zullen we maar wat hoogte gaan maken he? Je wilde toch zo graag God tegen komen? Fons keek nog even naar beneden, waar zijn huis nu snel uit beeld verdween. "Ja, dat is goed." zei Fons. "Ik wil best nog wat hoger. Maar ik geloof dat ik God al tegengekomen ben".

Ds. Neeltje Reijnders

### Vakantie

Vanaf zondagmiddag 18 juli heb ik vakantie tot en met zondag 22 augustus. Maandag 23 augustus ga ik weer aan het werk en ik hoop u allen weer te zien! Een heel goede zomerperiode gewenst! Mocht er zich onverhoopt een pastoraal noodgeval voordoen in mijn afwezigheid, neemt u dan contact op met mevrouw Annie van Hoeven (0174-627419 of 06 27908029). Zij heeft het overzicht welke predikanten aanwezig zijn en zij kan u helpen om een predikant te vinden.

Ds. Neeltje Reijnders

### VAN DE KERKENRAAD

Sinds een aantal weken zijn de coronamaatregelen iets versoepeld. Hoewel de besmettingen onder de jongeren weer snel oplopen, kunnen wij nog steeds vasthouden aan deze

verruiming, dus we kunnen blijven zingen en koffiedrinken en het is niet noodzakelijk om u vooraf aan te melden. Het belangrijkste blijft dat we afstand houden binnen de kerk.

Wat is het ook weer fijn om te kunnen zingen, zeker ook dat dit weer kon tijdens de afscheidsdienst van Gerard Bal. De afgelopen anderhalf jaar hebben we met veel creativiteit wel altijd een mooie dienst kunnen verzorgen. Hiervoor zijn we heel veel dank verschuldigd aan de mensen die in onze diensten de voorzang hebben verzorgd. Deze mensen waren er elke zondagmorgen al vroeg om samen met Gerard (en vaak ook Lia) de liederen in te studeren, en deze tijdens de dienst voor ons te zingen. Dank hiervoor.

In de komende weken zullen er verschillende organisten voorgaan. Afgelopen zondagen hoorde u al Peter Dingemanse en Mienieke Meijer. We hopen dat u de afwisseling kunt waarderen, terwijl wij op zoek gaan naar een definitieve invulling van onze vacature voor organist.

Een ander woord van dank is er voor één van onze kosteren. Leo Vos heeft te kennen gegeven te stoppen met zijn kosterdiensten wegens andere werkzaamheden. Leo, dank voor alle jaren dat je dit bij ons in de Kerk hebt gedaan. Voor dit jaar heeft Henk de Bruin zijn diensten verdeeld onder de andere kosteren, maar vanaf januari zou het fijn zijn als we nog een nieuwe koster op onze lijst kunnen bijschrijven.

De komende paar weken heeft de Vrije Ruimte een zomerstop, en zullen er veel mensen op vakantie gaan. Wie op vakantie gaat wensen we heel veel plezier, maar pas ook op uw gezondheid! Voor wie thuisblijft zal de kerk gewoon open zijn en kunnen we de zomerkring van harte aanbevelen!

Erik Knoppert

### GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank 2x € 10,00 voor collecte. Hartelijk dank voor deze giften.

### BEZINNING • BELEVING • VERDIEPING

#### Zomerkring

Deze zomer is er op vier woensdagen een bijeenkomst voor de thuisblijvers, iedere keer met een apart programma. De eerste twee zijn al geweest. De zomerkring begint steeds om 10.30 uur en duurt ongeveer tot 12.00 uur.

#### 4 augustus: Carel van der Meij - *Mozaïeken in Ravenna*

In de vroege Middeleeuwen is een oostelijk deel van wat nu Italië heet een korte periode geregeerd vanuit Constantinopel, de hoofdstad van het Oost Romeinse rijk. In dat gebied ligt de stad Ravenna. Daar zijn uit die tijd een aantal kerken bewaard met verbluffend mooie mozaïeken. Er wordt deze

morgen iets over die periode verteld, en we kijken met elkaar naar afbeeldingen van die mozaïeken.

#### 18 augustus: Eibert Kok – *Heel de santenkraam*

In augustus 1572 vond in de Oude Kerk van Naaldwijk de eerste openbare Calvinistische prediking plaats. Een mooi gebrandschilderd raam aan de zuidmuur van het schip herinnert daaraan. Volgend jaar is dat 450 jaar geleden en zal aan die grote verandering in de geschiedenis van de kerk van Naaldwijk vast en zeker meer aandacht geschonken worden. Maar voor het zover is, gaan we eens kijken naar heel de santenkraam die in de jaren vóór 1572 uit de kerk verdween. Hoe zag de Oude Kerk er van binnen uit vóór de reformatie. Aan de hand van overblijfselen in de kerk en voorbeelden van elders is daar een goed beeld van te krijgen.

#### Epressions for justice



Tot 18 augustus vindt u in de Oude Kerk werken van kunstenaars die zich hebben verenigd in *Ars pro Deo*. In een expositie met de titel 'Expressions for Justice' stellen zij met hun kunstwerken allerlei vormen van slavernij aan de kaak. Meer over deze kunstenaars en hun motieven vindt u op de volgende websites: [www.arsprodeo.nl](http://www.arsprodeo.nl) en [www.ijmnl.org](http://www.ijmnl.org). U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag, van 11.00 tot 13.00 uur woensdag, van 12.00 – 16.00 uur en zaterdag, van 14.00 – 16.00 uur.

#### STARTZONDAG 12 september

Hoewel de situatie rondom corona op het moment dat we dit stukje schrijven nog niet helemaal zorgeloos is, zijn we toch gestart met het voorbereiden van de startzondag op 12 september. We blijven hoopvol gestemd. Schrijft u de datum maar vast in uw agenda. We hebben een leuk programma voor u in petto. Net als vorig jaar blijven we ook dit jaar thuis. We hebben elkaar lang genoeg niet in de kerk gezien, dus we zien er naar uit elkaar daar weer te ontmoeten.

We starten om 10.00 uur gezamenlijk met koffie, thee, limonade en iets lekkers erbij. Gevolgd door de dienst die in het teken staat van Abraham. Hij zal veel nakomelingen krijgen. Zoveel als er sterren aan de nachtelijke hemel te zien

zijn. Abraham droomt ervan. De kinderen maken tijdens de dienst een echte dromenvanger. Na de dienst drinken we nog wat en gaan we verder met een echte vossenjacht door het centrum van Naaldwijk op zoek naar sterren. Voor mensen die minder goed ter been zijn of gewoon liever binnen blijven is er de mogelijkheid om n.a.v. het thema sterren een moodboard te maken of gewoon gezellig te praten met elkaar. Na de vossenjacht zien we elkaar weer terug in de kerk en sluiten we af met een gezamenlijke lunch. De eindtijd zal om een uur of 13.30/14.00 uur zijn. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de regelgeving rondom corona tegen die tijd. Is uw interesse gewekt en heeft u er al zin in? U kunt zich al opgeven via [marjanka.wolvers@gmail.com](mailto:marjanka.wolvers@gmail.com). Ook komt er binnenkort een intekenlijst in de kerk te hangen. We hopen u allemaal te zien en te ontmoeten op onze sterrenstartzondag. Bent u erbij?

Hartelijke groet van de voorbereidingscommissie: Mattanja Knoppert, Neeltje Reinders, Leo Boers, Marjanka Wolvers en Marianne van Toor

## 's-Gravenzande



### KERKDIENTEN

**Zondag 25 juli – 9.30 uur**

Ds. Martine Wassenaar

Diaconale collecte: voor eigen diaconie  
Extra collecte: Ronald Mc Donaldhuis in Den Haag

**Zondag 1 augustus – 9.30 uur**

Ds. Martine Wassenaar

Diaconale collecte: Streekverband de 10: Hart voor Moldavië  
Koffiedrinken na de dienst

**Zondag 8 augustus – 9.30 uur**

Mevr. Ds. H.C. Rikkert, Dordrecht  
Diaconale collecte: Stichting Gave

**Zondag 15 augustus – 9.30 uur**

Ds. B. Schoone, Poeldijk  
Diaconale collecte: KIA Zending:  
Pakistan christenen staan sterker in hun geloof; Koffiedrinken na de dienst

**Zondag 22 augustus – 10.00 uur**  
**Prov. Ontmoetingszondag VVP in de Uniekerk**

Ds. Martine Wassenaar  
Diaconale collecte: Stichting Edukans

**Zondag 29 augustus – 9.30 uur**

Ds. Martine Wassenaar  
Diaconale collecte: stg. Woord en Daad  
Extra coll.: Inloophuis Carma Naaldwijk



Eindelijk is de zomervakantie aangebroken! Of je nu ver weg gaat of niet, er is vast nog wel een moment dat je naar zee gaat. En daar sluit deze plaat mooi op aan! Je kunt de zeefiguurtjes kleuren en dan heb je nog genoeg ruimte om er nóg meer mee te doen. Teken jezelf op het strand, of de mensen met wie je bent. Of wat je daar die dag hebt meegemaakt. Ben je niet zo'n tekenaar en schrijf je liever, maak dan in het midden een spannend verhaal, een gedicht of schrijf een brief aan iemand! Veel plezier ermee en een heel fijne vakantie gewenst!

### ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: [domineeuniekerk@gmail.com](mailto:domineeuniekerk@gmail.com)  
Scriba: Nico Vreugdenhil, 06-22616034.  
Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.  
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: [jengwprinot@kpnmail.nl](mailto:jengwprinot@kpnmail.nl).  
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel. 0174-624738. [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).  
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: [famzwaanswijk@outlook.com](mailto:famzwaanswijk@outlook.com)



Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.  
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie  
e-mail: [uniekerk@pgsgravenzande.nl](mailto:uniekerk@pgsgravenzande.nl)  
website: [www.pgsgravenzande.nl](http://www.pgsgravenzande.nl)  
Twitter: <https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>  
Facebook: <https://www.facebook.com/Uniekerk/>

### AGENDA

Maandag 30 augustus: 13.30 uur – kerkenraadsvergadering



## BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 8 augustus gaat mevr. ds. H.C. Rikkert voor in de Uniekerk. Een kleine kennismaking met mevr. Rikkert:

Dominee Rini Rikkert is emeritus predikant en woont in Dordrecht. Zij was dominee van de Vrijzinnig Protestantse Elthetokerk in Alblasterdam. Rini Rikkert is ook schrijfster. Zij schreef o.a. het boek 'Contact met God' met als overkoepelend thema 'Verbinding'.

## UIT DE GEMEENTE

### Jarigen 80 jaar en ouder

26 juli: mevr. N.S. Boon-Langenberg, De Kreek, Leeuweriklaan 34, 2691 CK, 90 jaar.

26 juli: mevr. A. de Koning-van Straalen, Gasthuislaan 109, 2694 BD, 93 jaar.

10 augustus: dhr. J. van Baalen, Braillestraat 16, 2691 HX, 82 jaar.

13 augustus: dhr. J.G. v.d. Berg, Strandweg 385, 3151 HV Hoek van Holland, 84 jaar.

29 augustus: dhr. P. Vreugdenhil, Karekiet 32, 2693 AW, 80 jaar.

30 augustus: dhr. J.C. Looijen, Naaldwijkweg 124, 2691 RL, 84 jaar.

2 september: dhr. A.J. van Velden, Olivien 39, 2691 HS, 94 jaar.

2 september: mevr. J.E. Boon-Kuivenhoven, Mr. Bruntstraat 19, 2691 XR, 92 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een gezellige dag toe!

### Overledenen

Op 25 juni is overleden **dhr. P.D. van Antwerpen**, voorheen wonende Serviceflat 'Oudeland', Berkenstraat, op de leeftijd van 76 jaar.

Op 30 juni is overleden **dhr. H.A. Troost**, Veilingkade, op de leeftijd van 94 jaar.

Op 9 juli is overleden **mevr. G.M. van Trig-Buisman**, Montessoristraat, op de leeftijd van 89 jaar.

De begrafenissen/crematies hebben in besloten kring plaats gevonden. Namens de Uniekerk wensen we de nabestaanden veel sterkte toe de komende tijd.

### Omzien naar:

In 'De Kreek', Leeuweriklaan 34, 2691 CK, wonen:

Mevr. C.L. van Staaldunin-Noordam, Afd. Rank,

Mevr. E.P. de Jong-Dijkshoorn,

Mevr. N.S. Boon-Langenberg

Mevr. K. Zeelenberg-van Straalen

Dhr. J.P.A. van Staaldunin

Dhr. A.H. van Staaldunin

In 'Sonnevank', Viottastraat 2, 2692 BS, woont:

Mevr. M.M. (Marian) van Gernerden

In de 'Hooge Tuinen', Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, wonen:

Dhr. en Mevr. L. v.d. Berg-Rodenburg

Mevr. M.A. Jutte

Mevr. A.C. Boel-v.d. Klugt

## VAN DE KERKENRAAD

We worden momenteel heen en weer geslingerd tussen coronaversoepelingen en het weer intrekken van de versoepelingen. Tussen een afname van positief geteste mensen naar een enorme toename van positief geteste mensen. Dat maakt het voor het plannen en organiseren van activiteiten bijzonder lastig. De Bazaarcommissie heeft laten weten dit jaar geen gelegenheid te hebben een bazaar te organiseren. Vergunningen, voorbereiding, loten, vrijwilligers vergen te veel tijd. Voor het najaar van 2022 staat de bazaar wel op de planning, wellicht in een wat afgeslankte vorm.

Op **zondag 22 augustus** staat de jaarlijkse Ontmoetingsdag van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten op de agenda. Deze zal (indien mogelijk) plaats vinden in de Uniekerk. De dienst zal beginnen om 10.00 uur en worden geleid door ds. Martine Wassenaar. Daarna is er koffie, een lunch en een uitgebreid middagprogramma met een bezoek aan het Westlands Museum en Tomatoworld, beide in Honselersdijk. Verdere informatie kunt u vinden op de website [www.vrijzinnigzuidholland.nl](http://www.vrijzinnigzuidholland.nl).

Op **zaterdag 04 september** hopen we de jaarlijkse barbecue te kunnen houden. Daar zullen tevens appeltaart, bloemen en kleine lootjes voor mooie prijzen worden verkocht.

Op **zaterdag 11 september** is er de Open Monumentendag waar ook de Uniekerk zich voor open stelt. 's Morgens zullen er twee optredens zijn van "De Frisse Wind" en 's middags zullen er twee optredens zijn van "De Westland Brass." Tussendoor bespeelt Erna Brinkman het orgel. Het Kostersechtbaar is blij met het hekwerk aan de achterzijde van het Uniecentrum. De overlast door hangjongeren is voorbij.

Na uitgebreid overleg met alle betrokkenen is besloten tot definitieve aanschaf van de apparatuur voor "Beeld en Geluid." Tien mensen hebben zich aangemeld om de voorbereiding en de bediening van de apparatuur tijdens de dienst te verzorgen. De materialen worden medio september geleverd, daarna gaan we proefdraaien.

Tenslotte waren er op de informatieavond over een op te richten koor op 07 juli 26 belangstellenden plus dirigent en dominee aanwezig. Zie voor verdere informatie het stukje hierover van Ds. Martine Wassenaar.

Nico Vreugdenhil

## GIFTEN BLOEMENDIENST

Ontvangen via Wil Ruinard € 20,-- en via Gerrit Mostert € 30,--  
Hartelijk dank!

## VIDEOSTREAMEN GAAT DOOR

De acties om vrijwilligers te vinden voor beameren en videostreamen hebben resultaat gehad en het project vindt

doorgang. Medio september wordt de apparatuur geleverd.

## LECTOREN GEZOCHT

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, kan er ook weer meer bewegen worden in de kerk. Vandaar dat de Uniekerk nu op zoek gaat naar lectoren die volgens een rooster regelmatig de schriftlezingen voorlezen aan de gemeente. Een lector is dus een schriftlezer. Van tevoren krijgt u natuurlijk de teksten toegestuurd. Ook is het mogelijk om een paar keer van tevoren te oefenen.

U kunt zich aanmelden via een aanmeldijst in de kerk en/of bij mij per email: [domineeuniekerk@gmail.com](mailto:domineeuniekerk@gmail.com) of per telefoon: 06-49704995.

Ds. Martine Wassenaar



## OPRICHTING "CANTOOR"

7 juli was er een mooie opkomst van geïnteresseerden in de oprichting van een koor /cantorij. De toekomstig dirigent Hans van Waveren heeft de zanglust met enkele liederen uit het Liedboek opgewekt. Uit de bespreking en kleine enquête blijkt dat de woensdagavond van 19.30 uur-21.00 uur met een drankje na afloop en koffie/thee aan het begin voor de meesten passend is.

De repertoirekeuze ligt wel ver uiteen, van eenvoudige kerkliederen tot bachcantates en buitenlandse meerstemmige liederen.

Daar moeten we een modus vivendi voor zien te vinden. Momenteel beginnen we de ene week vooral de kerkliederen uit het Liedboek in te studeren en de andere week de moeilijker stukken, zodat mensen die projectmatig mee willen doen, dan ook mee kunnen doen.

Zo zijn we het midden tussen een cantorij en een koor, vandaar de suggestie ons koor *Cantoor* te noemen. Met ingang van 1 september kunnen we beginnen.

De kosten bedragen 35 -40€ per kwartaal, het bedrag is afhankelijk van het aantal deelnemers. Een koor van 20-25 leden zou wenselijk zijn.

U kunt zich bij Ds. Martine Wassenaar opgeven email:

[domineeuniekerk@gmail.com](mailto:domineeuniekerk@gmail.com)

Of telefonisch 0649704995. Of in de kerk.

## VRIJDAGMIDDAG KERKOPENSTELLING

28 mei tot 3 september tussen 14.00-16.00 uur.

In de Uniekerk, even, tussen het winkelen door, een luisterend oor. Voor ieder die zichzelf niet voorbij wil lopen.

## HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

### KERKDIENTEN

In verband met de versoepeling van de coronaregels zijn de kerkdiensten opnieuw aangepast. Er is kerk in Honselersdijk en in Maasdijk.

**Zondag, 25 juli, Maasdijk**, 10:00 uur, ds Dick Peters en Maria Opgelder

**Zondag, 1 augustus, Honselersdijk**, 10:00 uur, ds Nel Verburg

**Zondag, 8 augustus, Maasdijk**, tuindienst, 10:00 uur, ds Aries van Meeteren

**Zondag, 15 augustus, Honselersdijk**, 10:00 uur, ds Len Lafeber

**Zondag, 22 augustus, 's-Gravenzande**, Ontmoetingsdag VVP ZH. Zie voor informatie onder *Algemeen*

**Zondag, 29 augustus, Honselersdijk**, 10:00 uur ds Dick Peters, jubileum-/ afscheidsdienst

### ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres: Mw. H. de Rijke-Schoordijk, Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616. Email: [vvphonselersdijk@outlook.com](mailto:vvphonselersdijk@outlook.com) Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v. VVP Honselersdijk. Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>



### UIT DE GEMEENTE

#### Verjaardagen

Op 25 juli, mw. H. de Rijke – Schoordijk, 80 jaar

Op 1 augustus, mw C.H. Molenaar – van Zanten, 81 jaar

Op 21 augustus, dhr. A.C. Knoppert, 80 jaar

Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

### Wel en wee

Leen van Staalduinen uit Maassluis ondergaat momenteel allerlei medische onderzoeken. We hopen op gunstige uitslagen. We denken in het algemeen aan mensen die met ziekte te kampen hebben. Laten we elkaar niet vergeten.

### VAN DE VOORGANGER

We waren blij met de versoepelingen en elkaar weer meer fysiek te kunnen ontmoeten. Helaas is daar een domper opgezet vanwege in hoog tempo oplopende besmettingen waardoor mogelijk weer beperkingen worden ingevoerd.

De afgelopen week was niet bepaald een week met een sterretje zoals dat wel wordt genoemd. Peter R. de Vries heeft de aanslag op hem uiteindelijk niet overleefd en talloze huizen staan in Limburg en daarbuiten onder water. Dat wordt vaak zo genoemd als de waarde van de woning lager is dan de erop rustende hypotheek. Maar hier geldt het letterlijk. Ondanks alle ellende dat die wateroverlast met zich meebrengt gelukkig ook een positief bericht voor de slachtoffers. De overheid vergoedt de schade als een verzekering niet zou uitkeren. Op zo'n moment ben je blij dat we in een rijk welvarend land wonen waar ondanks veel kritiek toch nog vormen van solidariteit bestaan.

Ook kerkgebouwen zullen niet altijd gespaard worden en hebben het vaak financieel al zo zwaar. Wat ook "in het water dreigt te vallen" zijn geplande vakantie-reizen. Sommige landen willen wellicht geen reizigers toelaten die uit landen met code rood komen zoals Nederland. Misschien niet het grootste drama maar de teleurstelling kan ik goed begrijpen. Een troost kan zijn dat Nederland ook nog veel te bieden heeft en het weer soms goed meewerkt om een fijne vakantie te hebben.

Er zijn de komende weken geen of weinig activiteiten. Het eerstvolgend nummer van Vrije Ruime is pas over zes weken. Voor de redactieleden ook fijn om wat later dan gewoonlijk het redactiewerk op te pakken. Het is werk dat zich vaak aan de aandacht onttrekt maar van grote waarde is. De vraag om versterking levert tot op heden nog niks op. Dus mocht er iemand zijn.....

Op 22 augustus staat de ontmoetings-zondag gepland van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland. Deze vindt plaats in de Uniekerk in 's-Gravenzande. Zie voor informatie elders in dit nummer. Ontmoeten is belangrijk in welke samenstelling dan ook. Ik hoop dat er de komende weken veel inspirerende ontmoetingen zullen zijn naast ontspanning. Ik las een mooie uitspraak van ene Andrea Schwartz die luidt: Soms droom ik ervan dat ik niet altijd hoeft te bloeien maar tijd en rust heb om kracht voor nieuwe scheuten te verzamelen.

Ds. Dick Peters

## VAN DE KERKENRAAD Ledenvergadering

De ledenvergadering is gehouden op zondag 20 juni. Deze was goed bezocht. Naast de standaardpunten zijn er ook een aantal speciale punten op de agenda terug te vinden. De voorstellen van het bestuur zijn aangenomen. Nu kan het bestuur, na het opheffen van de coronamaatregelen, aan de slag gaan voor de toekomst.

### Jubileum/ Afscheidsdienst

Ds. Dick Peters zwaait af na een dienstverband van +30 jaar. De uitnodigingen worden nog verstuurd. Inlichtingen bij mevr. Ineke Koornneef en mevr. Carla Molenaar. Het bestuur zoekt naar foto's uit die periode. U kunt die afgeven aan Wim ter Haar of sturen naar [whperdix@kabelfoon.nl](mailto:whperdix@kabelfoon.nl)

## Maasdijk



Maasdijk 40

### KERKDIENTEN

**Zondag 25 juli – Maasdijk**

10.00 uur Bevestiging en Intrededienst Pastor Maria Opgelder  
In deze feestelijke dienst zal Ds. D. Peters voorgaan

**Zondag 1 augustus – Honselersdijk**  
10.00 uur Ds. N. Verburg

**Zondag 8 augustus – Maasdijk**  
Tuindienst bij de fam. Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, Maasdijk  
10.30 uur Ds. A. van Meeteren

**Zondag 15 augustus – Honselersdijk**  
10.00 uur Ds. L. Lafeber

**Zondag 22 augustus - 's-Gravenzande**

Ontmoetingszondag in de Uniekerk  
Kijk onder *Algemeen* voor informatie.

**Zondag 29 augustus – Honselersdijk**

10.00 uur Ds. D. Peters  
Jubileum/Afscheid Ds. D. Peters

### ADRESSEN

Voorganger: Pastor Maria Opgelder. Sir Winston Churchillaan 663, 2287 AM Rijswijk. 06 549 11 606.

E: [maria.opgelder@kpnplanet.nl](mailto:maria.opgelder@kpnplanet.nl)



Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik  
54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015  
380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.  
Secretaris: vacant, postadres  
Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk,  
gerard@concordiamaasdijk.nl.  
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange  
Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06  
11116392,  
truus@concordiamaasdijk.nl.  
V.V.P. Maasdijk en Vereniging  
Concordia, Maasdijk 40, 2676AE  
Maasdijk. Telefoon: 0174 512095  
Bank: NL 85 RABO 0103 684 735

## VERJAARDAGEN

12 aug. Mw. H.C. Bruggeling-Koene,  
Oranjeplein 9, 2676 XP Maasdijk, 81  
jaar  
24 aug. Mw. E. Bouwman-Moser, v.d.  
Rijnstraat 11, 2676 CZ Maasdijk, 86  
jaar  
27 aug. Dhr. A. Bouwman, v.d.  
Rijnstraat 11, 2676 CZ Maasdijk, 86  
jaar  
Van harte gefeliciteerd.

## VAN HET BESTUUR

### Bevestiging Maria Opgelder 25 juli as.

Zoals wel nu bekend zal zijn, hebben  
we op zondag 25 juli as een  
bijzondere dienst in het kader van de  
intrede van onze nieuwe voorganger  
pastor Maria Opgelder bij ons in  
Concordia/VVP Maasdijk, met de  
bevestiging door onze voormalige  
voorganger Dick Peters.  
Onze leden hebben inmiddels voor de  
dienst een uitnodiging ontvangen.  
Daarnaast zijn er ook diverse  
genodigden, waarbij onder andere een  
beperkte afvaardiging van onze zuster  
VVP gemeenten in het Westland. Met  
nog wat leden uit Honselersdijk,  
kunnen we een bezoekersaantal  
hebben van maximaal 45 personen,  
dit conform de corona richtlijnen. Na  
de kerkdienst zal er gelegenheid zijn  
om met toast en koffie met wat lekkers  
de bevestiging te vieren en onze  
nieuwe voorganger te kunnen  
feliciteren.  
Voor diegenen die niet bij de dienst  
kunnen zijn of uitgenodigd zijn, is er  
de mogelijkheid om online de dienst bij  
te wonen via internet You Tube  
Livestream Concordia Maasdijk (of de  
dienst achteraf te zien).  
We verheugen ons op een feestelijke  
dienst en wensen nu reeds onze  
nieuwe voorganger een fijne tijd en  
goede samenwerking bij en met onze  
gemeente.

Namens uw bestuur,  
Arie Middelburg (vz)

## CONCORDIA MAASDIJK JEUGD Huttenbouwen

Woensdag 25 augustus  
Deze topmiddag slaan wij uiteraard  
niet over! Net als voorgaande jaren  
kunnen jullie met de aanwezige mate-  
rialen een mooi kunstwerk maken. Dit  
jaar is er ook weer een mooie beker te  
winnen!  
Kosten € 5,= inclusief lunch etc.  
Vergeet je hamer niet ;-)) Start 10:00  
tot 15:30 uur. Aanmelden vooraf is  
noodzakelijk! Vol=Vol;  
jeugd@concordiamaasdijk.nl. Voor  
kinderen van groep 3 t/m 8 (deelname  
op eigen risico).

## TUINDIENST

### Zondag 8 augustus

Onze jaarlijkse tuindienst wordt deze  
keer gehouden op zondag 8 augustus  
a.s. Iedereen is die zondag van harte  
welkom bij Barend en Truus  
Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73,  
Maasdijk.  
Ds. Aries van Meeteren zal voorgaan  
in deze tuindienst die als thema heeft:  
LEVE DE ZONDEVAL!  
De muzikale begeleiding is ook dit jaar  
weer in handen van het  
blazersensemble Westland Brass uit  
Hoek van Holland o.l.v. Gerrit v.d.  
Berg. De dienst begint om 10.30 uur.  
Wij hopen dat het zonnetje zal  
schijnen. Mochten de weergoden ons  
niet goed gezind zijn, dan zal de  
dienst in gebouw Concordia gehouden  
worden. Na afloop drinken we gezellig  
een kopje koffie/thee met elkaar.  
Noteert u de datum in uw agenda?  
Wij zien naar u uit op 8 augustus.  
Namens de activiteitencommissie  
Ineke- Johanna-Truus

## ALGEMEEN

### ONTMOETINGS DAG PROVINCIALE VVP

Op zondag 22 augustus staat  
de jaarlijkse Ontmoetingsdag  
van de Vereniging van  
Vrijzinnige Protestanten op  
de agenda, waarvoor  
persoonlijke uitnodigingen  
zijn verstuurd. Deze zal  
(indien mogelijk) plaats  
vinden in de Uniekerk. De  
dienst zal beginnen om 10.00  
uur en worden geleid door ds.  
Martine Wassenaar. Daarna  
is er koffie, een lunch en een  
uitgebreid middagprogramma  
met een bezoek aan het  
Westlands Museum en  
Tomatoworld, beide in  
Honselersdijk.  
Verdere informatie kunt u  
vinden op de website  
www.vrijzinnigzuidholland.nl.

## Colofon

### Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem  
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-  
westland.nl

**Productieteam:** Mw. G. Zwaanswijk,  
W. de Bloois en R. Scheepers

### Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Kopij voor het kerkblad nr 11 van  
2 september dient uiterlijk 28  
augustus ingeleverd te worden.  
Nr. 12 verschijnt 23 september.**

Dragt zorg voor begrafenissen of crematie

**Van der Eijk**  
uitvaartverzorging

Dag en nacht  
bereikbaar!



Freestastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946  
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Van Wingerden & Feldkamp  
Uitvaartverzorging

"Uw zorg in onze handen."

Persoonlijk, betrokken, vernieuwend.



0174 - 622 022  
Nachtegaalstraat 47 Honselersdijk



**GST**  
van Paassen

installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande  
Tel: 0174-446000  
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



**Kuyvenhoven**  
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370  
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  
UNETO VNI

Brandmeldinstallaties  
Beveiliging  
Elektra

Kerkstraat 27  
2671 HC Naaldwijk



**HOUTHANDEL  
V. D. MAREL**

**Voor al uw nieuw  
en gebruikt hout.**

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande  
Telefoon (0174) 412159/416305

**POLEY**

**uw Keurslager**

**waarom zou u 't**

**met minder doen**

Langestraat 96  
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan  
**80** jaar  
glanzend  
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl  
I www.kaaijschilders.nl  
T (0174) 41 31 98  
M (0)6 54 68 20 62  
F (0174) 41 91 21



**HOFMAN**

Duurzame bouwconcepten  
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk  
T 0174 524000 F 0174 524001  
info@hofmanbouwgroep.nl  
www.hofmanbouwgroep.nl

**BOUWGROEP**



**boksman**  
bouwbedrijf  
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b  
2671 CL Naaldwijk  
Telefoon 0174 - 624800/624265  
Telefax 0174 - 630914

**TPG Post**  
Port betaald  
Port payé  
Pays-Bas