



VERHALEN

Dit is de laatste keer dat ik deze voorpagina mag vullen. Een jaar na mijn aantreden als ambulant, zeg maar tijdelijk en vervangend, predikant geef ik dit stokje door aan Neeltje Reijnders die op 2 mei intrede zal doen in de Oude Kerk aan het plein.

Tijd voor wat mijmeringen. Het was tenslotte een vreemd jaar. Na het sollicitatiegesprek eind februari 2020 heb ik niemand meer de handen geschud, niemand een knuffel kunnen geven, geen Avondmaal kunnen vieren, en het gemeentelven niet in zijn volle glorie kunnen meemaken. Wel heb ik heel veel verhalen gehoord over hoe dat is: de kerstmarkt, de curiosamarkt, de volle cantatediensten, de pracht en praal van de kerstavondviering, over voorheen de bloementoonstelling, en over nu nog de verhuur en de mannen van de stoelenploeg die wekelijks in actie komen om de kerk voor de zondagsdienst klaar te maken, al is het midden in de nacht.

Ik heb ook veel andere verhalen gehoord. Een paar blijven me denk ik bij. Over kleine baby's die gestorven zijn en de kerk die er geen aandacht voor had. Over ziekte en overlijden. Over ongelukkige communicatie en verloren contact. Over "er niet bij horen". Gelukkig zijn er ook de tegenhangers van die droevige verhalen. Over nieuwe kinderen die in de familie op komst zijn, over warme reacties uit de gemeente na slecht nieuws, over hersteld contact en teruggevonden familie, over "je helemaal thuis voelen".

Na 18 jaar in een zorgcentrum als geestelijk verzorger was ik een beetje bezorgd of ik nog wel in de kerk zou passen. De hartelijke ontvangst en de positieve reacties op mijn aanwezigheid hebben me enorm geholpen om er weer een plekje te vinden. Tekenend voor mijn vertrouwen in de toekomst is dat ik het verzoek van de Ontmoetingskerk in Naaldwijk heb geaccepteerd om daar te komen werken tijdens de vacaturetijd die zij tegemoet gaan.

Voor ik in Naaldwijk kwam, wist ik wel dat ik niet zo orthodox was, maar wat dan wel, was me niet helemaal duidelijk. En van de Vrijzinnigheid wist ik niet zoveel. Misschien nog steeds niet alles, maar wat me duidelijk geworden is, is dat ook de Vrijzinnigheid veel gezichten kent. Geleerd en eenvoudig, met Oosterhuis of oude vertrouwde liederen, om het gebouw en om de gemeenschap, van kinds af aan of later overgestapt, graag bidden of liever niet, over geloof en Bijbel praten of liever niet. Wat dat betreft zijn vrijzinnigen niet anders dan de mensen die ik in het zorgcentrum tegenkwam.

Het grote verschil is dat daar de oude mensen afhankelijk zijn van de zorg van anderen, en hier kwam ik weer allerlei zeer zelfstandige mensen op leeftijd tegen. Ben heel blij dat ik dat ook weer even onder de neus gewreven gekregen heb. "Hospitaliseren" noemen ze het als iemand het gewoon gaat vinden dat je afhankelijk bent, dat je zelf geen initiatieven meer ontplooit bijvoorbeeld. Maar het geldt eigenlijk net zo goed voor wie in de zorg werkt: voor je het weet vergeet je dat mensen graag zelfstandig zijn, en heb je het idee dat je alles voor ze moet doen. Vergeef me als ik soms dacht dat u iets niet zelf kon en u van alles uit handen wilde nemen.

En dan zijn er nog de verschillen in vergadercultuur. Misschien ligt het aan corona dat mensen niet lang aan het woord zijn, maar ik heb bewondering voor jullie snelheid en doortastendheid. Een kerkenraad in anderhalf uur! Wow!

Dus ik wil jullie heel graag vanaf deze plaats vast bedanken voor alles. Binnen en buiten de gemeente van de Oude Kerk is veel goeds te vinden. Blijf dat vooral koesteren!

Ik wens u heel gezegende Paasdagen en graag tot ziens!

ds Sietske van der Hoek

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Gezamenlijke kerkdiensten van de Oude Kerk en Ontmoetingskerk

Nu de lockdown wordt verlengd zijn er wederom gezamenlijke online diensten vanuit de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk, m.u.v. 18 april. U wordt steeds via e-mail en de website op de hoogte gehouden. Ontvangt u niet de wekelijkse e-mails? Geef dan a.u.b. uw mailadres door aan scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

De diensten zijn online te volgen (www.kerkomroep.nl, Naaldwijk, Ontmoetingskerk of Oude Kerk)

Zondag 11 april

9.30 uur, onlinedienst met Ontmoetingskerk, ds Marian de Vries

19.00 uur, Geen vesper

Zondag 18 april

10.00 uur, Oude Kerk.
Cantatedienst, uitgevoerd wordt BWV 158, o.l.v. Alexander Prins; voorganger: ds Sietske v.d. Hoek

9.30 uur, Ontmoetingskerk, onlinedienst, bevestiging ambtsdragers, ds. Eibert Kok

19.00 uur, Geen vesper

Zondag 25 april

9.30 uur, onlinedienst met Ontmoetingskerk, ds Marian de Vries

19.00 uur, Geen vesper

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail:

sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl



Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:

bureau@oudekerk-naaldwijk.nl

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds:

NL11RABO0373725337.

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met

Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Verjaardagen

Op 26-apr: mevr. W.J. de Jong - Kuijvenhoven Valkehorst 33, 2675WD Honselersdijk, 79 jaar: Op 2-mei, mevr. D.L. Lagrauw – Middelburg, 88 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Huwelijksjubileum

Op 2 mei zijn dhr. en mevr. Wielders, Van Heukeslootstraat 79, 2671 PA Naaldwijk, 55 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

VAN DE PREDIKANT

Pasen staat voor de deur

Het is me het weekje wel. De politiek schudt op zijn grondvesten.

Vertrouwen is ver te zoeken. Mijn krant toont op Goede Vrijdag een paar cartoons waarin premier Mark Rutte vergeleken wordt met Pilatus die zijn handen in onschuld wast, of met Petrus die alle betrokkenheid ontkent tot de haan gaat kraaien.

Twee figuren uit het lijdensverhaal van Jezus die er niet zo best af komen. Hoewel? Pilatus blijft altijd een beetje de droevige figuur: hij wil Jezus helemaal niet aan het kruis hebben, maar de religieuze leiders dreigen met opstand, en dat kan hij niet hebben. Dus vooruit dan maar. En Petrus blijkt in al zijn wankelmoedigheid juist de rots waarop de kerk gebouwd wordt. Het

roept bij mij altijd compassie op. Want als de kerk op wankelmoedigheid gebouwd is, en TOCH Gods kerk genoemd wordt, dan hangt, God Zij Dank, niet alles van ons af. Er is zoiets als vergeving, opnieuw beginnen, nieuwe kansen. 70x7 keer. Ik weet niet of wij dat als volk aan de premier moeten gunnen, want van onze politieke leiders vragen we toch echt wat anders. Bovendien, vertelde hij kort geleden in diezelfde krant: hij bidt nooit om vergeving, want hij bidt niet voor zichzelf. Maar bij die God van ons gelden andere regels. Dus hoeven we elkaar binnen de kerk ook niet de oren de wassen. Voeten wassen, dat wel: het stof van de hobbelige, kronkelige levensweg wegvegen, zachtheid, meeleven, zorg. Zeggen: je had beter een andere route kunnen kiezen, dat wel. Elkaar op weg helpen. De toekomst tegemoet. Dat is de essentie van Pasen: je kunt opnieuw beginnen. Met schone voeten. Ga in vrede.

Ds Sietske van der Hoek

UIT DE KERKENRAAD

Jubileum VVP

Op woensdag 7 april is het precies 100 jaar geleden dat de Naaldwijkse afdeling van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) is opgericht. Langs deze weg wil ik namens de Kerkenraad het bestuur en de leden van deze vereniging van harte feliciteren met deze mijlpaal! Wij prijzen ons gelukkig met de VVP Naaldwijk in ons midden, zo nauw verbonden met onze kerkelijke gemeente, en initiatiefnemer van heel veel activiteiten binnen onze gemeente waar wij trots op mogen zijn. Eén van die activiteiten is de cantatedienst, waarvan de volgende op 18 april in onze kerk zal worden georganiseerd.

Neeltje Reijnders

Afgelopen donderdag mochten wij bij de notaris tekenen voor de overdracht van de "nieuwe" pastorie aan het Zuideinde, waar Neeltje Reijnders en haar gezin later deze maand hun intrek zullen nemen. Neeltje en haar man Gerard waren er zelf die dag ook om alle maten op te nemen en we hebben hen gelijk welkom geheten als aanstaande inwoners van Naaldwijk. Alle voorbereidingen zijn in volle gang voor de bevestiging op zondag 2 mei, om 15.00 uur. Helaas zal het

tot het laatste moment onduidelijk zijn hoeveel bezoekers we bij deze dienst in de Kerk kunnen ontvangen. Welke mogelijkheden er zijn om deze dienst mee te maken zullen we in de volgende *Vrije Ruimte* met u delen, en ook in de wekelijkse e-mail nieuwsbrief wordt u daarover op de hoogte gehouden.

Kerkbezoek

De afgelopen weken is er veel overleg geweest over het toestaan van bezoekers in de kerkdiensten. Een maand geleden leek er licht aan het einde van de tunnel toen onze Minister President aankondigde dat er wellicht versoepelingen mogelijk waren rond Pasen. Helaas bleek dat niet mogelijk en dat plaatste ook ons voor een ingewikkeld vraagstuk. Uiteindelijk hebben wij als kerkenraad besloten om toch op 1^e paasdag, onder de strikte coronaregels, een klein aantal gemeenteleden in de kerk te ontvangen. Dat heeft in een behoefte voorzien, maar helaas zullen de komende periode toch nog zonder publiek zijn. De aantallen besmettingen en ziekenhuisopnamen zien er slecht uit, en als kerk hebben we ook een voorbeeldfunctie en een verantwoordelijkheid naar u als kerkbezoekers en naar de vrijwilligers die deze kerkdiensten mogelijk maken. In het nieuws hebben we allemaal kunnen zien wat er kan gebeuren als kerkbesturen anders met deze verantwoordelijkheid omgaan. Er werden keuzes gemaakt die hebben geleid tot heel veel onbegrip en negativiteit waar alle kerken last van kunnen hebben. Totdat we de deuren weer vol open kunnen zetten blijven wij met z'n allen ons best doen om te zorgen dat we u zo goed mogelijk kunnen betrekken bij onze kerkelijke gemeente: via deze *Vrije Ruimte*, de wekelijkse e-mail nieuwsbrieven, online vieringen en natuurlijk het persoonlijke contact via de vele vrijwilligers en onze huidige – en nieuwe – predikant. Hou vol en blijf gezond!

Erik Knoppert

GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via mev. A. van Hoeven 2x €10,00 voor collecte; via mev. P. Knoppert

€ 50,00 voor gemiste collecten. Via de bank voor gemiste collecten € 20,00 en € 10,00. Via collectebonnen voor gemiste kerkdiensten € 25,00. Via mev. D. van Hoeven € 50,00 voor gemiste collecten. Hartelijk dank voor deze giften.

CANTATE 'DER FRIEDE SEI MIT DIR'

In de eredienst op zondagochtend 18 april zal in de Oude Kerk te Naaldwijk de solocantate voor bas 'Der Friede sei mit dir' van J.S. Bach (1685 - 1750) tot klinken worden gebracht. Voor welke gelegenheid deze cantate is gecomponeerd is niet bekend. De cantate lijkt te zijn samengesteld uit eerdere (verloren gegane) werken.

Vrede is het kernwoord van deze cantate. De titeltekst 'Der Friede sei mit dir' is Jezus' groet bij zijn verschijning aan de discipelen na zijn opstanding (Johannes 20 : 21 en 26). In het centrale deel van de cantate wordt *vrede* benoemd, met woorden uit de Lofzang van Simeon: "Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan" (Lucas 2 : 29).

Jezus stelt, na zijn opstanding, zijn angstige discipelen gerust met zijn vredegroet. Bach legt hier een bijzondere verbinding, door Jezus' vredegroet, over de schouders van Simeon te richten aan ons, hier en nu. Dat we in totale, troostvolle overgave in vrede heengaan, wanneer wij eens sterven. Het slotkoraal van de cantate onderstreept de betekenis van Pasen en sterven: de dood kan ons niet meer breken. Dit roept de vraag op: heeft Bach deze cantate misschien voor het eerst uitgevoerd bij een uitvaart, in de eerste week na Pasen?

In deze dienst, die om 10:00 uur begint, gaat ds. Sietske van der Hoek voor. De solisten zijn Erik Bleichrodt, bas, en Yvonne de Bruin, sopraan. Violiste is Sasha Mashina, lid van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het continuo wordt gevormd door Romke Schram, cello, en Alexander Prins, orgel. Hij zorgt ook voor de voorbereiding en leiding. De zangsolisten zullen zingen namens de gemeente.

Op het moment van het schrijven is het nog onduidelijk of er bezoekers in het kerkgebouw mogen, lees daarom de mededelingen en houd rekening met onderstaande.

Ivm het coronavirus mogen er maar 30 mensen in de kerk aanwezig zijn en moeten de voorschriften in acht worden genomen. Daarom: meld u tijdig aan bij mev. D. van Hoeven, tel: 0174-237522/06-51436712 of dhr. A. van Spronsen, tel 0174-382028/ 06-24622335.

In ieder geval is de dienst te volgen via kerkomroep.nl.

BEZINNING • BELEVING • VERDIEPING

'Ontmoeting met Leo Vroman'
Tentoonstelling van gedichten en tekeningen van Leo Vroman in de Oude Kerk.



Openstelling op
zondag, woensdag en zaterdag,
van 12.00 uur tot 16.00 uur
14 april tot en met 1 mei
Leo Vroman (1915-2014) was dichter, bioloog en tekenaar, en één van de meest veelzijdige kunstenaars van zijn tijd. Hij noemde zichzelf een 'wetenschapsmanneltje', maar zijn poëzie, tekeningen en persoonlijke leven waren net zo belangrijke voor hem. Hij vertrok in WO II uit Nederland naar Amerika. In de tentoonstelling zijn tekeningen en teksten van hem te zien.

"Kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen"
(uit: 'Vrede', *Slaapwandelen*, 1957)

FIETS OVER?

Hebt u een fiets staan die u niet gebruikt? Vluchtelingen die zich in het Westland komen vestigen hebben daar misschien wat aan. Als u belt met Vluchtelingenwerk, wordt die fiets bij u opgehaald, telefoon 0174 442120.

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Zondag 11 april - 9.30 uur

Mevr. Ds. Carla Schoonenberg-Lems, Pijnacker

Ouderling van dienst: Gerda Prins
Organist: Cor v.d. Meer

Diaconale collecte: Streekverband de 10: Wim v.d. Burg

Zondag 18 april – 9.30 uur

Mevr. Ds. Martine Wassenaar

Ouderling van dienst: Carla Hanemaaijer

Organist: Maarten den Heijer

Diaconale collecte: Stichting IJM

Zondag 25 april – 9.30 uur

Mevr. Ds. Martine Wassenaar

Ouderling van dienst: Greet Zwaanswijk

Organist: Cor v.d. Meer

Diaconale collecte: KIA Binnenlands diaconaat

Extra collecte: voor de Ver. van Vrijzinnig Protestanten (www.vrijzinnig.nl)

ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-

Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034.

Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.

Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail:

jengwprinot@kpnmail.nl.

Kerkomroep: Jaap van Helden, tel. 0174-624738.

www.kerkomroep.nl.

Ledenadministratie: Greet

Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail:

famzwaanswijk@outlook.com

Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.



Bank: NL33 RABO 0323 2094 75
t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
Website: www.pgsgravenzande.nl

Twitter:

<https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>

Facebook:

<https://www.facebook.com/Uniekerk/>

AGENDA

Woensdag 28 april: 10.30 – 12.00 uur 'Zin in Ouderdom'

UIT DE GEMEENTE

Jarigen van 80 jaar en ouder

9 april: mevr. A.M.J. v.d. Berg-Disselkoen, Strandweg 385, 3151 HV Hoek van Holland, 82 jaar.

14 april: mevr. G.M. van Trigt-Buisman, Montessoristraat 18, 2691 ZE, 89 jaar.

17 april: mevr. C.J. v.d. Sar-Schoterman, Mr. Bruntstraat 79, 2691 XR, 87 jaar.

18 april: dhr. P. Sonneveld, Seinpad 9, 3151 HP Hoek van Holland, 87 jaar.

24 april: dhr. M. van Oosten, Populierenstraat 2, 2691 TS, 83 jaar.

28 april: dhr. J.P.A. van Staalduinen, Noordwijkselaan 10, 2554 GC 's-Gravenhage, 86 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een mooie dag toe!

Huwelijksjubileum

Op 26 april zijn dhr. en mevr. J.D.

Noordam-v.d. Knijf, v.d.

Kasteelestraat 16a, 2691 ZN, 60 jaar getrouwd.

Namens alle 'Uniekerkers' wensen we het bruidspaar een gezellige dag toe!

Overleden

Op 26 maart is ons lid, mevr. Jacoba (Cootje) Boers-Knoppert, overleden in de leeftijd van 96 jaar.

Zij was sinds 1983 weduwe van Maarten Boers (de kruidenier aan het Vaartplein).

De laatste jaren werd zij verzorgd in 'De Hooge Tuinen' te Naaldwijk.

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Namens de Uniekerk wensen we haar nabestaanden sterkte toe.

KERKENRAAD

De Kerkenraad is verheugd u te kunnen mededelen dat Dea Schwagermann de toezegging heeft gedaan tot de Kerkenraad toe te treden. Een datum waarop de

bevestiging zal plaatsvinden moet nog nader worden vastgesteld.

Nico Vreugdenhil

GIFTEN

Via de dominee is na een huisbezoek een gift van € 50,- ontvangen.

Voor de bloemendienst is ontvangen: via Wil Ruinard € 10,- en via Ruud Alleblas € 20,-.

Hartelijk dank!

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

In verband met de sluiting wegens corona zijn de kerkdiensten aangepast. Er is wel kerk in de Maasdijk.

Zondag, 11 april, Honselersdijk, géén dienst i.v.m. corona lockdown

Zondag, 18 april, 10:00 uur, Maasdijk, dhr S. de Jong (online en fysiek)

Zondag, 25 april, Honselersdijk, géén dienst i.v.m. corona lockdown

Zondag, 2 mei, 10:00 uur, Maasdijk, mevr. M. Opgelder (online en fysiek)

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn,

tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H.de Rijke-Schoordijk

Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email:

vvphonselersdijk@outlook.com

Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.

VVP Honselersdijk.

Website:

<https://www.vvphonselersdijk.nl>



VERJAARDAGEN

Op 06 april, mw. P.A. Knoppert – van Hoeven, 86 jaar

Op 08 april, F.K. Koornneef – Kool, 75 jaar.



gedurende zomermaanden, te weten donderdag 6 mei, toch mogelijk is om van 10:00 tot 12:00 uur bijeen te komen. Dit zonder tegenbericht.

MEDEDELINGEN

In de afgelopen periode heeft de penningmeester donaties en giften ontvangen, daarvoor hartelijk dank. Met een bijdrage van het Ina ten Damfonds zijn wij in de gelegenheid gesteld om voor de bestuurskamer van een prachtige opknapbeurt te realiseren. De vloertegels zijn vervangen door laminaat en binnenkort zullen de nieuwe tafels en stoelen worden geleverd. Wij zijn het Ina ten Damfonds zeer erkentelijk en dankbaar.

WEL EN WEE

Mevrouw Corrie Kraayeveld – Knoppert verblijft al weer geruime tijd in De Kreek in 's-Gravenzande. Het valt haar zwaar mede doordat de bezoekmogelijkheden beperkt zijn. Ze mist de contacten met de haar zo vertrouwde leden zeer. Ze laat iedereen van harte groeten en hoopt dat als er versoepelingen komen en de leden het verantwoord vinden men haar nog eens zou willen opzoeken. Ze haalt heel graag herinneringen op aan Honselersdijk van vroeger. Met een kaartje doet u haar ook veel plezier. Adres: De Kreek afdeling Albatros, Leeuweriklaan 34, 2691CK 's-Gravenzande.

ARCHIEF

Het bestuur is de heer Geert Schuurman zeer erkentelijk voor het op orde brengen van het archief van de VVP Honselersdijk. Het is een prettige gedachte dat wat de moeite waard wordt gevonden om van de Vereniging voor het nageslacht te bewaren uitgezocht, geselecteerd en gearhiveerd is. Heel veel dank.

Op 16 april, C.W. Knoppert – van Hoeven, 89 jaar. Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

VAN DE VOORGANGER

In het mededelingenblad van de Vereniging van Vrijzinnige Protestant Open Gemeente Meerkerk en Omstreken las ik een bericht over de in vrijzinnige kring bekende theoloog Anne van der Meiden. Het was geschreven door zijn dochter Annemike, nog een studiejaargenoot van mij en lid van de redactie van VrijZicht. Dat de informatie over haar vader in het blad van Meerkerk staat vermeld ligt voor de hand want Anne was zeven jaar voorganger van deze gemeente. Annemike schrijft dat haar vader, die 92 is of wordt, is opgenomen in een verpleeghuis in Hellendoorn. Het was nodig omdat hij flink in de war was en het dag- en nachtritme omdraaide. Ze zijn er blij met hem schrijft ze, want hij brengt een fijne sfeer mee met zijn droge humor.

Het bericht over haar vader haalde allerlei herinneringen aan hem bij mij boven. Ik heb college bij hem gevolgd, niet in de theologie overigens, maar in de communicatie, want hij was onder andere hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Utrecht in de leer der public relations. Hij was voorzitter van het bestuur van Kerk en Wereld te Driebergen en schreef talloze boeken waaronder over de zwarte kousenkerken. Hij was een bekend spreker en inleider bij talloze vrijzinnige gemeenten en werd vaak door de VVH Nederland geraadpleegd. Ik mocht hem ook

een paar keer als spreker uitnodigen voor de vrijzinnigen in de Rijnstreek. 1988 verscheen zijn boek *Een ander fundament. Orthodox en Vrijzinnig: een confrontatie*. In dat boek richtte hij zich tot ex-rechts-orthodoxen die zich kerkelijk ontheemd voelden. Hij was zelf afkomstig uit die kring. Hij hoopte de mensen die de orthodoxie verlieten een nieuw geestelijk tehuis in de vrijzinnigheid aan te bieden. In klare taal legde hij in het boek orthodoxie en vrijzinnigheid uit. We zijn ruim 30 jaar verder en veel vrijzinnigheid is door de midden-orthodoxie overgenomen. Een grote toestroom naar vrijzinnige gemeenten van voormalig orthodoxe protestanten heeft niet plaatsgevonden. Dat neemt niet zijn grote verdienste weg over zijn uitleg hoe je anders kan denken dan je geleerd werd over de Bijbel, God, Jezus, de kerk, de mens, de wereld, het leven hierna etc. In die zin is het boek nog prima te gebruiken voor bijvoorbeeld gesprekskringen. Ik hoop dat hij nog even kans ziet de sfeermaker in dat verpleeghuis te blijven.

Ds. Dick Peters

GESPREKSKRING

Donderdag 6 mei

Vanwege weer olopemde besmettingen en adviezen contacten te beperken werd in overleg met het bestuur toch maar besloten de geplande gesprekskring van 1 april te annuleren. Spijtig, want de behoefte om elkaar weer te zien en te spreken is aanwezig. Maar het licht aan het eind van de tunnel is toch nog wat verder weg dan werd gehoopt. Nu maar hopen dat het de laatste keer voor de onderbreking

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 11 april

Geen dienst

Zondag 18 april – Maasdijk

10.00 uur Ds. S. Jong

Zondag 25 april

Geen dienst

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C.

Peters, Doornenburg

128, 2402 KG Alphen a/d
Rijn, telefoon 0172 421

357, dickcpeters@gmail.com.

Voorzitter: Arie Middelburg,
Zomereik 54, 2498 BR Den Haag,

telefoon 015 380 5220,

arie@concordiamaasdijk.nl.

Secretaris: vacant, postadres

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk,

gerard@concordiamaasdijk.nl.

Bestuurslid: Truus Vreugdenhil,

Lange Kruisweg 73, 2676 BP

Maasdijk, 06 11116392,

truus@concordiamaasdijk.nl.

V.V.P. Maasdijk en Vereniging

Concordia, Maasdijk 40, 2676AE

Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

Bank: NL 85 RABO 0103 684 735



AGENDA

22 april Najaarledenvergadering

VERJAARDAGEN

9 april Mw. L. v. Dijk-v. Staalduinen,
Secr. Verhoefweg 13W, 2671 HT
Naaldwijk, 77 jaar.

20 april Mw. N. Visser-v.d. Knijff, De
Ruyterstraat 66, 2676 XD Maasdijk,
87 jaar

Van harte gefeliciteerd.

VAN DE VOORGANGER

Terwijl ik dit schrijf vinden de debatten in de Tweede Kamer plaats over het uitlekken van vertrouwelijke informatie en in het algemeen over het geschonden vertrouwen tussen politici onderling en tussen burger en de overheid. Ik schrijf dit ook aan het eind van de veertigdagentijd vlak voor Pasen. De kern van het Paasfeest is denk ik vertrouwen

hebben in de toekomst. Het oude heeft afgedaan, we weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien, maar de verandering is in gang gezet. Maar durven wij te vertrouwen dat het goed komt gezien dat het de laatste tijd zo vaak gaat over verlies van vertrouwen in politici, in banken, in artsen, in de bestrijding van het coronavirus of in de Eeuwige? Veel mensen kampen met een basisgebrek aan vertrouwen in hun medemens en/of God. Dat maakt onzeker en is van invloed op het leven en de spirituele weg die men gaat. Nou kan je op die weg geleid worden door 'iemand' die met je op weg is en op wie je mag vertrouwen. Huub Oosterhuis verwoordde dit als volgt: Van U is de toekomst, komen wat komen moet, maar laat het om JOU zijn en niet om niemand. Het woord godsvertrouwen komt in de Bijbel zo ongeveer 100 keer voor. Nu kan ik me geen vertrouwen op God voorstellen zonder mensen. Als je met anderen praat over geloven en over God dan kun je de ervaring opdoen dat je samen meer bent dan alleen maar samen. Die ervaring hoeft zich natuurlijk niet voor te doen en zeker niet altijd. Maar soms gebeurt het wel. Godsvertrouwen is geloof ik toch ook iets meer dan alleen het intermenselijke. Maar het gaat wel via mensen. Natuurlijk mogen we onze ogen niet sluiten voor het feit dat ons vertrouwen in de medemens ook beschaamd kan worden. Niettemin lijkt me leven zonder vertrouwen geen leven. De woorden van dichter Gabriël Smit luiden in dit verband:

Wij moeten weer leren leven, durven zeggen: liefde en vertrouwen op morgen, hardnekkig gewone dingen doen tegen de nederlaag in. Wij moeten weer leren leven, ons licht niet laten doven, zeggen: Onze Vader en het geloven ook. Onze Vader die in de hemel zijt waarom zijt Gij niet op aarde? En weten: Hij is er toch, het werkelijk, werkelijk weten.

Hij is daar waar mensen leven.

Dick Peters

VAN HET BESTUUR

Ledenvergadering 22 april

Op donderdag 22 april is onze jaarlijkse voorjaarledenvergadering gepland met de aanvang om 19.30 uur; wat vroeger dus dan normaal, maar als de avondklok dan nog geldt, kunnen we toch tijdig en met voldoende tijd de vergadering doen

met elkaar. Inmiddels hebben volgens planning alle leden de uitnodiging met agenda en notulen ontvangen.

Uiteraard zullen de coronamaatregelen in acht worden genomen ter vergadering. In de Grote Zaal van Concordia is voldoende ruimte om de vergadering te doen. Dus wij hopen vele leden te mogen begroeten op de vergadering. Mocht u het als lid toch niet aandurven om de vergadering te bezoeken en wel opmerkingen aan het bestuur of de leden kwijt willen, neem dan contact op met het bestuur of via een lid die wel naar de vergadering komt. De agenda is enerzijds gebruikelijk, maar naar verwachting zijn er ook belangrijke mededelingen te doen, die wat minder gebruikelijk zijn. Sowieso vindt het bestuur het belangrijk dat de leden op de hoogte zijn van alle lopende zaken en dat zij via de ledenvergadering daar in betrokken worden.

Dus wij nodigen hierbij onze leden van harte uit om de ledenvergadering te komen bezoeken.

Namens uw bestuur
Voorzitter Arie Middelburg

GESPREKSKRING

In het vorige nummer van *Vrije Ruimte* ging ik er nog vanuit dat we maandagavond 26 april als gesprekskring bij elkaar zouden kunnen komen. De avondklok werd echter verlengd, weliswaar met de wijziging dat een uurtje werd opgeschoven. Met een kwartiertje eerder stoppen zou ik dan op tijd thuis kunnen zijn. Maar inmiddels zijn ook de besmettingen weer aan het toenemen en wordt geadviseerd allerlei niet noodzakelijke bijeenkomsten nog niet te laten plaatsvinden. Dus nog maar een keer overslaan.

De volgende geplande keer zou maandagavond 31 mei zijn. Het is echter uiterekend de eerste dag van mijn in Nederland geboekte vakantie. Een week eerder is het die maandag Tweede Pinksterdag en daardoor ook niet geschikt om bij elkaar te komen. Toch zou ik zelf best de behoefte hebben om voor de onderbreking van de zomermaanden nog een keer bij elkaar te komen. In afwachting van de ontwikkelingen doe ik hier nog geen datumvoorstel maar zal met de deelnemers apart overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Dick Peters



GST

van Paassen

installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande

Tel: 0174-446000

E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



's-GRAVENZANDE ☎ (0174) 421370

www.kuyvenhoven.nl



Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektro

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96

's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44



HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande

Telefoon (0174) 412159/416305

HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk,
W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Kopij voor het kerkblad nr 6 van
29 april dient uiterlijk 24 april
ingeleverd te worden.**

Nr. 7 verschijnt 20 mei.

Draagt zorg voor begrafenis of crematie

Van der Eijk uitvaartverzorging



Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

M.C. van der **Kaaij** schilders
meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



boksman bouwbedrijf

nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914

Van Wingerden & Feldkamp Uitvaartverzorging

"Uw zorg in onze handen."

Persoonlijk, betrokken, vernieuwend.



0174 - 622 022

Nachtegaalstraat 47 Honselersdijk

SLAGERIJ



AAD GROENEWEGEN

SLAGERIJ AAD GROENEWEGEN

Dijkstraat 61 2675 AV Honselersdijk

T (0174) 62 80 20 F (0174) 63 10 83

W www.slagerijgroenewegen.nl

CENTRALE VERWARMING GAS * SANITAIR



INSTALLATIEBURO

J.G. v. DIJK & Zn. b.v.

TEL. (0174) 512090

MAASLAND

Beukers

TOYOTA

Monsterseweg 121

(naast Intratuin)

's Gravenzande

Tel.: 0174 41 24 92

www.beukerstoyota.nl

Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas