



Vallen en opstaan

In een gesprek met kinderen vroeg ik eens wat er met Pasen gebeurt. "Dan komt Jezus uit zijn graf" antwoordde een achtjarig meisje met een gezicht van 'ik weet hoe het zit'. "Ja en verder", vroeg ik. Het was enige tijd stil tot een jongen van ongeveer dezelfde leeftijd als het meisje zei "nou gewoon toen ging Jezus weer aan het werk". Ik vond het eigenlijk best een goed antwoord. Opstaan en de draad weer oppakken, weer verdergaan. Maar als het goed is wel anders.

Als volwassenen gevraagd zou worden wat Pasen voor hen betekent, als het al wat voor ze betekent, zullen de antwoorden vast divers zijn. Geloof wordt immers steeds persoonlijker verwoord en beleden. We hechten eraan om eigen woorden bij elkaar te zoeken. Maar welke woorden je er ook precies aan geeft, het paasfeest, het feest van de opstanding, is wel het hart van het christelijk geloof. Voor wie met 'het geloof' is opgevoed bestond het vaak uit een pakket geloofswaarheden die je soms ook nog eens uit het hoofd moest leren. Maar geloven is heden ten dage veel meer een beweging van binnenuit geworden. Het is dynamischer geworden, een werkwoord. In die zin is

opstanding voor mij geen statisch gegeven zoals in sommige geloofsbelijdenissen wordt verwoord, maar is opstanding opstaan, en veranderd, als nieuw, verder gaan. Als het om opstaan gaat is er altijd iets aan vooraf gegaan. Je bent letterlijk gevallen en krabbelt weer overeind. Je hebt je pijn gedaan en overziet wat de eventuele fysieke schade is. Bij de figuurlijke betekenis van vallen kan je denken aan een slechte boodschap hebben gekregen, het leven niet meer zien zitten omdat je bijvoorbeeld een grote tegenslag van welke aard ook hebben moeten incasseren. Aan het opstaan daarvan gaat dan vaak een psychisch lijden vooraf.

De kruisweg die Jezus ging heeft ook met vallen en opstaan te maken. Traditioneel valt Jezus in de kruisweg drie keer of in sommige culturen zelfs vijf keer. Maar hij staat net zoveel keren weer op. Met die kruisweg voor ogen moeten we onze eigen weg zoeken als er sprake is van te zijn gevallen. Maar in de persoon van Jezus hebben we wel een voorbeeld omdat hij heeft laten zien dat we niet bij de pakken neer hoeven te zitten en door zijn opstaan het kwaad kunnen overwinnen. De weg die Jezus ging is die van de richting van geloof in de kracht en de liefde van de Eeuwige. Een weg met vallen en opstaan. Nu is er geen opstanding zonder de pijn gevoeld te hebben die daaraan onderweg voorafging. Dan pas kun je echt opstaan. Wat voorafging kan van alles zijn zoals boosheid over aangedaan onrecht, omdat je vindt dat het anders moet of, en dat wordt wel eens vergeten, bijvoorbeeld de blijdschap over iets wat je ten deel is gevallen. De vraag is of het in je eentje lukt op die manier op te staan. Of dat we bij het zoeken naar onze eigen weg elkaar ook niet naar de weg zouden moeten vragen. De weg een stuk met elkaar zouden moeten meelopen. Misschien elkaar onderweg zelfs eens omduwen als het nodig is om elkaar daarna weer uit de modder omhoog te trekken. Met vallen en opstaan dus.

De tijd voor Pasen is een tijd van bezinning. Pasen zelf is het feest van opstaan en tot leven komen. Nu zouden we ons niet alleen in de veertigdagentijd moeten bezinnen en eigenlijk altijd moeten opstaan tegen wat dood is in ons leven. Blijvend moeten werken en uitkijken naar vrede en bevrijding. Maar we ervaren nu eenmaal veel tegenstand op die weg. Daarom goed om in deze weken weer extra bepaald te worden bij het beste waartoe we in staat zijn, het beste dat ons is ingeschapen namelijk elkaar hoog houden en groot maken, elkaar zien staan en elkaar doen opstaan. Om met de woorden van lied 605 uit het liedboek te spreken:

*De toekomst houdt ons gaande,
voert ondanks tegenstand ons uit het doods bestaande,
naar nieuw bewoonbaar land.*

En omdat het volgende nummer na Pasen uitkomt: Fijne Paasdagen!

Ds. Dick Peters



Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Online Gezamenlijke kerkdiensten Oude Kerk en Ontmoetingskerk

Tot Pasen zijn er gezamenlijke onlinediensten vanuit de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk. U wordt steeds via e-mail en de website op de hoogte gehouden. Ontvangt u niet de wekelijkse e-mails? Geef dan a.u.b. uw mailadres door aan scriba@oudekerk-naaldwijk.nl. De diensten zijn online te volgen via www.kerkomroep.nl.

Zondag 21 maart

10.00 uur; ds Eibert Kok
19.00 uur; Geen vesper

Zondag 28 maart

10.00 uur; Palmzondag, ds Marjan de Vries
19.00 uur; Geen vesper

Donderdag 1 april

19.30 uur; Witte Donderdag, ds Sietske v.d. Hoek en ds Marjan de Vries, Avondmaal (vanuit de Oude Kerk)

Vrijdag 2 april

19.30 uur; Goede Vrijdag, ds Eibert Kok (vanuit de Ontmoetingskerk)

Zaterdag 3 april

22.00 uur; Paaswake, ds Carel v.d. Meij (vanuit de Oude Kerk)

Vanaf Pasen worden er weer diensten in beide kerken apart gehouden. U kunt de dienst online volgen, maar er is ook weer een beperkt aantal kerkgangers welkom in de kerk. Het is dan wel noodzakelijk om u hiervoor aan te melden, doet u dit alstublieft vooraf, en liefst voor vrijdag 12:00 uur:

- via aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl
- via Arie van Spronsen: 06-24622335
- via Dineke van Hoeven: tel. 0174-237522 of 06-51436712

Oude Kerk

Zondag 4 april

10.00 uur; Eerste Paasdag, ds Sietske v.d. Hoek
19.00 uur; Geen vesper

Ontmoetingskerk

Zondag 4 april

10.00 uur; Eerste Paasdag, ds Carel v.d. Meij

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres:

scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:

bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v.

CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Verjaardagen

Op 25-mrt Mevr. A. Westhoff - van Embden, Bizet 111, 2671XT Naaldwijk, 85 jaar: Op 1-apr Dhr. A.A. Mulder, Rozenstraat 12, 2671KK Naaldwijk, 87 jaar: Op 3-apr Mevr. A.W. Vreugdenhil - van Doorne, Atriumhof 2 D211, 2672HP Naaldwijk, 79 jaar: Op 10-apr Mevr. M.C. van Zanten - Alleblas, Koningstraat 33, 2671JS Naaldwijk, 79 jaar. Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Berichten van overlijden

Wij krijgen regelmatig rouwkaarten op het kerkelijk bureau. Wilt u op de hoogte gehouden worden als er een gemeentelid overlijdt, dan kunt u uw e-mailadres doorgeven aan Arie de Jong, zijn e-mailadres is: andjong10@kpnplanet.nl

VAN DE PREDIKANT

Er gaat ook in de kerk soms iets mis. We hebben veel gemeenteleden, maar niet iedereen is even betrokken. Helaas weet ik niet van iedereen wat uw relatie is met de gemeente. Misschien was u in het verleden heel actief, misschien bent u alleen op papier lid. Zeker in deze tijden waarin



we elkaar nauwelijks echt zien, was het in het afgelopen jaar lastig kennis te maken. Daardoor kan het gebeuren dat u een bericht stuurt naar de kerk over iets waarvoor u graag aandacht zou willen, terwijl ik denk dat u alleen maar even iets wilt laten weten. Dat kan soms heel vervelend uitpakken, heb ik de afgelopen maand gemerkt. En dat spijt me. Ik weet ook niet precies wat we eraan kunnen doen. Het belangrijkste is, denk ik, dat actieve gemeenteleden het laten weten als er iets gebeurt in hun nabije omgeving waar aandacht voor nodig is. Laat het vooral weten als u een gesprek wilt, of iemand kent die dat graag zou willen, telefonisch of in het echt. Ook wie tot nu toe alleen op papier lid was, kan zomaar opeens wat meer willen. En dat kan gelukkig! De week waarin deze *Vrije Ruimte* uitkomt, zet ik dagelijks een overweging op Facebook naar aanleiding van de 40-dagentijd. Deze week is het thema "de naakte kleden". Woensdagavond op het moment dat de avondklok ingaat, om 21.00 uur, is er een bijeenkomst via Teams. Als u daaraan mee wilt doen, laat het me dan weten via sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl. Deze bijeenkomst komt in plaats van de gebruikelijke vespers in de veertig dagen. Wie weet zien we elkaar nog voor Pasen als de volgende *Vrije Ruimte* uitkomt. Voel u vrij om contact op te nemen.

Hartelijke groet
Ds Sietske van der Hoek

VAN DE KERKENRAAD

Bevestiging Neeltje Reijnders

De bevestigingsdienst van Ds. Neeltje Reijnders zullen we houden op zondag 2 mei om 15.00 uur. Deze dienst zal worden geleid door Ds. Marise Boon, een vriendin van Ds. Reijnders.

Het is nog steeds een onzekere tijd en daarom kunnen we niet voorspellen of en hoeveel mensen er bij deze dienst aanwezig kunnen zijn. Echter binnen de dan geldende regels zullen we ons inspannen om deze dienst zo toegankelijk mogelijk te maken. We zullen deze dus sowieso ook online uitzenden om iedereen de gelegenheid te geven deze dienst mee te maken.

Eind april zal de nieuwe predikant met haar gezin naar Naaldwijk verhuizen en haar intrek nemen in de nieuwe pastorie aan het Zuideinde.

U kunt zich indenken dat het een opgave is geweest om in de afgelopen twee jaar te zorgen dat er elke zondag een predikant beschikbaar was om

voor te gaan in onze gemeente. Daar bovenop kwam als extra uitdaging dat er vorig jaar wederom heel veel geschoven moest worden om ons elke keer aan te passen aan de coronamaatregelen. Henk de Bruin verzorgt voor ons het preekrooster, en hij heeft recent het rooster voor dit jaar helemaal gevuld, nu met daarop vanaf 2 mei vaak Neeltje Reijnders, maar ook zij heeft de nodige vrije zondagen die weer moesten worden ingevuld. Het is niet altijd makkelijk geweest, dus een woord van dank is ook hiervoor op zijn plaats voor Henk! En natuurlijk aan de predikanten van de Ontmoetingskerk: Carel van der Meij, Eibert Kok, Marjan de Vries die heel veel extra diensten hebben gedraaid om ook ons rooster in te vullen.

Opstarten kerkdiensten

Al sinds half december houden we geen Kerkdiensten meer met bezoekers in ons kerkgebouw. Zoals de maatregelen nu zijn aangekondigd waarbij de overheid eind maart weer meer ruimte wil gaan bieden aan horeca, en ook de winkels weer meer mogen, willen we ook heel graag weer kerkdiensten gaan organiseren. We streven ernaar om vanaf eerste Paasdag (4 april) de deuren weer te kunnen openen voor bezoekers tijdens de kerkdienst.

Dit betekent dat we teruggaan naar de situatie van eind vorig jaar, waarbij u zich zult moeten aanmelden, er een maximaal aantal bezoekers welkom is, en waarbij het verplicht is om een mondkapje te dragen in de kerk als u niet op uw plaats zit. De wijze van aanmelden blijft onveranderd, de telefoonnummers en het mailadres vindt u bij de Kerkdiensten in deze *Vrije Ruimte*.

De diensten vóór Pasen zullen we nog als gezamenlijke onlinediensten verzorgen met de Ontmoetingskerk.

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

'De maakbaarheid van succes is een illusie'

Webinar met Dirk de Wachter



We dachten 24 maart wel met corona te hebben afgerekend! Maar opnieuw hebben we moeten besluiten de avond met de Leuvense professor Dirk de Wachter uit te stellen. Met hem samen is afgesproken dat we woensdag 26 mei vastleggen. Die avond zullen we een digitale ontmoeting met deze interessante psychiater organiseren.

Wachter uit te stellen. Met hem samen is afgesproken dat we woensdag 26 mei vastleggen. Die avond zullen we een digitale ontmoeting met deze interessante psychiater organiseren.

Kan er tegen die tijd meer, dan gaan we daarvoor natuurlijk. Kaarten à € 6,- zijn te bestellen via www.ticketkantoor.nl/shop/dewachter. Zo'n honderdzestig personen hebben zich al aangemeld. Zij krijgen binnenkort bericht.

Dirk de Wachter zal in deze webinar uitleggen wat hij bedoelt met: 'Onze westerse samenleving voldoet aan alle negen criteria van borderline, ik pleit voor gewonigheid en de zin van het leven is het zoeken!'

Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse gemeenten in 's-Gravenszande, Monster en Naaldwijk

Bijbelen op maandagavond 29 maart

Op de laatste maandag van de maand staat telkens Bijbelen gepland, samen opnieuw Bijbelverhalen lezen. Ik verwacht eigenlijk dat we eind maart nog niet in een van de zalen van de Ontmoetingskerk bij elkaar kunnen komen, maar wie weet, misschien kan het wel. Houd de berichtgeving in de gaten! Als samenkomen in de kerk nog niet kan, zal ik deze avond Bijbelen online aanbieden. Of we nu in de kerk bij elkaar komen of elkaar online ontmoeten, aanmelden is wel nodig. Aanmelden kan t/m zondag 28 maart bij mij (kok@pkn-naaldwijk.nl) of via de site van de Ontmoetingskerk

Eibert Kok

's-Gravenszande



KERKDIENTEN

Zondag 21 maart – 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar
Ouderling van dienst: Gerda Prins
Organist: Cor v.d. Meer
Diaconale collecte: KIA
Werelddiaconaat: Beter inkomen
Javaanse boeren

Zondag 28 maart – Palmasen - 9.30 uur

Dhr. Ds. K. van Klaveren, Den Haag
Ouderling van dienst: Carla Hanemaaijer
Organist: Huib den Boer
Diaconale collecte: Westland – Rooseveltpaviljoen

Maandag t/m woensdag 29-30-31 maart – 19.30 uur

in de Uniekerk of de Noorderkerk
Vespers door verschillende predikanten uit 's-Gravenszande
Organist 29 maart: Mienieke Meijer
Organist 30 en 31 maart: Cor v.d. Meer

Witte Donderdag 1 april – 18.00 uur

Ds. Martine Wassenaar, viering Avondmaal
Ouderling van dienst: Greet Zwaanswijk
Organist: Erna Brinkman

Goede Vrijdag 2 april – 19.30 uur - concert

Ds. Martine Wassenaar
Ouderling van dienst: Nico Vreugdenhil
Diaconale collecte: Streekverband de 10

Stille Zaterdag 3 april – 19.30 uur

Ds. Martine Wassenaar
Ouderling van dienst: Peter Boogert
Organist: Maarten den Heijer

Zondag 4 april – Pasen 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar. M.m.v.
Rieneke v.d. Endt, Erna Brinkman en Martine Wassenaar
Ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
Organist: Erna Brinkman
Diaconale collecte: KIA
Werelddiaconaat

ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenszande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's-Gravenszande.
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel. 0174-624738. www.kerkomroep.nl
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenszande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
website: www.pgsgravenszande.nl
Twitter: <https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>
Facebook: <https://www.facebook.com/Uniekerk/>



AGENDA

24 maart, 10.30 uur - 'Zin in Ouderdom'

7 april, 13.30 uur - Kerkenraadsvergadering

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen van 80 jaar en ouder

Allereerst moet ik iets 'rechtzetten':

Op 15 maart was jarig mevr. A.

Stoorvogel-Haaring, Gr.

Machteldplantsoen. Ik werd door haar gebeld, dat ik haar naam én onjuist én onvolledig had vermeld. Mijn excuses hiervoor!

22 maart – dhr. W. van Herwerden,

Naaldwijkseweg 31, 2691 RB, 83 jaar.

24 maart – dhr. J. Sonneveld, Vreeburghlaan 5, app. 10, 2691 AA, 81 jaar.

27 maart – dhr. W.A. Poortman, Naaldwijkseweg 63, 2691 RC, 81 jaar.

30 maart – dhr. B. Tukker, Oudelandstraat 62, 2691 CG, 80 jaar. Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een mooie dag toe!

Huwelijksjubilea

Dhr. en Mevr. J. v.d. Berg-Plug, Heliotroop 54, 2691 HG, zijn 26 maart 45 jaar getrouwd.

Dhr. en Mevr. H.J. v.d. Ende, Andriessenlaan 80, 2692 CE, zijn 27 maart 40 jaar getrouwd.

We wensen beide bruidsparen een feestelijke dag toe!

Verhuizingen

Mevr. J.E. Boon-Langenberg is verhuisd van 'Sonnevanck' naar 'De Kreek', Leeuweriklaan 34.

Mevr. A.C. Boel-v.d. Klugt is verhuisd van de 'Bieslandhof' te Delft naar 'De Hooge Tuinen', afd. Bloementuin, kamer 2.08, Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk.

We wensen beide dames een goede tijd toe in hun nieuwe woonomgeving.

Wel en wee

Dhr. Piet van Antwerpen is opgenomen in de 'Bieslandhof' te Delft. Hij is in afwachting van een plekje in een verzorgingstehuis.

GIFTEN

Via de dominee is € 20,- ontvangen na een huisbezoek.

Er is een gift ontvangen van € 170,-.

Voor de bloemendienst is via Ruud Alleblas een gift van € 10,- ontvangen.

Iedereen hartelijk dank voor uw bijdrage!

ZIN IN OUDERDOM

Nu de kerkgang weer mogelijk is, willen we ook op **woensdagmorgen 24 maart** de deuren voor de uniezaal weer openen voor de groep: Zin in Ouderdom om 10.30 uur. Wie de

spreker is of wat we gaan bespreken is op dit moment nog niet bekend. Bij binnenkomst en weggaan wel graag een mondkapje dragen.

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL - CONCERT

Aangezien op Witte Donderdag 1 april het Avondmaal gehouden wordt - dit keer een agapeviering met woestijnsoep en brood en wijn om 18.00 uur - gaan we op Goede Vrijdag 2 april naar een uitvoering van Brahms' requiem met dirigent Valery Gergiev, een opname van het Rotterdams Philharmonisch in de Doelen kijken.

Dat doen we om 19.30 uur. Hopelijk is dan de avondklok voorbij.

AFSCHEID EN BEVESTIGING VAN AMBTSDRAGERS

In de dienst van 7 maart die weer door 30 mensen bezocht kon worden, is afscheid genomen van diaken Nijs Maat. Negen jaar lang was hij de drijvende motor achter de kledinginzameling, voedselbank, loten verkoop. Hij mocht voor zijn vele verdiensten voor mensen in nood binnen en buiten de gemeente de erepenning ontvangen van de federatie van Diakenen. In de dienst klonk het lied dat hem op het lijf geschreven is en dat hem in zijn jeugdijaren bij het Bosvolk en Vrije Vogels al inspireerde: 'God roept ons broeders tot de daad'.



Tevens werd Nico Vreugdenhil voor drie jaar herbevestigd als scriba en Peter Boogert werd bevestigd tot ouderling. Beiden zijn zeer bekend met het werk van de Uniekerk en de gemeente heette hen dan ook van harte welkom. Moge Gods zegen op hen rusten.

QR-CODE

In de *Vrije Ruimte* ziet u bij adressen een vierkant blokje staan, de QR-code, oftewel Quick Response code.

Wanneer u met de camera van uw smartphone boven dat blokje gaat krijgt u de melding "Open pgsgravenzande.nl in Safari" Rechts bovenin ziet u dan het icoontje van Safari. Wanneer u daarop tikt komt u rechtstreeks op de website van de Uniekerk. Vanwege de schaarste aan contant geld (munten) komt er binnenkort nog een QR-code voor de collectes. Deze kunt u straks via de beamer, op de website, de nieuwsbrief en op het briefpapier activeren om uw collectegeld over te maken. Er is een bedrag voorgeprogrammeerd maar u kunt dat verhogen en verlagen. Uw gift blijft bij de Uniekerk en er gaat automatisch 50% naar de Diaconie en 50% naar de Kerkvoogdij. De mogelijkheid om uw collectegeld bij de uitgang te geven blijft gewoon, evenals voor de extra collectes.

GEMEENTEBIJEENKOMST

Omdat er de komende weken i.v.m. de Avondklok nog geen gemeenteavond kan worden gehouden hebben we op 07 maart na de dienst een aantal vragen en andere onderwerpen voorgelegd aan de gemeente. Deze was gelukkig ruim vertegenwoordigd. Het agendapunt van Martine "Welke rol speelt de Bijbel in uw leven" en de lezing van Ger Heester worden naar een latere datum verplaatst. Hier volgen de onderwerpen die aan de orde zijn geweest.

Allereerst de **Beeldverbinding**.

Martine heeft met een groep van zeven wijze mensen de mogelijkheden en kosten onderzocht en een uitgebreid advies opgesteld voor de Kerkenraad en de VEU. Dat is te lang en uitgebreid om hier te plaatsen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, de kosten bedragen ongeveer € 11.400,- inclusief BTW. Voor dat geld krijgen we een nieuwe internetaansluiting, alle apparatuur en drie camera's. Nu zal dat geld niet het grootste struikelblok zijn. Maar er moeten de eerste weken twee à drie mensen aanwezig zijn om de apparatuur te bedienen. Later kan misschien worden volstaan met één à twee personen. En die hebben we nog maar gedeeltelijk. Verder is de vraag, zeker straks na corona, hoeveel gemeenteleden er gebruik van zullen maken. Blijven er meer mensen thuis omdat het wel makkelijk is de dienst op elk moment in beeld en geluid te kunnen bijwonen? Dat willen we juist niet, we zien u graag in de kerk. Of zijn er mensen die zelden of nooit naar de kerk komen en nu de dienst digitaal zullen bijwonen? Moeten we met onze tijd meegaan? Na een uitgebreide discussie over genoemde risico's en voor- en nadelen is door middel van

handopsteking gestemd voor de aanschaf en installatie van beeldverbinding. Aan de mensen die belangstelling hebben maar die thuis nog niet over internet / apparatuur beschikken zal assistentie worden verleend.

Verder is er al jaren overlast van hangjongeren onder de luifel bij de achteringang van het Uniecentrum. Dat zij daar zitten is tot daaraan toe. Maar de ene keer is het slot met twee-componentenlijm dichtgesmeerd, een andere keer het licht of de bel vernield en er wordt enorm veel troep achtergelaten. Kerkenraad en VEU hebben besloten een **hekwerk** te plaatsen. Niet klantvriendelijk maar helaas noodzaak. Er komt een poort onderaan de hellingbaan, een hekwerk op het muurtje en een afsluitbare doorgang tegenover de bestaande ingang voor de Kerstboom en ander groot materiaal. Kosten € 4.100,- incl. BTW.

Ook heeft de VEU toestemming verleend voor het vervangen van de **overgordijnen** en het herstellen van de lamellen in het Uniecentrum. Kosten € 1.650,-.

Dan gaan er geruchten over het in de oorspronkelijke situatie (**trapgevel**) terugbrengen van de voorgevel van de kerk. Peter Boogert heeft daar als calculator Bouwkunde een raming voor gemaakt en kwam uit op € 290.000,- inclusief Uitvoering, een Stelpost onvoorzien, Algemene Kosten, Winst en Risico en BTW. Er zijn destijds ramen dichtgemetseld, nieuwe raampartijen ingezaagd en de torentjes zijn voor een groot deel verdwenen. Er is rekening gehouden met sloopwerk, herstel trottoir, hekwerk, voorzieningen kerkklok etc. In eerste instantie hadden we gehoopt op 50 % subsidie van Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen of Monumentenzorg. Maar het ziet er naar uit dat we daar niet voor in aanmerking komen. De Uniekerk is geen monument. Er wordt nog onderzoek gedaan naar diverse andere mogelijkheden van subsidie maar mocht dat niet lukken, zal het een moeilijk haalbare zaak worden.

Tenslotte heeft één van onze gemeenteleden gevraagd of de aanvang van de Erediensten op zondag verplaatst kan worden naar 10.00 uur. Heel lang geleden hebben we daar al eens een enquête over gehouden, toen was de uitslag 09.30 uur. Ook nu is door middel van handopsteking gestemd. De grote meerderheid was voor het handhaven van 09.30 uur.

Nico Vreugdenhil

VVP

Bij de *Vrije Ruimte* die bij de leden thuisbezorgd wordt (niet per post) is een Flyer van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Zuid-Holland bijgevoegd. Het is een actie om nieuwe leden te werven. Van harte aanbevolen om ruimte te behouden voor Vrijzinnig geloven. De inhoud van de Flyer spreekt voor zich.

Peter Boogert en Nico Vreugdenhil

POSTER 40-DAGENTIJD

Misschien heeft u hem al in huis, de 40-dagenkalender, een uitgave van Petrus. Voorop staat deze afbeelding met allerlei symbolen die afkomstig zijn van het thema: Ik ben er voor jou, zeven keer meeleven. In de Uniekerk behandelen we elke week een voorbeeld van meeleven met mensen om je heen.

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. De kruisen van Golgotha zijn voor iedereen duidelijk, maar die 7 symbolen?

U ziet het, brood: de hongerigen eten geven.

De beker: de dorstigen drinken geven
Een dak: de vreemdeling onderdak bieden

Een jas: de naakten kleden

Een graf: de doden begraven

De zieken bezoeken moet er ook bij staan, maar dat symbool heb ik zelf nog niet kunnen ontdekken.

De veertigdagentijdskalender 2021 'Ik ben er voor jou' daagt uit tot bezinning in de 40 dagen op weg naar Pasen
Het bevat naast mooie foto's telkens een tekst met uitleg.

Eén gratis exemplaar aanvragen kan via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdskalender.



HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

In verband met de sluiting wegens corona zijn de kerkdiensten vervallen. Er is wel kerk in de Maasdijk. Zie de berichten bij VVP Maasdijk

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg
128, 2402 KG Alphen aan den Rijn,
tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H. de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email: vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v. VVP Honselersdijk.

Website:

<https://www.vvphonselersdijk.nl>



VERJAARDAGEN

Op 22 maart, mw. J.W. Burgersdijk-van Straalen, 81 jaar

Op 22 maart, mw. L.K. Stolk-Molenaar, 53 jaar

Op 31 maart, mw. C. Jacobson-de Voogd, 53 jaar

Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

VAN DE VOORGANGER

Eindelijk konden we een afspraak met de kapper maken. In november waren we voor het laatst geweest. Ik kan al heel lang niet meer bogen op een weelderige haardos dus vond ik dat persoonlijk niet zo'n probleem. Toen het haar van achteren toch wat over begon te lopen heeft Nelleke dit geïmproviseerd verholpen met de tondeuse. Voor de eigenaar van de kapsalon waren het financieel zware maanden. Hij heeft zo'n 20 merendeels parttime werkende kappers en kapsters in dienst die gelukkig geen van allen behoeften te worden ontslagen, mede dankzij een hypotheekvrij kapperspand. Met mijn behoorlijk gekortwiekte haar kan ik weer weken vooruit en zou ik probleemloos les kunnen geven op een reformatorische school. Ik kom erop omdat ik bij het opruimen, wat ik meer dan gewoonlijk doe in deze lockdowntijd, een 8 pagina's groot geschrijfje tegenkwam met als titel: Open brief m.b.t. haardracht, kleding

e.d. van ene P. Kuyt, bedoeld voor de leerlingen van de Chr. Scholengemeenschap "De Driestar" in Gouda. Het bevat geen verschijningsdatum maar gezien de inhoud schat ik dat het in de zestiger jaren van de vorige eeuw werd gedrukt. Geen idee hoe ik er ooit aan ben gekomen. In die open brief richt meneer Kuyt zich tot 'beste jongens en meisjes' en het feit dat hij schrijft dagelijks met ze om te gaan moet hij wel (godsdienst)docent zijn. Hij is ervan overtuigd dat als we er niet voor bewaard blijven allen door de moderne tijdgeest in een richting worden gemanoeuvreed, die beslist onbijbels is en ons hele leven verziekt. Het erop uit zijn elkaars gelijken te zijn gaat in tegen de natuurlijke orde zoals in de schepping te zien maar ook lijnrecht in tegen Gods woord. Voor wat betreft het haar citeert hij 1 Cor. 11 vers 14 en 15 *Leert u ook de natuur zelf niet, dat zo een man lang haar draagt, het hem een oneer is? Maar zo een vrouw lang haar draagt, dat haar een eer is; omdat het lange haar voor een deksel haar is gegeven.* Ongetwijfeld een oude vertaling. In de NBG vertaling staat i.p.v. deksel hoofdbedekking. Het lange haar, meisjes, is naar Gods wil het symbool van de positie van de vrouw ten opzichte van haar man: Ze toont daarin haar liefde en haar onderdanigheid tegenover hem. De Heere wil, dat zij verschijnt in reinheid en schoonheid voor Zijn aangezicht met haar lange haar. Wanneer een jongen lang haar draagt is het een schande voor hem. Over korte rok en lange broek volgen ook verhandelingen. Amerika waar het allemaal vandaan komt krijgt ook een veeg uit de pan waar 'dames' een niet noemenswaardig lapje stof over de borst dragen. De satan ontbreekt ook niet in het verhaal. Uiteraard eindigt zijn brief met de ernstige oproep om in haardracht en kleding het kenmerk van gehoorzaamheid aan de Heere en aan Zijn Woord zo te vertonen dat dit voor ieder zichtbaar is. Was getekend jullie vriend P. Kuyt. De Driestar is nog steeds een grote regionale reformatorische school in Gouda. Vroeger parkeerde ik mijn auto er wel vlakbij en zag meisjes bij het uitgaan van de school in het fietsenhok snel een lange broek onder hun lange rok aantrekken. De voorschriften zullen mogelijk niet helemaal meer dezelfde zijn als in de zestiger jaren. Maar toch. We moeten terecht respect hebben voor andersdenkenden en gelovigen. Meneer Kuyt en zijn geloofsgenoten zijn ongetwijfeld oprecht overtuigd van hun waarheid. Maar wat kan je je

soms ver van iemand verwijderd voelen in plaats van verbonden. Het geeft me veel stof tot nadenken. Maar in ieder geval maak ik mij met mijn korte kapsel niet te schande.
Ds. Dick Peters

GESPREKSKRING

Donderdag 1 april

We gaan ervan uit dat we, rekening houdend met de afstand- en andere regels, weer bij elkaar kunnen komen. Het is geen 1 aprilgrap! Mocht het toch niet het geval zijn worden de deelnemers tijdig geïnformeerd. We hopen elkaar van 10:00 tot 12:00 uur te ontmoeten. We hebben vast veel bij te praten.

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 21 maart – Maasdijk
Geen dienst.

Zondag 28 maart – Honselersdijk
Geen dienst.

Zondag 4 april – PASEN – Maasdijk
10.00 uur Ds. D. Peters

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.
Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015



380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 1116392, truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095
Bank: NL 85 RABO 0103 684 735

AGENDA

29 maart gesprekskring – aanvang 19.30 uur, (onder voorbehoud)

BIJ DE KERKDIENTEN

Zoals u in de vorige *Vrije Ruimte* hebt kunnen lezen, hebben we alle diensten in maart gecancelled. De dienst met **Pasen op 4 april**, die gepland stond in Honselersdijk, houden we nu in Maasdijk en die kunt u zowel fysiek in Concordia als online bijwonen via het Youtube kanaal van Concordia Maasdijk. Natuurlijk nemen we de dan geldende coronaregels in acht.

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

In het vorige nummer van de *Vrije Ruimte* werd melding gemaakt van ziekenhuisopname van Bareld Vreugdenhil en het aansluitend naar een revalidatiecentrum gaan. Het goede nieuws is dat Bareld vrijdag 12 maart tot zijn grote vreugde naar huis mocht om daar verder te revalideren. We wensen hem toe dat het laatste stuk van het revalidatietraject voorspoedig zal verlopen.

VAN DE VOORGANGER

Er was afgelopen weken voor de hand liggend veel aandacht voor de komende verkiezingen. Er valt heel wat te kiezen met zoveel partijen en lijsttrekkers die in de media hun

partijprogramma's aan de man en de vrouw proberen te brengen. Een van de belangrijkste thema's is het klimaat. Over hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan wordt verschillend gedacht, al is er niemand die zegt dat we de aarde niet leefbaar moeten houden. De wijze waarop en de snelheid waarmee er maatregelen moeten worden getroffen verschillen. Maar vrijwel iedereen is er wel van overtuigd dat we wat moeten doen om ook voor de komende generaties een leefbare aarde mogelijk te houden. Leefbaar. Een ruim begrip. Het doet me altijd denken aan de in vrijzinnige kring bekende vrijzinnige theoloog, filosoof en zendingsarts Albert Schweitzer (1875-1965) die als motto had en uitdroeg: *Eerbied voor het leven*. Dit nieuwe uitgangspunt voor zijn denken viel hem te binnen toen hij in september 1915 op weg naar een patiënt over een Afrikaanse rivier voer. Aan de overkant van de rivier zag hij vier nijlpaarden met hun jongen in dezelfde richting lopen als zijn boot. Plotseling viel hem de uitdrukking 'eerbied voor het leven' te binnen. Tot dan toe was zijn 'ethiek' alleen gericht op de onderlinge relaties van mensen. Maar dieren, flora en fauna horen ook bij het leven. Om die reden zeg ik soms bij de aanvang van de dienst als woorden van bemoediging dat we met elkaar verbonden zijn maar ook verbonden met al wat leeft en ons omringt en verbonden met die grond van ons bestaan die we God noemen. Ons bestaan is verstrengeld met dat van andere levensvormen die allemaal op elkaar zijn aangewezen. Leefbaar heeft natuurlijk ook te maken met een dak boven je hoofd, eten op de plank, kansen en nog zoveel meer. En niet te vergeten de liefde. Zonder liefde is er geen sprake van een leefbare wereld. Diezelfde Albert Schweitzer, zelf een voorbeeld van onbaatzuchtige liefde, heeft onder andere het volgende daarover gezegd:

Zoals een bloem de zon nodig heeft om bloem te worden, zo heeft de mens liefde nodig om mens te worden. Goed om ons in deze dagen van bezinning op weg naar Pasen daarvan bewust te zijn.

Dick Peters

GESPREKSKRING

Maandag 26 april

Aangezien op dit moment de avondklok nog geldt ziet het er niet naar uit dat we maandagavond 29 maart als gesprekskring bijeen kunnen komen. Het moet wel heel anders lopen dan verwacht willen we maandag 26 april niet bijeen kunnen komen. Van 19:30 tot 21:30 uur in de Zonnehoek om te praten over wat ons

bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. We gaan er gewoon vanuit.

ALGEMEEN

THEOLOGISCHE VORMING VOOR GEÏNTERESSEERDEN

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel

Je zou weleens meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel in elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma's ontstaan? Wat betekent dat eigenlijk? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologie voor geïnteresseerden (TVG).

De cursus behandelt breed de verschillende aspecten van de theologie zoals wereldgodsdiensten (Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme) en niet-westerse theologie, d.w.z. hoe kijken mensen in Afrika, Latijns-Amerika, Ethiopië, India en China vanuit hun eigen tradities aan tegen God en Jezus Christus. Ook het Jodendom en Spiritualiteit zullen je vast inspireren. Vragen rond kerk en samenleving komen ook aan de orde. Maar de meeste aandacht gaat toch uit naar de verhalen in het oude en nieuwe testament.

Iedereen is welkom op de cursus ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding en wel of geen godsdienst of geloof. De cursus duurt drie jaar en wordt in Den Haag in de zalen van de Betlehemkerk gegeven. Elk cursusjaar omvat 29 weken met per bijeenkomst twee lessen van vijf kwartier. Je tekent je per jaar in. En je kunt kiezen tussen de woensdagavond of de donderdagmiddag.

Nieuwsgierig? Dan is er dit jaar door de coronamaatregelen op 2 momenten digitale info. Op maandagmiddag 26 april van 14.30-16.00 uur en op maandagavond 10 mei van 19.30-21.00 uur kunnen we nader kennis maken met een paar docenten en de vakken door hen gegeven en is er ruimte om vragen te stellen. Als u mee wilt doen geef u dan op bij de secretaris zodat u op tijd de link krijgt om op het tijdstip van uw keuze in te loggen. Of ga dan naar de website van de TVG Den Haag: www.tvgdenhaag.nl. Mail of bel naar de secretaris: Annemarie van Duijn: w.van.duyn1@kpnplanet.nl, tel. 071-4073566.

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Kopij voor het kerkblad nr 5 van 8 april dient uiterlijk 2 april ingeleverd te worden.

Nr. 6 verschijnt 29 april.

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

Van der Eijk
uitvaartverzorging

Dag en nacht bereikbaar!

BGNU

Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Van Wingerden & Feldkamp
Uitvaartverzorging

"Uw zorg in onze handen."

Persoonlijk, betrokken, vernieuwend.

0174 - 622 022

Nachtegaalstraat 47 Honselersdijk

GST
van Paassen

installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl

Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE ☎ (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



**HOUTHANDEL
V. D. MAREL**

**Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.**

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't

met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande – Tel. (0174) 44 05 44

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



boksman
bouwbedrijf
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas