



VAN CARNAVAL TOT PASEN

Na Carnaval, wat dit jaar tot groot verdriet van velen niet gevierd kon worden, en Aswoensdag begint de 40-dagen tijd als voorbereiding op het komend paasfeest. Het is een tijd van bezinning en reiniging.

Carnaval valt meestal in februari, de reinigungsmaand bij uitstek, want al het oude moet plaats maken voor het nieuwe. Maar makkelijk is dat niet, want de kleuren in de natuur zijn nog grauw, ons gemoed somber en je moet hard zoeken naar lichtpuntjes. Gelukkig was daar dat schitterende winterweekend met de blauwe lucht, het vele schaatsplezier. En ook in de natuur zien we weer sneeuwkllokjes, helleborissen en narcissen.

Carnaval komt van `carne vale` wat zonder vlees betekent, omdat er in de periode na het carnaval geen vlees (en snoep) werd gegeten in de Rooms Katholieke kerk.

In de middeleeuwen begon men de 40-dagentijd te zien als een tijd om zich te bevrijden van onvolkomenheden en slechte eigenschappen; het reinigen. Later gebruikten huisvrouwen die periode voor de voorjaars schoonmaak. Daar kunnen we nu ook nog bij aanhaken door een voorjaars schoonmaak te houden in ons huis en/of een detoxkuur te volgen.

In toenemende mate zie je ook bij protestanten het gebruik groeien om er een vastenperiode van te maken. Dat kan niet alleen door fysieke onthouding maar ook spiritueel, door je los te maken uit wat je gevangen

houdt, waarvan je je wilt bevrijden. Alleen al die vraag aan jezelf stellen is een belangrijke eerste stap naar spirituele reiniging.

Jesaja 58 vers 6 steunt ons in een juiste benadering van vasten. Eerst geeft Jesaja kritiek op de toenmalige vastenpraktijken nl. handeldrijven op vastendagen, je arbeiders afbeulen, met elkaar ruziën of je hoofd buigen als een

riet en je met een rouwkleed neerleggen in het stof. Dan vraagt hij: "Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Als je de vastenperiode zo inricht", zegt Jesaja, "dan breekt je licht door als de dageraad, je zult voorspoedig herstellen".

In de 40-dagen tijd worden we uitgenodigd om ons te reinigen van wat ons belast en teveel is. Daarbij kan ook de vraag leidend zijn wat essentieel is. Waar kun je zonder en waar zou je veel meer aandacht aan moeten besteden? Het afgelopen coronajaar heeft dat ons ook wel bijgebracht. Wat betreft consumentengoederen zelfs heel letterlijk. Iedereen ging zijn of haar huis opruimen en de gemeentelijke reiniging en de kringloopwinkels konden het aanbod nauwelijks aan van allemaal overbodige spullen. En wat een heerlijk licht gevoel leverde ons dat op. Beslist iets om vast te houden. Je de vraag te stellen bij aanschaf: Heb ik het echt nodig? Heb ik er ruimte voor? Waar en door wie is het gemaakt? Zijn er arbeiders voor afgebeeld of vervuilende grondstoffen voor gebruikt?

De vastenperiode begint dus met bezinning, jezelf vragen stellen en dan ontstaat de motivatie voor

reiniging, matiging en loslating. Als we dan ook denken aan anderen, je brood delen, onderdak bieden, mensen kleden, dan weet ik zeker dat ons nieuwe "ik" gelouterd en menslievend opstaat met Pasen. Daarbij hoeven we dit alles niet alleen te doen. We mogen God aanroepen en Hij zal antwoorden: "Hier ben ik" en vanuit die steun kunnen we er voor de ander zijn, omdat Hij er voor ons is. Ik wens u een zinvolle 40-dagen tijd.



Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Gezamenlijke kerkdiensten van de Oude Kerk en Ontmoetingskerk

Indien de lockdown wordt verlengd zal er wederom een aangepast programma worden gemaakt met gezamenlijke onlinediensten vanuit de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk. U wordt hierover via e-mail en de website op de hoogte gehouden. Ontvangt u niet de wekelijkse e-mails? Geef dan a.u.b. uw mailadres door aan scriba@oudekerk-naaldwijk.nl. De diensten zijn online te volgen (www.kerkomroep.nl, Naaldwijk, Ontmoetingskerk of Oude Kerk)

Oude Kerk

Zondag 28 februari

10.00 uur ds Carel v.d. Meij,
19.00 uur Geen vesper

Zondag 7 maart

10.00 uur ds Rachele van Andel,
Roermond
19.00 uur Geen vesper

Zondag 14 maart

10.00 uur ds Sietske v.d. Hoek
19.00 uur Geen vesper

Ontmoetingskerk

Zondag 28 februari: 10.00 uur ds Marian de Vries

Zondag 7 maart: 10.00 uur ds Marian de Vries, Rode Loper

Woensdag 10 maart: 19.30 uur ds Carel v.d. Meij, Biddag

Zondag 14 maart: 10.00 uur ds Eibert Kok

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921;
e-mail:

sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl



Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.
Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96. diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl
Per 01-01-2021 is het rekeningnummer voor het restauratiefonds: NL11RABO0373725337.

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Verjaardagen

Op 7-mrt: mevr. J. Groenewegen – Pronk, Schubertstraat 19, 2671TA Naaldwijk, 88 jaar

Op 22-mrt: mevr. M.J. de Visser – Hoogerbrugge, Hendrik van Naaldwijkstr 42, 2671BD Naaldwijk, 89 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk

Nieuw ingekomen leden

Mevr. H.J. de Jong.
Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk

VAN DE PREDIKANT

40 dagen Vrije Ruimte

We zijn net begonnen aan de 40-dagen tijd. Ik ervaar het zelf als een andere tijd dan anders. Tot dit jaar had ik er eigenlijk niet zoveel mee. Maar het afgelopen jaar was een flinke aderlating voor veel mensen. Een gedwongen vasten op het gebied van werk, socializen, sport. En nu noemen Katholieken het "de vasten", maar eigenlijk doen we dat al bijna een jaar. Er is zoveel wat niet kan. En niet iedereen slaagt erin om daar een positieve draai aan te geven. Een groot verschil is dat je in de officiële vastentijd zelf wel kunt uitmaken wat je wel en niet doet of laat. Veel mensen hoor ik zeggen dat ze niet snoepen, geen alcohol drinken, geen vlees eten, minder op hun telefoon spelletjes doen. En wat doen ze dan meer? Ze nemen zich voor om vaker te bidden, en om meer met hun naaste bezig te zijn. Beter voor lichaam en geest te zorgen dan in normale tijden. De veertigdagenkalender kan daarbij helpen. Even een momentje van bezinning, dagelijks. Spanning en

ontspanning, het staat ook in de titel ervan.

Ik weet niet precies wat ik deze dagen anders doe. In ieder geval ben ik deze week (veel te?) druk met het maken van filmpjes voor de digitale veertigdagenkalender die we samen met de Ontmoetingskerk maken. Ik wandel dagelijks een uurtje. En afgelopen week ben ik weer begonnen met zwemmen, voorheen een wekelijks uitje dat stil kwam te liggen toen het zwembad sloot. Nu is in mijn woonplaats het buitenbad weer open! Voor mij is het afzien en verwend worden in één. Zwemmen bepaalt je even bij je gewichtloosheid. Je gedragen weten. Dat is een van de kenmerken van wat geloven is. En de kou bepaalt me erbij dat DAT geloof niet vanzelfsprekend is, ik moet er werkelijk wat voor doen. Ik moet nu wel flink in beweging blijven om het niet vreselijk koud te krijgen! Zeker moeten we ook in beweging blijven om ons geloof niet te laten verkillen. We moeten elkaar opzoeken, steun zoeken bij elkaar, breken en delen wat we hebben om op krachten te blijven. Ik wens het ons allen toe. Deze 40 dagen, maar eigenlijk altijd.

Ds Sietske van der Hoek

GIFTEN

Voor het College van Kerkenrentmeesters voor gemiste collecte € 10,-.
Hartelijk dank voor deze gift.

JUBILEUMJAAR VVP NAALDWIJK

Op 7 april 2021 is het precies 100 jaar geleden dat de Vereniging van Vrijzinnige Protestantenaaldwijk, destijds onder de noemer Vereniging van Vrijzinnige Hervormden, is opgericht. Een bijzondere mijlpaal waar we heel graag op feestelijke wijze bij stil zouden willen staan. Helaas hebben we nog steeds te maken met de maatregelen om de coronapandemie onder controle te krijgen en is het niet mogelijk elkaar te ontmoeten in groepsverband. Zo is ook een Algemene Ledenvergadering vooralsnog niet aan de orde. Wel zal de kerkdienst van 30 mei 2021 in het teken staan van het 100-jarige jubileum. De heer Erik Jan Tillema – godsdienstwetenschapper en beleidssecretaris van de Vereniging van Vrijzinnige Protestantenaaldwijk Nederland - zal voorgaan in deze dienst. Tegen die tijd zal duidelijk worden of de dienst in de kerk of online bij te wonen is. Verder kunnen we u melden dat Hans de Visser als penningmeester a.i. aan de slag is binnen ons bestuur. Hans heeft geleidelijk aan de taken

overgenomen van Gerard Bal die door persoonlijke omstandigheden een stapje terug wilde doen, maar nog steeds deel uitmaakt van het bestuur. Voor nu wensen wij u een goede veertigdagentijd en hopen wij u spoedig - in goede gezondheid – weer te kunnen ontmoeten in de Oude Kerk.

Namens het bestuur van VVP
Naaldwijk,
Marlies Zwemstra

Ons is gegeven
Het goede leven
We genieten in de Oude Kerk
Want daar is altijd veel werk
We houden van een lach
Maar 28 juni luisteren we naar Bach
In de kinderkring maken we veel plezier
En daarom zijn we met z'n allen hier.

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
Oranje Zon

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING

De Leerhuisbijeenkomst 'Black Lives Matter' o.l.v. pastor Elroy George gaat niet door.

ALS VLUCHTELINGEN MOGEN BLIJVEN...

Als vluchtelingen in Nederland mogen blijven, krijgen zij twee weken de tijd om hun huis in te richten. Voor de meesten een hele opgave: vanuit een asielzoekerscentrum in een onbekende omgeving, waar je niemand kent. Corona maakt dat allemaal nog moeilijker! Daarom zijn we op zoek naar mensen die willen helpen. Waaruit die hulp bestaat zal elke keer anders zijn...maar het zal steeds voortvarend en zorgvuldig moeten. Wie voelt daar wel wat voor en houdt wel van een uitdaging? Neem dan contact op met: edvanderschoor@icloud.com of joopvanrossem@kabelfoon.net (tel. 06 29040029) of Vluchtelingenwerk Westland (tel. 0174 442120).

KOUD EN SPECIAAL!

Het is zaterdagmiddag 13 februari en in mijn agenda staat: 14.00 uur Oude Kerk. Ik had al vernomen dat er vanaf 15.00 uur een digitale kerkdienst zou worden opgenomen, maar och dacht ik, ik ga even door de kou naar Naaldwijk. Want koud was het zeker, maar gelukkig, de kerk was lekker warm gestookt, dus de activisten voor de dienst behoeften niet te klappertanden. Zoals gebruikelijk deur open, licht aan, muziek op volume en wachten maar. De kou zou wel geen echte uitnodiging betekenen voor een

bezoek en zo geschiedde ook. Geen bezoek van vreemden. Wel kwamen in de loop van het eerste uur een aantal bekenden binnen. Zij waren het die het mogelijk zouden maken dat er digitaal gekerkt kon worden. Een indrukwekkende tafel met allerlei technische apparatuur en een aantal camera's stond opgesteld. De technicus E.K. was druk bezig met de voorbereidingen en ook andere zaken voor de kerkdienst werden ter plaatse gezet. Uiteraard kwam onze dominee a.i. met haar muzikale echtgenoot ruim op tijd ter plaatse. Het liep zo tegen drieën dat alle betrokkenen in klein comité op gepaste afstanden zich gingen voorbereiden op de dienst. Eigenlijk oogt dit toch wel vreemd in zo'n lege kerk, maar het is zeker beter dan niets. Volgens zeggen is er een aardige schare kijkers die op deze manier de zondag gepast kunnen aanvragen. Goed ook dit eens te zien. Zo net voor aanvang van de opnamen heb ik mijn werk afgerond, de muziek uit, de voordeur van de kerk op slot, zodat men de dienst in alle rust kon gaan opnemen. Toch wel apart in deze aparte tijd.

Uw suppoost

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Zondag 28 februari - 9.30 uur

Dhr. W. van Haften
Ouderling van dienst: Nico Vreugdenhil
Organist: Huib den Boer

Zondag 7 maart – 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar
Ouderling van dienst: Peter Boogert
Organist: Erna Brinkman

Zondag 14 maart – 9.30 uur

Dhr. Ds. S. de Jong, Berkenwoude
Ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
Organist: Maarten den Heijer

ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034.



Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel.0174-624738. www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
Website: www.pgsgravenzande.nl
Twitter: https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20
Facebook: https://www.facebook.com/Uniekerk/

AGENDA

11 maart – 19.30 uur gemeente-avond in de kerkzaal

BIJ DE KERKDIENTEN

Bij het maken van deze *Vrije Ruimte* is nog niet duidelijk wanneer we weer 'ter kerke kunnen gaan'. In ieder geval is de mogelijkheid voor luisterdiensten vanaf 17 januari aanwezig. De diensten kunnen rechtstreeks om 9.30 uur worden beluisterd. De app Kerkomroep is gratis te installeren vanuit de 'app store': ga naar provincie, plaats, Uniekerk en klik op luisteren.

De diensten kunnen ook op een ander tijdstip worden beluisterd.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen van 80 jaar en ouder

3 maart – mevr. K.H. van Staalduinen-Dame, Veilingkade 12, 2691 AH, 83 jaar.

7 maart – dhr. L.F. van Daalen, Kleine Woerdlaan 81, 2671 AR Naaldwijk, 80 jaar.

9 maart – dhr. P. Vuijk, Rijnveste 13, 2691 HZ, 82 jaar.

11 maart – mevr. H. Dikkenberg-Karssen, Oudelandstraat 30, 2691 CE, 82 jaar.

15 maart – mevr. A. van Stoorvogel, Gr. Machteldplantsoen 12, 2691 ZA, 89 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een fijne dag toe!

Huwelijksjubileum

Op 15 maart zijn dhr. en mevr. H. Langenberg-de Koning, Noordlandseweg 7, 2691 KG, 55 jaar getrouwd. Van harte gelukgewenst en een mooie dag toegewenst!

Verhuisd

Mevr. Jopie Boon-Kuivenhoven is verhuisd van de Hagemanstraat naar Mr. Bruntstraat 19. Namens alle 'Uniekerkers' wensen we u een goede tijd toe in uw nieuwe woonomgeving!

VAN DE KERKENRAAD

Gemeente-avond

De geplande gemeente-avond van 25 februari gaat niet door vanwege de verscherpte corona-maatregelen en avondklok.

Onder voorbehoud is deze avond verschoven naar donderdag 11 maart om 19.30 uur in de kerkzaal.

Agenda:

- 1 – welke rol speelt de Bijbel in uw dagelijks leven? (Martine)
- 2 – behoefte/wenselijkheid beeldverbinding
- 3 – overlast jongeren achteringang Uniecentrum
- 4 – onderzoek restauratie voorgevel Uniekerk
- 5 – lezing en dia-presentatie 'Van Pesach naar Pasen' door dhr. Ger Heester
- 6 – sluiting om plm. 21.30 uur

We hopen u te mogen verwelkomen!
De Kerkenraad

VAN DE DIACONIE

Spic & Span

Voorjaarsactie voor de voedselbank Westland.

De voedselbank is de winter doorgelopen, mede dankzij uw gift tijdens de blikkenactie van afgelopen najaar. Nu is het weer tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak.

De voedselbank kan heel goed schoonmaakartikelen en verzorgingsartikelen gebruiken. Deze producten zijn voor de cliënten van de voedselbank duur in aanschaf. Mogelijk heeft u thuis nog schoonmaakmiddelen en/of verzorgingsproducten staan, welke u aan de voedselbank wilt geven. U kunt dit afgeven op vrijdag 12 maart tussen 10:00 uur en 12:00 uur en tussen 14:00 uur en 16:00 uur bij het Uniecentrum. De koffie staat klaar. Bent u dan niet in de gelegenheid dan kunt u dit nog doen op maandag 15 maart tussen 18:30 uur en 20:00 uur bij de Noorderkerk, waar u uw producten vóór de kerk afgeeft. De diaconie zorgt ervoor dat deze spullen bij de voedselbank Westland terecht komen.

Mogelijke ideeën:
Wasmiddel, allesreiniger, deodorant, zonnebrand, tandpasta, shampoo. Dit jaar zamelen we ook DE-punten in. In ieder huis staat waarschijnlijk wel een blikje met deze punten, waar niks

mee wordt gedaan. Wij doneren deze aan de voedselbank, waarna zij ze kunnen inwisselen voor koffie. Alvast bedankt voor uw medewerking!
De Diaconie

GIFTEN

Ontvangen in januari: via Nijs Maat € 20,-- en via Greet Zwaanswijk € 50,--. Voor actie Kerkbalans is € 100,-- ontvangen. Hartelijk dank aan de gevers!

VERJAARDAGSFONDS

De oude laptop in het kerkgebouw had onvoldoende capaciteit om de presentatie van tekst, plaatjes, muziekfragmenten e.d. via de beamer goed weer te geven. Daarom is er een **nieuwe laptop** aangeschaft en die is betaald uit het Verjaardagsfonds, waarvoor hartelijk dank.

KOFFIEPRAAT OP ZOOM NA DE KERKDIENT

Het valt in deze verlengde lockdown niet mee om contact te onderhouden met gemeenteleden. We missen de uitwisselingen tijdens de koffie na de kerkdienst. We missen elkaars gezelschap. Ikzelf mis ook de reacties op een dienst. Als er een reactie komt op een luisterdienst is dat heel fijn om te horen.

Nu is het mogelijk om via een internetprogramma – Zoom – een goed half uur contact te hebben met elkaar. Via de videoverbinding kunnen we elkaar dan toch zien. Voor de komende 5 zondagmorgens (28 februari en 7, 14, 21 en 28 maart) heb ik nu deze zoomontmoeting geïnitieerd. Hoe u mee kunt doen met deze Koffiepraat na de kerkdienst kunt u lezen in de digitale nieuwsbrief die u wekelijks via e-mail ontvangt of op de site van de Uniekerk (www.pgsgravenzande.nl, klik nieuwsbrief van 19 februari aan). Daar staan de linken die u aan kunt klikken om mee te doen.

Velen zullen er al ervaring mee hebben en voor wie het moeilijk vindt, mail of bel mij even, zodat ik het u kan uitleggen.

Martine Wassenaar

40-DAGEN TIJD IN DE UNIEKERK

Woensdag 17 februari is met aswoensdag de 40-dagen tijd begonnen.

Voor velen een tijd van vasten en bezinning.

In deze 40-dagen tijd gaan we met een thema werken: **Zeven keer meelevens**.

Het thema is gebaseerd op het thema van de PKN, Kerk in actie en de

veertigdagentijdskalender 2021: "Ik ben er voor jou". Er is ook een themalied nl. **Lied 1007**.

Zondag 21 februari: De zieken bezoeken

Zondag 28 februari: De dorstigen drinken geven

Zondag 7 maart: De vreemdeling onderdak bieden

Zondag 14 maart: De naakten kleden

Zondag 21 maart: De hongerigen eten geven

Zondag 27 maart: De doden begraven

Zondag 3 april: Ik ben er voor jou

Palmzondag 28 maart gaan de kinderen palmpasentakken maken en worden er buxustakken en narcissen uitgedeeld.

Vespervieringen

De Vespervieringen in de Goede week in de Uniekerk zullen ook weer doorgang vinden. Ook daar wordt dit thema uitgewerkt en geconcentreerd rond: "De doden begraven".

Maandag 29 maart Ds. Hans Meijer

Dinsdag 30 maart: Ds. Andre Verweij

Woensdag 31 maart: Ds. Martine Wassenaar

Muzikale medewerking is alle drie de avonden in handen van Mienke Meijer.

De avonden beginnen om 19.30 uur.

De Paascyclus

De Paascyclus wordt anders gevierd dan anders.

1 april: Geen avondmaal op vrijdag, maar op donderdag een agapeviering/avondmaal met woestijnsoep en broodjes. Die dienst begint dan om 18.00 uur in de Uniezaal.

2 april: Vrijdagavond, 19.30 uur, waarschijnlijk een filmavond met een film over Maria Magdalena.

3 april: Stille zaterdag, 19.30 uur is **het** liturgische hoogtepunt van het jaar met aandacht voor stilte, de herinnering aan onze doop en het Lof van het Licht, waar de nieuwe paaskaars wordt aangestoken, de kerkgangers hun kaars eraan aansteken en zij al zingend de Uniekerk verlaten.

4 april Paaszondag om 9.30 uur de Paasviering.

Nu maar hopen dat we elkaar in deze vieringen weer mogen begroeten en dit feest als nooit tevoren met elkaar kunnen vieren. Ik kijk er enorm naar uit.

Als er nog steeds geen versoepeling van coronamaatregelen zijn, dan hopen we de videoverbinding tot stand gebracht te hebben.

Ds. Martine Wassenaar

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

Zondag, 7 maart, géén dienst i.v.m. corona lockdown

Zondag, 14 maart, speciale dienst welke via youtube is te volgen (zie het bericht hierna)

Zondag, 21 maart géén dienst i.v.m. corona lockdown

Kerkdiensten in maart

In nauw overleg met VVP Maasdijk, hebben we besloten in maart geen kerkdiensten te organiseren. Behalve één, die op 14 maart in Honselersdijk. Daar kunt u zowel naartoe in Achter de Bergen als de dienst rechtstreeks online op youtube bekijken. We gebruiken hiervoor het youtube kanaal van Concordia Maasdijk. We hebben hiertoe besloten, omdat er een aantal mensen de kerkgang echt wel mist en een andere groep die dienst wel wil meemaken, maar vanwege de risico's niet naar de kerk wil gaan.

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters,
Doornenburg 128, 2402
KG Alphen aan den Rijn,
tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H.de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel.
0174-730616.

Email: vvphonselersdijk@outlook.com

Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.
VVP Honselersdijk.

Website:

<https://www.vvphonselersdijk.nl>



WEL EN WEE

Mevrouw Karla Molenaar – van Zanten heeft op 16 februari succesvol een heupoperatie ondergaan en is inmiddels weer thuis waar ze verder revalideert. Eerder werd de geplande operatie op het laatste moment geannuleerd en uitgesteld tot in maart. Gelukkig kon de ingreep toch eerder plaatsvinden. We wensen haar een spoedig herstel.

Verjaardagen

Op 6 maart, mw. N. Peters-Zoetmulder, 75 jaar

Op 15 maart, mw. P Knoppert-de Groot, 70 jaar

Op 18 maart, dhr. J.W. ter Haar, 73 jaar.

Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

Rectificatie

De vorige keer zijn helaas de cijfers van de leeftijd van mevrouw J.E. Boekestijn – Molenaar omgedraaid: zij viert 25 februari haar 58^e verjaardag. Van harte gefeliciteerd!

VAN DE VOORGANGER

Ik wil het deze keer niet over het coronavirus hebben en alles wat daarmee samenhangt, anders dan dat ik hoor dat veel oudere leden boven de 85 inmiddels een oproep voor een vaccinatie hebben gekregen of de prik inmiddels hebben ontvangen. Dat geldt ook voor de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. En nu maar hopen dat we met het vaccineren ondanks alle problemen blijven inlopen op andere landen in Europa.

Ondertussen zijn er talloze andere problemen die de mensen en daarmee de media bezighouden. Zo zijn buitenlandse adopties voorlopig stilgelegd vanwege gesignaleerde misstanden gedurende het adoptieproces. Tegelijkertijd lopen er succesvolle televisieprogramma's als Spoorloos en DNA onbekend waarin onder andere pleeg- en adoptiekinderen op zoek gaan naar hun biologische vader of moeder. Dat geldt ook voor kinderen die via een zaaddonor werden verwekt.

Recent verscheen het boek 'Afstandmoeders' over vrouwen die gedwongen hun kind afstonden in de periode 1956-1984. In dat boek vertellen vrouwen hun levensverhaal en hoe de

beslissing om onder dwang afstand te doen van hun kind tot op de dag van vandaag hun leven beïnvloedt. Ze kregen hun kind vaak niet te zien, de bevalling geschiedde bijvoorbeeld met een handdoek over het hoofd, en ze mochten er nooit meer over praten. Ongehuwd zwanger worden in de vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw was een schande en moest niet zelden voor de burens en de rest van de omgeving verborgen blijven. Ikzelf herinner me dat op de middelbare school een leerlinge plotseling niet meer in de klas verscheen met als reden een vaag verhaal over een ziekte en ergens ver weg kuren en herstellen. Ondertussen liepen er allerlei roddels in het dorp over abortus, afstaan van het kind en suggesties wie de verwekker zou kunnen zijn. Dat brengt mij op de heersende christelijke moraal in die tijd waarin geen of gebrekkige seksuele voorlichting bestond, de pil nog niet was geïntroduceerd en je simpelweg opgroeide met de opvatting dat je niet geacht werd 'het' te doen voor je getrouwd was. Het wel doen druiste in tegen het burgerlijke huwelijksideaal en het heersende idee over moederschap. Moeders hoorden getrouwd en thuis te zijn en niet te werken. Om de schande van ongehuwd moeder zijn tot een minimum te beperken werd er wel aangestuurd op een huwelijk met de aanstaande vader of werd het kindje toegevoegd aan de kindershare als broertje en zusje. In een groot gezin viel een kind extra niet zo op. Maar in veel gevallen namen de ouders afstand van hun zwangere dochter. Niet zelden verdwenen ze met behulp van dominee en pastoor in vreselijke opvangoord waar ze als 'zondares' een liefdeloze behandeling kregen en waar ze met geoorloofde en niet geoorloofde wettelijke middelen onder druk werden gezet hun kind ter adoptie af te staan. Wat dit alles voor hun verdere leven betekende beschrijven ze in het genoemde boek. Ze geven daarmee een stem aan die vrouwen die hierover nog altijd niet willen of durven spreken.

Je kan er met je verstand niet bij hoe ze soms door ouders, familie en omgeving bejegend werden, uitzonderingen natuurlijk daargelaten. Er zijn twee verschijnselen die ook in deze tijd onverminderd voorkomen. Gebrek aan mededogen en instanties die niet werken zoals van hen mag worden verwacht. Dat is ook iets wat op de agenda van kerken niet mag ontbreken.

Afstandmoeders door Christel Don. 2021. ISBN 9789400407299.

Ds. Dick Peters



GESPREKSRING

Donderdag 4 maart

De huidige lockdownregels maakten het nog niet mogelijk om bijeen te komen. Op dit moment is nog niet bekend of het met versoepelingen na 2 maart wel lukt om op donderdag 4 maart verantwoord van 10:00 tot 12:00 uur met elkaar in gesprek te gaan. Mocht dit het geval zijn worden de deelnemers persoonlijk benaderd.

ORGANISTEN VVH / VVP HONSELERSDIJK

Aan Arn. C. Knoppert heb ik gevraagd welke organisten wij in ons kerkje hebben gehad. Zie hieronder zijn antwoord:

De eerste organiste voor de VVH Honselersdijk was:

Jannetje Anthonia van der Laan – Cranenburgh (voor velen Tante Jansje genoemd). Zij woonde aan de Prinsengracht in Honselersdijk. Zij was de zuster van Johan Hendrik van Cranenburgh, organist van de Oude Kerk in Naaldwijk. Tante Jansje was organiste in de Evangelisatie Vereniging in de Amalia van Solmsstraat.

Na het ontstaan van de VVH Honselersdijk in 1944 beëindigt zij daar haar werkzaamheden en wordt zij organiste voor de VVH Honselersdijk.

De eerste kerkdiensten werden gehouden in het zaaltje in de Amalia van Solmsstraat, maar al snel verhuisde men naar de Openbare school aan de Molenlaan waar het gymnastieklokaal in gebruik werd genomen. Tante Jansje zorgde voor de begeleiding en gebruikte hiervoor haar eigen orgel. Met de ingebruikname van het kerkgebouw van de VVH – Honselersdijk op 12 december 1950 aan Achter de Bergen werd er een nieuw instrument aangeschaft. Op 2 maart 1958 overlijdt tante Jansje.

Haar opvolgster wordt Magdalena Geertje Prins (voor ingewijden Leny). In haar periode wordt er een nieuw orgel aangeschaft dat op 10 april 1987 in gebruik is genomen. Leny is overleden op 25 februari 2008. Haar werkzaamheden als organiste zijn vervolgens waargenomen door Mw. Elly Waasdorp.

Wim ter Haar

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 28 februari – geen dienst

Zondag 7 maart – geen dienst

Zondag 14 maart – Honselersdijk
10.00 uur Ds. D. Peters

BIJ DE KERKDIENTEN

Kerkdiensten in maart

In nauw overleg met VVP Honselersdijk hebben we besloten in maart geen kerkdiensten te organiseren.

Behalve één, die op 14 maart in Honselersdijk. Daar kunt u zowel naar toe in Achter de Bergen als de dienst rechtstreeks online op youtube bekijken. We gebruiken hiervoor het youtube-kanaal van Concordia Maasdijk.

We hebben hiertoe besloten, omdat er een aantal mensen de kerkgang echt wel mist, en een andere groep die dienst wel wil meemaken, maar vanwege de risico's niet naar de kerk wil gaan.

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.
Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095
Bank: NL 85 RABO 0103 684 735



WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

Zondag 7 februari kwam Bareld Vreugdenhil ongelukkig te vallen en brak zijn heup. Gelukkig werd hij succesvol in het Sint Franciscusziekenhuis in Rotterdam geopereerd. Helaas waren er ook ongewenste bijverschijnselen die hem noodzaakten langer in het ziekenhuis

te blijven en, voor hij naar huis kan, eerst nog aan herstel te moeten werken in een revalidatiecentrum. Als u dit leest verblijft hij daar hoogstwaarschijnlijk. We wensen hem een spoedig herstel. Een kaartje kan het beste via het huisadres, nu nog niet bekend is waar Bareld revalideert. Nico de Jong is opnieuw aan zijn hand geopereerd. Hij hoopt dat hij deze keer echt van de klachten afkomt. En wij uiteraard met hem.

Alle leden die op welke manier ook op dit moment met hun gezondheid tobben wensen we dat het zich ten goede keert.

Verjaardagen

1 maart dhr. L. van Dijk, Secr. Verhoefweg 13W, 2671 HT Naaldwijk.
14 maart dhr. W. Hofman, Abel Tasmanstraat 12, 2676 AZ Maasdijk. Van harte gefeliciteerd.

VAN DE VOORGANGER

Ook deze en komende maand zijn er helaas weer veel doorhalingen in de agenda. Een gemeenschappelijke vastenmaaltijd bijvoorbeeld zit er niet in, evenals een bijeenkomst rond Pasen met de mensen die een verstandelijke beperking hebben. De interkerkelijke werkgroep die zich hiermee bezighoudt bezint zich nog op iets alternatiefs. Wel hebben de besturen besloten zondag 14 maart een dienst in Honselersdijk te houden die ook online wordt uitgezonden. Zie voor informatie onder de kerkdiensten. We blijven uitkijken naar weer normaal, maar naar het zich laat aanzien zal dat hooguit pas na de zomervakantie het geval zijn. Ondertussen proberen we om te gaan met de zwaarte in ons leven die voor velen op dit moment corona heet. Hoe kunnen we een zekere lichtheid vinden? Rust en vreugde vinden in moeilijke omstandigheden? Jezus van Nazareth spreekt volgens het evangelie naar Mattheus (11: 28-30) de woorden:

'Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht'. Welke weg wijst hij hier? Zijn woorden vragen om een uitgebreide preek. Ik ga erover nadenken. Maar laat ik bij een enkel aspect stilstaan. 'Leer van mij zegt Jezus, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart'. Ik vond die woorden altijd wat soft klinken. Wat in de buurt komen van een onwerkelijk lief soort christendom, zal ik maar zeggen. Maar toch geloof

ik in met zachtheid reageren op wat er om ons heen gebeurt in de zin van niet veroordelen van de ander of jezelf. Open blijven staan in plaats van de vechthouding aan te nemen, wat we zo vaak om ons heen zien. Niet verharderen maar verzachten of anders gezegd een ruim hart hebben. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat we alles over onze kant moeten laten gaan! En dan dat nederig van hart. Hoe dat te verstaan? Het heeft niks te maken met slaafsheid of jezelf onbeduidend vinden maar het gaat volgens mij om jezelf zien zoals je bent, in je grootsheid en in je kleinheid. En de ander zien zoals die is, iemand net als jij. Niet om je eigen ik op te blazen. Kwetsbaar durven zijn.

Jezus wil met ons delen dat je via de weg van zachtmoedigheid en nederigheid weer nieuwe zin en betekenis aan je leven kan geven en kans zien weer lichter te leven. Ongetwijfeld een weg met vallen en opstaan. Ik denk trouwens dat we iemand die diep in de put zit vooral niet als medicijn de woorden van Jezus 'kom tot mij en ik zal u rust geven' moeten toeroepen en vervolgens denken dat hij of zij dan niet langer meer onder lasten gebukt gaat. Maar we mogen wel laten zien dat we zelf de weg met zachtheid gaan en we ons daarbij gedragen weten door de Liefde.

Ds. Dick Peters

BLOEMENBUS

Via Bertus Hokke € 10,- ontvangen voor de bloemenbus.

GESPREKSKRING

Maandag 29 maart

De avondklok maakte het onder andere niet mogelijk om maandagavond 22 februari als gesprekskring bijeen te komen. Nu maar hopen dat we wel die laatste maandagavond van maart bijeen kunnen komen als de regels van de lockdown tenminste worden versoepeld. In dat geval zien we elkaar van 19:30 tot 21:30 uur in de Zonnehoek om te praten over wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving.

Zoals steeds onder voorbehoud.

CONCORDIA MAASDIJK JEUGD

Wat waren wij graag weer gestart met onze activiteiten. Maar helaas, het mag niet zo zijn!

Wij hopen dat het goed gaat met iedereen en dat jullie allemaal deze tijd goed doorkomen. Gelukkig dat de (basis)scholen weer geopend zijn. Dat geeft ons ook echt weer energie om voorzichtig te kijken wanneer we eventueel weer iets kunnen

organiseren.

We hebben er in ieder geval onze hoop op gevestigd dat we dit jaar de Huttenbouw door kunnen laten gaan. Deze hebben wij gepland staan op woensdag 25 augustus 2021. Laten we hopen dat we deze geweldige dag door kunnen laten gaan. Mochten we eerder groen licht krijgen dan kijken wij uiteraard of we al eerder een gezellig evenement kunnen organiseren.

Het busuitleg 2020 naar Archeon willen wij in principe in deze herfstvakantie door laten gaan. Dit zal woensdag 20 oktober 2021 zijn.

Laten we hopen dat we elkaar binnenkort weer kunnen zien! Blijf gezond!

Een warme groet,

Team Concordia Maasdijk Jeugd

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:
vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Kopij voor het kerkblad nr 4 van 18 maart dient uiterlijk 13 maart ingeleverd te worden.
Nr. 5 verschijnt 8 april.



boksman
bouwbedrijf
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerddaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914

CENTRALE VERWARMING GAS * SANITAIR



TEL. (0174) 512090

MAASLAND

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96

's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44



HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begraving of crematie

Van der Eijk uitvaartverzorging



Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

Van Wingerden & Feldkamp Uitvaartverzorging

"Uw zorg in onze handen."

Persoonlijk, betrokken, vernieuwend.



0174 - 622 022

Nachtegaalstraat 47 Honselersdijk

Beukers



Monsterseweg 121

(naast Intratuin)

's Gravenzande

Tel.: 0174 41 24 92

www.beukerstoyota.nl

Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



AAD GROENEWEGEN

SLAGERIJ AAD GROENEWEGEN
Dijkstraat 61 2675 AV Honselersdijk
T (0174) 62 80 20 F (0174) 63 10 83
W www.slagerijgroenewegen.nl



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE ☎ (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van
UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas