



## ONRECHT

*Er schreeuwt een mens, onrecht! De schreeuw van de hongersnood.*

*Er werd op hoog gezag besloten: een deel der mensheid hoeft geen brood.*

*Opdat wie rijk is rijk kan blijven leven –*

*Wie heeft, hem wordt gegeven, onrecht. En de rest mag dood.*

Opeens kwam dit lied van Huub Oosterhuis in mij op. Met een krachtige melodie van Jan Krans en Fred Tuinder. De associatie kwam voort uit verschillende bronnen:

- Een groot farmaceutisch bedrijf (dat al bedongen had dat niet zij maar de nationale overheden de financiële gevolgen zullen dragen als er iets misgaat met de vaccins) levert niet volgens afspraak, ondanks de investeringen van de Europese landen.
- Rijke landen hebben vaccins ingekocht tegen hoge prijzen, waardoor arme landen het nakijken hebben.
- Op het Griekse eiland Lesbos in het nieuwe vluchtelingenkamp Moria 2.0 is het koud en nat en onveilig, en niemand krijgt het voor elkaar om betere omstandigheden te regelen: mensenrechtenorganisaties niet, kerken niet, de ingenieurs die daar zijn krijgen geen materiaal voor verbetering. De overheden geven al maanden nul op het rekest.
- Jonge mannen gingen de straat op om te vernielen, te rellen, te plunderen. Jonge vrouwen verwonden zichzelf, krijgen ernstige eetproblemen en denken aan zelfdoding.
- Een vluchtelingengezin met jonge kinderen is zonder pardon op straat gezet.
- Het kwam ook door een gesprek dat ik voerde over een dader van seksueel geweld die we met barmhartigheid tegemoet zouden moeten treden, in plaats van zijn slachtoffers, ivm zijn goede naam...



Zo worden de volgende 2 coupletten van dat lied waar ik mee begon ook waar:

*Het gaat als vuur, onrecht! Het blakert de steden zwart.*

...

*Dit is jouw uur, onrecht,  
geen god die nog hoger scoort.*

*Je hebt al haast de hele wereld,  
alleen nog niet het laatste woord.*

Dankzij corona komt alles op scherp te staan. Wij en alle overheden moeten kiezen. Kiezen we voor overleven ten koste van alles: medemenselijkheid,

aandacht voor wie aan het kortste eind trekken, de regels strak volgen, luisteren naar wie moeite hebben met de regels?

Of kiezen we voor medemenselijkheid, solidariteit, een beetje meer lucht ten bate van wie het moeilijk hebben? Als u of ik alles voor het zeggen had, hoe zou het dan zijn? Als God het voor het zeggen had, hoe zou het dan zijn? Zou onrecht dan ook het laatste woord hebben? Het lied zegt van niet. Het lied zegt: "het laatste woord: dat staat met licht geschreven in de geesten van mensen, niet van beesten: onrecht! En dat plant zich voort."

Dit is precies wat mij op de been houdt: aandacht voor elkaar, en de wetenschap, tegen alle schijnbaar noodlot in dat onrecht bij name genoemd zal worden. Dat kwaadwilligen aan het kortste eind zullen trekken. Dat er rechtvaardigheid zal zijn voor wie nu lijden door de lockdown, door de angst, door werkloosheid en te grote werkdruk, en door al die andere vormen van onrecht die er ook buiten corona zijn.

Let maar op: het gaat voorbij. Vergeet dat niet. Ooit kijken we hierop terug, schamen ons misschien voor onszelf, onze regering, maar lachen ook, want het is voorbij.

Houd moed, houd vol, heb lief.  
Ds Sietske van der Hoek

# Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

## KERKDIENTEN

### Gezamenlijke kerkdiensten van de Oude Kerk en Ontmoetingskerk

De kerkdiensten van 7 en 14 februari zijn alleen online te volgen ([www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl); Naaldwijk, Ontmoetingskerk of Oude Kerk)

#### Zondag 7 februari

10.00 uur digitale viering samen met de Ontmoetingskerk o.l.v. ds Carel v.d. Meij, vanuit de Ontmoetingskerk  
19.00 uur Geen vesper

#### Zondag 14 februari

10.00 uur digitale viering samen met de Ontmoetingskerk van het avondmaal o.l.v. ds Sietske v.d. Hoek, vanuit de Oude Kerk  
19.00 uur Geen vesper

De diensten van 21 februari zijn onder voorbehoud. Indien de lockdown wordt verlengd zal er wederom een aangepast programma worden gemaakt met gezamenlijke onlinediensten vanuit de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk. U wordt hierover via e-mail en de website op de hoogte gehouden. Ontvangt u niet de wekelijkse e-mails? Geef dan aub uw mailadres door aan [scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)

#### Zondag 21 februari

10.00 uur Oude Kerk, ds Dick Peters, Alphen a.d. Rijn  
10.00 uur Ontmoetingskerk. Ds Carel v.d. Meij  
19.00 uur Vesper ds Marjan de Vries, Psalm 25

## ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: [sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl)

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301  
Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk,  
e-mailadres: [scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)

Website: [www.oudekerk-naaldwijk.nl](http://www.oudekerk-naaldwijk.nl) Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: [bureau@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:bureau@oudekerk-naaldwijk.nl).

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk  
Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

[diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl)  
Per 1 januari 2021 hebben wij voor het restauratiefonds een nieuw rekeningnummer: NL11RABO0373725337.

## BIJ DE KERKDIENTEN

Op dit moment vinden er geen kerkdiensten plaats met gemeenteleden. Alle diensten worden gezamenlijk met de Ontmoetingskerk via Kerkomroep.nl uitgezonden. Zondag 24 januari ging dat mis bij de website. De Ontmoetingskerk kon er niets aan doen. De website zoekt uit wat er precies misging, en is hopelijk in de gelegenheid maatregelen te nemen zodat het niet weer voorkomt.

**Op zondag 14 februari**, Valentijnsdag, sta ik zelf op het rooster. Het is de bedoeling dat we dan Avondmaal vieren. Ook zonder gemeenteleden. Ik heb daar ervaring mee opgedaan in de Amsterdamse Keizersgrachtkerk waar iedere zondag brood en wijn gedeeld wordt. Ook nu wordt het brood iedere week gebroken, en de beker geschonken. Waarom? Het is eigenlijk een koppig gebeuren. Jezus vierde zelf die maaltijd toen hij wist dat hij gedood zou worden. Waarom zou je dan nog eten en drinken en het feest van de bevrijding uit Egypte vieren? Uit koppigheid, omdat je niet geloven kunt dat de dood het laatste woord heeft. Omdat hij het deed, doen wij het ook. Het zal anders zijn dan u gewend bent. Zonder te zingen, maar waarschijnlijk ook met andere woorden.

Ik nodig u hartelijk uit het mee te vieren. Zet zelf wat brood en wijn

klaar. Of iets anders wat bij u past. Ik zou het fijn vinden uw reacties na afloop te horen. U kunt me bellen, of mailen. Tel 06-23741921, [sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl)

## WIJ GEDENKEN

Op donderdag 19 november 2020 is *Neeltje Zwaanswijk-de Vos* overleden, 89 jaar oud. Ze heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Haar moeder stierf toen ze pas elf jaar was. Veel ruimte voor verdriet was er in die tijd niet. Je moest vooral flink zijn en meehelpen. Dat heeft ze ook gedaan. Maar naast die flinkheid had ze in haar karakter ook een hele lieve, zorgende kant. Op die manier bleef ze haar moeder trouw, die altijd heel lief voor haar kinderen is geweest. Die liefde en zorgzaamheid kon ze ook kwijt in haar huwelijk met Leen Zwaanswijk. Ruim 64 jaar zijn ze met elkaar getrouwd geweest. *Samen weten we het wel*, was hun motto. Ze hebben hun liefde en zorg niet alleen met elkaar gedeeld, maar ook met de zoon en dochter die ze kregen. Ook met broers en zussen, neven en nichten hadden ze een warme band. Samen met haar man stond ze altijd voor anderen klaar.

Toen de kinderen groter werden ging ze ook buitenshuis aan het werk. Daar was ze een goede en hartelijke collega. Ze heeft goede vriendschappen aan haar werk overgehouden. Ze bleven samen lang bezig en vitaal, maar met het klimmen van de jaren kwamen er toch gezondheidsproblemen. Ze moesten verhuizen naar een appartement aan de Bizet. Daar was alles mooi gelijkvloers. Maar de gezondheid van haar man ging helaas verder achteruit. Een verhuizing naar het Woerdblok bleek noodzakelijk. Daar waren ze gelukkig bij elkaar, ook toen haar man op een aparte afdeling opgenomen moest worden. Ze woonden toch onder één dak. De problemen rond het coronavirus maakten het allemaal wel moeilijk. Ze konden elkaar een tijd niet zien. Toen het regime wat minder streng werd konden ze weer bij elkaar komen. Maar in oktober kwam haar man te overlijden. Ze probeerde dapper de draad van haar leven weer op te pakken, met veel hulp van haar dochter Ria en schoonzoon Gerrit. Maar na een paar weken

werd ze zelf ziek. Het coronavirus werd haar, na een aanvankelijke opleving, fataal. We hebben afscheid van haar genomen in een dankdienst voor haar leven op 27 november in de Aula Woerdtuinen. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kon haar naam samen met die van haar man klinken in de Oude Kerk. Ook toen waren ze weer samen.

Carel van der Meij

## IN MEMORIAM JORIS VAN DAALEN

Toen ik Joris van Daalen afgelopen zomer in het zorgcentrum in 's Gravenzande ontmoette, trof me hoe geweldig vriendelijk hij was. Gastvrij, met een licht hart. Hij stond op goede voet met de mensen daar: medewerkers en medebewoners. Hij bood me druiven aan, die zijn vader ook al had gekweekt:

Frankenthalers. Heerlijk waren ze! Hij vertelde over zijn eerste ontmoeting met zijn vrouw. Het verwonderde hem zo te zien nog steeds. Ach, wat miste hij haar. En hij was zo blij dat zijn achterkleindochter naar haar genoemd was. "Trots" zei hij. Een tweede bezoek kwam er niet van. En nu is hij overleden, 93 jaar oud.

Ik vind het jammer dat ik hem niet gekend heb ik zijn goede jaren. We hadden vast uren kunnen praten over van alles en nog wat, want hij praatte graag.

We wensen de familie veel sterkte toe en hopen dat hun goede herinneringen hen zullen dragen bij dit gemis.

Ds Sietske van der Hoek

## UIT DE GEMEENTE

### Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met

Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).

### Verjaardagen

Op 9-feb dhr. F.C. Punt, 86 jaar; Op 10-feb dhr. H.M. de Bruin, Donnerlaan 65, 2672BX Naaldwijk, 86 jaar; Op 19-feb mevr. P. Landmeter – Stokdijk, Hazelaar 15, 2671PC Naaldwijk, 79 jaar; Op 26-feb mevr. W. Alleblas - de Jong, Westlandstraat 16, 2671RX Naaldwijk, 78 jaar; Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

## Huwelijksjubileum

Op 12-02-2021 zijn dhr. en mevr. Uittenbroek – Zegwaard, Grote Achterweg 2, 2671 LP Naaldwijk, 40 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Het goede leven  
Is niet eenieder gegeven  
Geluksgetal is zeven  
Dat is niet voor iedereen  
Maar iedereen heeft er wel een  
Probeer het goede te doen  
Dat is echt het streven  
Van het goede leven

Gemaakt tijdens de startzondag 2020 door 'churchquizgroep' Blauwe Druif

## VAN DE KERKENRAAD

### Video op Kerkomroep

Afgelopen jaar hebben we al meerdere malen geëxperimenteerd met video voor online Kerkdiensten vanuit de Oude kerk. Omdat we positieve reacties krijgen en de kans groot is dat we nog wel enige tijd beperkingen zullen hebben in de aantallen bezoekers, is er besloten om dit permanent te gaan doen. Hiervoor is recent de eerste apparatuur aangeschaft. Vanaf de volgende kerkdienst zijn de diensten uit onze kerk daarmee ook te volgen via Kerkomroep.nl met beeld en geluid.

### Ds. Reijnders komt naar Naaldwijk

Ik mocht er al vaker over schrijven dat we een beroep hebben uitgebracht op ds. Neeltje Reijnders. Vlak na het uitkomen van de vorige *Vrije Ruimte* ontvingen we de officiële bevestiging dat ze besloten heeft om naar Naaldwijk te komen. Daarnaast heeft de kerk een nieuwe pastorie aangeschaft, in de vorm van een woning aan het Zuideinde. Ds. Reijnders en haar gezin zullen rond april hun intrek nemen en in Naaldwijk beginnen. De exacte datum hopen we in de volgende *Vrije Ruimte* te kunnen delen! In het stukje hieronder stelt ds. Reijnders zich alvast aan u voor.

Daarbij wil ik hier nogmaals de leden van de beroepingscommissie

bedanken. Het is een lange periode geweest van twee jaar, waarin het werk ook nog eens bijzonder lastig was omdat door corona het bezoeken van predikanten veel lastiger was dan normaal. Alle leden van de beroepingscommissie zullen we binnenkort ook nog persoonlijk bedanken! Namens de kerkenraad in elk geval heel veel dank voor al jullie inzet!

Erik Knoppert

## KENNISMAKEN MET DE NIEUWE PREDIKANTE

Over enkele maanden verhuis ik met mijn man Gerard van Bortel naar Naaldwijk om uw nieuwe dominee te worden. Daar zie ik naar uit. De voorzitter vroeg of ik mij kort aan u wil voorstellen.

Ik ben Neeltje Reijnders, geboren op 14 mei 1966 in Zwolle en daar opgegroeid. Mijn man leerde ik kennen in 1984 in Israël, we waren daar allebei kibboets-vrijwilliger vanuit Nederland. We zijn in 1993 getrouwd.

Ik studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en mijn stages vonden plaats in Stiens (Fr) en op Curaçao. Mijn eerste standplaats was Westerbork (1993-2004), een gemeente met herinneringen aan de oorlog. Ik heb er veel meegemaakt. In deze periode zijn onze kinderen Gideon (1998) en Emma (2000) geboren. In 2004 werd ik predikante in Brussel, waar een heel andere uitdaging lag. Er waren vooral veel representatieve taken en samenwerken met verschillende geloofsgemeenschappen was van belang. In 2009 werd ik predikante in de Nicolaaskerk te Krommenie en deze gemeente vroeg een duidelijke opbouwklus van me. Ik heb ook hier



met erg veel plezier gewerkt. Ik heb gedurende vrijwel mijn hele loopbaan stagiaires en beginnende predikanten begeleid.

Verder houd ik van wandelen, zwemmen, borduren, lezen, schilderen en interesseer ik me voor Europese (kunst)geschiedenis én voor (Chinees) porselein.

Ds. Neeltje Reijnders

## GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank € 100,- en € 10.000,-.

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank voor gemiste collecte € 20,-.

De diaconie mocht twee giften ontvangen, één van € 10,00 en één van € 78,00.

Daarvoor onze hartelijke dank.

## BEZINNING \* BELEVING \* VERDIEPING

De Leerhuisbijeenkomst 'Omgaan met fysieke en verstandelijke beperkingen' (10 februari) gaat niet door. Evenals de BBV-avond 'Bijbelen' die 22 februari zou plaatsvinden.

## 's-Gravenzande



## KERKDIENTEN

**Zondag 7 februari – 9.30 uur**  
**Luisterdienst via Kerkomroep**

Ds. Martine Wassenaar  
Ouderling van dienst: Gerda Prins  
Organist: Erna Brinkman

**Zondag 14 februari – 9.30 uur**  
Mevr. Ds. L. Lafeber, Zoetermeer  
Ouderling van dienst: Carla Hanemaaijer  
Organist: Cor v.d. Meer

**Zondag 21 februari – 9.30 uur**  
Ds. Martine Wassenaar  
Ouderling van dienst: Greet Zwaanswijk  
Organist: niet bekend

We hopen dat de coronamaatregelen vanaf 9 februari

worden versoepeld en dat we daarna weer daadwerkelijk naar de kerkdienst in de Uniekerk kunnen komen.

Wilt u t.z.t. weten of de kerkdienst doorgaat in de kerk, kunt u bellen naar de koster of scriba, zie tel.nrs. onder 'Adressen'.

De luisterdienst, die vanaf 17 januari is gestart, kunt u beluisteren via Kerkomroep.

Deze dienst kan rechtstreeks om 9.30 uur worden beluisterd. De 'app' Kerkomroep is gratis te installeren vanuit de 'app store'. Ga naar Provincie, Plaats, Uniekerk en klik op luisteren.

De dienst kan ook op een ander tijdstip worden beluisterd.

## ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail:

domineeuniekerk@gmail.com

Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat:

Langestraat 183, 2691

BE 's - Gravenzande.

Koster: John Prins, tel.

06-15023824, e-mail:

jengwprnot@kpnmail.nl.

Kerkomroep: Jaap van Helden,

tel.0174-624738. Website:

www.kerkomroep.nl.

Ledenadministratie: Greet

Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail:

famzwaanswijk@outlook.com

Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174

416023 of Wim de Jong, tel. 0174

418620. Bij geen gehoor kunt u op

zondagmorgen bellen naar het

Uniecentrum, tel. 0174 417377.

Bank: NL33 RABO 0323 2094 75

t.n.v. Vereniging Evangelische Unie

e-mail: Uniekerk181@gmail.com

website: www.pgsgravenzande.nl

Twitter:

<https://twitter.com/SUniekerk/>

[status/1321808614030495744?s=20](https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20)

Facebook:

<https://www.facebook.com/Uniekerk/>

## AGENDA

22 februari – 13.30 uur

kerkenraadsvergadering

25 februari – 19.30 uur gemeente-avond in de kerkzaal

## UIT DE GEMEENTE

**Verjaardagen 80 jaar en ouder**

11 februari – mevr. D.P. Kerstens-v.d. Berg, Gasthuislaan 85, 2694 BD, 88 jaar.

22 februari – dhr. H.A. Troost, Veilingkade 78, 2694 BX, 94 jaar.

25 februari – dhr. M.A.C.

Hanemaaijer, Adolf van Nassastraat 24, 2691 GM, 82 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een gezellige dag toe!

## UIT DE KERKENRAAD

Van dhr. Albert van der Zijpp ontvingen we een historische wandkaart met de plattegrond van Palestina erop. De kaart zal een mooi plekje in het Uniecentrum krijgen en gebruikt worden voor educatieve doeleinden. Onze hartelijke dank ervoor.

Van de benaderde kandidaat-Kerkenraadsleden heeft Peter Boogert zich bereid verklaard toe te treden. Peter heeft meteen de taak van het regelen van de gastpredikanten op zich genomen. Namens ons allen enorme dank daarvoor. Zodra het vanwege corona mogelijk is fysieke diensten te houden zal Peter worden bevestigd en zal er na negen jaar afscheid worden genomen van Nijs Maat als Diaken. We hebben nog steeds een zeer krappe bezetting als Kerkenraad zodat we ons moeten beperken tot de meest noodzakelijke taken. Gelukkig hebben we een enthousiaste predikant met veel nieuwe initiatieven, maar versterking van de Kerkenraad zou mede daardoor zeer welkom zijn. Er is een commissie "Beeld en





Geluid" samengesteld die de mogelijkheden, kosten en haalbaarheid van een Beeldverbinding gaat inventariseren. Op de gemeenteavond (zie hieronder) zal uw mening hierover worden gevraagd.

### Gemeenteavond

Onder voorbehoud van corona en avondklok zal er op 25 februari om 19.30 uur een Gemeenteavond in de Kerkzaal worden gehouden. De agenda is als volgt:

1. Welke rol speelt de Bijbel in uw dagelijks leven? (Martine)
2. Behoeft/Wenselijkheid beeldverbinding
3. Overlast jongeren achteringang Uniecentrum
4. Onderzoek restauratie voorgevel Uniekerk
5. Lezing + diapresentatie "van Pesach naar Pasen" door Ger Heester
6. Sluiting om plm. 21.30 uur  
Wij hopen u te mogen verwelkomen.  
De Kerkenraad

### GIFTEN

Ontvangen een gift van € 50,-- voor de bazaar.

Voor de bloemendienst is er via Gerda Prins € 20,-- ontvangen en via Wim de Jong € 10,--.  
Hartelijk dank!

### CORONA

Bij de eerste "intellectuele lockdown" in het voorjaar was het even schrikken. Maar het werd voorjaar, zomer en daarna zou alles wel weer normaal zijn. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en is de situatie nog niet verbeterd. Nog steeds geen erediensten, activiteiten en bijeenkomsten. Thuis werken, digitale vergaderingen, scholen, fitness en winkels gesloten is nog steeds de norm. De vaccinaties komen heel langzaam op gang. Eenzaamheid treft vele mensen thuis, in verzorg- en verpleeghuizen. Laten we elkaar in de gaten houden; een belletje, een kaartje kan zoveel betekenen. Hou vol!

## HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

### KERKDIENTEN

**Zondag, 7 februari**, géén dienst  
i.v.m. corona lockdown

**Zondag, 14 februari**, géén dienst  
i.v.m. corona lockdown

**Zondag, 21 februari**, géén dienst  
i.v.m. corona lockdown

**Zondag, 28 februari**, géén dienst  
i.v.m. corona lockdown

### ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters,  
Doornenburg 128, 2402 KG Alphen  
aan den Rijn,  
tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H. de Rijke-Schoordijk  
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk.

Tel. 0174-730616.

Email:

vvphonselersdijk@outl  
ook.com

Bank: NL50 RABO

0343603128 t.n.v.

VVP Honselersdijk.

Website: [www.vvphonselersdijk.nl](http://www.vvphonselersdijk.nl)



### VERJAARDAGEN

Op 1 februari, mevr. G.J. v.d. Lugt,  
89 jaar

Op 14 februari, mevr. N. van der  
Heyde – Knoppert, 86 jaar

Op 21 februari, mevr. M.A. de Jong  
– van Duivenboden, 76 jaar

Op 24 februari, dhr. P. van Velden,  
74 jaar

Op 25 februari, mevr. J.E. Boekestijn  
– Molenaar, 85 jaar

Van harte gefeliciteerd en een  
prettige dag toegewenst.

### VAN DE VOORGANGER

Zo lang als ik mij kan herinneren  
maak ik gebruik van de kerkenwerk-  
agenda om mijn afspraken vast te  
leggen. De agenda bevat nuttige  
informatie zoals onder andere het  
oecumenisch leesrooster en  
informatie en adressen van allerlei  
kerkelijke instanties. Ook voor 2021  
had ik weer de door Kok  
Boekencentrum uitgegeven agenda  
aangeschaft. Recent viel mijn oog  
op een tekst die op de eerste

bladzijde stond met als titel 'Laatste  
kerkenwerk-agenda'. De uitgever  
kondigt aan dat na meer dan 35 jaar  
de jaarlijkse uitgave van de agenda  
wordt beëindigd. Reden is dat de  
oplage al vele jaren daalde en het  
niet meer mogelijk is een uitgave  
rendabel te maken. Geen schokkend  
nieuws en ik zal komende jaren best  
een keuze in de boekhandel weten  
te maken uit de onvoorstelbare  
hoeveelheid maten en soorten  
andere agenda's. In 2022 zal ik ook  
geen gemeentes meer dienen en zal  
ik die kerkenwerk-agenda denk ik  
daardoor ook niet echt missen.  
Tegelijkertijd vraag ik me af of het  
verdwijnen van die agenda niet ook  
mede het gevolg is van teruglopend  
kerkenwerk.

Het is bekend. Vrijwel alle kerken  
hebben te maken met krimp,  
vergrijzing, teruglopend kerkbezoek  
en de daarbij gepaard gaande  
vermindering van inkomsten.  
Dat is dan weer aanleiding om tot  
allerlei bezuinigingen over te gaan  
en predikanten, voorgangers,  
kerkelijk en pastoraal werkers voor  
minder uren in te huren.  
Tegelijkertijd betekent het dan vaak  
ook een groter beroep op vrijwilligers  
om bepaalde taken van dominee of  
pastoor over te nemen. Maar in het  
geval van veel oudere leden is dat  
ook nog niet zo eenvoudig te  
realiseren. Ik heb veel respect voor  
de vrijwilligers die allerlei vormen  
van kerkenwerk verrichten en zich  
inspannen om de gemeente in stand  
te houden. Het coronavirus (virussen  
moet je tegenwoordig zeggen) heeft  
kerkbezoek al heel lang vrijwel  
onmogelijk gemaakt. Kerkbesturen  
maken zich in het algemeen zorgen  
of na het verdwijnen van het virus de  
zondagse kerkgang weer op het  
oude niveau zal terugkeren of dat er  
een gewenning is ontstaan aan  
bijvoorbeeld on-line diensten. We  
mogen ons gelukkig prijzen dat die  
er zijn als hulpmiddel en tijdelijk  
alternatief voor de fysieke  
zondagsdiensten. Maar ze zullen  
nooit het effect van de ontmoeting,  
het met en onder elkaar zijn, kunnen  
vervangen. Ik hoop en vertrouw erop  
dat bij het weer mogen openen van  
de kerkdeuren alle vertrouwde  
gezichten terug te zien. 'Nu ik niet  
meer naar de kerk ga, ervaar ik  
leegte' zei minister Carola Schouten  
in een interview. Om eraan toe te  
voegen 'de uitdaging is geestelijk  
voldoende gevoed te blijven'.

Natuurlijk is de zondagsdienst daar niet het enige middel voor. Maar toch. Ik kijk ernaar uit om met elkaar weer te kunnen zingen 'de vreugde voert ons naar dit huis' (lied 280).

Ds. Dick Peters

## GESPRESKRING

### Donderdag 4 maart

De lockdownregels maken het nog niet mogelijk om donderdag 4 februari bijeen te komen. Nu maar hopen dat het met een versoepeling wel lukt om op donderdag 4 maart van 10:00 tot 12:00 uur met elkaar in gesprek te gaan. Er wordt naar uitgekeken elkaar weer op deze wijze te ontmoeten. In het volgende nummer van *Vrije Ruimte* hopen we er duidelijkheid over te kunnen geven.

## Maasdijk



Maasdijk 40

## KERKDIENTEN

Door coronamaatregelen zijn er de maand februari geen kerkdiensten.

## ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.

Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.  
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.  
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, truus@concordiamaasdijk.nl.  
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

## AGENDA

Er zijn deze maand geen activiteiten.

## VERJAARDAGEN

21 februari - mevr. M. de Jong, Maasdijk 176, 2676 LC Maasdijk, 76 jaar.

23 februari - mevr. M. Hofman-Bakker, Maasdijk 16, 2676 AE, Maasdijk, 76 jaar.  
Van harte gefeliciteerd.

## VAN DE VOORGANGER

We hebben een roerige week achter de rug. Vooral vanwege de avondklok en hen die zich er niet aan wilden houden. Met uiteraard als dieptepunt de zinloze vernielingen en het gebruik van geweld. Het gaf een storm aan reacties. In de media kwamen allerlei politici, deskundigen en vermeende deskundigen aan het woord hoe we hier mee om zouden moeten gaan. De daders streng straffen en het geweld de kop indrukken was de overheersende mening. Het is onvermijdelijk en nodig denk ik maar of alleen daarmee ook de toekomstige uitbarstingen van jongeren zijn opgelost betwijfel ik. Voor de media en de talkshowtafels was een ander aanleiding om zich op allerlei jongeren te storten en hen te vragen naar hun motieven en wat hen bezielde. Daarbij kwam veel onvrede los waar vooral de oudere generatie vaak niet veel begrip voor op kon brengen. Geregeld werd een vergelijking gemaakt met de eigen jeugd en de toen heersende omstandigheden. We kunnen ons de daarbij opkomende gedachten en de verhalen van de ouderen wel voorstellen. Die naoorlogse generatie die hard werkte en aan de toekomst bouwde waarbij een grote mate van solidariteit en eensgezindheid bestond enz. enz. Ik moet eerlijk bekennen dat ik me er ook wat schuldig aan maakte toen ik het interview las met een 26-jarige net in de kunstgeschiedenis afgestudeerde jonge vrouw. Natuurlijk is het waardeloos dat er momenteel geen baan in je studierichting te vinden valt en het verkrijgen ervan in de toekomst niet groot is en je daarom op een andere loopbaan moet richten. En dat je met een studieschuld en voorlopig slecht betaalde baantjes je geen hypotheek kan veroorloven. Maar ik las ook dat ze met haar vriend een tweekamerappartement bewoonde maar een kamer meer wilde en een huis met een tuin en zich niet goed



in haar vel voelde dat dit voorlopig onbereikbaar leek. Ik maak nu een overstapje naar de komende weken. We gaan richting Pasen. De daaraan voorafgaande tijd heet de veertig dagen tijd. Tijd van bezinning en vastentijd in de rooms-katholieke traditie. In die periode houden we in het Westland met de gezamenlijke kerken gewoonlijk een vasten- of soberheidsmaaltijd. Wat we uitsparen aan een volledige maaltijd gaat naar een goed doel. Een doel dat nadrukkelijk het verschil in arm en rijk laat zien, ver weg of dichtbij. Naar het zich laat aanzien zal dit vanwege u weet wel dit jaar niet plaatsvinden.

De kloof tussen arm en rijk wordt groter in de wereld. Jongeren zonder opleiding, werk, geld en toekomstperspectief gaan zich naast notoire relschoppers te buiten aan excessief gedrag. Terecht moeten ze hiervoor gestraft. Maar wat kunnen we voor ze doen als ze hun straf hebben uitgezeten? Misschien een thema ons daar de komende tijd eens op te bezinnen en/of met elkaar over in gesprek te gaan. In de veertig dagenkalender 2021 van de VVP staat een gebed. De woorden luiden:

*Dat honger hebben niet het laatste is,  
Dat geminacht worden niet het laatste is,  
Dat zonder werk zitten niet het laatste is,  
Dat haten niet het laatste is,  
Dat iemand kwijt zijn niet het laatste is,*

*Dat schuld hebben niet het laatste is,  
 Dat 'het kan me niet schelen' niet het laatste is,  
 Dat 'ik weet me geen raad' niet het laatste is,  
 Dat 'de wereld is een puinhoop' niet het laatste is,  
 Dat alleen zijn niet het laatste is,  
 Dat geen zin meer hebben niet het laatste is.  
 Het komt zomaar bij me op.  
 Waar u ook bent God,  
 Hoor deze gedachten.  
 Het overspoelt me.  
 Mag het een gebed heten?*

Ds. Dick Peters

**VAN DE KERKENRAAD  
 Nog geen diensten voorlopig in het gebouw, maar wel online indien mogelijk**

De lockdownsituatie in verband met de ernst van de coronacrisis heeft het bestuur doen besluiten in de laatste bestuursvergadering van januari om voorlopig nog geen kerkdiensten te houden in Concordia. Dit wordt uiteraard ook afgestemd met onze samenwerkingspartner VVP Honselersdijk; ook hier geen diensten in gebouw Achter de Bergen.

Toch hebben we nu bedacht niet stil te willen zitten. Er wordt werk van gemaakt om onlinediensten te gaan uitzenden. Meer informatie hierover volgt.

**Beroepscommissie en vacature voorganger**

Zoals bekend is de Beroepscommissie (vanuit VVP Honselersdijk en Maasdijk samen) afgelopen jaar bezig geweest om een nieuwe kandidaatvoorganger te vinden om samen met Honselersdijk de toekomstige vacature op te vangen als onze huidige voorganger Dick Peters ons zal verlaten. Eind vorig jaar leek er een nieuwe kandidaat gevonden te zijn; echter, met de erkentelijkheid naar de beroepscommissie voor haar werk, bleek helaas toch in het finale gesprek met de kandidaat dat we het niet eens konden worden over alle zaken, voorwaarden en ook onvoldoende vertrouwen kregen voor de toekomst. Dit is natuurlijk erg jammer, maar als besturen van VVP Maasdijk en Honselersdijk zagen wij geen andere mogelijkheid dan dit besluit te moeten nemen.

Derhalve zullen de besturen zich buigen over deze situatie en bezien hoe op onze toekomst te anticiperen om toch tot voldoende pastorale zorg en verder voorgangerswerk vervuld te krijgen voor onze afdelingen. Gelukkig heeft hierbij onze huidige voorganger toegezegd dan ook langer in functie te blijven bij ons, waarvoor onze grote dank!

Namens uw bestuur  
 Voorzitter Arie Middelburg

**VERJAARDAGBUSJES EN BLOEMENBUS**

De verjaardagbusjes van het afgelopen jaar zijn weer geleegd en geteld en hebben het fantastische bedrag van € 1.115, -- opgebracht. Heel veel dank hiervoor. Johanna, Sieneke, Annie, Gonnie, bedankt voor jullie inzet, om ook het afgelopen jaar weer bij onze leden langs te gaan. De bloemenbus bracht € 26,15 op. Ook hiervoor onze dank.

Ineke Poleij

**GESPRESKRING  
 Maandag 22 februari**

De geplande bijeenkomst van maandag 25 januari kwam om de bekende reden te vervallen. Nu maar hopen dat we wel die laatste maandagavond van februari bijeen kunnen komen als de regels van de lockdown tenminste worden versoepeld. In dat geval zien we elkaar van 19:30 tot 21:30 uur in de Zonnehoek om te praten over wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. Onder voorbehoud dus.

**Colofon**

**Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:**

R. Scheepers en mw. H. van Rossem  
 e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Productieteam:** Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

**Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:**

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Kopij voor het kerkblad nr 3 van 25 februari dient uiterlijk 20 februari ingeleverd te worden.  
 Nr. 4 verschijnt 18 maart.**

Draagt zorg voor begravenis of crematie

**Van der Eijk  
 uitvaartverzorging**



Dag en nacht bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946  
 www.eijk-uitvaartverzorging.nl

**Van Wingerden & Feldkamp  
 Uitvaartverzorging**

*"Uw zorg in onze handen."*

Persoonlijk, betrokken, vernieuwend.



0174 - 622 022

Nachtegaalstraat 47 Honselersdijk

**GST van Paassen**  
 installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande  
 Tel: 0174-446000  
 E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl

**Kuyvenhoven**  
 ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370  
 www.kuyvenhoven.nl

Lid van UNETO VNI

Brandmeldinstallaties  
 Beveiliging  
 Elektra

Kerkstraat 27  
2671 HC Naaldwijk



**HOUTHANDEL  
V. D. MAREL**

**Voor al uw nieuw  
en gebruikt hout.**

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande  
Telefoon (0174) 412159/416305

**POLEY**

**uw Keurslager**

**waarom zou u 't**

**met minder doen**

Langestraat 96  
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan  
**80** jaar  
glanzend  
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl  
I www.kaaijschilders.nl  
T (0174) 41 31 98  
M (0)6 54 68 20 62  
F (0174) 41 91 21



**HOFMAN**

Duurzame bouwconcepten  
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk  
T 0174 524000 F 0174 524001  
info@hofmanbouwgroep.nl  
www.hofmanbouwgroep.nl

**BOUWGROEP**



**boksman**  
bouwbedrijf  
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b  
2671 CL Naaldwijk  
Telefoon 0174 - 624800/624265  
Telefax 0174 - 630914

**TPG Post**  
Port betaald  
Port payé  
Pays-Bas