



Beroep op verantwoordelijkheid

Het eerste van de 16 nummers van *Vrije Ruimte* 2021. Het ligt dan voor de hand om wat terug op het afgelopen jaar en wat vooruit te blikken op het komende jaar. Daarbij kan je natuurlijk niet om het rondwarende virus heen ook al zou je dat willen. Corona heeft vorig jaar voor een belangrijk deel ons leven bepaald en zal dat naar zich laat aanzien ook dit jaar nog voor een belangrijk deel doen. Uiteraard hopen we dat iedereen zo snel mogelijk gevaccineerd zal worden en dat er een einde komt aan die door Covid-gestuurde lockdown, die ons van ons gebruikelijke leven en van elkaar afrendelt. En ondertussen worden we overspoeld met soms tegenstrijdige informatie over het virus en het vaccin, met kritiek op het gevoerde beleid, met complottheorieën en beelden van groepen mensen die zich niet aan de regels wensen te houden. Met daarnaast gelukkig ook informatie over allerlei, vaak creatieve, initiatieven van kerken, instellingen en individuen om naar elkaar om te blijven zien in deze moeilijke en onzekere tijd. Op vele manieren wordt door velen geprobeerd om mededogen met elkaar te houden en zie je wat kleine dingen in dat opzicht al ongelooflijk veel kunnen doen.

Ik vind het moeilijk te voorspellen maar hoop van harte dat die pandemie het inzicht heeft versterkt dat we verantwoordelijk voor elkaar zijn en we mede het leven van de ander bepalen. Het gaat daarbij steeds om de vraag die je jezelf stelt of het verantwoord is wat je doet of laat. Kan ik het verantwoorden voor God, mijn geweten, mijn ouders, mijn kinderen, mijn vrienden, mijn collega's, mijn geloofsgemeenschap? Natuurlijk kan een mens zich niet voor alles verantwoordelijk voelen. Vaak betreft het alleen maar voor dingen die te maken hebben met het persoonlijk leven of zaken uit de directe omgeving. Hoe verder

weg, hoe minder sterk het gevoel dat je er verantwoordelijk voor bent. Helaas zullen er altijd mensen zijn die zich nergens of zich nauwelijks ergens verantwoordelijk voor voelen. Hoe daarmee om te gaan is misschien wel een van de grootste uitdagingen waar de samenleving voor staat. Hoe de sfeer in de samenleving is hangt voor een groot deel af van hoe ieder zich individueel opstelt. Een bekend bijbels gezegde luidt: Wat jij niet wilt dat u geschiedt doe dat ook een ander niet. Of anders gezegd een ander niet aandoen wat ik zelf ook niet graag zou ondervinden van anderen.



We maken ons begrijpelijk boos over de medemens die zich aan de verantwoordelijkheid onttrekken om dat virus mee te helpen bestrijden en de regels aan hun laars lappen. Omdat ze die niet vol weten te houden of vanwege economische belangen of omdat ze om een of andere reden geloven dat mondkapjes, afstand houden en vaccineren zinloos is. Ze hebben recht op die mening

en ook om te worden gehoord. Maar tegelijkertijd mogen we ook een beroep op hun verantwoordelijkheid doen toch die in hun ogen zinloze regels na te leven al was het maar vanwege het meeleven met de angst en de zorg en het verdriet dat die ander van dat virus ondervindt. Als ik iets zou wensen voor 2021 is, naast natuurlijk van dat virus afkomen, dat er wat meer verantwoordelijkheid voor de ander wordt genomen.

Recent overleed een gemeentelid aan corona. Boven de kaart stond een tekst die luidt: *De betekenis van je leven zit in het verschil dat je maakt in het leven van anderen.*

U allen een jaar met hoopvolle vooruitzichten gewenst.

Ds. Dick Peters

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENSTEN

De diensten van 17, 24 en 31 januari zullen vanwege de lockdown uitsluitend online te volgen zijn via www.kerkomroep.nl (uitzending vanuit de Ontmoetingskerk). U wordt via e-mail en de website steeds op de hoogte gehouden. Ontvangt u niet de wekelijkse e-mails? Geef dan a.u.b. uw mailadres door aan scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.

Zondag 17 januari

11.00 uur Oecumenische dienst vanuit de Ontmoetingskerk, diaken Ronald Dits en ds Eibert Kok
19.00 uur Geen vesper

Zondag 24 januari

10.00 uur ds Marjan de Vries, vanuit de Ontmoetingskerk
19.00 uur Geen vesper

Zondag 31 januari

10.00 uur ds Carel v.d. Meij, vanuit de Ontmoetingskerk
19.00 uur Geen vesper

Zondag 31 januari is het om 10.00 uur ook mogelijk deel te nemen aan: *Hallo, Contact...*, o.l.v. ds Eibert Kok via 'Teams' (kok@pkn-naaldwijk.nl)

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail:



sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J.

Koenen- Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres:

scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-

Verton en Paula Knoppert-Groot,

Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk,

tel. 625899, emailadres:

bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345

t.n.v. CvK Hervormde Gemeente

Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

Per 1 januari 2021 hebben wij voor het restauratiefonds een nieuw rekeningnummer: NL11RABO0373725337.

IN MEMORIAM

Jan Valstar, geboren op 23 september 1938, overleed op 17 december 2020.

Jan Valstar heeft een goed leven gehad. Hij was kerkelijk opgevoed, maar na zijn huwelijk en de doop van de beide kinderen, kwam hij eigenlijk alleen nog bij feestelijke gelegenheden als de bazar naar de kerk. Op die manier bleef hij ook op de hoogte van alle wel en wee in de gemeente. Hij was royaal en trouw voor wie dat ook voor hem was. En ja, ook eigenwijs en optimistisch. Hij heeft zo lang mogelijk voor zijn vrouw Aga gezorgd, samen met zijn kinderen, toen zij de weg kwijtraakte. "Onze royale trouwe eigenwijze optimist" Johannes Pieter Valstar, Jan van het Zuideinde, heeft zijn laatste val gemaakt. Zo stond het op de rouwkaart. Hij woonde sinds oktober niet meer aan het Zuideinde, tot zijn eigen grote verdriet. In 2017 was Aga overleden en nu was ook hij de weg kwijtgeraakt. Hij kon niet meer op zichzelf wonen. Gelukkig kon hij terecht in de Rozenhof, waar hij na lang soebatten door de medewerker van de thuiszorg op proef naartoe wilde. Daar is hij tenslotte ernstig gevallen, waardoor zijn leven naar het einde ging. Gelukkig ook konden zijn kinderen en kleinkinderen in die periode wel bij hem zijn, ondanks corona. Zijn broer en zus konden helaas niet bij de uitvaart zijn. Maar de kleine kring die er wel was kijkt terug met goede herinneringen. Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies.

Ds Sietske van der Hoek

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Verjaardagen

Op 22-jan Dhr. P.M. Vellekoop, Koorlaantje 14, 2678TA De Lier, 78 jaar: Op 24-jan Dhr. N. van der Heul, Oudlaan 95, 2672AP Naaldwijk, 91 jaar: Op 28-jan Mevr. J.C. Klop - van der Caaij, Agnes van Wendelnessestr 3, 2671BN

Naaldwijk, 83 jaar: Op 29-jan Mevr. V.E. van Ham – Jacobsen, Waterlelie 34, 2671WE Naaldwijk, 84 jaar; Op 3-feb Mevr. G.P. van der Est - van der Plas, 84 jaar: Op 7-feb Dhr. D. Verweij, Verspycklaan 8, 2671CR Naaldwijk, 86 jaar: Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Huwelijksjubileum

Op 28-01-2021 zijn dhr. en mevr. Van Malkenhorst – Verhagen, Schaepmanstraat 54, 2672 AS Naaldwijk, 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Nieuw ingekomen leden

Fam. Bouwmeester.

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Bedankt

Na 13 jaar met heel veel plezier gewoond te hebben in de Sint Martinusstraat te Naaldwijk, ben ik op 29 oktober j.l. verhuisd naar het verzorgingshuis Woerdblok. Vanwege het coronavirus heb ik de eerste weken in quarantaine moeten doorbrengen, ik mocht mijn kamer niet uit, dus ook niet kennis maken met de andere bewoners. Gelukkig zijn de maatregelen nu weer versoepeld en heb ik andere bewoners kunnen ontmoeten. Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor alle mooie kaarten die ik heb ontvangen. Bij deze wens ik u een gelukkig en gezond nieuwjaar.

Hartelijke groeten,
Jo Knoppert-Burgersdijk

Bedankt

Bedankt voor de bloemen en kaarten die wij hebben ontvangen voor ons 50jarig huwelijk!!

Piet en Til Brederoo

VAN DE PREDIKANT

Veel heil en zegen gewenst voor dit nieuwe jaar! Natuurlijk wens ik u alle geluk van de wereld, maar een mens kan zich ook gezegend voelen, of gezegend weten zelfs, temidden van ongeluk. Bijvoorbeeld doordat je kracht genoeg hebt om het aan te kunnen. Of doordat je lieve mensen om je heen hebt die je aandacht, moed en troost geven. Of doordat je geloof en hoop en liefde in je hebt. Dat wens ik u vooral toe. Dat u ook als het tegenzit, u op een of andere manier nog gedragen weet. Gezegend met goedheid in uzelf, in de mensen om u heen.

De activiteiten in de gemeente staan op een laag pitje. Ik kan bij u op bezoek komen, als u dat wilt. In ieder geval op afstand en zonder handen schudden. De bijbelkring begint nog niet in januari. De avond Bijbelen op 25 januari gaat ook niet door. De kerkdiensten vinden voorlopig nog alleen online plaats, in samenwerking met de Ontmoetingskerk. Afgelopen zondag hield Erik Knoppert een hartverwarmende nieuwjaarstoespraak, waarin hij zichzelf een rasoptimist noemde. Het gaat goed met de Oude Kerk was zijn boodschap. Een van de fijne dingen is dat er een nieuwe predikant gevonden is. Neeltje Reijnders zal vermoedelijk in de eerste helft van dit jaar beginnen als vaste predikant. Ik ben intussen blij dat ik tot dan toe hier heb kunnen werken. De Oude Kerk is een warme gemeente. Ook nu, nu we elkaar niet zo vaak kunnen zien als normaal. Laten we dat vooral vasthouden.

Hartelijke groet
Ds Sietske van der Hoek,
06-23741921

UIT DE KERKENRAAD

Na de dienst van 3 januari mocht ik een korte nieuwjaarstoespraak uitspreken. Ik heb geprobeerd vooral terug te kijken op de positieve punten van het afgelopen jaar, want het ging het hele jaar al over alle beperkingen die er zijn vanwege de coronacrisis. Om de belangrijkste twee punten nog even aan te halen: we zijn heel erg blij met onze tijdelijke predikant Sietske van der Hoek. Want juist in de periodes dat de kerk gesloten moest blijven, is het belangrijk dat we een predikant hebben die veel contact heeft kunnen onderhouden met onze gemeenteleden. Het tweede belangrijke punt is natuurlijk dat de beroepingscommissie een predikant heeft voorgedragen. Kort na kerst heeft een afvaardiging van de Kerkenraad de beroepsbrief afgeleverd bij ds. Neeltje Reijnders, en nu is het afwachten (maximaal drie weken) op haar definitieve besluit. In de tussentijd is het college van Kerkrentmeesters op zoek naar een woning voor onze nieuwe predikant, want na het vertrek van ds. Niek Smit hebben we de woning aan de Anjerlaan verkocht. We hopen u spoedig meer (positief) nieuws te kunnen brengen.

Daarmee hebben we natuurlijk ook een mooie vooruitblik naar 2021. We hopen spoedig weer een eigen

predikant te mogen verwelkomen en uit de gesprekken die ik tot nu toe heb gehad, blijkt dat ds. Reijnders bruist van de energie en de ideeën. Daarnaast hopen we natuurlijk dat we snel weer op een verantwoorde wijze al onze activiteiten kunnen hervatten. Zolang dat niet kan, doen we echter ons best om binnen de mogelijkheden die we hebben, zoveel mogelijk het Kerk-zijn door te laten gaan. Elke zondag verzorgen we een gezamenlijke dienst die u online kunt bekijken en/of beluisteren. En dat doen we nu ook vanuit beide kerkgebouwen, zodat u ook vanuit huis het vertrouwde beeld van onze Kerk kunt zien en Gerard Bal die de orgels bespeelt.

Namens de Kerkenraad dank ik nogmaals iedereen voor het vertrouwen dat we krijgen om (moeilijke) keuzes te maken in deze tijden.

Erik Knoppert

Het goede leven

Door angsten en verdriet
Ziet men vaak het goede leven niet
Toch is het in ons midden
Maar zien wij het niet altijd
En als je later oud wordt
Heb je hiervan spijt
Dus lieve mensen, geniet van het leven
Dan zal dit aan ieder vreugde geven.

Gemaakt tijdens de startzondag
2020
Door 'churchquizgroep' Koningin

VAN DE KERKRENTMEESTERS Actie Kerkbalans

Elk jaar in januari start de actie Kerkbalans. Het is de belangrijkste bron van inkomsten voor de meeste kerken in Nederland en dat is voor ons niet anders. Zeker nu ook de inkomsten uit de verhuur helemaal zijn weggefallen, zijn de inkomsten uit de actie Kerkbalans nog belangrijker dan anders. Binnenkort komen de vrijwilligers weer langs de deur. Vanwege de coronamaatregelen zullen ze echter niet bij u aanbellen, maar wordt de envelop alleen bij u in de brievenbus gestopt. Mogen we u vragen om de antwoordveloppen zelf weer aan ons te retourneren dit jaar? Zo helpen we er samen aan om ook dit jaar de actie Kerkbalans succesvol, maar vooral ook veilig, te laten plaatsvinden.

GIFTEN

De Diaconie heeft een gift ontvangen van € 100,-. Voor het restauratiefonds uit de collectebussen uit de kerk € 102,14; via de bank € 400,00. Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank: € 1.000,00 en € 10.000,00 en kerstgift € 180,00 en voor gemiste collecten € 10,00. Voor alle giften onze hartelijke dank.

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING Bijbelen

De gespreksavond 'Bijbelen' o.l.v. ds Sietske v.d. Hoek van maandag 25 januari gaat vanwege de lockdown niet door.

30 JAAR RAAD VAN KERKEN NAALDWIJK

24 december 1990 werd de oprichtingsakte van de Raad van Kerken Naaldwijk vastgesteld door notaris Mr. L.J.J.M. van Meer in aanwezigheid van vertegenwoordigers van "de Roomsche Katholieke Parochie van den heiligen Adrianus te Naaldwijk", de "Gereformeerde Kerk van Naaldwijk", de "Hervormde Gemeente "Dijkweg" te Naaldwijk" en "De Hervormde Gemeente te Naaldwijk".
In de "Preambule" is het volgende vastgesteld: "De kerken die deelnemen aan de Raad van Kerken Naaldwijk, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken. Zij doen dit in het geloof in de ene Heer Jezus Christus, het Hoofd der Kerk en Heer de wereld".

Bij het doorbladeren van oude notulen kwam ik tot de conclusie, dat er in die 30 jaar veel gebeurd is op kerkelijk gebied in Naaldwijk. Er was wel een Interkerkelijk Overleg tussen mensen van de verschillende Naaldwijkse kerken, maar met de start van de Raad werden ook de kerkbesturen betrokken. Hierbij hebben vooral pastoor v.d. Burg en ds. Cort v.d. Linden een grote rol gespeeld. Het belangrijkste was om de "achterban" mee te krijgen. Elkaar ontmoeten en kennismaken met de verschillende "tradities" was heel belangrijk. Heel voorzichtig werden, na afspraak met de voorgangers, elkaars diensten bezocht en na afloop besproken. Hierdoor verdwenen veel vooroordelen. Er

werden gespreksavonden georganiseerd en werkgroepen samengesteld, zoals bv. de werkgroepen Oecumene, Liturgie, gemengd gehuwden/verkerenden, startweekend, kerk en samenleving, Naaldwijk zingt.

Veel activiteiten van toen worden nu nog georganiseerd, maar nu vanuit de kerken gezamenlijk. Maar de Raad van Kerken is er nog steeds actief bij betrokken. Bv. in januari "Week van Gebed voor de Eenheid" in de Adrianuskerk (de andere kerken zijn dan gesloten), Aswoensdag, Vastenmaaltijden, de 4-meijerherdenking in de Oude Kerk, en eens in de twee jaar de Pinksterdienst op het Wilhelminaplein, in september de Vredesvesper en in de Adventstijd Naaldwijk zingt.

Helaas kon het afgelopen jaar weinig doorgaan. Alle plannen zijn doorgeschoven om uitgevoerd te worden als de pandemie voorbij is. En ook dan bestaat de Raad van Kerken Naaldwijk nog steeds en kunnen we elkaar weer treffen. Ik zeg dus gewoon: "Tot ziens".

Lies van Essen.

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Zondag 17 januari - 09.30 uur
Ds. Martine Wassenaar.
Luisterdienst via Kerkomroep. Deze dienst kan rechtstreeks om 09.30 uur worden beluisterd. De "app" Kerkomroep is gratis te installeren vanuit de "app store". Ga naar Provincie, Plaats, Uniekerk en klik op luisteren. De dienst kan ook op een ander tijdstip worden beluisterd.

Zondag 24 januari – 9.30 uur
Ds. B. Schoone, Poeldijk
Ouderling van dienst: Nijs Maat
Organist: Huib den Boer
Diaconale collecte: Streekverband de 10, 'Hart voor Moldavië'

Zondag 31 januari – 9.30 uur
Ds. Martine Wassenaar
Ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
Organist: Cor v.d. Meer

Diaconale collecte: fam. Vogelaar, Sulawesi

Bovenstaande kerkdiensten zijn 'onder voorbehoud' van de coronamaatregelen die dan gelden

ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel.0174-624738. Website: www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie e-mail: Uniekerk181@gmail.com website: www.pgsgravenzande.nl
Twitter: <https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>
Facebook: <https://www.facebook.com/Uniekerk/>



UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Vergeeten te vermelden in het vorige nummer, excuses hiervoor:
6 januari – mevr. J. van Staalduinen-Westerhout, Noordlandseweg 77A, 2691 KK, 91 jaar.
Alsnog gefeliciteerd en we hopen dat mevrouw Van Staalduinen een mooie verjaardag heeft gehad met kinderen en kleinkinderen.
De komende tijd zijn jarig:
28 januari – dhr. J.D. Noordam, v.d. Kasteelstraat 16A, 2691 ZN, 84 jaar.
2 februari – mevr. A.C. van Baalende Jong, Braillestraat 16, 2691 HX, 81 jaar.
Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een gezellige dag toe.

Huwelijksjubileum

Op 24 januari zijn de heer en mevrouw J.C. Looijen-Ent, Naaldwijkseweg 124, 2691 RL, 60 jaar getrouwd.

We wensen u namens de Uniekerk een fijne dag toe.

Omzien naar

In 'De Kreek', Leeuweriklaan 34, 2691 CK, wonen:
Mevr. C.L. van Staalduinen-Noordam, Afd. Rank,
Mevr. E.P. de Jong-Dijkshoorn,
Mevr. J.J. Koenen-Bakkenes, Afd. Zilvermewu

In 'Sonnevanck', Viottastraat 2, 2692 BS, wonen:
Mevr. N.S. Boon-Langenberg
Mevr. M.M. (Marian) van Gernerden

In de 'Hooge Tuinen', Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, wonen:
Mevr. J. Boers-Knopfert
Dhr. en Mevr. L. v.d. Berg-Rodenburg
Mevr. M.A. Jutte

In 'Bieslandhof', Beukenlaan 2, 2612 VC Delft, woont:
Mevr. A.C. Boel-v.d. Klugt

VAN DE KERKENRAAD

Na een mooie Kerstdienst heeft de Kerkenraad de moeilijke beslissing genomen om voorlopig t/m 17 januari geen fysieke kerkdiensten te houden. De grote aantallen besmettingen, de gemuteerde virussen uit het Verenigd Koninkrijk en Afrika en solidariteit naar onze families, de Protestantse Gemeente 's-Gravenzande en de samenleving hebben ons hiertoe genoodzaakt. We wachten het verloop van het aantal besmettingen en de eerstvolgende persconferentie af voordat we een verder besluit nemen.

Het jaar 2020 was voor iedereen, jong en oud, een jaar om nooit te vergeten. Maar hoe zal 2021 worden? Hoe gaan de vaccinaties verlopen? Worden we verlost van het coronavirus? Wordt alles weer "normaal"? Vragen waarop nog geen antwoord is te geven. Ondanks deze onzekerheden wensen wij u mede namens het bestuur van de Vereniging Evangelische Unie en onze predikante Martine Wassenaar een gezegend maar vooral een gezond 2021 toe.

Nico Vreugdenhil

GIFTEN

Via de dominee is bij een huisbezoek € 10,- ontvangen.
Via Nijs Maat is een gift van € 50,- ontvangen.
Voor de bloemendienst is via Gerda Prins € 10,- ontvangen.
Alle gevers: dank u wel voor deze bijdragen.

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

Zondag, 17 januari, géén dienst
i.v.m. corona lockdown

Zondag, 24 januari, géén dienst
i.v.m. corona lockdown

Zondag, 31 januari, géén dienst
i.v.m. corona lockdown

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters,
Doornenburg 128, 2402 KG Alphen
aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H.de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk.
Tel. 0174-730616.

Email:

vvphonselersdijk@outlook.com

Bank: NL50 RABO 0343603128

t.n.v. VVP Honselersdijk.

Website: www.vvphonselersdijk.nl

VERJAARDAGEN

12 januari, dhr. E.H. Dijkshoorn, 82 jaar

13 januari, dhr. N.A. de Jong, 76 jaar

14 januari, mw. M. van Velden – v.d.

Knijff, 74 jaar

22 januari, dhr. D.C. Peters, 75 jaar

1 februari, mw. G.J. vd Lugt, 89 jaar

Van harte gefeliciteerd en een

prettige dag toegewenst.

VAN DE VOORGANGER

In het vorige nummer werden de kerst- en nieuwjaarsvieringen enthousiast aangekondigd. Op het moment dat de lockdown werd afgekondigd zou de drukpers gaan draaien. Wat nog net kon was een

berichtje opnemen op de voorpagina dat de consequenties voor wat betreft de diensten en samenkomsten nog bekeken moesten worden, maar rekening moest worden gehouden dat e.e.a. niet door zou gaan. Het werd terecht de deuren sluiten tot in ieder geval 19 januari. De fraai opgetuigde kerstboom kon weer worden afgebroken evenals de voorbereidingen voor de kerstvieringen. Heel onwezenlijk om voor het eerst in 30 jaar met de kerst niet op een kansel te staan. Helaas ziet het ernaar uit dat het nog maar de vraag is of we na 19 januari weer wel de deuren kunnen openen. Maar zoals nu veelal klinkt: er is licht aan het einde van de tunnel. De coronacrisis brengt heel wat gemoedstoestand met zich mee zoals korte lontjes, scheldpartijen, soms zelfs geweld en snoeiharde kritiek op de overheid. Opbouwende kritiek en scherpe vragen stellen is goed en zeker in deze onzekere en moeilijke tijd. De manier waarop verdient niet altijd de schoonheidsprijs en ik krijg geen warm gevoel van de taalverruwing en het weinig respectvol bejegenen van een tegenstander.

De media hebben vaak een voorkeur voor negatieve verhalen omdat dat beter verkoopt. Het doet me altijd weer goed om ook positieve verhalen te lezen over en van mensen die beseffen hoe goed we het ondanks alles ook in dit land hebben.

Ik las recent een artikel van de journalist Hans Nijenhuis. Zijn dochter heeft een erfelijke oogziekte die gepaard gaat met snel afnemend gezichtsverlies. Hij beschrijft het proces wat zijn dochter heeft doorgemaakt en hoe ze weer wat grip op de wereld kreeg. Hij schrijft: Wij hebben in Nederland een instituut als Visio met leraren met hart voor de slechtienden die ze helpen. Een zorgverzekering die dat

betaalt. We hebben een regeling dat er taxibusjes naar zo'n instelling rijden. We hebben docenten op de universiteit die bereid zijn iets extra's te doen voor studenten met een handicap. Je zou kunnen zeggen ik weet nu waarom ik belasting betaal. In Nederland mag je op je 23ste als slechtiende opnieuw aan een studie

beginnen, dat kan allemaal. Goed om ook op die manier iets over die kant van de zorgzame samenleving te vernemen.

Ds. Dick Peters

VAN HET BESTUUR

Nieuwjaarswens

In de eerste plaats wil ik u de allerbeste wensen voor het Nieuwe Jaar 2021 toewensen.

Wat een jaar was 2020. Begonnen we met goede moet aan het nieuwe jaar, moesten we helaas in het voorjaar i.v.m. een nieuw virus, genaamd COVID-19, al in de zgn. lockdown.

Gelukkig konden we in september weer met inachtneming van de RIVM-maatregelen beginnen met de kerkdiensten. In het begin zeker voor iedereen wennen, maar we konden in ieder geval weer ontmoeten. Helaas bleek dit van korte duur. Eind van het jaar moesten we weer in lockdown met als gevolg dat we zelfs geen Kerstdienst konden vieren. Gelukkig konden we nog wel de Herdenkingsdienst houden.

Naar het zich nu laat aanzien gaat het ook helaas nog wel enkele weken duren voordat we elkaar dit jaar weer kunnen ontmoeten.

Mede met de inzet van het bestuur en een enthousiaste groep vrijwilligers hebben we als kerkgemeenschap alles in goede orde draaiende weten te houden. Het bestuur heeft door het afscheid van Ineke Koornneef gelukkig de ontstane vacature als bestuurslid kunnen invullen in de persoon van Johan Stolk.

Voor dit jaar staat de modernisering van de bestuurskamer op de agenda. Dit is gelukkig mogelijk gemaakt mede door een prachtige bijdrage van het Ina van Damfonds. De aangestelde beroepscommissie is hard op zoek naar een nieuwe voorganger voor onze en de Maasdijkse kerkgemeenschap als opvolg(st)er van ons aller Dick Peters.

De samenwerking met het bestuur en samenkomst met de leden van VVP Maasdijk wordt als zeer prettig ervaren en we vertrouwen erop, deze te kunnen continueren. U leest het al, ook voor dit jaar heeft het bestuur weer voldoende uitdagingen en zullen we trachten dit naar behoren uit te voeren.

Ik spreek de hoop uit dat we elkaar hopelijk snel, in alle gezondheid, weer mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten,
Henk van Renesse
Voorzitter VVP Honselersdijk



GESPREKSRING

Donderdag 4 februari

Als een versoepeling van de lockdown het mogelijk maakt komen we donderdag 4 februari weer graag bijeen. Helaas kon de bijeenkomst in januari vanwege de lockdown geen doorgang vinden. We gaan er voorlopig maar vanuit dat we 4 februari van 10:00 tot 12:00 uur weer bijeen kunnen komen om met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons bezig houdt op het terrein van geloof en samenleving.

WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID

Elk jaar is er een gezamenlijke activiteit van de drie kerken in Honselersdijk met betrekking tot de week van gebed voor de eenheid, dit jaar van 17 t/m 24 januari. Het is eentonig maar vanwege corona zit een gezamenlijk fysiek bijeenkomen er dit jaar niet in. Spijtig, want als iets zich leent om over kerkgrenzen heen gezamenlijk op te pakken is het wel die week. Ter herinnering: elk jaar bereidt een christelijke gemeenschap in de wereld een thema en een liturgie voor. Dit jaar was het de oecumenische kloostergemeenschap in Grandchamp (Zwitserland) die de bouwstenen voor een oecumenische maar ook creatieve viering aanreikte. Als thema werd gekozen *Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen*. Het zijn woorden van Jezus tot de leerlingen zoals te vinden in Johannes 15 vers 5-9. Zondag 17 januari is er uiteraard geen dienst aan Achter de Bergen en zondag 24 januari staat op het rooster een gezamenlijke dienst in Maasdijk, die een oecumenische viering in de Dorpskerk zou zijn. Maar ook dat loopt anders (zie onder Maasdijk). Die eenheid (in verscheidenheid zeg ik er altijd bij) gaat ons ter harte. In de afgelopen jaren waren er in desbetreffende week vele inspirerende bijeenkomsten en ontmoetingen. We hopen dat volgend jaar er weer meer aandacht voor zal zijn dan nu het geval is. Ik citeer uit het voorwoord van het voorbereidingsboekje van de landelijke Raad van Kerken: In de hectiek van onze samenleving vóór corona was er weinig ruimte voor stilte. De stilte die door de pandemie over de samenleving viel, wierp veel mensen op zichzelf terug en heeft veel leed berokkend. Maar ook gaf de pandemie een aanzet om naar elkaar om te zien en stil te staan bij de economische ratrace waar we zo gemakkelijk in meegaan.

Ds. Dick Peters

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTSTEN

Tot 19 januari zijn er door de coronamaatregelen geen diensten. De volgende diensten onder voorbehoud.

Zondag 24 januari is er een oecumenische dienst in Maasdijk

Zondag 31 januari – Honselersdijk 10.00 uur ds. A. van Meeteren

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickpeters@gmail.com.
Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095



AGENDA

25 januari: Gesprekskring, aanvang 19.30 (onder voorbehoud)

IN MEMORIAM

Op 26 december overleed onverwacht in de leeftijd van 87 jaar mevrouw **Maria Hofman, roepnaam Marije**. Haar kwetsbare gezondheid bleek niet opgewassen tegen het coronavirus waarmee ze besmet was geraakt.

Marije groeide op in Maasdijk in het negen kinderen tellende gezin van aannemer Hofman. Ze had een fijne jeugd. Ze koos voor een baan in de gezondheidszorg en was veertig jaar werkzaam als verpleegkundige in Delftse ziekenhuizen. Toen ze 60 jaar werd stopte ze met werken omdat ze de chronische ziekte reuma had gekregen. Het belette haar gelukkig niet om volop aan het leven te blijven deelnemen. Ze volgde cursussen aan de

kunstacademie, ging naar allerlei voorstellingen, las veel en bezocht vrienden en familie. Ze woonde alleen in een geriefelijk en sfeervol ingericht gastvrij appartement in Delft. Ze had graag kinderen gehad maar een levenspartner kwam niet op haar pad. Ze kon overigens goed tegen alleen zijn. Ze bezat een band met Concordia en de daarin gehuisveste Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Ze bezocht graag de diensten en hechtte veel waarde aan de vrijzinnige identiteit van de gemeenschap en waar je niet voorgeschreven krijgt wat je moet geloven.

Haar laatste jaren stonden erg in het teken van een afnemende gezondheid. Ze verbleef vaak in het ziekenhuis of een instelling om te revalideren zoals na de amputatie van een been. Het zelfstandig wonen moest ze uiteindelijk opgeven en ze nam haar intrek in het Dreeshuis, een verpleeginstelling in Den Haag. Ze paste zich als gewoonlijk goed aan en bleef zoals altijd optimistisch en positief. Maar toen het Dreeshuis plotseling werd gesloten en ze opnieuw naar een ander verzorgingshuis moest verkassen waren er momenten waarop ze de moed wel eens dreigde te verliezen. Ze was dankbaar voor alle hulp en steun van familie, burens en haar trouwe hulp.

Op oudejaarsdag namen we afscheid van haar in de aula van de algemene begraafplaats Maasdijk waarna ze werd bijgezet in het graf waarin haar moeder rust. We luisterden tijdens de dienst naar de door haar zelf uitgekozen muziek en de herinneringen aan haar zoals uitgesproken door haar nichten, haar zus Leny en de buurman. Die herinneringen zullen worden gekoesterd. Boven de kaart stond een tekst die ook haar levensmotto was en luidt: De betekenis van je leven zit in het verschil dat je maakt in het leven van anderen. We kunnen haar niet beter recht doen dan die boodschap door te geven en haar zo te herinneren.

Ds. Dick Peters

VERJAARDAGEN

13 januari wordt dhr. N. de Jong, Maasdijk 176, 2676 LC Maasdijk, 76 jaar.

16 januari wordt dhr. A. Bruggeling, Oranjeplein 9, 2676 XP Maasdijk, 82 jaar.

26 januari wordt mevr. I. Poleij, Secr. Verhoefweg 13M, 2671 HT Naaldwijk, 77 jaar.

27 januari wordt dhr. J. Buisman, Alb. Schweizerdreef 175, 3146 AA Maassluis, 85 jaar.
3 februari wordt mev. M. Visser-v.d. Ende, De Ruyterstraat 48, 2676 XC Maasdijk, 86 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd.

WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE KERKEN

Al een paar jaar krijgt deze week (dit jaar van 27 tot en met 24 januari) in Maasdijk de aandacht door middel van een oecumenische viering op de laatste zondag van die week. Derhalve was voor zondagmorgen 24 januari een dienst gepland waar de vier Maasdijkse kerken en geloofsgemeenschappen aan mee zouden werken.

Toen kwam corona waarbij al gauw duidelijk was dat een grootschalig fysiek bijeenkomen in de Dorpskerk er dit jaar niet inzat. Vervolgens werd het plan geopperd om met elkaar een onlinedienst te organiseren. Toen kwam de lockdown waardoor de kerken de deuren sloten tot 19 januari. Dat betekende dat sommige deelnemende kerken zeiden na al die weken lockdown graag weer zelf een fysieke dienst te willen houden op 24 januari.

Dat was dan weer aanleiding om door de vier voorgangers een videoboodschap over de Week van Gebed op te nemen waar elke deelnemende kerk dan zelf het moment kon bepalen waarop die boodschap getoond kon worden. Maar zoals het er nu naar uitziet wordt de lockdown verlengd en kan er vooralsnog geen sprake zijn van een dienst in Concordia op 24 januari. Heel spijtig, maar het is niet anders. Die videoboodschap houden we wel tegoed. Mogelijk dat de Dorpskerk alsnog op 24 januari een onlinedienst zal uitzenden waarin de video getoond wordt. Wanneer de deuren van Concordia weer opengaan is op dit moment onduidelijk. Laten we hopen dat het niet al te lang duurt.
Dick Peters

GESPREKSKRING Maandag 25 januari

Op dit moment is het onzeker of deze door kan gaan. Als de lockdown na 19 januari niet wordt verlengd zien we elkaar graag van 19:30 tot 21:30 uur om te bespreken wat ons bezig houdt op het terrein van geloof en samenleving. De kans lijkt echter groot dat de lockdown wordt

verlengd en in dat geval zal 25 januari bijeenkomen vervallen en zien we elkaar als gesprekskring weer op maandag 22 februari. We zullen voor alle zekerheid de deelnemers tijdig informeren.

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Kopij voor het kerkblad nr 2 van 4 februari dient uiterlijk 30 januari ingeleverd te worden.
Nr. 3 verschijnt 25 februari.**



boksman
bouwbedrijf
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 Cl. Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914

C. POLEY

HOEK VAN HOLLAND

- voor al uw verbouwingen
- timmer-, metsel- en stucwerk
- sierpleisters en tegelen
- open haarden
- keukens - badkamers

Zekkenstraat 44-46
Hoek van Holland (0174) 382080

CENTRALE VERWARMING GAS * SANITAIR



TEL. (0174) 512090 MAASLAND

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44



**HOUTHANDEL
V. D. MAREL**

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begravenis of crematie

Van der Eijk
uitvaartverzorging



Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begravenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

Beukers

 **TOYOTA**

Monsterseweg 121
(naast Intratuin)
's Gravenzande
Tel.: 0174 41 24 92

www.beukerstoyota.nl

Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk

 **GST**
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl

HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP 

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



SLAGERIJ



AAD GROENEWEGEN

SLAGERIJ AAD GROENEWEGEN
Dijkstraat 61 2675 AV Honselersdijk
T (0174) 62 80 20 F (0174) 63 10 83
W www.slagerijgroenewegen.nl

 **Kuyvenhoven**
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE ☎ (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas