



Kerkblad van:

de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk

Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk 's-Gravenzande

Verenigingen van Vrijzinnig Protestanten te Honselersdijk en Maasdijk



Protestantse Kerk

75^{ste} jaargang 2020 | nr. 16, 17 december | Dit nummer is voor vier weken | Volgende inleverdatum: 9 januari 2021

Na de Kribbe terug naar Normaal

In deze adventsperiode kijken we allemaal verlangend uit naar de terugkeer van het Licht, de geboorte van dat kwetsbare kindje Jezus. Geboren in een tijd van overheersing en geweld, bij mensen die zich vertwijfeld afvragen hoe het verder moet, hoe zij dit kleine wezen kunnen beschermen tegen de machtige Herodes. Zal baby Jezus ook werkelijk de Messias zijn, de grote bevrijder, wiens komst door de profeten is voorzeggd?

Tegelijkertijd lijkt deze adventsverwachting dit jaar ook te moeten concurreren met de verwachting van het coronavaccin, wat ons allen bevrijding zal brengen en een terugkeer naar NORMAAL. Ik denk dat die verwachting t.a.v. het vaccin zelfs overheersend is. De meesten willen dan terugkeren naar hoe het voor corona was, toen alles nog "normaal" was.

Maar hoe normaal was onze wereld tot aan maart 2020 nu eigenlijk wel? Onze moderne tijd is een tijd van versnelling, zo leert mij de Duitse filosoof Hartmut Rosa. Verandering en groei beheersen steeds meer de economie, de techniek en de politiek, en de veranderingen volgen elkaar ook nog eens steeds sneller op. Onze levens veranderen mee, we zijn zelfs sneller gaan praten dan in de 18 e eeuw. En dit jaar is de wereld al kuchend tot stilstand gekomen.

De coronacrisis heeft ons laten zien dat we samen, solidair onze schouders eronder zetten om zo snel als mogelijk af te rekenen met dit ellendige virus en de traagheid, de stilte en de contactarmoede. De meesten van ons willen terug naar business as usual. We willen geen verandering van de verandering, stilstand is immers achteruitgang?

En toch: er zijn er ook die doodmoe worden van de versnelling, de hectiek. Er zijn ook mensen die floreren bij de vertraging. Mijn kinderen hoor ik bijvoorbeeld over hoe heerlijk het is meer tijd voor het gezin te hebben. Mensen met psychische problemen ervaren veel minder prikkels. Mensen hebben ook baat bij stilte en inkeer. Precies zoals we dat in de 40 dagentijd en adventtijd, maar ook tijdens de Ramadan, zelf ook al hebben kunnen ervaren.

Deze coronacrisis heeft ons ook doen inzien dat de wereld niet controleerbaar en maakbaar is. Een klein virus heeft de raderen van onze wereld gedwongen vaart te minderen.

Moeten we dan wel willen dat we de pandemie bagatelliseren als een bedrijfsongeval en weer voortdenderen? Voortdenderen richting meer CO₂ uitstoot, een klimaatcrisis en de volgende pandemie die we door de globalisering ook niet meer kunnen beheersen? De coronacrisis heeft ons ook vraagtakens doen zetten bij de toegenomen globalisering, de snelle verspreiding van het virus door ons reisgedrag. Een kentering is waarneembaar, er is een zekere moeheid ten aanzien van het wereldburgerschap, velen willen hun wereld verkleinen, ook letterlijk door grenzen weer dicht te gooien. We zoeken veiligheid, een beheersbare kleinere wereld en tegelijkertijd willen we vrij zijn maar ook in verbinding staan. In de grote wereld is die spanning niet uit te houden.

We weten niet hoe de wereld er na deze crisis uit zal zien, maar kunnen we ook stilstaan bij die verlegenheid? De tijd nemen om onze wederzijdse afhankelijkheid van de kosmos te erkennen,

voor die kosmos ook te zorgen en die te beschermen?

Wat mij betreft mag onze adventstijd, de tijd van stilte en bezinning nog wat langer duren. Ook als we straks gevaccineerd zijn, en ik hoop dat we dat allemaal worden, hoop ik dat we niet automatisch terugvallen op het oude normaal, maar verrijkt met de inzichten die we gekregen hebben in deze lange adventstijd ons leven weer oppakken.

Gezegende feestdagen en een verwachtingsvol 2021.

Ds. Martine Wassenaar



Bij het ter perse gaan van deze *Vrije Ruimte* heeft het kabinet een strenge lockdown afgekondigd. Wat dit betekent voor de geplande activiteiten kon nog niet verwerkt worden in deze uitgave. Wij adviseren u daarom zich vooraf goed te informeren via de bekende kanalen.

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

75 JAAR KERKBLAD

Het afgelopen jaar heeft Arnold Knoppert ons meegenomen tijdens zijn reis door de geschiedenis van 75 jaar kerkblad. In ieder nummer heeft u per gemeente een overzicht van vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden kunnen lezen. In dit laatste jubileumnummer het slot, van 2016 tot heden. We danken Arnold hartelijk voor de 16 bijdragen!



Naaldwijk

Tijdens de openstelling van de kerk komen er ook steeds meer bezoekers voor de boekenstand. Met ingang van 2016 zijn nu 3 verrijdbare boekenkasten gemaakt. Eind 2016 is besloten om de rondgang door de gemeente met de verjaardagbus te beëindigen. Op 12 mei wordt, mede met hulp van de diaconie van de Oude Kerk, in zorgcentrum op het Schiereiland een stiltecentrum in gebruik genomen. In 2018 worden de beide predikantenborden uit de kerk gerestaureerd en bijgewerkt. Op de Gemeenteavond van 15 mei wordt het nieuwe beleidsplan besproken. Ook wordt medegedeeld dat ds. Niek Smit binnenkort met emeritaat zal gaan. Op 26 augustus is de Oude Kerk voor de 4^e keer gastheer voor de ontmoetingsdag van Provinciale Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Zuid-Holland. Op 28 en 29 september wordt de 40^e bazar/curiosamarkt gehouden. Een feestelijk festijn waarvan het financiële resultaat geheel ten goede komt aan de instandhouding van de kerk. Zondag 13 januari 2019 neemt Niek Smit afscheid en gaat met emeritaat.

's-Gravenzande

In het jaar 2016 worden er vele gesprekken gevoerd over de nieuw te vormen Protestantse Gemeente. Op 12 november is de ondertekening van het verenigingsproces Protestantse Gemeente 's-Gravenzande tijdens een speciale dienst in de Dorpskerk gevolgd door een dankdienst op zondag 13 november. De vrouwenvereniging viert op 13 februari 2018 haar 75-jarig bestaan. Ook dit jaar wordt voor de tweede maal een reis georganiseerd naar de Elzas, "In de voetsporen van Albert Schweitzer". In het kerkblad van mei 2018 wordt vermeld dat kunstenaars in de gelegenheid worden gesteld om te exposeren in het Uniecentrum. In oktober wordt in het Uniecentrum een grootbeeld-TV in gebruik genomen. 1 december is de "oud" predikant Henk Buning op de leeftijd van 79 jaar in Den Haag overleden. Zondag 1 september 2019 neemt ds. Carla Schoonenberg afscheid van 's-Gravenzande. Zij is beroepen naar Pijnacker. Aan het eind van het jaar neemt kosteres Willemien Boeren afscheid. Zij wordt opgevolgd door John en Gerda Prins.

Maasdijk

2016 wordt een belangrijk jaar voor de huisvesting van de afdeling Maasdijk. Er zijn grote plannen tot verbouw van de kerkzaal. Op 24 juli wordt er ook dit jaar weer een tuindienst georganiseerd bij de familie Vreugdenhil.



17 augustus is er een huttenbouwdag voor de jeugd georganiseerd. Een zeer geslaagde dag met 53 deelnemers. 10 maart 2017 wordt de geheel vernieuwde kerkzaal geopend. Het resultaat is geweldig geworden. In 2018 wordt besloten om na elke zondagse kerkdienst koffie te drinken in de Zonnehoeke. Juni 2018 worden de leden van Concordia opgeroepen om, evenals alle andere kerkleden uit Maasdijk, deel te nemen aan de kerstwandeling aan het eind van het jaar. De gesprekskring van de VVP Maasdijk heeft voor haar programma 2019 als onderwerp Het Jodendom.

Honselersdijk

1 september 2016 is de voorganger Dick Peters 25 jaar verbonden aan de VVP Honselersdijk als opvolger van ds. A. Hooykaas. Tijdens de gezamenlijke uitgaansdag op 14 augustus wordt aan de deelnemers van de VVP afdeling Maasdijk aan het eind van de dag door VVP Honselersdijk een bedrag van € 4.000,- geschonken voor de renovatie van de kerkzaal. Hiermee is het streefbedrag van € 100.000,- behaald en kan Maasdijk aan de verbouwing beginnen. In de jaarvergadering van april 2017 wordt de angst weggenomen dat er geen aanvulling te vinden is voor het bestuur want er melden zich 2 nieuwe kandidaten voor het bestuur. In het voorjaar van 2018 meldt ds. Dick Peters dat hij plannen heeft om zijn werkzaamheden rond 2020 te gaan beëindigen. 9 november 2018 wordt voor de 11^e keer de "Honselse Eetwandeling" gehouden welke wordt georganiseerd door de plaatselijke kerken. De oudejaarsavondviering met herdenking van de overledenen wordt dit jaar voor de laatste maal gehouden op 31 december. In het vervolg gebeurt deze gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Sinds begin 2019 heeft de VVP Honselersdijk ook een eigen website. Op de jaarvergadering wordt besloten om met ingang van het jaar 2020 de kerkdiensten te laten beginnen om 10.00 uur. Zondag 11 augustus wordt tijdens een feestelijke dag het 75-jarig bestaan van de Vereniging gevierd.

Het jaar 2020

Met deze laatste bijdrage sluiten wij het jubileumjaar af van ons kerkblad "Vrije Ruimte". Wie had kunnen vermoeden dat dit jaar zoveel zorgen zou gaan brengen door een wereldwijde virusziekte. Er zijn wel een aantal noemenswaardige zaken de revue gepasseerd, maar vanaf maart komt het leven in Nederland grotendeels tot stilstand met als gevolg afgelasting en beëindiging van kerkdiensten en verdere activiteiten. Wel was er in Honselersdijk nog een feestelijke bijeenkomst op 12 januari met een verlaat jubileumoptreden van Lenny Kuhr. In Naaldwijk heeft in januari de kandidaat voor het beroep van voorganger voor Naaldwijk helaas van haar toezegging afgezien. In 's-Gravenzande werd het beroep wel gehonoreerd. Op 12 juli is Martine Wassenaar bevestigd als nieuwe voorgangster. De afdelingen van de VVP Maasdijk en Honselersdijk zijn op de hoogte dat Dick Peters de wens heeft geuit dat hij gezien zijn leeftijd wenst

te stoppen met zijn werkzaamheden. Er wordt naarstig gezocht naar opvolging. Arnold Knoppert, archivaris Oude Kerk

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkroep.nl. Het is noodzakelijk om u aan te melden voor het bezoek van de Kerkdiensten, doet u dit alstublieft vooraf, en liefst voor vrijdag 12:00 uur via:

- aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl
- Arie van Spronsen: 06-24622335
- Dineke van Hoeven: tel. 0174-237522 of 06-51436712

Zondag 20 december

10.00 Vierde Advent, ds Marjan de Vries

Donderdag 24 december

19.30-22.30 uur, Kerstavond, kerk open, geen dienst; Kerstviering te volgen op internet: bit.ly/kerstfeest-oudekerk



Vrijdag 25 december

10.00 uur Eerste Kerstdag, ds Sietske van der Hoek

Zondag 27 december

10.30 uur Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk, ds Eibert Kok

Donderdag 31 december

19.30 uur Gezamenlijke Oudejaarsdienst, ds Carel v.d. Meij

Zondag 3 januari

10.00 uur Nieuwjaarsdag, ds Sietske van der Hoek
19.00 uur, Vesper, Marjan de Vries; Ps. 84

Zondag 10 januari

10.00 uur Ds Eibert Kok
19.00 uur, Vesper, ds. Eibert Kok; Ps. 154

Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Reserveren is noodzakelijk!

Zondag 20 december

10.00 uur Vierde Advent, ds Eibert Kok

Donderdag 24 december

22.00 uur Kerstavond, ds Eibert Kok

Vrijdag 25 december

9.00 uur Eerste Kerstdag, ds Carel v.d. Meij

Zondag 27 december

10.30 uur Gezamenlijke dienst, ds Eibert Kok

Donderdag 31 december

19.30 uur Gezamenlijke Oudejaarsdienst, ds Carel v.d. Meij, in de Oude Kerk

Vrijdag 1 januari

10.00 uur Nieuwjaarsdag, ds Carel v.d. Meij

19.00 uur, Vesper, Marjan de Vries; Ps. 84

Zondag 3 januari

10.00 uur ds Marjan de Vries

Zondag 10 januari

10.00 uur Ds Carel v.d. Meij

16.00 uur Doopdienst

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-

23741921; sietske.vander.hoek@

oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel.

0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel.

0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-

Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk,

e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verdon

en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27,

2671 HC Naaldwijk, tel. 625899;

bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK

Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk

NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed'

doorgeven; neem dan contact op met

Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel.

0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).

Verjaardagen

Op 24-dec Mevr. N. Poot – Zeeman, Van

der Doortogestraat 8, 2671BR Naaldwijk,

80 jaar: 9-jan Mevr. J.C. van der Zwaan -

van den Bos, Anjerhof 31, 2671ZW

Naaldwijk, 77 jaar: Op 10-jan Mevr. J.

Boekestein – Pater, Sint Martinusstraat 29,

2671GK Naaldwijk, 90 jaar: Op 13-jan Dhr.

W. Westhoff, Bizet 111, 2671XT Naaldwijk,

81 jaar: Op 17-jan Dhr. E. van der Starre,

Fresiastraat 13, 2671KS Naaldwijk, 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de

Hervormde Gemeente Oude Kerk

Huwelijksjubileum

Op 23 december zijn dhr. en mevr. Van

den Ende – van Velden Haakweg 31, 3151

XD Hoek van Holland 55 jaar getrouwd.

Op 30 december zijn dhr. en mevr. De

Bloois – Voskamp Van Lockhorststraat 34,

2678 VN De Lier 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de

Hervormde Gemeente Oude Kerk

VAN DE PREDIKANT

De laatste Vrije Ruimte van het jaar is dit.

Dat klinkt wel een beetje zielig nu ik het zo

opschrijf, en het is ook niet waar, want

tussen Kerst en Oud en Nieuw neem ik

even vrij. Een week van vrije ruimte voor

mij en mijn gezin. Althans: als er niets

tussen komt. Want voor noodgevallen ben

ik wel bereikbaar.

Het is een drukke maand voor dominees,

net als voor andere christelijke

geestelijken, de horeca en musici. Normaal

gesproken. Ach, wat verlangen we daar

toch naar. Naar die gruwelijke drukte die

we anders zo vervloeken. Ik ben stiekem

wel een beetje benieuwd hoe we er over

een jaar op terug kijken. Hoe we er dan

voor staan. Want nu het eind van het jaar

2020 in zicht komt, komt ook het eind van

de pandemie heel voorzichtig in beeld. Hoe

dan ook, waar ik me meestal aan vasthoud

is dit: aan alles komt een eind, ook

hieraan: angst voor besmetting,

eenzaamheid en donkere dagen. Na

nieuwjaar wordt het weer lichter. We zullen

hier nog doorheen moeten, maar laten we

de moed niet verliezen. Ooit komen er

betere tijden. Dan zullen we elkaar

knuffelen en beetpakken met grote

vreugde.

Kerst is zo'n beetje de eerste dag dat je

ziet dat de dagen weer een heel klein

beetje langer worden. Feest van het licht is

het. We zien het buiten ons en hebben de

kans het Licht in ons te verspreiden. Al is

het maar door iedere dag even te

bedenken waar je blij van wordt en dat aan

iemand anders te laten merken.

Ik wens u vrede en alle goeds voor kerst

en het nieuwe jaar.

Ds Sietske van der Hoek, 06-23741921

UIT DE KERKENRAAD

We beginnen deze *Vrije Ruimte* met goed,

heel goed nieuws! Afgelopen dinsdag, 8

december werd de Kerkenraad

bijeengeroepen voor een speciale

vergadering. Er stond maar één onderwerp

op de agenda: nieuws uit de

beroepingscommissie.

De voorzitter van de commissie kon ons

mededelen dat de beroepingscommissie

erin is geslaagd om een predikant te

vinden die past bij onze gemeente, en

heeft hiervoor voorgedragen ds. Neeltje

Reijnders. Nadat er de nodige vragen zijn

gesteld vanuit de Kerkenraad is besloten

om de voordracht over te nemen.

Ds. Neeltje Reijnders is een warme,

enthousiaste vrouw die de afgelopen 11

jaar voor is gegaan in de Nicolaaskerk van

Krommenie. Daarvoor ook in Brussel en

Westerbork.

Zij is 54 jaar, gehuwd en heeft twee

kinderen van 22 en 20 jaar. Haar opleiding

doctoraal Godgeleerdheid en diploma

kerkelijke opleiding heeft zij genoten aan

de Theologische Faculteit van de Rijks

Universiteit Groningen (1984-1993). Bent u

al nieuwsgierig naar wie zij is? Op 8

november is ds. Reijnders voorgegaan in

de Oude Kerk en deze dienst is nog terug

te kijken op het YouTube-kanaal van de

onze kerk.

Hoe verder

Het beroepen van een predikant is aan

regels gebonden. Om te beginnen is er de

gelegenheid vanuit de gemeente om

bezwaar te maken tegen de procedure die

is gelopen. Bent u van mening dat de

kerkenraad fouten heeft gemaakt in de

procedure, dan kunt u hiertegen bezwaar

aantekenen bij de kerkenraad. Dit bezwaar

dient binnen vijf dagen na de publicatie van

deze *Vrije Ruimte* bij voorzitter of scriba

van de Kerkenraad in bezit zijn. Als er

geen bezwaren worden ontvangen, zullen

we daarna een officieel beroep uitbrengen.

Nadat ds. Reijnders het beroep ook

officieel heeft geaccepteerd, zal ze

normaal gesproken binnen drie maanden

bij ons kunnen beginnen. Er is immers ook

een gemeente die ze achterlaat waar

zaken netjes moeten worden afgerond en

overgedragen. Daarnaast zal het College

van Kerkrentmeesters in overleg met de

nieuwe voorganger op zoek gaan naar

woonruimte in Naaldwijk.

Kerst in de Oude Kerk

U bent gewend om aan het begin van de

Adventstijd van ons een kerstkaart te

ontvangen met alle activiteiten daarop. Dit

jaar was dat niet mogelijk, er was zoveel

onduidelijkheid, en er zijn ook meerdere

activiteiten niet doorgegaan vanwege de

geldende coronamaatregelen.

Bij deze *Vrije Ruimte* ontvangt u wel

degelijk een mooie kerstgroet, we hopen

dat u, waar mogelijk met uw familie en

naasten, fijne kerstdagen zult beleven! Als

kerk hebben we ons programma

aangepast, om zoveel mogelijk mensen de

kans te geven het kerstfeest met ons mee

te vieren. Er wordt al hard gewerkt aan de

voorbereidingen, en u treft meer informatie

hierover op de achterzijde van de

kerstkaart.

Kerk in Coronatijd

Ik noemde het al, dingen gaan dit jaar

anders. Dat vraagt aanpassingen en

creativiteit. Helaas vraagt dat ons ook om

keuzes te maken. In maart ging de kerk

zelfs voor een paar maanden helemaal

dicht, en in november hebben we besloten

om nog twee zondagen geen bezoekers in

de kerk te ontvangen. Dit zijn moeilijke

keuzes, maar ook als kerk hebben we

onze verantwoordelijkheid naar onze

gemeenteleden en andere bezoekers.

Gezondheid gaat voorop!

Op deze plek wil ik graag een woord van

waardering uitspreken aan alle mensen die

helpen om al het extra werk uit te voeren.

Ik zal geen namen noemen, dat is altijd erg

gevaarlijk, maar denk aan de zichtbare

mensen: voorzangers, lectoren en

onzichtbare activiteiten zoals het uitsturen

van een e-mail nieuwsbrief, verwerken van

aanmeldingen, zoeken van predikanten als

er toch ineens weer iets schuift, en nog

veel meer werk: iedereen die ervoor zorgt

dat we samen gemeente kunnen zijn in

deze andere tijden: hartelijk dank!

Ook aan u als gemeente dank voor het

vertrouwen en begrip dat we als

kerkenraad krijgen voor de moeilijke

beslissingen die soms genomen moeten

worden.

Maar bovenal hoop ik dat iedereen gezond

blijft, en we snel weer op een normalere

manier met elkaar kunnen samenkomen.

Want dát wordt zeker door velen gemist.

Erik Knoppert

Het goede leven

Wanneer is het leven goed?

Is dat als je de ware ontmoet?

Is dat wanneer je echte vrienden kent?

En zij weten wie je werkelijk bent?

Of is het stilstaan en genieten van de

mooie momenten elke dag

En het leven voelen met een traan en een

lach?

Ik denk dat al het bovenstaande een goed

leven geeft

Zodat je als mooi mens een bewust leven

leeft!

Gemaakt tijdens de startzondag 2020

Door 'churchquizgroep' De Parkieten

GIFTEN

Voor het College van kerkrentmeesters via de bank voor gemiste collecten € 10,00.
Hartelijk dank voor deze gift.

KERSTDOEMIDDAG KINDERKRING

Zoals jullie van ons gewend zijn, vieren we het kerstfeest ook dit jaar met de kinderkringen van de Ontmoetingskerk en de Oude kerk.

We hebben nagedacht hoe we dit op verantwoorde manier kunnen organiseren binnen de coronamaatregelen. Dat betekent dat het helaas zonder vaders en moeders en opa's en oma's zal zijn. Dat de leiding bij elkaar uit de buurt blijft en mondkapjes draagt zoals in de kerk verplicht is. Maar we hebben wel iets leuks bedacht, een kerstdoemiddag.

Wanneer: Zondag 20-12-2020

Hoe laat: Van 16.00 tot 17.00 uur

Waar: Ontmoetingskerk

Voor wie: Kinderen van groep 3 t/m 8.

Wat gaan we doen: Dat is nog een verrassing.

Aanmelden is niet verplicht, maar we willen graag weten hoeveel kinderen er komen.

Je kunt je opgeven door een mail te sturen naar: heleen.v.d.lans@planet.nl

Voor eventuele vragen mag je ook mailen of bellen naar Marjan de Vries

(devries@pkn-naaldwijk.nl). Het is natuurlijk altijd mogelijk dat de overheid de coronamaatregelen aanscherpt voor kinderen onder de 18 jaar. Mocht dit het geval zijn dan sturen we je een mail als je hebt opgegeven.

We vinden het leuk om je weer te zien!



's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Zondag 20 december - 4e Advent - 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar.

Ouderling van dienst: mw. Carla Hanemaaijer; Organist: dhr. Barend van Wijngaarden; Diaconale collecte: Stichting East African Care.

Dhr. Barend van Wijngaarden stopt na 60 jaar met het begeleiden van de Erediensten op het orgel. We zullen er passende aandacht aan schenken in de dienst.

Woensdag 23 december - Kinderkerstviering - 19.00 uur

Vrijdag 25 december - Kerst - 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar m.m.v. Carolien van Tol, zang en een trompettist
Ouderling van dienst: Nico Vreugdenhil

Organist: Cor v.d. Meer
Diaconale collecte: KIA – Kinderen in de knel. Extra collecte: Voedselbank Westland

Zondag 27 december – geen dienst

Zondag 3 januari – Nieuwjaarsdienst - 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar met muzikale medewerking van mevr. Rieneke v.d. Endt en Erna Brinkman; Ouderling van dienst: Nijs Maat; Organist: Erna Brinkman
Diaconale collecte: fam. Wierstra, Mozambique

Onder voorbehoud van de coronamaatregelen: nieuwjaarwensen en koffie- of theedrinken met oliebol na de dienst.

Zondag 10 januari – 9.30 uur

Mevr. Corine Huizenga
Ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
Organist: Cor v.d. Meer
Diaconale collecte: Hoop voor Albanië

ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekkerk@gmail.com

Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.

Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.

Kerkomroep: Jaap van Helden, tel. 0174-624738. Website: www.kerkomroep.nl.

Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com

Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.

Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
website: www.pgsgravenzande.nl
Twitter: <https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>
Facebook: <https://www.facebook.com/Uniekerk/>

AGENDA

17 januari – afscheid kerkenraadslid Nijs Maat en herbevestiging scriba Nico Vreugdenhil

IN MEMORIAM

Op 97-jarige leeftijd is op 20 november overleden mevrouw **Geertrui Vogel-van Houweligen**. Zij is 24 november op 'Beukenhage' begraven in het bijzijn van haar familie. Geert Vogel is de moeder van ons gemeentelid Els Hanemaaijer.

Ze was geboren in Hoornaar, heeft in Giessenburg en Gorinchem gewoond en is, toen haar gezondheid slechter werd en haar man overleden, in 's-Gravenzande komen wonen. Daar werd ze lid van de Uniekerk, bezocht ze trouw de vrouwenvereniging en genoot van de activiteiten, de vrijzinnige geest, de ruimte die ze daar ervoer zichzelf te kunnen zijn. De laatste 8 jaar werd zij liefdevol verzorgd in de Triangel in De Lier.

De kinderen, klein- en achterkleinkinderen hebben liefdevol en vol anekdotes gesproken. Ze zijn vooral dankbaar dat zij



zo lang bij hen kon zijn en gunnen haar ziel de rust.

Vandaar dat Psalm 62 klonk: Wees bij God, mijn ziel, bij hem is rust en bezinning. We vertrouwen erop dat zij nu één is met Christus en verbonden blijft in liefdevolle herinneringen met haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Ds. Martine Wassenaar

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen van 80 jaar en ouder

18 december: mevr. E.P. de Jong-Dijkshoorn, Leeuweriklaan 34, 2691 CK, 80 jaar.

21 december: mevr. N.G. Troost-v.d. Plas, Veilingkade 78, 2694 BX, 90 jaar.

22 december: dhr. G. Malestein, Vreeburghlaan 5, app. 14, 2691 AA, 89 jaar.

27 december: dhr. A.H. van Staalduinen, Veilingkade 12, 2691 AH, 90 jaar.

8 januari: dhr. P. v.d. Endt, Marktplein 134, 2691 BV, 88 jaar.

8 januari: mevr. N. Noordam-v.d. Knijf, v.d. Kasteelstraat 16a, 2691 ZN, 81 jaar.

11 januari: dhr. C.M. v.d. Ende, Merellaan 205, 3145 EG Maassluis, 83 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een mooie dag toe!

Huwelijksjubileum

Op 18 december zijn dhr. en mevr. G.W. Beekenkamp-v.d. Lugt, Sand-Ambachtstraat 137, 2691 BN. 50 jaar getrouwd.

Namens alle Uniekerkers wensen we Gerard en Ada met hun kinderen en kleinkinderen een fijne dag toe!

Nieuw lid

Mevr. H. Huijers-Mesken, Heliotroop, heeft aangegeven om lid te willen worden van de Uniekerk.

Van harte welkom bij onze wijkgemeente!

Verhuisd

Via de LRP is de verhuizing binnen gekomen van Tristen Dekkers, Maasdijk, 's-Gravenzande. Hij is verhuisd naar De Lier en we wensen hem een goede tijd toe in zijn nieuwe woonplaats!

GIFTEN

Voor de bloemendienst is er door Ruud Alleblas 2x € 10,- ontvangen.

Na het bezorgen van een boeket t.g.v. een huwelijksjubileum is een gift van € 20,- ontvangen. Ook is er 2x een gift van € 50,- ontvangen voor gemiste collectes.

Alle gevers hartelijk dank!

KINDERKERSTVIERING

23 december

Het Kinderkerstfeest vindt plaats op 23 december om **19.00 uur** in de Uniekerk. Op de Kerstkaart staat 17.30 uur vermeld maar dat tijdstip is nadat de kaart gedrukt was gewijzigd. De kinderen van de Uniekerk vertellen zelf een heel mooi kerstverhaal. Een jonge violiste Sarah Waaijer maakt muziek samen met pianiste Conny Broek. De grote kerstboom staat te schitteren en hoewel er niet gezongen kan worden belooft het een hartverwarmende avond te worden. We hopen dat alle oma's en opa's hun kleinkinderen meenemen en niet leden zijn ook welkom voor zover het aantal zitplaatsen toereikend is. In de Uniekerk kunnen 58 mensen een plaats innemen. Kinderen onder de 13 kunnen sowieso mee. We verwachten nog steeds met deze coronamaatregelen rekening te moeten houden, dus we willen u vragen om u aan te melden per email bij scriba Nico Vreugdenhil: nicoriavreugd@kpnmail.nl of telefonisch (06) 22 61 60 34. Ook zal er bij de kerkdiensten een aanmeldlijst klaarliggen.

Ds. Martine Wassenaar

KERSTVIERING "VERWACHTING"

25 december

Al weken geleden zijn de voorbereidingen voor de kerstdienst begonnen. De kerstkaarten zijn verstuurd, de grote kerstboom is besteld, de stoelen geteld. Ons thema is "verwachting" en elke zondag komt er een couplet van Lied 600: Licht!!!! bij. Het wordt mijn eerste kerstviering in uw midden en mijn verwachtingen zijn hoog gespannen en tegelijkertijd is er ook veel spanning in mij. Juist in deze tijd willen we allemaal de verbinding met elkaar en met de Ene voelen, het lichter in onze ziel voelen worden en nu we met kerst niet voluit kunnen zingen, want dat hoort toch bij dit feest, vragen we ons wellicht af, zal ik wel gaan naar de kerk, hoe zal de sfeer zijn?

Nu we niet kunnen zingen ben ik de VEU dankbaar dat we goede musici hebben kunnen aantrekken. Niet alleen Cor van der Meer, maar ook een schitterende sopraan: Carolien van Tol, die ik in mijn vorige gemeente in Boskoop meermaals mocht horen en een trompettist, uit de Honselse Harmonie, waar ik sinds een paar maanden klarinet speel. Op dit moment weet ik nog niet of dat Gerlinde Kettwig of Raymond de Ruiter wordt. Aangezien we nog steeds met de coronamaatregelen rekening moeten houden, willen we u vragen om u aan te melden per email bij scriba Nico Vreugdenhil: nicoriavreugd@kpnmail.nl of telefonisch (06) 22 61 60 34. Ook zal er bij de kerkdiensten een aanmeldlijst klaarliggen.

Ds. Martine Wassenaar

OLIEBOLLENACTIE

De Jeugdraad heeft helaas moeten besluiten de jaarlijkse oliebolactie i.v.m. Corona niet door te laten gaan.

KERSTKAART

De kerstkaart heeft dit jaar een prachtige foto op de voorkant, die is gemaakt door John Naaktgeboren, de man van Nely. Ook is er een gedicht van de hand van 'Mara'

aan de binnenkant geplaatst, 'onze huisdichter' Marja van Staalduinen. Het is geweldig dat we creatieve mensen in ons midden hebben!
Nico Vreugdenhil en Martine Wassenaar hebben de verdere invulling verzorgd.
Allen hartelijk dank voor jullie bijdragen aan de kerstkaart van 2020.

VERJAARDAGSKAART VOOR 2021

De kerkenraad heeft uit de collectie van Tine van Rijn een tekening gekozen voor de verjaardagskaart voor 2021 voor de jarigen vanaf 18 jaar.
Het is een herkenbaar tafereel met druiventrossen en vlinders.
Tine, dank je wel!

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENSTEN

Donderdag, 24 december, 19:00 uur,
Honselersdijk, ds Dick Peters, Kerstavond

Vrijdag, 25 december, 10:00 uur,
Maasdijk, ds Dick Peters, 1^e Kerstdag

Zondag, 27 december, géén dienst in
Honselersdijk

Zondag, 3 januari 2021, 10.00 uur,
Honselersdijk, ds Dick Peters,
Nieuwjaarsdienst

Zondag 10 januari, 10.00 uur, Maasdijk
ds. N. Verburg

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg
128, 2402 KG Alphen aan den Rijn,
tel. (0172) 421357.
Correspondentieadres: Mw. H. de Rijke-
Schoordijk, Anjerhof 46, 2671 ZW
Naaldwijk. Tel. 0174-730616.
Email: vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.
VVP Honselersdijk.
Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

BIJ DE KERKDIENSTEN

Kerstavondviering donderdag 24 december

We komen zoals elk jaar op kerstavond bijeen. Deze keer natuurlijk anders dan in andere jaren. We zitten uit elkaar, we mogen niet zingen en vanwege het aantal beschikbare plaatsen moet iedereen die wil komen dat wel tijdig laten weten. Maar er is ook goed nieuws. Elly Waasdorp heeft dochter Dorine, die twee jaar geleden voor het laatst op kerstavond op de blokfluit speelde, gezien de bijzondere omstandigheden bereid gevonden weer haar medewerking te verlenen. Met Elly aan het orgel hopen we toch de vertrouwde sfeer te beleven van zoveel kerstavondvieringen. Aanvang 19:00 uur.
Mededeling bestuur
De viering "kerstavond" op 24 december 2020 gaat door. Echter wegens de

coronamaatregelen mogen wij 30 gasten op deze avond uitnodigen. Hiervoor zullen we een inschrijving houden. Graag een mail naar vvphonselersdijk@outlook.com of een telefoon naar 06 53176758 vóór aanstaande 20 december 2020.

Kerstviering Eerste Kerstdag vrijdag 25 december

Sinds de samenwerking met de VVP Maasdijk is het gebruikelijk dat we Kerstavond in Honselersdijk vieren en op eerste kerstdag in Maasdijk samen komen. Dat is nu ook het geval. Echter ook hier geldt dat iedereen die wil komen zich moet opgeven. Liefst tijdig om te voorkomen dat de leden achter het net vissen omdat niet-leden hebben gereserveerd. Het klinkt helaas erg als 'eigen volk eerst' en niet bepaald als 'komt allen tesamen'. Het is de schuld van het virus waarvan we allemaal hopen dat het zo gauw mogelijk niet meer de kans krijgt om mensen te moeten teleurstellen.

Nieuwjaarsviering zondag 3 januari

Deze gezamenlijke dienst met de VVP Maasdijk zal naar zich laat aanzien ook anders verlopen dan andere jaren. Het elkaar een goed jaar wensen met een handdruk en een knuffel zit er nog niet in. Toch willen we na afloop van de dienst zoals gebruikelijk stil staan bij het in veel opzichten ongemakkelijke afgelopen jaar en hoopvol vooruitblikken naar de toekomst.

VERJAARDAGEN

Op 28 december, dhr. J.C. Stolk
Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

VAN DE VOORGANGER

Dit is alweer het laatste nummer van *Vrije Ruimte* van het jaar 2020. Nog eventjes en ik zal niet meer achter de computer hoeven plaatsnemen om mijn aandeel in de kopij te leveren. Formeel eindigt mijn overeenkomst met de VVP Honselersdijk en de VVP Maasdijk per 1 januari. Mede door het coronavirus heeft het zoeken naar een opvolg(st)er vertraging opgelopen. Dat betekent dat ik nog even beschikbaar blijf tot hij of zij bevestigd kan worden waar, naar ik heb begrepen, langzamerhand zicht op begint te komen. Onbewust misschien ook om het moment van afscheid nog wat uit te stellen. Want ik ga het natuurlijk allemaal missen. Maar zo gaat het nu eenmaal. Wat mij betreft wordt het ook geen afscheid van uit het oog, uit het hart en hoop ik bijvoorbeeld als gastpredikant in zowel Honselersdijk als Maasdijk vele vertrouwde gezichten af en toe terug te zien. Ik zal ook graag op de hoogte blijven van het reilen en zijlen van Vrijzinnig Westland door middel van *Vrije Ruimte*. En als ik het mag beleven komend jaar mijn 30 jaar voorgangerschap, begonnen in Honselersdijk, op enigerlei wijze met iedereen te vieren die in die jaren daar deel van uit heeft gemaakt. En dat in de hoop dat een virus geen roet in het eten gooit. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst het geboortefeest vieren. Het feest van het licht.
En God zei: Er zij licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God

noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag (Genesis 1: 3-5). In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen; en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Er trad een mens op, van God gezonden, wiens naam was Johannes; deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht. Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komend in de wereld (Johannes 1:4-9). Geef licht en de duisternis zal verdwijnen (Desiderius Erasmus).
Allen inspirerende dagen gewenst.

Ds. Dick Peters

GIFTEN

Via Tonnie ontvingen wij twee giften van 2x € 10, waarvoor onze hartelijke dank.

KERSTMEETING 2020 THUIS VOOR DE BUIS

Op 2^e Kerstdag kunt u kijken naar een alternatief voor de gebruikelijke Kerstmeeting. Al 59 keren vond dit samenzijn van zo'n 1.500 mensen traditiegetrouw plaats in een veilinghal op Westerlee in De Lier. Dit jaar is de viering in een heel ander jasje gestoken: muziek en zang, afgewisseld met gesproken woord en interviews, brengen de kerstbeleving via de buis bij u in de huiskamer. Om 10.00 uur zendt de WOS op televisie en via de livestream op WOS.nl de uitzending uit. Ook is deze te bekijken via de gebruikelijke kanalen van de online kerkdiensten. Op ludieke wijze komen in de uitzending onder andere opnames van muziekvereniging Excelsior, kinderkoor Do Re Mi en interviews met trouwe bezoekers samen. Ook hebben onder andere burgemeester Bouke Arends, dominee Van Berkel en diaken Ronald Dits een rol en is het kerstevangelie te beluisteren. Het thema van deze thuiseditie van de Kerstmeeting is 'Aandacht'. Een actueel onderwerp als rode draad door de uitzending.

Het organiserend comité boog zich over alternatieven om de trouwe Kerstmeeting-bezoekers toch de sfeer en warmte te brengen van het gebruikelijke samenzijn op 26 december. Met financiële bijdragen van de Lierse kerken, Fonds 1818, Westland Cultuurweb, Stichting Loswal de Bonnen en Stichting Liers Gevoel werd de uitzending mogelijk. In de WOS vond het comité een fijne samenwerkingspartner, waarmee de thuiseditievariant door alle inwoners van Westland, Midden-Delfland, Hoek van Holland en Maassluis via televisie en internet is mee te beleven. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Agnes van den Berg, tel. 06-28889234

GESPRESKRING

Donderdag 7 januari

Donderdag 3 december kwamen we weer bij elkaar. Wat kleiner in aantal dan gewoonlijk waardoor we met uiteraard de afstandsregels in de bestuurskamer terecht konden wat toch wat prettiger vertoeven is dan in de grote ruimte van de kerkzaal. We gaan ervan uit dat we donderdag 7 januari

van 10:00 tot 12:00 uur weer bijeen kunnen komen om met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving.

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 20 december – geen dienst

KERSTAVOND 24 december –

Honselersdijk
19.00 uur ds. D. Peters

1^e KERSTDAG 25 december – Maasdijk

10.00 uur ds. D. Peters

Zondag 3 januari – Nieuwjaarsdienst –

Honselersdijk
10.00 uur ds. D. Peters

Zondag 10 januari – Maasdijk

10.00 uur ds. N. Verburg

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com. Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl. Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl. Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, truus@concordiamaasdijk.nl. V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

AGENDA

24 december Kerstavonddienst-

Honselersdijk

25 december Kerstdienst-Maasdijk

3 januari Nieuwjaar wensen-Honselersdijk

BIJ DE KERKDIENTEN

Volkskerstzang Zondag 13 december

Als u dit leest is dit inmiddels achter de rug. Voor wie het heeft gemist en het alsnog wil beluisteren: open op internet www.kerkdienstgemist.nl. Zoek op Maasdijk. Klik op Dorpskerk.

Kerstdiensten

Kerstavond kan worden deelgenomen aan de viering in Honselersdijk. Aanvang 19:00 uur. Zie voor details onder Honselersdijk. Aanmelden noodzakelijk.

Eerste Kerstdag komen we om 10:00 uur bijeen in Concordia. Ook daarvoor geldt: laat weten dat u komt. Er zijn twee zangers bereid gevonden de kerstliederen te zingen, op het orgel begeleid door de ons bekende Elly Waasdorp.

Nieuwjaarsdienst zondag 3 januari

Deze dienst wordt gehouden in Honselersdijk. Na afloop wisselen we op afstand onze goede wensen uit en bliken we terug op het afgelopen jaar.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen

Op 23 december wordt dhr. P.A. v.d. Marel, Bleyenburg 31, 2678 BA De Lier, 88 jaar en op 13 januari wordt dhr. N. de Jong, Maasdijk 176, 2676 LC Maasdijk, 76 jaar. Van harte gefeliciteerd!

Wel en wee

De besmetting door het coronavirus laait helaas ook weer op in verzorgings- en verpleeghuizen. Zo ook in de Kreek in 's-Gravenzande. Dat betekent dat onze Hennie Mantel opnieuw in quarantaine zit en geen bezoek mag ontvangen. Ze slaat zich er op de haar bekende wijze goed doorheen. Maar het is wel een grote teleurstelling en op dit moment onduidelijk of ze de kerstvieringen kan bijwonen. We hopen dat het mogelijk zal zijn en wensen haar sterkte met het opnieuw gedwongen verblijf op haar kamer. Ook het Woerdblok in Naaldwijk kampt met het virus. De weersluitingen die daar weer zouden starten zijn vooralsnog afgezegd. Dat er maar gauw met 'prikken' kan worden begonnen.

VAN DE VOORGANGER

Een branche die in deze onzekere tijden economisch gezien best goed draait is de boekhandel. Het gedwongen thuisblijven doet kennelijk meer lezen. De verkoop wordt wel weer negatief beïnvloed doordat veel mensen boeken niet meer bewaren na gelezen te hebben doch deze als het de moeite waard is doorverkopen of afleveren bij bijvoorbeeld kringloopwinkels of beschikbaar stellen aan te houden rommelmarkten. Ook zie je overal initiatieven een zogeheten minibibliotheek op te zetten. Een kastje in de buurt waar iedereen gratis boeken kan inzetten of uithalen. Auteurs zullen daar wellicht minder blij mee zijn. Die hebben meer profijt van boeken die thuis lang in de boekenkast blijven staan. Er verschijnen ongelooflijk veel boeken in allerlei genres. Weinig schrijvers kunnen van hun schrijven leven. Zonder subsidie zijn veel gewenste uitgaven niet eens mogelijk.

Een wat lange inleiding voor een boekje waar ik hier de aandacht voor wil vragen en dat denk ik tevens een geschikt kerstcadeautje kan zijn. Erik Jan Tillema, de ons bekende beleidssecretaris van VVP Nederland en tevens eigenaar van bureau DEUS, dat zich inzet voor het onder de aandacht houden van het vrijzinnig gedachtegoed heeft al een aantal uitgaven op zijn naam staan zoals Vrijzinnig Verleden deel 1 en 2.

Recent verscheen van hem het boekje met de prikkelende titel *Waarom de wereld geen zootje is. De mooiste schepingsverhalen uit de hele wereld*. Prachtig geïllustreerd door Auke de Vries. Schepingsverhalen van de Aboriginals in Australië en de Indianen in Amerika tot de Inuit uit de poolgebieden. Geweldig om te lezen of voor te lezen. Een aanrader. Te bestellen bij www.bureaudeus.nl.

Ik wens u met welk goed boek ook, welke mooie muziek ook en welke sfeervolle kerstversiering ook heel fijne dagen!

Dick Peters

VAN HET BESTUUR

Bedankt

In normale tijden zouden we binnenkort weer ons kerstbuffet gaan houden, maar dit zal helaas geen doorgang kunnen vinden vanwege corona. In april jl. moest ik al in *Vrije Ruimte* aangeven dat er door de coronaproblematiek voorlopig niets georganiseerd meer kon worden in Concordia. Met ingang van en via de Tuindienst in augustus afgelopen zomer zijn we langzamerhand toch weer gestart met de diensten en verdere bijeenkomsten met veilige afstand tot elkaar. Alles is anders dit jaar en nu maar hopen dat volgend jaar snel alles weer normaal wordt via de te gebruiken vaccins.

Toch is er weer van alles gepasseerd en georganiseerd in dit jaar. Hierbij kunnen we alle medewerkers dit jaar helaas dus niet op persoonlijke wijze bedanken tijdens het Kerstbuffet. Zodoende willen we via deze weg de waardering laten blijken en hopen daarbij allen nog deze maand een presentje te kunnen geven als erkentelijkheid voor die medewerking vanuit onze vereniging. En dit zijn natuurlijk onze voorganger Dick Peters voor zijn tomeloze inzet, en onze kostersechtpaar Vermeer voor alle diensten en bewaking zodat alles goed verlopen is in het gebouw in verband met coronamaatregelen. En bij de diensten, weliswaar wat beperkt dit jaar, ook de organisten bedankt.

Ik wil bij dit dankwoord ook Niels Mantel hebben genoemd, die ons helaas is overleden in augustus en die jarenlang veel voor onze vereniging en voor mij heeft betekend.

In verband met het aangekondigde stoppen van onze voorganger bij onze vereniging komend jaar is dit jaar ook een Beroepscommissie samen met Honselersdijk benoemd en aan het werk geweest. Voor zover nu bekend zijn zij nog bezig met het werk voor een kandidaat-voorganger en werken zij naar de finale. Het bestuur wil hen bijzonder bedanken voor het bijzondere werk om de klus te klaren. Van onze vereniging zijn hierbij vertegenwoordigd Truus Vreugdenhil, Judith vd Meer en Henny Immerzeel. Van Honselersdijk zijn er 2 leden vertegenwoordigd, van wie Wim ter Haar als voorzitter van de commissie. Allen hartelijk dank voor de inzet!

En verder, via Silvia Solleveld voor het Jeugdwerk en via Marga Hofman voor het Concordia cultureel, samen met alle commissie leden, en ook beiden hartelijk bedankt voor de organisatie van de Grote Verloting.

Helaas moest er bij het jeugdwerk en het Cultureel programma veel worden afgezegd, maar de inzet blijft en de plannen zullen verder worden uitgewerkt in komend jaar...

Ook de Activiteitencommissie (Ineke Poleij, Johanna Hofman en Truus Vreugdenhil) bedankt voor de inzet in dit jaar. Waarbij Ineke ook extra bedankt voor de liturgieën in de speciale diensten. En Sjack voor alle penning tellingen en secretariële zaken als grote assistent van onze penningmeester

van het bestuur. Ook de dames die met de verjaardagsbusjes de leden bezoeken, bedankt!

Voor al de verwerking en redactie van de kopij voor *Vrije Ruimte* bedanken we Annie Hokke. En Nico de Jong ook bedankt voor alle bijstand dit jaar en voor de cadeau kerststukken en het advent-kaarsenstuk in de kerk in het bijzonder. En al onze 'ouderlingen' (o.a. Marius, Bertus, Henny, Judith, Marga, Marion) van dienst dit jaar. En Marius en Marion ook zeer bedankt voor de ondersteuning van het bestuur! Ondanks al de narigheid omtrent corona is er toch weer veel gebeurd dit jaar en bedankt het bestuur hierbij alle vrijwilligers. We hopen uiteraard volgend jaar op allen weer een beroep te kunnen doen voor de activiteiten in onze vereniging. En Henny Immerzeel zorgt namens Concordia voor de zondagmiddagbreek in De Prinsenhof. We wensen hierbij alle leden fijne Kerstdagen en een goede jaarwisseling, ondanks dat dit misschien in wat kleinere kring gedaan moet worden. Verder wensen we iedereen een goede gezondheid in deze toch nog wat onzekere tijd, met de opdracht: "pas goed op elkaar en op uzelf!!"

Namens uw bestuur,
Voorzitter Arie Middelburg

GESPREKSKRING

Maandag 25 januari

Met inachtneming van de huidige voorschriften met betrekking tot het voorkomen van besmetting met het coronavirus komen we van 19:30 tot 21:30 uur weer bij elkaar om te delen wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. Dat doen we op een informele manier waarbij zeker af en toe ook te lachen valt. Welkom op maandagavond 25 januari.

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:
R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk,
W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:
vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Kopij voor *Vrije Ruimte* nr. 1 van 14 januari 2021 dient uiterlijk 9 januari ingeleverd te worden.
Nr. 2 verschijnt 4 februari.

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begravenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande – Tel. (0174) 44 05 44



boksman
bouwbedrijf
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914



HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

Van der Eijk uitvaartverzorging

Dag en nacht
bereikbaar!



BGN



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



WPS
WE PROVE SOLUTIONS



Slimme logistieke oplossingen
www.wps.eu



HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174.524000 F 0174.524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas