



Kerkblad van:

de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk

Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk
's-Gravenzande

Verenigingen van Vrijzinnig Protestanten
te Honselersdijk en Maasdijk



**Protestantse
Kerk**

75^{ste} jaargang 2020 | nr. 15, 26 november | Dit nummer is voor drie weken | Volgende inleverdatum: 12 december

Verwacht het onverwachte

We staan op de drempel van een nieuw kerkelijk jaar dat begint met de verwachting van de geboorte van het kerstkind. De verwachtingstijd van 4 weken noemen we Advent.

Hoe doe je dat: het kerstkind verwachten? Nou ja, gewoon: kerstboom en lekker eten in huis halen. Huis versieren, mensen uitnodigen, eten koken, kaarsen aansteken, gasten ontvangen. Klaar. Andere vraag dan: wat betekent "verwachten" dit jaar?

In maart van dit jaar stond opeens het grote Onverwachte op de stoep. Onverwacht betekent vaak ongewenst. Wij organiseren en plannen. En als er iets buiten de gewone dingen gebeurt, staat alles op zijn kop. Opeens moeten we voortdurend alert zijn op het onverwachte. Virus, lockdown, geen mondkapjes nodig, niet beschikbaar ook trouwens, lockdown opgeheven, maar nog wel beperkingen, meer beperkingen, mondkapjes aanbevolen, theaters en restaurants dicht, evenementen afgelast, geen intocht van de goedheiligman, mondkapjes verplicht. Kerst waarschijnlijk in kleine kring. Och, och... waar is die goeie ouwe tijd dat je ver van tevoren je plannen kon maken en ze nog kon uitvoeren ook? Dat het alleen maar "ijs en weder dienende" was, op zijn ouderwets gezegd, en niet zoals nu "als de maatregelen het toestaan". We zijn opeens afhankelijk van machten die ons te boven gaan...

Dat waren we denk ik altijd al. Alleen drong het niet zo tot ons door. Maar opeens is dat voorbij en weten we niet meer waar we aan toe zijn. We hebben niet alles in de hand. We moeten zekerheden loslaten. En nu weten we het: we zijn maar kleine mensjes in een grote wereld die onze pet te boven gaat. Dat past eigenlijk wel bij Advent. Want in een tijd van verwachting zit ook iets van "afwachten". Er zit iets van onzekerheid in. Iets van op je hoede zijn, want je weet maar nooit.

De reden dat we als kerk de komst van Christus aan het begin van de winter vieren, is het oeroude midwinterfeest van onze Germaanse voorouders. Ook zij vierden feest met groene bomen om de kou en het duister weg te jagen met licht, met het groen van de hoop op de nieuwe lente. De kerk heeft die timing overgenomen. Want wat is er mooier dan midden in de winter de kou en het duister verdrijven met het licht van Christus zelf? Die noemen we tenslotte "het licht der wereld".

Maar goed, tot die tijd moeten we het zien uit te houden. Dat doen we dit jaar met verhalen van hoop en verwachting in een digitale adventkalender. Op initiatief van de Ontmoetingskerk. Vanaf de eerste Advent zullen dagelijks filmpjes op de website van de Oude Kerk komen van mensen die iets vertellen of zingen of op een andere manier laten zien, van wat voor hen verwachting betekent, of Advent, of straks kerst, of misschien wat het donker met hen doet en waar ze hoop uit putten.

Wat mijzelf betreft: ik put hoop uit het feit dat wij niet de eersten zijn die met tegenslag en moeilijke tijden te maken hebben. In de bijbel, dat boek waar we wekelijks uit lezen, staan tal van verhalen, gedichten, liederen en klaagzangen, zelfs een heel toneelstuk (het boek Job) over wat het kwaad met mensen doet

en hoe ze ermee omgaan. Ik put ook hoop uit het feit dat het een keer voorbij zal gaan. Het zal niet aan mij liggen, ik heb het niet in de hand. Maar het gaat een keer voorbij. Dit virus zal niet het laatste woord hebben. Er komt een moment dat we elkaar weer in de armen sluiten en knuffelen. Er zal een moment komen dat we weer met ons allen op een terrasje zitten in de zon. Er komt een moment dat in de theaters voorstellingen te zien zullen zijn over deze tijd. Dat we met verwondering terugkijken: weet je nog: 2020? Hoe het zwaar was, en hoe het weer licht werd...

Dat is de hoop die ik heb. Hoop is niet per se hetzelfde als optimisme. Het gaat soms tegen de klippen op. Maar laten we vooral elkaar blijven helpen hopen!

Ds. Sietske van der Hoek

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van *Vrije Ruimte* een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen. Deze keer een bijdrage over zaken die genoemd werden in het kerkblad uit de periode 2010 t/m 2015. Deze periode was er rust in het kerkelijk leven betreffende de voorgangers. Alle vier de gemeentes bleven bezet door dezelfde voorgangers.

Naaldwijk

Maart 2011 wordt er besloten om het vernieuwde Kerkelijk Centrum van de Oude Kerk de naam "Herberg" te geven. De ingang is gelegen aan de Kerkstraat, ingang Havenplein. De restauratie van het kerkgebouw nadert haar einde. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is het verplaatsbaar maken van het

koorhek. 12 mei wordt de restauratie met een feestelijke bijeenkomst afgesloten. In samenwerking met Stichting Vrienden van de Oude Kerk en Westlandtheater de Naald gaan in de komende wintermaanden maandelijks vanaf 25 september een muzikale uitvoering in de kerk plaatsvinden, genaamd Oude Kerk Klassiek. In de zomer van 2012 wordt de ringmuur om de kerk gerestaureerd. In december 2013 wordt voor de 10^e keer de kerstmarkt gehouden in de Oude Kerk. Maart 2014 gaat de restauratie van de toren van de kerk van start. De toren is enkele jaren terug eigendom geworden van de burgerlijke gemeente. Vanaf januari 2015 is elke woensdag de Oude Kerk geopend voor bezoekers. Er is een mooie oplossing gevonden voor de bezoekers van de kerk die geïnteresseerd zijn in de vele aangeboden boeken. Deze zijn keurig opgesteld in een mobiele opstelling, gemaakt door gemeenteleden. Vele bezoekers maken gebruik van deze gelegenheid tijdens de kerkopenstellingen.



Honselersdijk

Op 4 april 2011 wordt er een gesprekskring belegd met als onderwerp "Geroepen om te dienen" over het leven van Albert Schweitzer. 7 oktober is er weer de eerste avond van het Kerkcafé met als inleidster Carol de Voogd. In februari 2012 wordt de keuken van het kerkgebouw vernieuwd. 30 juli 2013 treden, in het kader van het Samenwerkingsverband Westland, Keest Posthumus en Jules Beerda op in het VVP-gebouw in Honselersdijk. Zondag 13 juli 2014 wordt tijdens een zondagsamenkomst het 70-jarig bestaan van de VVP Honselersdijk gevierd.



Hoogtepunt was de uitreiking van een koninklijke onderscheiding door burgemeester Van der Tak aan mw. Elly Waasdorp voor haar inzet als organist en koördirigent van de VVP Vereniging. Een feestdag waar met plezier op teruggekeken kan worden.

Besloten wordt om vanaf januari 2015 de kerkdiensten bij toerbeurt te gaan houden in Honselersdijk en Maasdijk. 12 april wordt in het kerkgebouw van de VVP Honselersdijk een interkerkelijke zangdienst gehouden met als thema Geloof, Hoop en Liefde.

's-Gravenzande

31 maart 2011 komen op uitnodiging van de Taakgroep Vorming en Toerusting van de PKN 's-Gravenzande een achttal predikanten bijeen die geboren of opgegroeid waren in 's-Gravenzande. Er werd van hen vernomen hoe het is vergaan in hun verdere leven. Vier verhinderde predikanten hebben een schriftelijke bijdrage geleverd. De kerkenraad besluit om vanaf de zomervakantie de kerkbezoekers in de gelegenheid te stellen om vooraf een bijdrage in te dienen voor de voorbede tijdens de dienst. Mede dankzij het verjaardagsfonds wordt een nieuwe piano aangeschaft die op 16 oktober officieel in gebruik wordt genomen. Zondag 20 januari 2013 wordt er aandacht besteed aan het 110-jarig bestaan van de Uniekerk. Het in gebruik genomen "Nieuwe Liedboek" is aangeschaft dankzij de bijdrage van het verjaardagsfonds. Helaas is dit jaar het Uniekoor gestopt aangezien de dirigent Arthur te druk belast is met zijn studie. Sinds september 2014 wordt de liturgietafel gesierd met een nieuw aangeschafte kandelaar. Op 1^e Paasdag 2015 viert kosteres Willemien Broeren haar 12 ½ jarig jubileum.

Maasdijk

Vrijdag 15 april 2011 wordt voor "Concordia" een grote dag. Burgemeester Van der Tak opent de geheel vernieuwde entree en bijgebouw. Een grote aanwinst voor Maasdijk. Ook de Zonnehoek wordt niet vergeten want in juli komt er zonwering. Prachtige groen-crème markiezen worden aangebracht. September 2012 organiseert Concordia Cultureel een avond waar Piet Vellekoop vertelt over glaskunstwerk met muzikale hobo-ondersteuning van Jan Prins. In juli 2013 komt de VVP Maasdijk dankzij een gift van het Ina van Damfonds in het bezit van het "Nieuwe Liedboek". Vanaf begin 2014 wordt het gebouw Concordia gesierd met een schildje dat de verwijzing geeft dat het gebouw een Gemeentelijk monument is geworden. Zondag 12 oktober wordt het 90-jarig bestaan van VVP Maasdijk gevierd. Als hoogtepunt van het feestelijk gebeuren mag de uitreiking van het jubileumboek genoemd worden. Vanaf januari 2015 wordt in samenwerking met Honselersdijk de kerkdienst bij toerbeurt gehouden. Dus veertiendaagse diensten in Maasdijk, uitgezonderd hoogtijdagen. Ook werd deze maand een gift van € 1000,- ontvangen. Er worden in maart nieuwe stoelen aangeschaft. De VVP leden worden in de gelegenheid

gesteld om in het bezit te komen van de afgeschafte kerkbanken. In juni worden de leden in kennis gesteld over de verbouwingsplannen van de kerkzaal. Enthousiaste deelnemers voor de werkgroep ter voorbereiding van de plannen zijn welkom.



Arnold Knoppert, archivaris Oude Kerk

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan: 0174 648569 of 0629040029. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkkomroep.nl. Het is noodzakelijk om u aan te melden voor het bezoek van de Kerkdiensten, doet u dit alstublieft vooraf, en liefst voor vrijdag 12:00 uur via:

- aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl
- 06-24622335 (Arie van Spronsen)
- 0174-237522 of 06-51436712 (Dineke van Hoeven)

Zondag 29 november

10.00 uur, Eerste zondag van Advent, ds. Karl van Klaveren, Zoetermeer
19.00 uur Vesper, Psalm 25, Joop van Rossem

Zondag 6 december

10.00 uur, Tweede zondag van Advent, pastor Wim Hoefman, Maasland
19.00 uur, Vesper, Psalm 80, ds Carel v.d. Meij,

Zondag 13 december

10.00 uur, Derde zondag van Advent, dienst van schrift en tafel, ds Carel v.d. Meij
19.00 uur, Festival of lessons and carols.

Kerkdiensten Ontmoetingskerk (Pgn)

Reserveren is noodzakelijk!

Zondag 29 november

10.00 uur Eerste zondag van Advent, ds Marian de Vries

Zondag 6 december

10.00 uur Tweede zondag van Advent, ds Carel v.d. Meij, Rode Loper

Zondag 13 december

10.00 uur Derde zondag van Advent, ds Eibert Kok

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verthon en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk
Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk
NL95 RABO 0135 3601 96.
diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

WIJ GEDENKEN

Op 15 oktober jl. overleed *Leendert Pieter Zwaanswijk*, 94 jaar oud. Leen groeide op in een hecht gezin als geboren en getogen Naaldwijker. Hij wilde na de oorlog aan de slag in een mooi vak, schilder. Maar daar kwam eerst nog iets tussen: hij moest als dienstplichtig militair naar voormalig Nederlands-Indië. Daar heeft hij verschrikkelijke dingen meegemaakt, maar ook kameraden voor het leven opgedaan. Eenmaal terug in Nederland kon hij als schilder aan de slag bij de proeftuin, waar hij tot zijn pensioen met veel plezier gewerkt heeft. Op weg naar zijn werk kwam hij iedere morgen een jonge vrouw tegen, die ook op de fiets naar haar werk ging. Daar kwam iets moois van. Hij trouwde met Neelie de Vos. Het werd een mooi huwelijk van meer dan 64 jaar. Ze kregen samen een dochter en een zoon en met hun vieren waren ze erg gelukkig. Leen was niet alleen druk met z'n werk. Hij speelde ook klarinet, in de harmonie en bij kleinere ensembles. Veel werk heeft hij ook verzet voor de Oude Kerk. Hij is actief geweest bij de oprichting van de Pijletuinenhof en heeft een degelijk systeem opgezet voor de ledenadministratie. Iets van zijn werk is nog altijd zichtbaar in de gouden letters bovenaan de preekstoel van de Oude Kerk. Leen was een vriendelijk man die altijd voor iedereen klaarstond. Het was dan ook verdiend dat hij bij zijn pensionering een koninklijke onderscheiding ontving. Na zijn pensionering heeft hij in heel wat huizen behangen en geschilderd. Hij leek het soms wel drukker te hebben dan in de tijd dat hij nog werkzaam was bij de proeftuin. Hij is lang vitaal gebleven, maar toen hij al een eind in de tachtig was werd zijn gezondheid zwakker. Hij en zijn vrouw verhuisden eerst naar een appartement in de Bizet, maar na een paar jaar ging dat ook niet meer. Ze gingen wonen in het Woerdblok. Daar hebben ze nog een paar mooie jaren gehad samen, al was er wel een groot verdriet toen hun zoon kwam te overlijden. De laatste periode van zijn leven moest hij opgenomen worden op een afdeling met meer zorg. Gelukkig kon dat ook in het Woerdblok, dus zijn vrouw en hij woonden nog onder één dak. Daar is hij op

15 oktober in alle rust overleden, met de mensen die van hem houden dicht bij hem. We hebben op 22 oktober afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn leven, met de woorden van Psalm 71: *U hebt mijn redding bevolen, mijn rots en mijn burcht, dat bent U.* In dat vertrouwen mag hij ons blijven.

Carel van der Meij

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caway.nl).

Verjaardagen

Op 6-dec Dhr. J.J. van Zanten
Koningstraat 33, 2671JS Naaldwijk 80 jaar:
Op 15-dec Dhr. J. van Daalen Viottastraat 2 Afd. Poelkade, 2692BS 's-Gravenzande 93 jaar: Op 18-dec Mevr. J. Knoppert - Burgersdijk Sint Martinusstraat 163, 2671GK Naaldwijk 91 jaar: Op 18-dec Dhr. C.A. Kruithof Esdoorn 2, 2671PS Naaldwijk 80 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Huwelijksjubileum

Op 9 december a.s. zijn dhr. en mevr. Brederoo – van der Meer, Lage Woerd 41, 2671 AE Naaldwijk, 50 jaar getrouwd.
Op 15 december a.s. zijn dhr. en mevr. Verhagen – Besseling, Galgeweg 26, 2691 MG 's Gravenzande, 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd namens de hervormde Gemeente Oude Kerk.

Adreswijzigingen

Mevr. J. Knoppert – Burgersdijk is verhuisd van Sint Martinusstraat 163 naar Schiereiland 76, 2673 CZ Naaldwijk.
Mevr. J. Bool van Geest is verhuisd van Duindistel 9 naar Schiereiland 100, 2673 CX Naaldwijk.
Veel plezier in uw nieuwe woonomgeving.

VAN DE PREDIKANT

Advent staat voor de deur. We hebben helaas een paar weken alle activiteiten stopgezet, en we vieren ook niet de gebruikelijke kerstmaaltijd voor oudere gemeenteleden. In plaats daarvan sturen we binnenkort naar iedereen die normaal daarheen zou komen een brief en een exemplaar van het blad "Open deur". Daar staat van alles in om te lezen, en om de moed niet te verliezen. De Bijbelkring heeft een keer over moeten slaan, maar gaat ook weer van start. Het is leuk te merken dat we zoveel te bespreken hebben. Onderwerpen zijn er eigenlijk teveel. Op 1 en 15 december staan weer bijeenkomsten gepland. Samen met de Ontmoetingskerk organiseren we dit jaar een digitale adventkalender. U kunt contact opnemen met ds. Eibert Kok of met mij als u daar meer over wilt weten. Pastoraat gaat ook door, zij het soms alleen per telefoon. Maar allicht: als u dat wilt, en met inachtneming van de afstand, dan kom ik. Bel gerust. Ik zal zelf ook geregeld de telefoon pakken. Ik ben erg blij met signalen uit de gemeente dat iemand aandacht nodig heeft. Dat is toch een beetje lastig op afstand.

Ik hoop dat u het laat weten als u het niet "trekt" in uw eentje, want ook wij kunnen soms signalen missen. Hou moed, hou vol, met elkaar. Ook in deze donkerste tijd van het jaar.

Een hartelijke groet, vrede en alle goeds
Ds Sietske van der Hoek

Het goede leven

Geen angst en beven
Maar warme vriendschap, liefde, licht
Voor ieder menselijk gezicht
Geniet ervan een mens te zijn
Tel je zegeningen groot en klein

Gemaakt tijdens de startzondag 2020
Door 'churchquizgroep'
De Ronde Rode Tafel

OPBRENGST INZAMELING NAJAAR 2020

Blij dat alle gevers weer in groten getale de spullen kwamen brengen, ondanks de coronatijd. Wij danken de personen, die op zaterdag 17 oktober in Naaldwijk en op 19 en 20 oktober in het Unie Centrum de kleding zijn wezen brengen. (lees voor meer informatie hierover het uitgebreide artikel onder 's-Gravenzande).

BEZINNING BELEVING VERDIEPING Bijbelen

Op de laatste maandag van **november (30^e)** is er weer een avond Bijbelen. Tijdens een avond Bijbelen duiken we met elkaar in een Bijbelgedeelte. Deze avond is dat Jeremia 31. Het gaat over het verbond tussen God en mensen. Wil je meedoen, meld je dan op tijd aan (voor het weekend), bij dsmarjandevries@gmail.com. We starten om 20.00 uur en ronden rond 21.30 uur af.

Gesprek over Dietrich Bonhoeffer

(vervolg) donderdag 10 december, 19.30 uur in de Hoeksteen, Monster

ZATERDAG 14 NOVEMBER, 14.00 UUR, OUDE KERK

Het was nog voor 14.00 uur toen ik de deuren opende. Het was droog, niet koud, maar toch rustig op het Wilhelminaplein. De enige plaats met wat drukte was de omgeving van de oliebollenkraam waar de bollen kwistig hun weg wisten te vinden. Het was en bleef lang stil. Ik zei dan ook tegen mijn compagnon voor de middag dat ik het wel alleen afkon. Hij keek nog wat aandachtig in wat cijfers en ging toen huiswaarts. Er kwamen nog meer bekenden die ook weer verdwenen. Toen het al 15.30 uur was zakte de moed mij wat in de schoenen, maar toen ineens was daar een jong stel met een kind van een jaar of 5 dat zeer belangstellend was en ook vroeg of ze een kaarsje mochten branden. Uiteraard mocht dit. Ze kwamen uit Monster. Er kwam nog een mij bekende, die helaas wat trieste verhalen meldde en ook daarom twee kaarsjes brandde en rust nam voorin de kerk. Fijn te merken dat dit een doel is van de kerk. Ik dacht al aan afsluiten toen er een dame van de historische vereniging binnentrad die aangaf dat ze de volgende week met kinderen een rondleiding door de kerk had

geregeld en dat zij van tevoren wel wat rond wilde kijken. Aldus geschiedde. Zij had wat vragen waarop ik (gelukkig) een antwoord had. Ze vond het fijn even ter voorbereiding wat rond te kunnen kijken. Inmiddels was het toch ruim vier uur geweest, er was niemand meer, het licht dat het wel deed uitgedaan, de kaars uitgeblazen, de Barokmuziek afgezet en de deuren gesloten. Toch nog een middag die ik nuttig besteed had. Goed om op terug te kijken.

Uw suppoost

DE OUDE KERK ROND DE KERSTDAGEN

Jammer toch dat dit jaar maar zo weinig mensen van het interieur van de Oude Kerk kunnen genieten. Met de kerstboom en -krans is 'ie op zijn mooist. Op woensdag en zaterdagmiddag staat de deur open, daar is voor gezorgd. Maar de kerk zou in december toch vaker open moeten. Wie wil helpen en één of meer dagdelen de rol van gastheer of gastvrouw op zich nemen?

Meld je dan bij Henk de Bruin of Joop van Rossem (06 29 04 00 29).

HUIS-AAN-HUISCOLLECTE KERK IN ACTIE

29 november t/m 5 december 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland organiseert Kerk in Actie dit jaar voor het eerst een landelijke huis-aan-huiscollecte. Het thema is **Geef Licht!**

Geef Licht! Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In Griekenland worden nu 120.000 vluchtelingen opgevangen, waarvan 50.000 kinderen. Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten duizenden bange kinderen in de Griekse vluchtelingenkampen op de winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? De situatie van deze kinderen is urgenter dan ooit.

Samen staan we op omdat we geloven dat ze recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen.

In Naaldwijk hebben wij besloten om vanwege de restricties van corona niet huis aan huis langs de deur te gaan, hoewel dat volgens de richtlijnen van het RIVM wel zou kunnen. Maar het voelt niet goed.

Daarom doen we een beroep op u om zelf een gift over te maken. Dat kan via www.kerkinactie.nl/griekenland of via de QR-code. Van harte bij u aanbevolen. Laten we hen niet in de kou laten staan.

Als blij van waardering kunt u gratis de CD "Geef licht" van Stef Bos bestellen via www.daaromkerst.nl

Met vriendelijke goret,
Ad Koornneef, diaconie Protestantse
Gemeente Naaldwijk.

's-Gravenzande



KERKDIENSTEN

Zondag 29 november – 1^e Advent – 9.30 uur

Dhr. P. Stegenga, Veenendaal
Ouderling van dienst: Nijs Maat
Organist: Cor v.d. Meer
Diaconale collecte: fam. Wierstra in Mozambique

Zondag 6 december – 2^e Advent – 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar m.m.v. Marilise en Nic Heus
Ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
Organist: Erna Brinkman
Diaconale collecte: Jongerenwerk

Zondag 13 december – 3^e Advent – 9.30 uur

Mevr. Corine Huizenga
Ouderling van dienst: Gerda Prins
Organist: Huib den Boer
Diaconale collecte: Streekverband de tien - Mano a Mano

ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.

Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel.0174-624738. Website: www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620.
Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.

Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
Website: www.pgsgravenzande.nl
Twitter: <https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>
Facebook: <https://www.facebook.com/Uniekerk/>

BIJ DE KERKDIENSTEN

Vanuit de liturgiecommissie wordt aan de Adventszondagen en Kerst een thema meegegeven, nl. 'Verwachting'.

AGENDA

30 november: 13.30 uur
Kerkenraadsvergadering
3 december: bijeenkomst 'Bibliodrama'

UIT DE GEMEENTE

Huwelijksjubilea

30 November zijn de heer en mevrouw L. v.d. Berg-Rodenburg, Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, 55 jaar getrouwd.

Op 1 december is de dag dat de heer en mevrouw M. van Oosten-Booster, Populierenstraat 2, 2691 TS, 55 jaar geleden in de huwelijksboot zijn gestapt. Namens de Uniekerk wensen we beide bruidsparen een mooie dag toe!

Nieuwe leden

Bij de Uniekerk hebben zich laten inschrijven de heer en mevrouw A. Visser-Maat, Vreeburghlaan 5, app. 13.

Zij zijn oud-'s-Gravenzanders en zijn in het verleden als kostersechtpaar van de Uniekerk werkzaam geweest. Welkom bij de Uniekerk!

Dubbel jubileum

Bij de Uniekerk kwam het bericht binnen dat:

organist de heer Cor v.d. Meer, die regelmatig bij ons de kerkdiensten begeleidt, en zijn vrouw Bertha op 16 november 55 jaar waren getrouwd en dhr. v.d. Meer in november 60 jaar organist is. Wat een bijzondere jubilea zijn dit! Alsnog namens de Uniekerk beiden van harte gelukgewenst!

Overleden

Op vrijdag 20 november is overleden mevr. Vogel-van Houweligen.

De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden op dinsdag 24 november en is begeleid door Ds. Martine Wassenaar.

In de volgende *Vrije Ruimte* volgt een In Memoriam.

Lieve mensen!

Hartelijk bedankt voor de mooie attenties, zijnde: telefoontjes, kaarten en bloemen, voor onze 55-jarige huwelijksdag. Geweldig!

Kitty en Wim Poortman

GIFTEN

Voor de oogstdienst is via Nico Vreugdenhil een gift ontvangen van € 20,--.
Hartelijk dank!

Giften bloemendienst

Via Nijs Maat ontvangen € 20,-. De giften via de bloemenbus waren €111,06, en een gift via Leni Slieker van €10,-.

OPBRENGST INZAMELING NAJAAR 2020

Blij dat alle gevers weer in groten getale de spullen kwamen brengen, ondanks de coronatijd. Wij danken de personen, die op zaterdag 17 oktober in Naaldwijk en op 19 en 20 oktober in het Unie Centrum de kleding zijn wezen brengen. Het was geweldig veel.

Ook de gave van Resell Recycling waar het hele jaar door kleding beschikbaar wordt gesteld. Er is ook veel opgehaald bij personen thuis.

De Baby spullen zijn naar Mevr. Bakema gebracht. Het breigoed wordt verdeeld over Liane voor Kenia, Ed voor Roemenië en Bea voor de Oekraïne.

De kleding wordt gebracht naar Stichting de Spoetnik in Vlaardingen waar het wordt gesorteerd en verpakt.

De kleding wordt verpakt in dozen, die door Handelskwekerij P. v.d. Haak beschikbaar worden gesteld. De volgende inzameling zal half april 2021 plaatsvinden. Mocht er kleding bij u weg moeten, bel dan mij gerust en het wordt opgehaald. Veel dank namens Dik en Nijs voor de geleverde spullen. Tel. Nijs 06 10853399

JONGEREN GEVRAAGD

om creatief mee te denken bij de theaterproductie: Meet & Greet Noach
Waar denk je aan als iemand Noach zegt? Waarschijnlijk aan een boot, een man met een grijze baard en de regenboog. De meesten van ons kunnen het verhaal wel ongeveer navertellen. Maar hoe zou het verhaal zijn als Noach het zelf kon vertellen? En hoe zou het zijn als hij popmuziek kon gebruiken om zijn ervaringen en gevoelens te uiten? We zijn op zoek naar jongeren die het leuk vinden om daar één of twee avonden samen in te duiken. Het is namelijk de bedoeling om Noach voor een breed publiek van mensen van binnen en buiten de kerk aan het woord te laten in een soort one-man-show. Natuurlijk niet de echte Noach, maar een verteller namens hem. Deze verteller wordt bijgestaan door een band die het verhaal met popmuziek en fragmenten uit popmuziek ondersteunt. Tijdens een of twee voorbereidingsavonden lezen we samen het Bijbelverhaal, proberen we ons in de persoon Noach te verplaatsen en samen tot een soort script met bijpassende muziek te komen. We doen dit met ds. Martine Wassenaar uit de Uniekerk en de uitvoering zelf zal (zodra dit weer kan) in de Noorderkerk zijn, waarschijnlijk op 19 september 2021. Heb jij een frisse blik en ben je een beetje thuis in muziek, werk dan één of meer keer mee aan Noach de Meet & Greet. De eerste keer zijn we bij elkaar geweest op 22 november om 19.30 uur in de Uniekerk. Als we meer tijd nodig hebben kiezen we nog een datum. Voor meer informatie of aanmelden: domineeuniekerk@gmail.com / 0649704995 of jeugdwerker@pgsgravenzande.nl / 06-14239870.

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

Zondag, 29 november, 10:00 uur,
Maasdijk, ds. Dick Peters,
Herdenkingsdienst

Zondag, 6 december, géén streekdienst in
Naaldwijk

Zondag, 13 december, 10:00 uur,
Honselersdijk, ds. Henk Hartogsveld

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg
128, 2402 KG Alphen aan den Rijn,
tel. (0172) 421357.
Correspondentieadres:
Mw. H.de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel.
0174-730616.
Email: vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.
VVP Honselersdijk.
Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

VERJAARDAGEN

Op 1 december, mevr. M.A.C. Bouwman
– Boers, 81 jaar.
Op 2 december, mevr. C.P. Kraayeveld –
Knoppert, 92 jaar.
Op 5 december, dhr. L. van Staaldunin,
81 jaar.
Op 18 december, mevr. J. Knoppert –
Burgersdijk, 91 jaar.
Van harte gefeliciteerd en een prettige dag
toegewenst.

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

Mevrouw Jo Knoppert-Burgersdijk is per 1 november verhuisd naar verzorgingscentrum Woerdblok. Ze kon daar vrij plotseling een appartementje krijgen. Helaas is er sprake van coronabesmetting in het Woerdblok wat betekent dat Jo en medebewoners uit voorzorg in quarantaine blijven. Buiten dochter Jerine om mag ze geen bezoek ontvangen. Ze beschikt ook nog niet over een telefoonaansluiting. Gelukkig weet ze het tijdelijk isolement goed te doorstaan. Maar een levensteken in de vorm van een kaartje zal ze vast op prijs stellen. Adres: Schiereiland 76, 2673CZ Naaldwijk. Wat die quarantaine betreft geldt deze ook voor mevrouw Nel van der Heijde die in hetzelfde blok woont. We hopen dat het snel kan worden opgeheven en bezoek weer mogelijk wordt.

VAN DE VOORGANGER

In het blad Petrus, over geloof, hoop en liefde in de protestantse kerk, las ik een aardig interview met minister-president Mark

Rutte. Het interview werd afgenomen door twee predikanten die beiden Visser heten. Ik haal een enkel aspect uit dat interview aan dat me aansprak. In dat gesprek vertelt Rutte dat geloof altijd een rol speelde in het hervormde gezin waarin hij opgroeide. 'Het was licht zonder dat het lichtvoetig werd', heeft hij in de Preek van de Leek gezegd die hij ooit hield in de Duinzichtkerk in Den Haag. 'Het was niet wettisch en kende weinig geboden en verboden'. Zelf gaat hij sporadisch naar de kerk. Hij zegt: Het mooie van een kerkdienst is dat je daar de context van de eeuwigheid kunt ervaren. Waar je anders enorm bezig kunt zijn met problemen plaatst het geloof in God die in een groter perspectief. Dat geeft enorme kracht. 'Precies', antwoordde ds. Paul Visser, 'en daarom is het zo belangrijk om kerken open te houden, juist ook in deze tijd'. Rutte omschrijft zijn eigen geloof als 49% twijfel en 51% geloof. Naar zijn overtuiging kan het geloof steun bieden op moeilijke momenten. Hij vertelde dat zijn moeder in mei op 96-jarige leeftijd overleed. Dat was midden in de corona-crisis en hij mocht uitgezonderd haar laatste nacht niet op bezoek. Als je in zo'n periode kunt geloven dat er méér is, dan helpt dat enorm, aldus Rutte. Hij stelt vast dat steeds meer mensen zoeken naar zingeving en heeft daarom hoop voor de toekomst van de kerk ondanks zichtbare daling van de ledenaantallen. Als ik zijn opvattingen lees (de Bijbel is, net als het humanisme en de verlichting, voor mij een bron van normen en waarden) denk ik, zonder dat overigens het woord vrijzinnig in het interview is gevallen, ik hem wel tot geestverwant mag beschouwen.

Ds. Dick Peters

MEDEDELINGEN BESTUUR

- De streekdienst op 6 december in Naaldwijk gaat niet door.
- De viering "kerstavond" op 24 december 2020 gaat wel door. Echter wegens de coronamaatregelen mogen wij 30 gasten op deze avond uitnodigen. Hiervoor zullen we een inschrijving houden. Graag een mail naar vvphonselersdijk@outlook.com of een telefoon naar 06 53176758 voor aanstaande 20 december 2020. Ook zal in de kerk een lijst zijn waar u kunt inschrijven.
- De gezellige "kerstmaaltijd" gaat dit jaar niet door. Het bestuur heeft besloten het dit jaar op een andere wijze te vieren.

WIE GEDENK JIJ OP ZATERDAG 14 NOVEMBER?

Met deze vraag hebben de kerkgenootschappen van Honselersdijk zich tot de inwoners gewend en hen uitgenodigd om naar de Regenboogkerk te komen en daar een kaarsje aan te steken, in stilte naar achtergrondmuziek te luisteren en/of een gesprekje aan te knopen onder het genot van een kopje koffie. Er mochten 28 mensen worden ontvangen die aan de uitnodiging gehoor hebben gegeven. Met dit resultaat was het Beraad van Kerken heel tevreden, mede gezien in het licht dat er niet veel tijd was om er reclame voor te maken. De ontvangst in de Regenboogkerk was



Meet & Greet Noach

• 19 September 2021,
• Noorderkerk 'n Gravenzande

uitstekend georganiseerd en verdient daarvoor veel dank. In het AD stond een positief stukje over het genomen initiatief.

GESPRESKRING

Donderdag 3 december

De aangescherpte maatregelen vanwege het corona-virus deed het bestuur besluiten de gesprekskring van donderdag 12 november geen doorgang te laten vinden. We gaan ervan uit dat we donderdag 3 december wel bij elkaar kunnen komen van 10:00 tot 12:00 uur. Uiteraard met inachtneming van de afstandsregels. We kijken uit naar het moment waarop we hopelijk volgend jaar weer knus aan de tafel in de bestuurskamer kunnen plaatsnemen.

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 29 november

Herdenkingsdienst - Maasdijk
10.00 uur Ds. D. Peters

Zondag 6 december

Geen dienst

Zondag 13 december - Honselersdijk

10.00 uur Ds. H. Hartogsveld

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.
Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

AGENDA

30 november

Gesprekskring, aanvang 19.30 uur

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen

Op 21 december wordt mw. J.Buijs-Hofman, Huize Sonnevand K.47, Viottastraat2, 's-Gravenzande, 89 jaar. Van harte gefeliciteerd.

70 jarig huwelijk

Op 30 november a.s. zijn Klaas en Riet Valstar, Naaldwijkseweg 253, 2691 PV 's-Gravenzande, 70 jaar getrouwd. Wat mooi, als je dit gegeven is. Klaas Valstar heeft vele jaren, tot op hoge leeftijd, op het orgel gespeeld tijdens onze kerkdiensten in Concordia.

Van harte gefeliciteerd met dit platina huwelijk.

Verhuisbericht

Mevrouw Marije Hofman die woonde in het Willem Dreeshuis in Den Haag is verhuisd naar Woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren, Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1, k 207, 2597GT Den Haag.

VAN DE VOORGANGER

Zondag 29 november is de eerste zondag van Advent. De tijd van hoop en verwachting en van uitkijken naar elkaar. Vooral in deze tijd van corona die voor velen zwaar valt omdat er niet veel mag en kan is het belangrijk om hoop te blijven houden. Als er iets is waar denk ik naar wordt uitgekeken is het wel de prik tegen dat rottige virus en weer te mogen omhelzen. Weer gewoon naast elkaar kunnen zitten in de dienst en koffie met elkaar na afloop kunnen drinken zonder na te moeten denken of we niet te dicht bij elkaar in de buurt komen.

Als ik aan verwachting denk komt bij mij altijd dat lied boven 'Vol van verwachting zijn we gekomen, om weer te weten waartoe we bestaan'. De tekst is van Marijke Koijck-de Bruijne. Het lied staat in de losbladige bundel Tussentijds dat gebruikt werd in remonstrantse kerkdiensten en die van de NPB. De woorden van het derde vers luiden: Samengekomen om te gaan vieren uur van gemeenschap, van woord en van geest, dat warm en met liefde en licht is doorweven, ons helpt om ons leven gestalte te geven. Verwachtingsvol zijn we gereed voor dit feest.

Het is geen lied dat nu erg zou passen bij de digitale kerkdiensten, hoe dankbaar we ook mogen zijn dat de moderne technieken het mogelijk maken.

Verwachtingsvol zie ik uit naar het feest van de samenkomst zonder allerlei beperkingen. Gelukkig gloort er licht aan het eind van de tunnel.

Dick Peters

HERDENKEN

Zondag 22 november

Op het moment dat u dit leest is het herdenken met onder andere een lichtjestour van de Dorpskerk naar de begraafplaats alweer achter de rug. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik niet hoeveel inwoners van Maasdijk eraan hebben deelgenomen. Wel dat er toestemming is verleend het herdenken niet te hoeven beperken tot een bezoek aan de Dorpskerk en dat een grote groep vrijwilligers bereid was het gebeuren te begeleiden en toe te zien op het in acht nemen van de coronavoorschriften. Truus, Silvia, Debbie en Anneke bedankt voor de medewerking namens de VVP Maasdijk.

Dick Peters

HERDENKEN

Zondag 29 november

In de dienst van 29 november zullen de leden die het afgelopen jaar zijn overleden worden herdacht. Voor de VVP Maasdijk betekent het dat we stil zullen staan bij Niels Mantel die 21 augustus is overleden. Er wordt ook een kaars aangestoken voor alle anderen die zijn overleden en als dit binnen de regels te realiseren valt kan

eenieder een kaarsje voor een dierbare aansteken die leeft in hoofd en hart.

KERSTVIERING

Onze kerstviering die op woensdag 16 decembra.s. gehouden zou worden, kan helaas door corona niet doorgaan. Heel jammer, maar het is nu even niet anders. We hopen u volgend jaar weer te mogen begroeten.

Activiteitencommissie,
Truus-Johanna-Ineke

PRIJSWINNAARS GROTE VERLOTING 2020

Voor de Grote Verloting waren 1240 loten verkocht en de gevouwen souches waren goed geschud in een glazen pot gedaan. Direct na afloop van de algemene ledenvergadering werd gestart met de trekking. De winnende loten werden getrokken, dit alles onder toezicht oog van alle aanwezigen. Wij feliciteren alle prijswinnaars.

- 1e prijs Giant E-Bike van Kleijn rijwielen twv € 2099,-: 670, Martijn Hulsebosch
- 2e prijs Fingerfood Buffet, JV Life Cooking twv € 250,-: 1024, J. van Staalduinen, Gravz.
- 3e prijs Likeurpakket van Lenteren twv € 150,-: 412, Dionne vd Sluys
- 4e prijs Dekbedhoes van Bedzz twv € 80,-: 771, Jos Looije
- 5e prijs Lantaarn op zonne-energie twv € 70,-: 384, Perry vd Sluys
- 6e prijs 2 Hoofdkussens van Bedzz twv € 60,-: 547, Fam. Schwagermann
- 7e prijs Plus pakket twv € 50,-: 682, Aad van Daalen
- 8e prijs Plus pakket twv € 50,-: 49, Else Lockhorst
- 9e prijs Cadeaubon Poelier vd Ende twv € 25,-: 1020, Gerard van Daalen
- 10e prijs Cadeaubon Poelier vd Ende twv € 25,-: 567, Ria van Buuren
- 11e prijs Cadeaubon slagerij Van Strien twv € 25,-: 1164, Poelier vd Ende
- 12e prijs Cadeaubon slagerij Van Strien twv € 25,-: 647, Peter Hulsebosch
- 13e prijs Cadeaubon Boer Salades twv € 15,-: 912, Bertus Hokke
- 14e prijs Cadeaubon Boer Salades twv € 15,-: 433, Johanna Hofman
- 15e prijs Roomboterletter Vreugdenhil twv € 14,25: 865, Hans vd Meijs
- 16e prijs Roomboterletter Vreugdenhil twv € 14,25: 770, Annie Beekenkamp
- 17e prijs Marsepein pakket Bakkerij vd Berg twv € 12,50: 200, Martijn Hulsebosch
- 18e prijs Marsepein pakket Bakkerij vd Berg twv € 12,50: 954, Jorien van Lenteren
- 19e prijs Marsepein pakket Bakkerij vd Berg twv € 12,50: 993, Jan van Staalduinen, Maasdijk
- 20e prijs Marsepein pakket Bakkerij vd Berg twv € 12,50: 1053, Tinus Vellekoop
- 21e prijs Intratuinpakketje met Roomboterstaaf twv € 12,50: 566, Thea den Breejen
- 22e prijs Intratuinpakketje met Roomboterstaaf twv € 12,50: 1038, J. van Staalduinen, Gravz.
- 23e prijs Intratuinpakketje met Roomboterstaaf twv € 12,50: 781, Lenny Hofman
- 24e prijs Intratuinpakketje met Roomboterstaaf twv € 12,50: 210, Marinda Oron-Middelburg

25e prijs Intratuinpakketje met
Roomboterstaaf twv € 12,50: 314, Wim
Hofman

Alle prijswinnaars hebben inmiddels bericht
gehad en/of hun prijs ontvangen!

GESPRESKRING

Maandag 30 november

Met inachtneming van de huidige voor-
schriften met betrekking tot het voorko-
men van besmetting met het coronavirus komen
we van 19:30 tot 21:30 uur weer bij elkaar
om te delen wat ons bezighoudt op het
terrein van geloof en samenleving. Dat doen
we op een informele manier waarbij zeker af
en toe ook te lachen valt. Welkom op
maandagavond 30 nov.

STREEKDIENT 6 DECEMBER VERVALT

Elk jaar zijn er twee streekdiensten
georganiseerd door het Samenwerkings-
verband Vrijzinnig Westland, altijd op de
eerste zondag van juli en december. Die
dienst van afgelopen juli zou in Maasdijk zijn
maar kwam vanwege 'u weet wel' te
vervallen. Helaas geldt dat ook voor de
Streekdienst van 6 december a.s. Deze zou
in 's-Gravenzande plaatsvinden omdat de
Uniekerk aan de beurt was. Gezien de
beschikbare ruimte is gekeken of niet
uitgeweken kon worden naar de Oude Kerk
in Naaldwijk. Met de huidige coronaregels
leek dit toch niet haalbaar. Derhalve is er 6
december geen dienst in Concordia.

VOLKSKERSTZANG

Het zag er naar uit dat de jaarlijkse Volks-
kerstzang ook geen doorgang zou vinden
vanwege 'u weet wel'. Maar omdat de
saamhorigheid van samen kerk zijn wordt
gemist hebben de gezamenlijke
kerkgemeenschappen van Maasdijk en
EGMA het idee opgevat het toch door te
laten gaan maar dan wel digitaal. De
Volkskerstzang is live te volgen op **zondag
13 december om 19:00 uur** via www.kerkdienstgemist.nl. De kerstlie-
deren worden van tevoren in kleine groepjes
opgenomen. Veel muzikanten zijn al bereid
de begeleiding op zich te nemen. De
opnames vinden plaats op maandag 7 en
woensdag 9 december tussen 19:00 en
21:00 uur. Wie mee wil zingen kan zich
aanmelden door voor 28 november een mail
te sturen naar
commissiebijzonderdiensten@pmaasdijk.nl
of te bellen naar Joke de Jong 06-
20540449. Graag opgeven op welke dag u
kunt komen zingen.

De voorgangers van de Volkskerstzang

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk,
W. de Bloois en R. Scheepers

**Voor advertenties, administratie en
adreswijzigingen:**

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Kopij voor het kerkblad nr 16 van
17 december dient uiterlijk 12
december ingeleverd te worden.
Nr. 1 van 2021 verschijnt 14 januari.**

POLEY

uw Keurslager

**waarom zou u 't
met minder doen**

Langestraat 96
's-Gravenzande – Tel. (0174) 44 05 44

C. POLEY

HOEK VAN HOLLAND

- voor al uw verbouwingen
- timmer-, metsel- en stucwerk
- sierpleisters en tegelen
- open haarden
- keukens - badkamers

Zekkenstraat 44-46
Hoek van Holland (0174) 382080

boksmán

bouwbedrijf

nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



**CENTRALE VERWARMING
GAS * SANITAIR**

INSTALLATIEBURO
J.G. v. DIJK & Zn. b.v.

TEL. (0174) 512090 MAASLAND

HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



HOUTHANDEL V. D. MAREL

**Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.**

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

Van der Eijk
uitvaartverzorging

Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begravenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

Beukers

TOYOTA

Monsterseweg 121
(naast Intratuin)
's Gravenzande
Tel.: 0174 41 24 92

www.beukerstoyota.nl

Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



WPS
WE PROVE SOLUTIONS



Slimme logistieke oplossingen
www.wps.eu



SLAGERIJ



AAD GROENEWEGEN

SLAGERIJ AAD GROENEWEGEN
Dijkstraat 61 2675 AV Honselersdijk
T (0174) 62 80 20 F (0174) 63 10 83
W www.slagerijgroenewegen.nl



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van 

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektro

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas