



**Kerkblad van:**

de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk

Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk  
's-Gravenzande

Verenigingen van Vrijzinnig Protestanten  
te Honselersdijk en Maasdijk



**Protestantse  
Kerk**

---

75<sup>ste</sup> jaargang 2020 | nr. 14, 5 november | Dit nummer is voor drie weken | Volgende inleverdatum: 21 november

---

## Het waardevolle van gedenken

De maand november staat weer in het teken van het herdenken van de overledenen. Onze katholieke broeders en zusters doen dat rond Allerzielen aan het begin van de maand, de protestantse gemeenten veelal op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De laatste jaren worden op veel plaatsen ook herdenkingen naast kerkdiensten georganiseerd. Op begraafplaatsen worden bijvoorbeeld zogeheten 'lichtjesavonden' in stilte gehouden maar ook wel met muziek, poëzie en warme chocolademelk. Ook verpleeghuizen nodigen in toenemende mate familieleden uit om overleden bewoners te herdenken evenals begrafenisondernemers daartoe initiatieven ontplooiën. Helaas dwingen de regels rond het coronavirus nu tot allerlei aanpassingen, zeker als het gaat om het aantal deelnemers aan een herdenkingsbijeenkomst. Het doet een beroep op de creativiteit van kerken en organisaties om ondanks beperkingen toch een waardevolle bijeenkomst te organiseren. Niet herdenken is geen optie vindt vrijwel iedereen. Dat onderstreept nog maar weer eens het waardevolle belang ervan.

Het is namelijk goed om in de kerkdiensten de namen te noemen en liefst nog iets meer van hen die ons het afgelopen jaar ontvielen. Ze maakten deel uit van de geloofsgemeenschap. Wij waren met hen verbonden en zij met ons. De geschiedenis van hen die gingen en van ons die achterbleven hebben elkaar geraakt. Bij uitvaartdiensten en crematieplechtigheden wordt vaak uitgesproken dat we ook na de dood met de overledene verbonden blijven. Want voor geen van ons is de relatie met de gestorvene voorbij. Die leeft verder in wie we zijn en in onze herinneringen. Zolang wij leven zijn wij met wie we aan de dood toevertrouwen verbonden. Het is goed om daar op georganiseerde momenten bij stil te staan. Natuurlijk gebeurt dat stilstaan door de nabestaanden op allerlei momenten en op allerlei plaatsen het hele jaar door, en blijft de naam van hun dierbare ook in gedachten na die ene keer in de kerkdienst genoemd te zijn. Blijven ze in ons hart en met ons spreken in onze dromen en in de stille uren. Stilstaan

bij hem of haar waar afscheid van genomen moest worden is van belang voor ons die verder leven. Niet om te blijven hangen in de pijn van het verlies. Wel om de herinnering te koesteren aan wat hij of zij betekend heeft en aan ons heeft doorgegeven. Een mens sterft tweemaal las ik ooit ergens. Eenmaal als hij overlijdt, de tweede keer wanneer hij wordt vergeten. Tegen die eerste dood hebben wij geen verweer. Maar op de zondag en andere momenten van het herdenken kunnen we minstens proberen een drempel op te werpen tegen de dood van het vergeten.

Vrijwel altijd wordt in de diensten ook een kaars aangestoken voor anderen waarvan de naam niet is genoemd. Mensen uit de kring van familie en vrienden, mensen van dichtbij en ver weg. Mensen van toen en nu, van hier en ginds, mensen die nog onder ons zijn en het zwaar hebben en die we meer licht in hun bestaan gunnen. Mooi als iedereen dan nog in de gelegenheid wordt gesteld een kaarsje voor iemand waar ze aan denken te ontsteken als teken van verbondenheid, symbool van liefde en aandacht. Als er iets zou zijn wat je over alle kerkgrenzen heen samen zou kunnen doen is het wel herdenken van hen die ons zijn voorgedaan.

Er zijn verheugende initiatieven, ook in kerkelijk Westland om in november buiten de herdenkingsdiensten om in onderlinge samenwerking op andere dagen van de week dan de zondag de kerkgebouwen voor iedereen open te stellen die iemand wil herdenken. Want het is zoals Hanna Lam het dichtte:

*De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.  
De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen  
die wij zo graag herhalen  
in bloemengeuren  
in een lied  
dat opklinkt uit verdriet.*

Ds. Dick Peters

## SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND



### 75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van *Vrije Ruimte* een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen. Deze keer een aantal indrukken uit de kerkbladen over de periode 2006 t/m 2010.

### Honselersdijk

In het eerste nummer van *Vrije Ruimte* van 2006 lezen wij dat er naast het opknappen van de kerkzaal ook een liturgische tafel is aangeschaft.

Tijdens de kerkdienst van 1 oktober zijn ook de leden van de Remonstrantse Gemeente uit Alphen a/d Rijn aanwezig. Tijdens de jaarvergadering van 23 april 2007 staat als belangrijkste punt op de agenda de toekomst van de VVH-gemeenschap Honselersdijk. Eind 2007 besluit het bestuur van de vrouwenvereniging om na meer dan 60 jaar met de bijeenkomsten te stoppen. Op 25 februari 2008 overlijdt de organiste en dirigente, Magdalena (Lenie) Prins op 70-jarige leeftijd. Zij was 50 jaar organiste en 44 jaar dirigente bij de VVH Honselersdijk. Op 13 juni 2009 gaan leden van de VVH Honselersdijk en Alphen een busreis maken in de voetsporen van Luther. Voor de eettafelwandeling op zondag 19 september 2010 zijn de leden van de vier Honselersdijkse kerken uitgenodigd. Deze activiteit wordt dit jaar voor de derde keer gehouden.



### Maasdijk

In Concordia wordt het jaar 2006 gestart met een orgelconcert op het Künckel orgel. In maart volgt er een oproep voor een koster. Al snel is er een opvolger gevonden in het kostersechtpaar Petra en Cees Vermeer die op 1 juni hun taak gaan aanvangen. In december lezen wij dat er in het nieuwe jaar onderhoud aan goten en hemelwaterafvoer moet gaan plaats vinden. Verder wordt vanaf maart 2007 het interieur van de Zonnehoek grondig aangepakt. Op 26 april is de feestelijke heropening. In september neem Carla Schoonenberg afscheid van Maasdijk. Vanaf 1 januari 2009 gaat Dick Peters het pastoraat in Maasdijk verzorgen. Zijn bevestigingsdienst is op zondag 8 februari.



In juli wordt de bestuurskamer opgeknapt. Woensdag 7 oktober komen de dames van de vrouwenvereniging voor de laatste keer bijeen. Hiermee komt een einde aan 63 jaar gezellige samenkomsten. Zaterdag 24 april 2010 wordt door de VVH Maasdijk een Voorjaarsmarkt georganiseerd. In het najaar wordt hard gewerkt aan de plannen tot realisering van een zeer grote verbouwing van de ingang van het gebouw Concordia.

### 's-Gravenzande

In maart 2006 worden er dankzij een bijdrage van het verjaardagfonds twee kaarsenstandaards in gebruik genomen. Op 5 oktober wordt er speciale aandacht geschonken aan het 20-jarig bestaan van de Spelgroep. Helaas is de voorganger ds. Roobol sinds juni met ziekteverlof. In het decembernummer van het kerkblad wordt bekendgemaakt dat met ingang van het nieuwe jaar gedenksteentjes van de overledenen aan de muur bij het doopvont geplaatst gaan worden. Maart 2007 schrijft ds. Roobol over haar ziekte en dat zij van verdere werkzaamheden als predikant afscheid gaat nemen. In april 2008 wordt geschreven dat er helpers worden gezocht voor de

bediening van de in gebruik genomen beamer.

In het kerkblad van augustus wordt gemeld dat de organist Gerrit de Lijster is overleden. Hij was 33 jaar organist in de Uniekerk. Verder wordt gemeld dat het Uniekoor na 14 jaar wegens gebrek aan nieuwe leden gaat stoppen. Op 1 september is de predikantenvacature weer vervuld. Mw. Carla Schoonenberg wordt de nieuwe voorganger voor de Uniekerk. Tijdens de eredienst van 16 mei 2010 wordt Carla Schoonenberg door ds. Meijer bevestigd in het ambt als dominee binnen de landelijke kerk. Tijdens de startzondag op 12 september wordt het nieuwe logo van de Uniekerk gepresenteerd.



### Naaldwijk

Op zondag 5 maart 2006 wordt na de kerkdienst het glas geheven op het 35-jarig predikantenjubileum van ds. Paul Saraber. Op de Gemeenteavond van 20 juni is het belangrijkste onderwerp van de agenda om een gesprek aan te gaan om te komen tot een Streekgemeente Westland. Dankzij een gift van een gemeentelid is in september een glazen tochtdeur aangebracht bij de ingang van de kerk. Ook in Naaldwijk is de pastor, ds. Saraber vanaf november 2006 met ziekteverlof. In het decembernummer wordt gemeld dat de 3<sup>e</sup> kerstmarkt in de Oude Kerk wederom geslaagd mag worden genoemd. Op de Kerkenraadvergadering van 7 maart 2007 meldt ds. Saraber dat aan hem om gezondheidsredenen vervroegd emeritaat is verleend. Tijdens de Paaswake wordt het nieuwe doopvont in gebruik genomen. Zondag 13 mei 2007 neemt ds. Saraber officieel afscheid van de Oude Kerk. Dankzij een jubilerend gemeentelid heeft de Oude Kerk in 2008 een prachtige Yamaha vleugel in ontvangst mogen nemen. Ook wordt in dit jaar het 40-jarig jubileum van de organist Gerard Bal gevierd. Ds. Niek Smit wordt op zondag 8 februari 2007 bevestigd als 29<sup>e</sup> predikant vanaf de Reformatie van de Oude Kerk Naaldwijk. In juli zijn er gesprekken met de nieuwe huurder van de pastorie en het Pleincentrum. Er volgt een grote verbouwing. De opzet van de jaarlijkse Bazar in september wordt omgezet naar een Curiosamarkt. Na 15 jaar wordt eind 2009 de "Oud papier"-actie gestopt. Ron Bosma neemt 8 november afscheid als koster en beheerder van het

Pleincentrum. In april 2010 start de 3<sup>e</sup> en laatste fase van de restauratie van het kerkgebouw. Tijdens een vergadering op 19 mei 2010 wordt besloten om af te zien om te komen tot een Vrijzinnige Streekgemeente Westland.



In het najaar besluit de diaconie de voormalige kosterwoning in de Kerkstraat te verkopen. De woning is 76 jaar in gebruik geweest voor een kostersechtbaar.

Arnold Knoppert,  
Archivaris Oude Kerk Naaldwijk

## Naaldwijk Oude Kerk



### Wilhelminaplein

#### KERKDIENTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan:

0174 648569 of 0629040029.

Kerkdiensten zijn te beluisteren op:  
[www.Kerkomroep.nl](http://www.Kerkomroep.nl)

Het is noodzakelijk om u aan te melden voor het bezoek van de Kerkdiensten, doet u dit alstublieft vooraf, en liefst voor vrijdag 12:00 uur via:

- e-mail naar [aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl)
- Telefonisch via Arie van Spronsen: 06-24622335
- Telefonisch via Dineke van Hoeven: tel. 0174-237522 of 06-51436712

#### Zondag 8 november

10.00 uur, ds Sietske v.d. Hoek  
19.00 uur Zie Ontmoetingskerk

#### Zondag 15 november

10.00 uur, ds Marjan v.d. Burg-Los (Baarn)  
19.00 uur, Vesper, Psalm 9

#### Zondag 22 november

10.00 uur, ds Sietske v.d. Hoek,  
Laatste zondag van het kerkelijk jaar  
19.00 uur, Vesper*plus*, ds Eibert Kok;  
Cantate 60, G.P. Telemann: 'Glaubet, hoffet, leidet, duldet', m.m.v. Elfriede Dudink, Marijke Verbree en Gerard Bal.

#### Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

*Reserveren is noodzakelijk!*

**Woensdag 4 november**, Dankdag, ds Marjan de Vries

#### Zondag 8 november

10.00 uur ds Eibert Kok  
19.00 uur Commissie Bijzondere Diensten, ds Barbara Lamain, 't Woud

#### Zondag 15 november

10.00 uur ds C. v.d. Linden, Alphen a/d Rijn

16.00 uur ds Marjan de Vries, Hallo Contact

#### Zondag 22 november

10.00 uur ds Carel v.d. Meij, Laatste zondag van het kerkelijk jaar

#### ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921;  
e-mail:

[sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl)

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029  
contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres:

[scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)

Website: [www.oudekerk-naaldwijk.nl](http://www.oudekerk-naaldwijk.nl)

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:

[bureau@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:bureau@oudekerk-naaldwijk.nl).

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk  
Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.  
[diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl)

#### UIT DE GEMEENTE

##### Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of [a.vanhoeven@caiway.nl](mailto:a.vanhoeven@caiway.nl).

#### LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR

Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn  
Gezang 730

In het leven zijn mooie dagen en moeilijke dagen.  
Gelukkig genieten we van de goede dagen,  
maar wanneer de moeilijke dagen komen,  
besef je ineens te meer hoe het was.....

Zo zullen we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, **22 november**, de gestorven gemeenteleden van het afgelopen jaar gedenken.

Misschien is er wel een speciaal iemand van buiten onze kring die u ook graag zou willen noemen en voor wie u het kaarslicht zou willen aansteken.

Wilt u dit vóór 10 november doorgeven?

Caroline Koenen – tel. 06-10541301 (graag na 19.00 uur). Of via e-mail: [scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)

#### KERSTMUSICAL

##### Kinder- en tienerkoor EigenWijs zoekt projectleden voor kerstmusical!

Hou je van zingen en lijkt het je tof om op te treden in een musical? Dan zijn we op zoek naar jou! Bij het kinderkoor (groep 4-8) en tienerkoor (middelbare school) kan je meedoen als projectlid. Je studeert in twee maanden een musical in die je eind december opvoert. Op vrijdagmiddag 30 oktober is er een open repetitie gehouden. Je kan een week later (6 november) ook nog instromen. Deelname aan het project kost 10 euro. Repetitieve zijn op vrijdagmiddag in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Meer informatie op onze website [www.eigenwijs-naaldwijk.nl](http://www.eigenwijs-naaldwijk.nl). Voor vragen en om je op te geven, stuur een email naar [info@eigenwijs-naaldwijk.nl](mailto:info@eigenwijs-naaldwijk.nl).

#### CURIOSAMARKT & LOTERIJ

Helaas kon dit jaar de Curiosamarkt niet doorgaan, maar we hebben wel een loterij georganiseerd. Omdat er sowieso al geen bloemententoonstelling zou zijn, hadden we het aantal loten verlaagd tot 5.000. Het goede nieuws is dat alle loten zijn verkocht en afgelopen vrijdag heeft Notaris Franke hiervan de trekking uitgevoerd. Hieronder staan de winnende nummers (onder voorbehoud van typfouten):

1e prijs – 1517	6e prijs – 1123
2e prijs – 0317	7e prijs – 2896
3e prijs – 1833	8e prijs – 1439
4e prijs – 2448	9e prijs – 2599
5e prijs – 2837	10e prijs – 1113

De prijzen worden komende week bij de winnaars thuisgebracht.

Naast de loterij zijn er ook nog giften binnengekomen, van Hulp en Voorzorg, van de Vereniging Vrijzinnige Protestanten en van een particulier. Heel veel dank daarvoor. Hoewel er geen rommelmarkt werd gehouden, heeft Deo

toch voor zo'n € 300,- aan spullen verkocht vanuit de container. Daarnaast is er voor € 400,- aan boeken verkocht door het jaar heen. Alles bij elkaar hebben deze activiteiten daardoor ruim € 12.000,- opgebracht! Heel veel dank aan alle vrijwilligers die hierbij hebben geholpen.

Daarnaast bedanken we de bedrijven die de prijzen van de loterij mede mogelijk hebben gemaakt. Nagenoeg alle prijzen zijn, ook dit jaar, grotendeels gesponsord: Jens Valk Buitengewoon Koken, Bij5, Ringfoto Ben Hofland, Mitra Westdijk, Chéz Leon, Readshop Naaldwijk, IJssalon LKKR!

Naast al het goede nieuws, bereikte ons helaas ook erg triest nieuws. Afgelopen week overleed op 67-jarige leeftijd Wim Giesselbach. Wim en zijn vrouw Wyneke zijn altijd al trouwe vrijwilligers van zowel de curiosamarkt als de kerstmarkt. Het is zeer verdrietig dat Wim maar zo kort van zijn pensioen heeft mogen genieten. Wij wensen Wyneke en de familie heel veel sterkte met dit verlies!

Het goede leven  
Voor iedereen een ander ding  
Het gaat om samen, gaat om delen  
Een lief lied dat ik voor jou zing

Het leven gaat om ruimte en om  
vrijheid  
Leven zoals ieder het wil  
Wel met het oog steeds voor de  
ander  
Als die slikt een bittere pil

Het gaat om delen van je tuin  
Genieten tussen al het groen  
Een zon op je gezicht  
En een spel fijn samen doen

Een knus huis, ook opgeruimd  
Net als ons humeur  
Een heerlijk warm bed  
En aan boeken een willekeur

Een fijn plekje om te spelen  
Met de lego of op beeld  
En het allerliefste heb ik  
Dat een vriendje met mij speelt

Lekker eten om te maken  
En ook om te eten zeker  
Aan een mooie lange tafel  
Een goede toast, gevulde beker

Het goede leven  
De ruimte om erover na te denken  
Aandacht voor je medemens  
En wat je kunt de ander schenken

Het goede leven  
Betekeningen lopen breed uiteen  
Wat voorop staat is gezondheid  
Een mooie reis voor iedereen

Gemaakt tijdens de startzondag 2020  
Door 'churchquizgroep' Vuur

## BEZINNING \* BELEVING \* VERDIEPING Leerhuis, De Bijbel en transgender personen

Woensdag 11 november.

Deze Leerhuisavond, die verzorgd zou worden door Heleen Zorgdrager en Jolanda Molenaar, **gaat niet door.**

**Gesprek over Dietrich Bonhoeffer**  
(vervolg) **donderdag 26 november,**  
19.30 uur in de Hoeksteen, Monster

### Bonhoeffer wie ben ik?

De theatervoorstelling van Kees van der Zwaard, die plaats zou vinden op donderdagavond 19 november in de Noorderkerk kan door de verschillende coronamaatregelen helaas **niet** doorgaan.

### VIER MONDKAPJES VERDER...

Het was de eerste zaterdag na weer een toespraak van onze Minister-President. De tweede coronagolf was er echt en ik dacht nog.....gaan we open? Ja dus, maar mijn zaterdagmiddagmaat was verhinderd dus kwam zijn vervanger kijken en hij stelde de vraag, wat doen we. We concludeerden dat het "wellicht toch niks wordt" en ik bleef dus alleen achter. Al voor 14.00 uur zag ik 2 echtparen die een rondje Kerk deden. Ik meldde hen, dat de Kerk vanaf 14.00 uur open was en ja hoor, de heren kwamen binnen, voorzien van hun kapjes. U kunt wel raden waar de dames waren. Jawel... shoppen dus in de Tuinen. De heren werden voorzien van wat leeswerk, ons nieuwe boekwerk werd aangeprezen en een kort uitleg gegeven. Het boekje vond helaas geen aftrek, wel werd op mijn suggestie een briefje in de collectebus gedaan. Ik zag aan de kleur dat het 10 Euro was. Toch wel aardig van deze heren. Ze kwamen uit Delft maar waren nog nooit in Naaldwijk geweest, foei!

Vrijwel direct daarna arriveerde een echtpaar ook voorzien van het betere mondafschermingswerk. Ook deze werden voorzien van leeswerk en een toelichting over ons orgel, waar men met veel aandacht naar opkeek. Toen werd het echt coronatijd. Het was en bleef dus stil, zeer stil. Er kwam nog een dame die wel meer haar gezicht liet zien. Tenslotte kwam er iemand de Kerk in die wat kaarten wilde kopen om mensen een bericht te sturen met een mooie foto. Deze dame, woonachtig dicht bij onze Kerk ken ik al mijn hele leven, ik denk minstens 65 jaar.

Toen het zo tegen 15.45 uur nog steeds muisstil was en er ook op het plein geen kip te vinden was, besloot ik de muziek uit te doen, de lichten te doven en de boel op slot te doen. Dit was dus de eerste coronazaterdag in de nieuwe periode. Wat ons wacht weten we niet.

Uw suppoost

## 's-Gravenzande



### KERKDIENTEN

**Zondag 8 november - 9.30 uur**

Mevr. Corine Huizenga  
Ouderling van dienst: Carla Hanemaaijer  
Organist: Huib den Boer  
Diaconale collecte: Voedselbank Westland

**Zondag 15 november – 9.30 uur**

Ds. Martine Wassenaar, viering  
Avondmaal  
Ouderling van dienst: Nico Vreugdenhil  
Organist: Maarten den Heijer  
Diaconale collecte: Streekverband 'de tien'

**Zondag 22 november – 9.30 uur**

Ds. Martine Wassenaar, afsluiting kerkelijk jaar  
Medewerking wordt verleend door:  
Petra Bassant, zang en Wiarda Eerens, gitaar  
Ouderling van dienst: Greet Zwaanswijk  
Organist: Maarten den Heijer  
Diaconale collecte: PKN pastoraat  
Extra collecte: Hospice 'Beukenrode', Naaldwijk.

**Wij verzoeken u zich aan te melden voor deze dienst bij onze scriba, Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034 of per e-mail: nicoriavreugd@kpnmail.nl**

### ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar, Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com  
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.  
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.  
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel.0174-624738. Website: www.kerkomroep.nl.  
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com  
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op



zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.  
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v.  
Vereniging Evangelische Unie  
e-mail: Uniekerk181@gmail.com  
website: www.pgsgrazenzande.nl  
Twitter: <https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>  
Facebook: <https://www.facebook.com/Uniekerk/>

### BIJ DE KERKDienst

Op **zondag 22 november** worden de overledenen herdacht van het afgelopen kerkelijk jaar. Ook is er gelegenheid voor de kerkgangers om een waxine-lichtje te branden ter gedachtenis aan een overleden dierbare. Er is zang van Petra Bassant en gitaarbegeleiding door Wiarda Eerens.

### AGENDA

25 november: 10.30 – 12.00 uur 'Zin in de ouderdom'

### UIT DE GEMEENTE

#### Jarigen van 80 jaar en ouder

Vorige keer waren er wel jarigen, maar deze zijn per abuis niet genoemd. Mijn excuses hiervoor!

Alsnog namens de Uniekerk van harte gelukkigwens met uw verjaardag: mevr. P.A.W. Voorhaar-v.d. Ende, Naaldwijkseweg 49, 2691 RB, die op 22 oktober 87 jaar is geworden en mevr. A. van Herwerden-Bloemendaal, Naaldwijkseweg 31, 2691 RB. Zij werd op 4 november 82 jaar. De jarigen in de komende drie weken zijn:

5 november: dhr. H. de Graaf, Hoflaan 71, 2691 AN, 84 jaar.

8 november: dhr. P. de Jong, Nieuwelandsedijk 21, 2691 KT, 84 jaar.

12 november: mevr. G.M. Lijzenga-Kemeling, Mr. Bruntstraat 81, 2691 XR, 80 jaar.

19 november: mevr. C.J. van Doorne-Voskamp, Boedijnhof 26, 2691 AZ, 84 jaar.

21 november: dhr. J. van Wijk, Koraal 20, 2673 BP Naaldwijk, 84 jaar.

24 november: mevr. A.C. Boel-v.d. Klugt, Eikenlaan 25, 2691 DX, 93 jaar.

26 november: mevr. A. de Kramer-Noordam, Naaldwijkseweg 52, 2691 RJ, 87 jaar.

Alle jarigen wensen we een gezellige dag toe!

#### Huwelijksjubilea

Ook is er een huwelijksjubileum verzuimd om te melden in de vorige *Vrije Ruimte*: het betreft dhr. en mevr. D. van Staalduinen-van Steensel, Reiger 6, 2693 AN, die op 23 oktober 40 jaar waren getrouwd.

Alsnog onze gelukwensen!

Op 19 november zijn dhr. en mevr. W.A. Poortman-Schippers, Naaldwijkseweg 63, 2691 RC, 55 jaar getrouwd.

Op 20 november zijn dhr. en mevr. L. Poleij-Kerstens, Naaldwijkseweg 197a, 2691 PS, 45 jaar getrouwd.

Beide bruidsparen wensen we een mooie dag toe met hun dierbaren!

#### Verhuizing

Via de LRP is bericht van verhuizing binnengekomen van Denise Prins, Eikenlaan. Zij is verhuisd naar Diemen. Denise: succes met je studie en veel plezier in je nieuwe woonplaats!

#### Privacy

We noemen in de rubriek 'Uit de gemeente' namen en adressen van jarigen, huwelijksjubilea en evt. zieken. Dit doen wij om de gelegenheid te geven een felicitatie-kaart te sturen.

Heeft iemand bezwaar tegen het vermelden van zijn of haar naam en adres, wilt u dit a.u.b. doorgeven!

Dan maak ik een aantekening en zullen uw naam en adresgegevens niet meer worden genoemd.

U kunt het doorgeven aan Greet Zwaanswijk, tel. 0174-417658 of e-mail: famzwaanswijk@outlook.com

#### GIFT BLOEMendienst

Via Wil Ruinard is een gift ontvangen van € 10,--.

Hartelijk dank hiervoor!

Hetty Mostert

#### OOGSTDIENST 1 NOVEMBER

Het liturgisch podium is prachtig 'aangekleed' door Marian v.d. Berg, waarvoor onze dank!

Dit jaar is ervoor gekozen, door de corona-maatregelen, om geen attenties te bezorgen na de oogstdienst. De kerkgangers hebben deze keer een schaalje met fruit gekregen.



#### BONHOEFFER WIE BEN IK?

De theatervoorstelling van Kees van der Zwaard, die plaats zou vinden op donderdagavond 19 november in de Noorderkerk kan door de verschillende coronamaatregelen helaas niet doorgaan.

Namens de Taakgroepen V&T van Naaldwijk, Monster en 's-Gravenzande.

#### INTERIEURCOMMISSIE

Na enkele keren schilderijen in bruikleen te hebben gekregen, heeft de Interieurcommissie gezocht naar een min of meer permanente aankleding van de lange wand in het Uniecentrum. Die is gevonden in vergrotingen van 100x70cm van drie foto's gemaakt door de plaatselijke fotografe Joke van Geest. De foto's vertonen een zonsoudergang op drie verschillende plekken in de landelijke omgeving van 's-Gravenzande.

De aankoop van de afbeeldingen is mogelijk gemaakt door een gift van het Verjaardagsfonds, waarvoor hartelijk dank.

#### UNIEKERK EN DE MEDIA

In deze coronatijd ervaren we hoe belangrijk het is om te kunnen communiceren, ook op de media. Bijvoorbeeld over de kerkdiensten maar ook over de activiteiten.

Daarom is er nu ook op Twitter een account gemaakt:

<https://twitter.com/SUniekerk/status/1321808614030495744?s=20>

en op facebook:

<https://www.facebook.com/Uniekerk/>

Wilt u ons volgen?



## HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

#### KERKDienSTEN

**Zondag, 15 november**, 10:00 uur, Maasdijk, ds Jinne de Waard

**Zondag, 22 november**, 10:00 uur, Honselersdijk, ds Dick Peters, Herdenkingsdienst

**Zondag, 29 november**, 10:00 uur, Maasdijk, ds Dick Peters, Herdenkingsdienst

#### ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H. de Rijke-Schoordijk Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email: [vvphonselersdijk@outlook.com](mailto:vvphonselersdijk@outlook.com)  
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v. VVP Honselersdijk.

Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

#### VERJAARDAGEN

Op 11 november, dhr. A.B. Burgersdijk, 82 jaar.

Op 11 november, dhr. A Boekstijn, 62 jaar.

Op 20 november, mevr. L. Bouwman – Vellekoop, 74 jaar.

Op 28 november, mevr. E.M. Waasdorp – Bouwmeester, 89 jaar.

Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

### VAN DE VOORGANGER

Het moeten schrappen of aanpassen van bijeenkomsten en diensten in de eigen geloofsgemeenschap geldt natuurlijk ook voor de interkerkelijke activiteiten. In Honselersdijk moesten bijvoorbeeld al de openluchtdienst, de ziekdienst en een zangdienst worden geannuleerd. En op dit moment ziet het er niet naar uit dat de stip aan de horizon al zichtbaar wordt. Op alle mogelijke en vaak creatieve manieren wordt gezocht of het eigen kerkelijk leven in de eerste plaats zoveel mogelijk doorgang kan vinden. Maar ook voor wat betreft de interkerkelijke contacten wordt gekeken naar wat nog wel gezamenlijk zou kunnen met uiteraard inachtneming van de huidige of toekomstige regels. Zie bijvoorbeeld het initiatief voor herdenken op zaterdag 14 november. Maar het op dit moment ontbreken van een perspectief maakt het niet makkelijk. Het is goed om plannen te blijven maken maar als je dan weer wordt ingehaald door toenemende aantallen besmettingen kan je wel eens een gevoel van moedeloosheid en pessimisme bekruipen. We willen graag er met zijn allen de moed inhouden maar het valt weleens niet mee. Maar laten we niet wanhopen en bij de pakken neerzitten. Nog altijd kun je met weinig van jezelf veel betekenen voor anderen. Woorden die daarbij een duwtje in de rug kunnen geven zijn altijd welkom. Zoals het eenvoudige gebed van Irene van der Meulen dat in het blad Petrus stond (een uitgave van de PKN) en dat luidt: *God, Geef me rust en vertrouwen, opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek. Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze laat. En geef me liefde, opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens en bereid ben te helpen waar nodig.* Houd goede moed!

Ds. Dick Peters

### GESPREKSKRING

#### Donderdag 12 november

De eerstvolgende gesprekskring zou uitgaande van de eerste donderdag van de maand op 5 november zijn. In verband met afwezigheid van de gespreksleider op die datum is de bijeenkomst van de gesprekskring verzet naar donderdag 12 november. Ook dan hopen we, ondanks het anderhalve meter uit elkaar zitten, weer van 10:00 tot 12:00 uur met elkaar van gedachten te wisselen over wat ons bezig houdt op het terrein van geloof en samenleving. We beginnen zoals gebruikelijk eerst met het luisteren en/of kijken naar een

kort muziekstuk dat door de deelnemers afwisselend wordt meegenomen.

### WIE GEDENK JIJ

#### OP ZATERDAG 14 NOVEMBER?

De drie kerkgemeenschappen in Honselersdijk houden zoals gebruikelijk ieder in de maand november een dienst waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht. Maar door de coronamaatregelen is er voor slechts een beperkt aantal mensen plaats. Allerlei andere herdenkingen buiten de kerk vinden eveneens geen doorgang. De respectievelijke drie pastores hebben echter de koppen bij elkaar gestoken om toch een mogelijkheid te bieden voor iedereen in Honselersdijk om een kaarsje op te steken en stil te staan bij iemand uit eigen kring die is overleden of een moeilijke tijd doormaakt of om welke andere reden dan ook. Daarvoor zal op zaterdag 14 november de Regenboogkerk van 11:00 tot 15:00 geopend zijn. Men kan binnenlopen, een kaarsje opsteken, even plaats nemen en stil zijn, een kopje koffie halen of een gesprekje met de aanwezige pastor aanknopen. Er zal ook zachte achtergrondmuziek klinken. Uiteraard wordt er gelet op het houden aan de coronaregels. Van elke kerk zijn er mensen op bepaalde tijden aanwezig om de bezoekers te ontvangen. Wim ter Haar en ondergetekende zijn er van 13:00 tot 15:00 uur. U bent van harte welkom en fijn als u zoveel mogelijk anderen op deze mogelijkheid wil attenderen.

Dick Peters,  
namens het Beraad van Kerken

## Maasdijk



Maasdijk 40

### KERKDIENTEN

**Zondag 8 november** – Honselersdijk  
10.00 uur Ds. A. van Meeteren

**Zondag 15 november** – Maasdijk  
10.00 uur Ds. J. de Waard

**Zondag 22 november** –  
Herdenkingsdienst – Honselersdijk  
10.00 uur Ds. D. Peters

### ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.



Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaadijk.nl.  
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaadijk.nl.  
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 1116392, truus@concordiamaadijk.nl.  
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

### AGENDA

19 november  
Najaarsledenvergadering en trekking van de loterij.

### VERJAARDAGEN

Op 6 november wordt mevr. P.H. Mantel-Gongriep, De Kreek, 's-Gravensande, 90 jaar.  
Mevr. H. Smit-v.d. Plas, Hastastraat 18, 2672 HD Naaldwijk, wordt op 14 november 79 jaar.  
Beiden van harte gefeliciteerd.

### VAN DE VOORGANGER

We zijn weer behoorlijk wakker geschud door die afschuwelijke aanslagen door radicale moslimextremisten waarbij cartoons een rol hebben gespeeld. De vrijheid van meningsuiting is een groot goed en daar horen ook cartoons bij, reageerde de minister-president. Die vrijheid moeten we, vind ik, terecht behouden en ons niet laten dwingen of chanteren dat (gedeeltelijk) op te geven. Maar elke vrijheid kent ook een grens en het probleem daarbij is dat soms over die grens verschillend kan worden gedacht. Dat geldt ook voor cartoons. Een spotprent moet kunnen maar ik kan me voorstellen dat ze als kwetsend worden ervaren. Je hebt ook het recht om dat te uiten maar natuurlijk nooit met geweld. Eerlijk gezegd zie ik wel eens cartoons voorbijkomen waarvan ik me afvraag wat daar nou de toegevoegde waarde van is. Een uiting van vrije meningsuiting wordt dan gezegd. Maar als iemand zich nou oprecht gekwetst voelt zouden we daar dan niet een beetje rekening mee mogen houden? Het lijkt me zinvol om eens in een gesprekskring bijvoorbeeld concreet naar een aantal spotprenten te kijken met de vraag of we dit persoonlijk al of niet binnen de grenzen vinden vallen. Spotprenten zijn van alle tijden. Rijksmuseum Het Catharijneconvent in Utrecht hield er onder andere een keer een tentoonstelling over. Die ging dan met name over spotprenten en schilderijen op godsdienstig gebied rond het jaar 1600. Het ging om protestantse voorstellingen die op vaak zeer onomwonden wijze de paus en de katholieke geestelijkheid bespotten. Geldelijke winzucht, een verbond met de duivel en seksuele uitpattingen waren daarbij geliefde thema's.

Er bestaat voor zover ik weet geen onderzoek naar de acceptatie van die prenten. Ze hadden natuurlijk alles te maken met de godsdienstige en maatschappelijke (machts)verhoudingen in die tijd. Maar ze zouden nu denk ik voor velen niet door de beugel kunnen.

Dick Peters

### GROTE VERLOTING voor CONCORDIA in 2020

Nu veel activiteiten van de vereniging Concordia i.v.m. Corona geen doorgang konden vinden, organiseerden wij dit jaar wel een geweldige verloting. De trekking vindt op **19 november** a.s. plaats. Dan maken wij bekend wie de geweldige prijzen gewonnen heeft. De GIANT E-BIKE, model 2021 ter waarde van € 2.099,-, mogelijk gemaakt door Klein Tweewielers en andere sponsors of het FINGERFOOD BUFFET aan huis door JV Life Cooking ter waarde van € 250,- of misschien wel het LIKEURPAKKET ter waarde van € 150,-, mede mogelijk gemaakt door Slijterij van Lenteren, en vele andere prijzen. Alle loten zijn verkocht. De trekking vindt plaats op donderdagavond 19 november 2020 in gebouw Concordia. Wij wensen u heel veel succes!

### GESPRESKRING

#### Maandag 30 november

Met inachtneming van de huidige voorschriften met betrekking tot het voorkomen van besmetting met het coronavirus komen we van 19:30 tot 21:30 uur weer bij elkaar om te delen wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. Dat doen we op een informele manier waarbij zeker af en toe ook te lachen valt. Welkom op maandagavond 30 november.

### HERDENKEN ZONDAG 22 NOVEMBER

De dienst waarin de leden die afgelopen jaar zijn overleden worden herdacht staat voor zondag 29 november op het rooster. Een week later dan de gebruikelijke laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dat heeft te maken met het gegeven dat op die dag de herdenkingsdienst in Honselersdijk wordt gehouden. Ook de gezamenlijke kerken in Maasdijk hebben zich gebogen over de vraag of nu slechts 30 mensen worden toegelaten tot een dienst en veel herdenkingen door organisaties buiten de kerk zijn afgeblazen er toch niet naast de geplande diensten een alternatieve mogelijkheid kan worden geboden. Om, uiteraard met inachtneming van de regels, iedere Maasdijker die daartoe de behoefte

voelt in de gelegenheid te stellen een kaarsje op te steken en stil te staan bij een overleden dierbare. Natuurlijk kan dat ook thuis maar gezamenlijk kan toch ook een meerwaarde hebben. Er is een voorlopig programma opgesteld dat zal worden voorgelegd aan de burgerlijke gemeente en de regionale veiligheidscommissie. Als het wordt toegestaan betekent het globaal dat de Dorpskerk op zondag 22 november open is van 16:00 tot 20:00 uur.

Iedereen heeft in die tijd de gelegenheid binnen te lopen en een kaarsje te komen aansteken. Vervolgens wordt hij of zij daarna in de gelegenheid gesteld langs een lichtjesroute naar de begraafplaats te lopen om een zelfgeschreven tekst in de herdenkingsboom te hangen, een lichtje te plaatsen en desgewenst een kopje koffie te drinken en een ogenblik naar muziek te luisteren. Mocht voor die tocht naar de begraafplaats geen toestemming worden verkregen of worden de regels nader aangescherpt wordt ervan uitgegaan dat in ieder geval de Dorpskerk open zal zijn. Houdt onder andere de publicatie in de plaatselijke pers in de gaten. Het mooie is dat elke kerk vrijwilligers levert die een bepaalde tijd beschikbaar zijn om het gebeuren te begeleiden. Mocht u zich hiervoor spontaan aanmelden hoor ik het graag.

Dick Peters

## Colofon

### Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem  
e-mail: [vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl](mailto:vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl)

**Productieteam:** Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

### Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

[vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl](mailto:vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl)

**Kopij voor het kerkblad nr 15 van 26 november dient uiterlijk 21 november ingeleverd te worden. Nr. 16 verschijnt 17 december.**

## UITVAARTVERZORGING

### W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:  
Begravenissen - Crematies  
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47  
2675 XW Honselersdijk  
Telefoon (0174) 62 20 22

**VOOR HET GEHELE WESTLAND**

## POLEY

### uw Keurslager

waarom zou u 't  
met minder doen

Langestraat 96  
's-Gravenzande – Tel. (0174) 44 05 44



**boksman**  
bouwbedrijf  
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b  
2671 CL Naaldwijk  
Telefoon 0174 - 624800/624265  
Telefax 0174 - 630914



## HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw  
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande  
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

## Van der Eijk uitvaartverzorging

Dag en nacht  
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946  
[www.eijk-uitvaartverzorging.nl](http://www.eijk-uitvaartverzorging.nl)

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan  
**80** jaar  
glanzend  
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E [info@kaaijschilders.nl](mailto:info@kaaijschilders.nl)  
I [www.kaaijschilders.nl](http://www.kaaijschilders.nl)  
T (0174) 41 31 98  
M (0)6 54 68 20 62  
F (0174) 41 91 21



Kerkstraat 27  
2671 HC Naaldwijk



**GST**  
van Paassen  
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande  
Tel: 0174-446000  
E-mail: [info@gstvanpaassen.nl](mailto:info@gstvanpaassen.nl) / [www.gstvanpaassen.nl](http://www.gstvanpaassen.nl)



**WPS**  
WE PROVE SOLUTIONS



**Slimme logistieke oplossingen**  
[www.wps.eu](http://www.wps.eu)



**HOFMAN**

Duurzame bouwconcepten  
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk  
T 0174.524000 F 0174.524001  
[info@hofmanbouwgroep.nl](mailto:info@hofmanbouwgroep.nl)  
[www.hofmanbouwgroep.nl](http://www.hofmanbouwgroep.nl)

**BOUWGROEP**



**Kuyvenhoven**  
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370  
[www.kuyvenhoven.nl](http://www.kuyvenhoven.nl)

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties  
Beveiliging  
Elektra

**TPG Post**  
Port betaald  
Port payé  
Pays-Bas