



## Theologie vandaag: meer vragen dan antwoorden

Vanmorgen, vrijdag 18 september 2020, stond er in Trouw een artikel "Theologen ondertitelen de crisis". De conclusie is dat theologen eigenlijk niets nieuws maar wel iets belangrijks te zeggen hebben op het gebied van levensvragen. Leuk dat dat nu ook eens in de krant staat. Het gaat in dit artikel vooral om 4 terreinen (lijfelijheid, bezinning, schuld en maakbaarheid) waarop de theologie al veel langer wijsheid in huis heeft. U leest het goed: ik zeg niet "DE wijsheid" en ook niet "in pacht heeft", want we weten wel dat ook alle kennis van theologen maar relatief is. Ik ga het artikel niet herhalen, hieronder leest u wat van mijn gedachten bij die thema's. Ik waarschuw u maar meteen: de rest van deze voorpagina stelt vooral vragen!

Wat betreft lijfelijheid hebben we als christenen een beetje een verdrietige reputatie: genieten van het eigen lichaam, bijvoorbeeld dansen, vrijen, of luieren op het strand, werd vaak afgekeurd. Maar nu aanraken taboe is, zien we een andere kant, namelijk dat we verpieteren als we niet aangeraakt worden. Aanraking en ontmoeting blijken hart en ziel van onze menselijkheid, noodzaak voor ons bestaan. In de Oude Kerk was op de startzondag voor het eerst weer koffiedrinken rond de dienst. We zagen hoe mensen opleefden. De grote vraag is hoe je een begaanbare weg vindt: want voor sommigen is het aanraken van en door geliefden veel belangrijker dan een eventuele besmetting. Liever korter leven, maar dan wel ten volle. Je kunt je afvragen of de aanraking misschien zo essentieel is voor een mens dat niet aangeraakt worden eigenlijk alleen OVER-leven is, in plaats van het Goede Leven zoals het bedoeld is.

In Europa laait het virus weer op. De WHO slaat alarm. Maar, en dit valt onder het kopje bezinning, net als het vorige eigenlijk: is het leven van Europese mensen meer waard dan dat van mensen in Afrika en Indiase sloppenwijken? Wie komt op voor de mensen die van honger omkomen? En waarom komt er wel een vaccin tegen corona maar niet voor de ziekte van Chagas, voor malaria en andere ziektes die vooral in arme gebieden huishouden? Omdat zoveel niet kan, is er tijd voor grote en misschien wel onbeantwoorbare maar in ieder geval moeilijke vragen, en daar heeft theologie ervaring in: hoe zal het verder gaan met de kerk? Moeten we niet ook heel grondig nadenken over onze functie in de samenleving? Wat hebben wij te betekenen? Is dit HET moment om de kerk een nieuwe verschijningsvorm te geven? Waar zit onze kracht?

Wat betreft "schuld": er zijn in dergelijke crisistijden altijd stemmen die roepen dat het een straf van God is. Ik denk dat we die stem in vrijzinnige hoek niet gauw horen, maar ook hier is bezinning op zijn plaats: hoe gaan we met dieren om? Hoe heeft ons reisgedrag bijgedragen aan de verspreiding van het virus? En ook hier: rijke mensen eten het meeste vlees, reizen het meest. Maar arme mensen betalen de prijs van werkloosheid en honger. Dat is altijd al zo geweest. Is dat noodzakelijk of kan het ook anders? Dergelijke crises roepen het beste en het slechtste in mensen wakker.

Tenslotte, en dat is waar ik zelf het meest over heb nagedacht: onze wereld is minder maakbaar dan we altijd dachten. We hebben niet alles in de hand. Zo'n virus doet waar het zin in heeft en mensen zijn kwetsbaar. Veel kwetsbaarder dan we meenden. Het is zaak onze kracht te zoeken temidden van onze zwakte. Als we ons erbij neerleggen dat we niet over de hele natuur heer en meester zijn, is dit veel beter te doorstaan dan wanneer we er verwoed tegen verzetten. Onze kracht bleek in het begin van de lockdown: we kunnen er zijn voor elkaar. En op die manier kunnen we in elkaar onze broeders en zusters vinden, het gezicht van God zien. Genoeg om over na te denken met elkaar, lijkt me. Ik wens u vrede en alle goeds.

Ds Sietske van der Hoek

## SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

### 75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van *Vrije Ruimte* een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen. In dit nummer een overzicht van belangrijke momenten uit het kerkblad "Ons Kringorgaan" over de periode 1996 tot en met 2000.

### 's-Gravenzande

Via het verjaardagfonds wordt in het voorjaar van 1996 een elektronisch orgel aangeschaft. 15 maart 1997 ontvangt de Evangelische Unie vele afgevaardigden van partnergemeenten met Polen in Nederland. Een zeer geslaagde dag waar veel ervaringen werden uitgewisseld. In april wordt een groot deel van de geluidsinstallatie vernieuwd. Geen overbodige luxe. Het resultaat is uitstekend te noemen.

In 1998 worden dankzij de gelden van het verjaardagfonds nieuwe antependia aangeschaft. Tijdens de Pinksterdienst is er op de Avondmaalstafel een geschenk van een gemeentelid te bewonderen n.l. een zilveren kandelaar (Menora). In 1999 wordt het orgel grondig onder handen genomen en uitgebreid met een tweede klavier.



De (her) ingebruikname is op 18 februari 2000. Mevrouw Gerda Ket viert op 16 april haar 12 ½ jarig dienstverband als kosteres van de Uniekerk. In november wordt aan de gemeenteleden de mening gevraagd over de aanvangstijd van 9.30 uur van de kerkdiensten.

### Maasdijk

Koster A. de Jong neemt in april 1996 afscheid van Concordia. Naar een opvolger wordt gezocht. Al heel snel zijn er opvolgers n.l. de familie R. Koster uit Honselersdijk. Op 7 november overleed de voorganger van Maasdijk Jacques Lubbers. Hij was 22 jaar aan Concordia verbonden. Hij verzorgde binnen diverse afdelingen ook de catechisatie en het jeugdwerk. Op 2 april 1997 wordt er een gespreksavond gehouden. Deze zal worden geleid door eerwaarde heer D.C. Peters. Het is Maasdijk al snel gelukt om iemand te vinden voor het pastorale werk. Het is mw. C.A. Schoonenberg die vanaf 1 juni haar werk gaat aanvangen in Maasdijk.



De jonge Carla Schoonenberg werkt met veel plezier als de nieuwe voorganger voor de Vrijzinnige Hervormden in Maasdijk.

In 1998 mogen de kinderen kiezen voor een naam voor hun zondagschool. De keuze valt op "De Regenboog". In september had Concordia te maken met wateroverlast. Veel schade o.a. aan de vloeren. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn de vloeren en de bedekking snel hersteld. Alles is weer prima in orde. Mw. Schoonenberg wordt, naast Maasdijk, op 17 januari 1999 ook bevestigd als voorganger in Sliedrecht. 19 maart 1999 is er een muziekavond georganiseerd in Concordia. Het wordt een zeer gezellige samenkomst. Op 26 september wordt de nieuwe "Orde van Dienst" in gebruik genomen voor de kerkdiensten.

### Naaldwijk

Begin 1996 is Naaldwijk herderloos. Er zijn financiële problemen en er wacht een broodnodige vervolgrestauratie aan het kerkgebouw. Gelukkig zijn velen bereid om zich in te zetten om snel alles weer in normale gang te krijgen. Er volgt geldelijke steun uit diverse organisaties zodat



de financiën weer gezond zijn. Door een gemeentelid wordt een lichtkroon geschonken die wordt opgehangen in de Zuiderkapel.

In augustus wordt een beroep uitgebracht op ds. P. Saraber. Hij neemt het beroep aan. Bevestiging volgt op 2 februari 1997. Ok dit jaar zijn er weer veel plannen om de kerk multifunctioneel te maken. De bonte knaagkever is aanwezig in de kerk. Bestrijding moet ter hand worden genomen. De Kerkstraat rondom het kerkgebouw wordt geheel voorzien van klassieke ijsselsteentjes. In juni 1998 wordt voor de eerste keer tijdens het bidden van "Het Onze Vader" de klok geluid. Een zeer gewaardeerd initiatief. In september wordt de 20<sup>e</sup> bazar gehouden. Vanaf februari 1999 zullen in de Oude Kerk avonddiensten worden gehouden, samen met de leden van de Gereformeerde kerk en de Kandelaar. Op 16 augustus is de organist Gerard Bal 40 jaar verbonden aan de Oude Kerk als organist. In oktober volgt er een grote wijziging van bestuur van de kerkvoogdij. Na 130 jaar wordt door hogerhand beslist dat ook Naaldwijk het beheer moet wijzigen van Vrij beheer naar een aangepaste Kerkvoogdij. Hiermee vervalt ook het College van Notabelen. Op donderdag 28 oktober wordt er aan de Oude Kerk door het VSB-fonds een kistorgel aangeboden. Januari 2000 is de liturgietafel in gebruik genomen. Deze wordt gedekt met passende kleden. Het geheel staat op een verhoging voor een beter zicht van de kerkbezoekers. In het jaar 2000 wordt groot onderhoud gedaan aan alle lichtkronen in de kerk. De gelden voor de restauratie, f 39.000, -- worden verstrekt door de VVH Naaldwijk.

### Honselersdijk

Op 26 augustus 1996 overleed koster Cornelis Moor. Hij was, samen met zijn vrouw, zeer betrokken bij de VVH Honselersdijk. Het kostersechtpaar was bijna 25 jaar in dienst. In navolging van andere gemeenten is er op 1<sup>e</sup> paasdag 1997 in Honselersdijk ook een paasontbijt voorafgaand aan de kerkdienst. De gesprekskring in Honselersdijk gaat zich dit jaar verdiepen in de gedachtewereld van Rudolf Steiner. Mej. Lenie Prins viert op 5 april 1998 haar 40-jarig jubileum als organiste. Tijdens en na de kerkdienst is hier aandacht aan besteedt. De heer Peters wordt, naast zijn werkzaamheden voor Honselersdijk, op 7 maart 1999 bevestigd als voorganger van de Remonstrantse gemeente in Alphen. Tijdens de kerkdienst van 3 december 2000 wordt stil gestaan bij het moment dat 50 jaar geleden het kerkgebouw Achter de Bergen in gebruik werd genomen.



### Hoek van Holland

Vanaf juni 1996 verschijnen er weer regelmatig korte berichten van de VVH-afdeling Hoek van Holland in het kerkblad. Er worden geen kerkdiensten door hen georganiseerd maar men belegt wel bijeenkomsten en bezoekt geregeld kerkdiensten in de regio.

## Naaldwijk Oude Kerk



### Wilhelminaplein

#### KERKDIENTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan: 0174 648569 of 0629040029. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: [www.Kerkomroep.nl](http://www.Kerkomroep.nl).

Het is noodzakelijk om u aan te melden voor het bezoek van de kerkdiensten, doet u dit alstublieft vooraf, liefst voor vrijdag 12:00 uur:

- Via e-mail naar [aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl)
- Telefonisch via Arie van Spronsen: 06-24622335
- Telefonisch via Caroline Koenen: 06-10541301

#### Zondag 27 september

10.00 uur, ds Dick Peters, Alphen a/d Rijn

#### Zondag 4 oktober

10.00 uur, ds Sietske v.d. Hoek, Amstelveen  
19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij

#### Zondag 11 oktober

10.00 uur, ds Eibert Kok, Naaldwijk  
19.00 uur, Vesper, Anton van Dalen

#### Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

*Reserveren is noodzakelijk!*

#### Zondag 27 september

9.30 uur, ds Carel v.d. Meij

#### Zondag 4 oktober

9.30 uur, ds Eibert Kok, Rode Loperviering

#### Zondag 11 oktober

9.30 uur, ds Marian de Vries

## ADRESSEN

Predikant: vacant. A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

Contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres:

scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middeldburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v.

CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk

Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

## IN MEMORIAM

We hebben op dinsdag 8 september in een kerkdienst afscheid genomen van **Adriana van der Marel-Doelman**, Jeanne. Ze was oorspronkelijk lid van de Kandelaar, samen met haar man Piet. Later kwamen ze naar de Pleinkerk. Het overlijden van hun dochter Carine op jonge leeftijd heeft haar nooit losgelaten. Sindsdien is ze nauwelijks of niet meer in de kerk geweest. Jeanne was 89 jaar. Haar man Piet is in december overleden. De kinderen hadden al voorspeld dat zij hem niet lang zou overleven. Ze waren een hecht stel. In de familiekring stond ze bekend om haar humor, gastvrijheid en creativiteit op het gebied van kleding en koken. Dementie maakte een einde aan die vermogens, maar ze bleef een warme vrouw, oma en moeder. In de Singelhof werd ze de laatste maanden liefdevol verzorgd. De kleinkinderen hadden een prachtig filmpje van oma gemaakt dat afgespeeld werd tijdens de dankdienst voor haar leven, en ze werd door haar eigen nazaten uitgedragen naar haar laatste rustplaats in Naaldwijk. Op handen gedragen. Haar nagedachtenis zij tot zegen.

Ds Sietske van der Hoek

## WIJ GEDENKEN

Op 29 augustus overleed **Hendrik Jan Bossenbroek**, 79 jaar oud. Hij is opgegroeid op de Veluwe in een hecht gezin met een vrij zware kerkelijke achtergrond. De positieve betrokkenheid met familie, geloof en kerk heeft hij altijd vastgehouden. Maar hij ervoer de zware dogma's als ballast. Dat heeft hij achter zich gelaten op de weg die hij ging. Want hij ging weg van de Veluwe naar de Randstad. Aan het werk in het onderwijs. Z'n hart lag bij kinderen, vooral kinderen die veel begeleiding nodig hadden. Maar het leven was niet alleen werken. Hij trouwde met Paula en samen kregen ze vier kinderen. Hendrik Jan was een actieve vader, die veel met z'n kinderen

optrok. Paula en hij waren jarenlang actief in een oecumenische basisgroep in Delft. Gerechtigheid, vrede en heilheid van de schepping, daar draaide het om in het geloof, vond hij. En dat konden ze daar met elkaar delen. Later vonden Paula en hij een plek in de gemeenschap rond de Oude Kerk in Naaldwijk, waar ze zich thuis voelden en actief meededen aan de activiteiten van de kerk. Hendrik Jan was actief in de diaconie en was bezig met werken aan een open kerk en een groene kerk. Eenmaal met pensioen had hij daar tijd voor. Maar hij had ook tijd voor de kleinkinderen die kwamen en waar hij erg van genoot. De laatste jaren liet zijn gezondheid hem in de steek. Er waren regelmatig ziekenhuisopnamen en hij heeft veel pijn gehad. De laatste periode kon hij gelukkig thuis blijven, dankzij de zorg van Paula. Het einde kwam toch nog onverwacht, maar hij is rustig ingeslapen, omringd door mensen die van hem houden. We hebben afscheid van hem genomen in een dankdienst voor zijn leven waarin we het verhaal lazen over Abram, die op weg gaat naar een nieuw land, vertrouwend op zegen. Die zegen is te zien in de weg die Hendrik Jan gegaan is. We zijn dankbaar voor alles wat hij door zijn leven gegeven heeft. Juist daarom zal ook het gemis groot zijn. We hopen voor Paula, de kinderen en kleinkinderen dat alle herinneringen niet alleen een bron van verdriet, maar ook een bron van troost en zegen zullen zijn.

Carel van der Meij

## UIT DE GEMEENTE

### Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).

### Huwelijksjubileum

Op 29 september a.s. zijn dhr. en mevr. Berkman 55 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

### Verjaardagen

Op 29-sep: Mevr. C. Molenaar - van der Ende, Verdilaan 57, 2671VA Naaldwijk, 90 jaar: Op 11-okt Mevr. A.G. Dijkhuizen, Verdipark 28, 2671HA Naaldwijk, 82 jaar:

Op 12-okt Mevr. J.C. Maat - Poleij, Appelstraat 4, 2671LC Naaldwijk, 77 jaar: Op 15-okt Dhr. A.N. de Jong, Valkhorst 33, 2675WD Honselersdijk, 79 jaar: Op 18-okt Dhr. N.J. van der Ende, 88 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

## VAN DE PREDIKANT

Het nieuwe kerkelijk seizoen is begonnen. Niet te verwarren met het kerkelijk jaar dat op de eerste Adventzondag eind november begint.

Het nieuwe seizoen begon met een feestelijke kerkdienst waarbij we eindelijk weer samen koffie konden drinken. Een professioneel geleide "church-quiz" (ipv een pubquiz) sloot de bijeenkomst af. De kerkdienst was weinig traditioneel, met een

ingehuurde musicus die muziek van de Beatles en André Hazes zong en zichzelf begeleidde op de piano, en filmpjes van YouTube. Het is fijn om samen met gemeentelieden de dienst voor te bereiden. En ik hoop dat nog vaker met een paar van jullie te kunnen doen. Jong en oud, iedereen is welkom! Ik zal er in de volgende weken een plan voor maken. Verder is er die zondag besloten om een voorbeden-schrift neer te leggen bij de ingang. Als u voor iemand wilt laten bidden, kunt u dat in het schrift schrijven. Mag met naam en toenaam, mag ook anoniem. Tijdens de startzondag waren er veel mensen die voor hun moeder wilden bidden. En omdat geen enkele moeder bij name genoemd werd, werd er eigenlijk voor alle moeders gebeden. De bijbelkring is verhuisd van de woensdag naar de dinsdagochtend om 10 uur. We beginnen dinsdag 22 september en gaan om de week verder. Welkom. Wel graag aanmelden! Mocht u bezoek willen, laat het even weten: 06-23741921.

Ds Sietske van der Hoek

## Heb je even?

Dit gaat over het goede leven  
Eten, drinken, gezondheid  
Groeien, beleven in je eigen tijd  
Slapen onder een dak  
Nooit iets waar het je aan ontbrak  
Maar ook: bezorgd zijn en lief  
Voor degenen met minder perspectief  
Waarbij iedere dag en iedere morgen  
We goed voor elkaar zullen zorgen

Gemaakt tijdens de startzondag 2020  
door 'churchquizgroep'  
De Pepermintjes

## KLEDING INZAMELING

Na het niet doorgaan van de voorjaarsinzameling door corona, wordt het nu wel gehouden:

**Zaterdag 17 oktober** bij de Oude Kerk in Naaldwijk van 10.00 tot 12.00 uur.

**Maandag 19 oktober** van 08.30 tot 17.00 uur en **dinsdag 20 oktober** van 08.30 tot 16.00 uur in het Uniecentrum in 's-Gravenzande. Voor meer informatie zie onder 's-Gravenzande.

## BEZINNING \* BELEVING \* VERDIEPING

Het BBV-programma 20/21 van de PKN-kerken in Naaldwijk heeft als thema dit jaar: 'Inclusief'. In de kerk zeggen we dat iedereen mee mag doen, maar de realiteit is weerbarstig. Ook in de Leerhuisavonden gaat het over inclusiviteit. Het programma is veelzijdig, uitdagend en gericht op meer leeftijdsgroepen. Speciale aandacht verdienen de gezamenlijke activiteiten met de protestantse gemeenten van 's-Gravenzande en Monster. De avonden met Kees van der Zwaard en Dirk de Wachter zullen een breder publiek trekken.

## Bijbelen

Bijbelverhalen (opnieuw) samen lezen is boeiend. Aanvang: 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Ook hier is het thema: 'Inclusief'. Er zijn bijbelgedeeltes gekozen

waarin mensen mogen meedoen of juist worden buitengesloten. Aanmelden via de website van de Ontmoetingskerk bij de activiteit Bijbelen: [www.pkn-naaldwijk.nl](http://www.pkn-naaldwijk.nl)

• **Op 28 september 2020 met Carel van der Meij,**

Nehemia 13: 23-29. Hier lijken mensen buitengesloten te worden. Hoe moeten we zulke teksten lezen?

- **Op 26 oktober 2020 met Eibert Kok,**  
Genesis 1 en 2. Geven de scheppingsverhalen ons een scheppingsorde van man en vrouw? En wat als we die verhalen 'queer' lezen?

**Gespreksavond Dietrich Bonhoeffer in het Westland**

Dietrich Bonhoeffer is één van de meest inspirerende theologen van de twintigste eeuw geweest. Mogelijk was hij uitgegroeid tot de allergrootste, als hij niet vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd was. Hij schreef zijn belangrijkste teksten in de gevangenis. Net als de apostel Paulus. In dit Bonhoeffer-jaar leidt ds. Christiaan Donner een zestal gespreksavonden in Westland. Ds. Donner was jarenlang gevangenispredikant. Hij zal gebruik maken van het werkschrift '**Bonhoeffer 75**'. Dat bevat geïnspireerde gedichten, schilderijen en liederen bij een grote selectie van wat Bonhoeffer heeft nagelaten.

De eerste drie avonden vinden plaats in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk en de laatste drie in kerk De Hoeksteen in Monster, van 19.30 – 21.30 uur. De eerste avond is in maart al gehouden maar die zal worden herhaald om er weer in te komen. De data zijn: **1 oktober, 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december.**

Informatie: [bbv@pkn-naaldwijk.nl](mailto:bbv@pkn-naaldwijk.nl) of bel: 06-54252108.

**Keuzes in de supermarkt**

Wat heeft je geloofsovertuiging te maken met je keuzes in de supermarkt? Kies je voor: lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk, eerlijk voor de producent? De workshop 'God in de supermarkt' helpt je om keuzes te maken. De workshop wordt gegeven door Alfred Slomp van de Werkgroep De Groene Kerk. **Woensdag 14 oktober** om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

**WOOK**

Westland Ontmoet in de Oude Kerk, **van dinsdag 29 september tot en met zaterdag 3 oktober.**

Eeuwenlang waren kerken plaatsen waar mensen elkaar ontmoetten, helemaal in moeilijke tijden. Zo'n tijd beleven we met de corona-pandemie weer. In de week van Westland Ontmoet zullen daarom in de Oude Kerk allerlei kleine activiteiten plaatsvinden. Aan regels gebonden, dat kan niet anders. Voor enkele activiteiten zal men zich vooraf in moeten schrijven en er is steeds een maximaal aantal bezoekers van 40 volwassenen. Zie ook de folder en diverse websites, waaronder die van de Oude Kerk.

WOOK is een initiatief van: PKN-kerken Naaldwijk (BBV) Vitis Welzijn, Vluchtelingenwerk, Muziekmeesters Westland en de Wereldwinkel Naaldwijk.

**Programma WOOK:**

**Dinsdag 29 september:**

12.30 - 13.30	<b>PREEK VAN DE LEEK</b>	Door burgemeester Bouke Arends. Thema: 'Ontmoeting'
	<b>OPENING</b>	Door wethouder Piet Vreugdenhil en leden van Kunst en Genoegen
13.30 - 17.00	<b>INLOOP</b>	Verkoop artikelen Wereldwinkel en WerkPalet, boekenstand, koffie, thee, kletsstof, spelletjes, leeshoekje
	<b>KUNSTEXPOSITIE</b>	Kunst langs de wanden van het schip van de kerk
	<b>LABYRINT</b>	In het koor van de kerk is een labyrint uitgezet. Een kruisingsvrij, slingerend pad naar een centrum en weer naar buiten. Dat pad lopen is een bijzondere ervaring. <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl">jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl</a> /06 42258723</i>
19.00 - 20.30	<b>MEDITATIEGROEP</b>	In een eeuwenoude omgeving tot jezelf komen in een begeleidde meditatie <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:famstaalduine@xs4all.nl">famstaalduine@xs4all.nl</a> /0174 - 620340</i>

**Woensdag 30 september:**

9.30 - 10.00	<b>BEWEGEN voor kinderen</b>	In of rond de kerk bewegen onder begeleiding <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl">jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl</a> /06 42258723</i>
10.30 - 12.15	<b>DE KRANT</b>	Samen de kranten van vandaag doornemen, met een kopje koffie erbij, o.l.v. Carel v.d. Meij
12.30 - 13.30	<b>MIDDAG-PAUZEDIENST</b>	Een korte kerkdienst, middenin de week. Voorg.: Eibert Kok, orgel: Gerard Bal
14.00 - 16.00	<b>KINDERVOOR-LEESMIDDAG</b>	Voorgelezen worden...wie wil dat niet! Voor kinderen van 5 - 12 jaar.
	<b>INLOOP</b>	
	<b>KUNSTEXPOSITIE</b>	Zie dinsdag
	<b>LABYRINT</b>	Zie dinsdag
19.00 - 20.30	<b>MEDITATIE-GROEP</b>	In een eeuwenoude omgeving tot jezelf komen in een begeleidde meditatie <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:famstaalduine@xs4all.nl">famstaalduine@xs4all.nl</a> tel.:0174 - 620340</i>

**Donderdag 1 oktober**

9.30 - 10.00	<b>BEWEGEN voor iedereen</b>	In of rond de kerk bewegen onder begeleiding <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl">jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl</a> /06 42258723</i>
10.30 - 12.30	<b>SCHILDER-CURSUS</b>	Met acryl schilderen op canvasdoek. Met Ada Troost; kosten: € 12,50 <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:adatroost@kabelfoon.net">adatroost@kabelfoon.net</a> /0174 620215</i>
12.30 - 13.30	<b>MIDDAG-PAUZEMUZIEK</b>	Mmv het Westlands Gitaarduo
14.00 - 16.00	<b>INLOOP</b>	
	<b>KUNSTEXPOSITIE</b>	Zie dinsdag
	<b>LABYRINT</b>	Zie dinsdag
19.00 - 20.30	<b>BLOEM-SCHIKKEN</b>	Korte cursus bloemschikken o.l.v. Marja Grootenboer, kosten: 15,- <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:info@natuuratelierwestland.nl">info@natuuratelierwestland.nl</a>; tel.: 06 42321321</i>
	<b>LABYRINT</b>	Zie dinsdag

**vrijdag 2 oktober**

9.30 - 10.00	<b>BEWEGEN voor de wat ouderen</b>	In of rond de kerk bewegen onder begeleiding <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl">jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl</a> /06 42258723</i>
10.30 - 12.30	<b>VERHALEN UIT HET WESTLAND VAN TOEN</b>	Mmv Ton Immerzeel (Westlands Museum), met liedjes van vroeger door Marijke Bol (zang) en Max Többen (gitaar) <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl">jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl</a> /06 42258723</i>
12.30 - 16.00	<b>PIANOSPEL</b>	Door Amir Sefidroo
	<b>INLOOP</b>	Zie dinsdag
	<b>KUNSTEXPOSITIE</b>	
	<b>KOFFIE-CEREMONIE</b>	Weet u hoe men in Ethiopië koffie zet? Kom kijken hoe Haimanot dat doet.
	<b>LABYRINT</b>	Zie dinsdag
19.30 - 20.30	<b>CONCERT</b>	Docenten van Muziekmeesters Westland

**Zaterdag 3 oktober**

9.30 - 10.00	<b>BEWEGEN yoga</b>	Yoga-oefeningen voor beginners <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl">jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl</a> /06 42258723</i>
10.30 - 12.00	<b>RONDLEIDING door de kerk &amp; BEZICHTIGING en uitleg orgels</b>	Rondleiding: Arnold Knoppert; uitleg orgels: Gerard Bal <i>Vooraf aanmelden: <a href="mailto:jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl">jvanrossem@vluchtelingenwerk.nl</a> /06 42258723</i>
	<b>INLOOP</b>	Zie dinsdag
	<b>KUNSTEXPOSITIE</b>	
	<b>LABYRINT</b>	Zie dinsdag
12.30 - 14.30	<b>INLOOP-CONCERT</b>	Leerlingen van Muziekmeesters Westland
14.00 - 16.00	<b>INLOOP</b>	
	<b>KUNSTEXPOSITIE</b>	Zie dinsdag
	<b>LABYRINT</b>	Zie dinsdag

## 's-Gravenzande



### KERKDIENTEN

#### Zondag 27 september – 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar  
Ouderling van dienst: Carla Hanemaaijer  
Organist: Barend van Wijngaarden

#### Zondag 4 oktober – 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar  
Ouderling van dienst: Nico Vreugdenhil  
Organist: Erna Brinkman. Muzikale medewerking door Rienke v.d. Endt, fluit. Koffiedrinken na de dienst

#### Zondag 11 oktober – 9.30 uur

Ds. D.C. Peters, Alphen a/d Rijn  
Ouderling van dienst: Greet Zwaanswijk  
Organist: Huib den Boer

### ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar,  
Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN  
's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com  
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat:  
Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.

Koster: John Prins, tel. 06-15023824,  
e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.  
Kerkomroep: Jaap van Helden,  
tel.0174-624738. Website:  
www.kerkomroep.nl.

Ledenadministratie: Greet  
Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6,  
2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174  
417658, e-mail:  
famzwaanswijk@outlook.com  
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174  
416023 of Wim de Jong, tel. 0174  
418620. Bij geen gehoor kunt u op  
zondagmorgen bellen naar het  
Uniecentrum, tel. 0174 417377.  
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v.  
Vereniging Evangelische Unie  
e-mail: Uniekerk181@gmail.com  
Website: www.pgsgravenzande.nl

### AGENDA

30 september: 19.30 uur - Bibliodrama in  
'de Brug' o.l.v. ds. Mark Verrips en ds.  
Martine Wassenaar.  
6 oktober: 19.45 uur – jaarvergadering  
'Vrije Ruimte'.  
7 oktober: 19.30 uur – Meet & Greet??  
Startavond.

13 oktober: 14.30 uur –  
Vrouwenvereniging.  
19 en 20 oktober: kleding-inzameling.  
4 november: 20.15 uur – Kring Uniekerk.

### UIT DE GEMEENTE

#### Jarigen van 80 jaar en ouder

30 sept. – mevr. C.J. van Geest-Valstar,  
Monsterseweg 58, 2691 JJ, 80 jaar.  
30 september – dhr. L. v.d. Berg,  
Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, 80 jaar.  
Namens de Uniekerk wensen we de  
jarigen een gezellige dag toe!

### GIFTEN

Ontvangen giften in augustus via de  
dominee € 20,- en € 50,- en in  
september via de dominee € 10,-.  
Ontvangen giften voor de bloemendienst  
via Marian v.d. Berg € 10,- en via  
Marianne Aalbrecht € 10,-.  
Hartelijk dank aan alle gevers!

### PASTORAAL TEAM VAN DE UNIEKERK KENT EEN VOORSPOEDIGE START

Op 17 september kwam o.l.v. ds Martine  
Wassenaar een negental  
gemeenteleden bij elkaar om te  
bespreken of en hoe de ouderen en  
zieken van onze gemeente bezocht  
kunnen worden.  
Er werd besloten dat de leden van 80  
jaar en ouder een vaste bezoeker  
krijgen, als ze dat wensen.  
Binnenkort kunt u dus een telefoontje  
verwachten en gebeld worden voor een  
bezoek. We hopen hiermee de  
onderlinge contacten te verbeteren en  
een weerspiegeling te kunnen zijn van  
de "Nabije".

### BIBLIODRAMA

Bibliodrama biedt de kans om  
spelenderwijs verhalen uit de bijbel  
eigen te maken. Het is een verfrissende,  
eigentijdse manier van omgaan met de  
bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng  
van de deelnemers centraal staat. We  
onderzoeken wat het bijbelverhaal ons  
te zeggen heeft en in ons spel  
verbeelden we dat. Het is niet de  
bedoeling om een toneelstuk op te  
voeren, maar om de verbeelding op dat  
moment, alleen met ons als deelnemers  
te laten spreken. Voor deze  
informatieavond hoeft u zich niet aan te  
melden. Wanneer u enthousiast  
geworden bent, kunt u zich opgeven om  
4 avonden met ons een bijbelverhaal te  
dramatiseren. De maximale  
groeps grootte is 12 deelnemers.

Op **30 september** om 19.30 uur in de  
Brug, gaan ds. Mark Verrips en ds.  
Martine Wassenaar u informeren over  
deze boeiende benadering van de bijbel.  
Data bibliodrama: 26 oktober, 3  
december, 28 januari en 25 februari  
Van 19.30-21.30 uur.  
Leiding: ds. Mark Verrips en ds. Martine  
Wassenaar

### MEET & GREET??

#### Startavond 7 oktober om 19.30 uur in de Uniezaal

Meet & Greet?? is een jongerenproject  
van de Protestantse Gemeente 's-  
Gravenzande en staat voor een bijbels  
persoon waarover vrijmoedig en actueel  
verteld wordt.

Net als in The Passion komt het verhaal  
nog meer tot leven door popsongs die  
live vertolkt worden door een nog samen  
te stellen band van musici en zangers en  
zangeressen.

Op woensdagavond 7 oktober om 19.30  
uur zal de initiatiefneemster ds. Martine  
Wassenaar alle jonge creatieve  
musici/zangers en zangeressen, over dit  
project informeren. Maar ook geluid- en  
lichttechnici, vertellers en jeugd, die het  
leuk vinden diep in een vertelling te  
duiken en bijv. mee te denken over de  
popsongs die daarbij horen zijn zeer  
welkom. Op 7 oktober wordt dan een  
keuze gemaakt voor een Bijbels figuur  
en wordt er een stappenplan opgezet  
om tot deze groot opgezette productie te  
komen.

Speeldata zijn waarschijnlijk  
vrijdagavond 23 april en zaterdagmiddag  
24 april in de Noorderkerk.

U kunt zich opgeven bij ds. Martine  
Wassenaar, telefoon:06-49704995;  
Email: domineeuniekerk@gmail.com.

### KLEDING INZAMELING

Na het niet doorgaan van de  
voorjaarsinzameling door corona, wordt  
het nu wel gehouden:

**Zaterdag 17 oktober** zijn wij aanwezig  
bij de Oude Kerk in Naaldwijk van 10.00  
tot 12.00 uur.

**Maandag 19 oktober** van 08.30 tot  
17.00 uur en **dinsdag 20 oktober** van  
08.30 tot 16.00 uur zijn wij aanwezig in  
het Uniecentrum.

Het Uniecentrum kunt u bereiken in de  
Sand Ambachtstraat 104 A bij het  
parkeerterrein van het Oude  
Gemeentehuis.

Wij willen weer graag kleding en ander  
huishoudelijk textiel inzamelen. De  
spullen gaan dan weer via stichting de  
Spoetnik in Vlaardingen naar de  
Oekraïne. De bevolking is nog steeds blij  
met alles wat wij daar naartoe brengen.  
Speciale aandacht blijft ook uitgaan naar  
kinderkleding tot maat 92, voor de  
stichting Baby Spullen van Mevr.  
Bakema.

Als u spullen komt brengen, staat de  
koffie klaar in het Uniecentrum. Alles  
met gepaste afstand. De kleding kan ook  
bij u worden opgehaald, dan bellen naar  
Nijs Maat, tel. 06-10853399.  
Bij voorbaat dank namens alle  
betrokkenen.

### KRING UNIEKERK

In het verleden bestond er een kring van  
volwassenen, meest ouders van  
kinderen, die 4-5 keer per jaar bij elkaar  
kwamen. Die kring wordt weer  
voortgezet. De datum is dit jaar **4  
november**, om 20.15 uur.

I.v.m. corona komen we niet bij een van de deelnemers thuis maar in de Uniezaal. Zo gauw het weer veilig kan, komen we weer bij iemand thuis. Het is een kring waar we artikelen bespreken of een thema, of een spel spelen. Onderlinge verbinding, ontmoeting en inspiratie is de motivatie. De kring kan nog uitgebreid worden. U kunt zich aanmelden bij: ds. Martine Wassenaar, tel. 0649704995 of per e-mail: domineeuniek@kirk@gmail.com.

## HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

### KERKDIENTEN

**Zondag, 27 september**, 10:00 uur, ds Gabi Franses

Zondag, 4 oktober, 10:00 uur, Maasdijk, ds Ellen Verheul,

**Zondag, 11 oktober**, 10:00 uur, ds Nel Verburg

Zondag, 18 oktober, 10:00 uur, avondmaal Maasdijk, ds Dick Peters

### ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H. de Rijke-Schoordijk

Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email: [vvphonselersdijk@outlook.com](mailto:vvphonselersdijk@outlook.com)

Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.

VVP Honselersdijk.

Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

### VERJAARDAGEN

Op 1 oktober, dhr. J.J. Bauman, 80 jaar.

Op 3 okt., dhr. H. van Renesse, 56 jaar  
Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

### VAN DE VOORGANGER

We worden coronamoe. Het duurt te lang en de onzekerheid over wanneer dat vaccin beschikbaar komt draagt daaraan bij. Ook de lontjes worden korter. Een deel van de mensen zet zich af tegen de politieke leiders die hen onwelgevallige beslissingen nemen om het virus te bestrijden. Soms ontaardt het in scheldpartijen, beledigingen en bedreigingen. Een Belgische minister nam recent ontslag omdat het hem begon op te breken. Hij werkte zich een slag in de rondte maar de bedreigingen werden dermate persoonlijk dat hij de prijs te hoog begon te vinden en daarom afhaakte.

Onlangs ervoeren mijn vrouw en ik ook een vorm van agressie. We stonden in de rij voor een broodjeszaak waar we normaal wel eens binnen een broodje nuttigden. Vanwege de corona konden alleen broodjes worden afgehaald en meegenomen en eventueel buiten opgegeten worden. De eigenaar van de zaak had keurig de anderhalve meter afstand geregeld met aanduidingen op de vloer. Achter ons stond een jonge vrouw bezig op een mobiele telefoon. Ze stond praktisch in onze nek te hijgen waardoor we vriendelijk vroegen of ze wat afstand wilde houden. Ze keek ons alleen maar met een vernietigende blik aan en reageerde niet. Toen we in de rij doorschoven schoof ze mee en nog steeds op minder dan een anderhalve meter afstand.

Opnieuw vroegen we of ze wat afstand wilde houden. Tot onze verwondering of liever gezegd verbijstering antwoordde ze met: Ik heb een verschrikkelijke zin om heel erg te hoesten, ik ben er helemaal klaar mee! Op zo'n moment een discussie beginnen leek zinloos dus hielden we wijselijk onze mond. Toen we later buiten ons broodje nuttigden zagen we haar de winkel uit komen en liep ze naar een oudere mevrouw in een rolstoel. Ze duwde de rolstoel terwijl de oude dame de boodschappen op haar schoot hield. Was het haar grootmoeder of een oudere buurvrouw of iemand waar ze zorg aan verleende? We zullen het nooit weten. Maar hoe dan ook ging het om een kwetsbare oudere en een jonge vrouw. Wat bezield haar om zo te reageren? Die toenemende agressie en verruwing in de omgang is iets wat zorgen baart. Behalve het coronavirus zouden we dat ook moeten proberen in te dammen. Hoe is nog behoorlijk lastig. Maar in ieder geval zouden wij ons niet moeten laten verleiden, hoe hoog het virus ons ook soms kan zitten, niet de fatsoenlijke en algemeen aanvaarde omgangsvormen in acht te nemen. Weliswaar is er niks nieuws onder de zon. Agressie is van alle tijden. Niet voor niks vinden we in de Spreuken van Salomo allerlei raadgevingen hoe met mensen om te gaan. Onbewust hebben we Spreuken 29:9 opgevolgd als reactie op die provocerende jonge vrouw: *Wijze mensen moeten niet met dwaze mensen in discussie gaan, want die zullen alleen maar schreeuwen en dom lachen (Bijbel in Gewone Taal).*

Dick Peters

### GESPRESKRING

#### Donderdag 1 oktober

Met inachtneming van de corona - afstandsregels hopen we donderdag 1 oktober weer bijeen te komen om van 10:00 tot 12:00 uur met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. Zoals gebruikelijk starten we met het luisteren naar meegebrachte muziek. Wie iets op CD heeft dat hij of zij graag wil delen neem het mee. Het

was de eerste keer wel even wennen om zo ver uit elkaar te zitten in de kerkzaal. We proberen met een andere opstelling die anderhalve meter te handhaven maar toch iets dichterbij elkaar te zitten.

## Maasdijk



Maasdijk 40

### KERKDIENTEN

#### Zondag 27 september

HONSELERSDIJK

10.00 uur ds. G. Franses

#### Zondag 4 oktober MAASDIJK

10.00 uur ds. E. Verheul

#### Zondag 11 oktober HONSELERSDIJK

10.00 uur ds. N. Verburg

### ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, [dickcpeters@gmail.com](mailto:dickcpeters@gmail.com).

Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, [arie@concordiamaasdijk.nl](mailto:arie@concordiamaasdijk.nl).  
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, [gerard@concordiamaasdijk.nl](mailto:gerard@concordiamaasdijk.nl).

Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, [truus@concordiamaasdijk.nl](mailto:truus@concordiamaasdijk.nl).  
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

### AGENDA

28 september Gesprekskring, 19.30 uur

### UIT DE GEMEENTE

#### Verjaardagen

Op 30 sept. wordt mevr. A. Schrier-Woortman, Drogerij 97, 2635 GN Den Hoorn, 76 jaar. Hartelijk Gefeliciteerd.

#### Verhuisd

Mevrouw Annemarie Middelbeek-Beekhuizen is van Maasdijk verhuisd naar Ridderkerk. Samen met haar vriend begint ze aan een nieuwe fase in haar leven. Ze blijft lid van de VVP Maasdijk en hoopt ook nu en dan naar de diensten in Concordia te komen. We wensen haar alle goeds en geluk in de toekomst.

### VAN DE VOORGANGER

Het is bijna onvermijdelijk om niet over het coronavirus te schrijven. Het toenemende aantal besmettingen blijft zorgen baren. We hopen natuurlijk vurig dat er geen tweede golf komt die tot meer isolatie zal leiden. Van degenen die ik sprak over hun gedwongen

thuiszitten hoorde ik opvallend veel dat ze meer boeken lezen dan gewoonlijk. Ik heb zelf ook meer gelezen dan voor de coronacrisis.

Over boeken lezen gesproken: recent werd de uitslag bekend van een onderzoekje dat deze zomer vanuit liberaal christendom werd gehouden. De vraag was welke boeken in het DNA van theologen behoorde te zitten om in deze tijd adequaat hun rol te kunnen vervullen, waar ze ook werkzaam zijn in kerk of samenleving. Aan theologen werd gevraagd hun persoonlijke top 5 met beste boeken uit de theologie, filosofie en spiritualiteit in te sturen. Het resulteerde in een top 10 van klassiekers die je gelezen zou moeten hebben. Gelukkig zag ik dat ik er zeker 7 van de 10 ooit had gelezen en in de boekenkast heb staan. Natuurlijk zijn de opgegeven titels vooral van liberale, vrijzinnige theologen afkomstig en daarmee dragen ze natuurlijk een stempel. Maar, zeggen de initiatiefnemers, het zijn ook must reads voor de breedte van de kerk. Nou geloof ik niet dat collega's die bijvoorbeeld maar twee boeken van die lijst hebben gelezen nou ineens moeten gaan twijfelen of ze wel adequaat functioneren! Maar laat ik jullie gewoon een keer deelgenoot maken van het boek dat ik momenteel aan het lezen ben en dat ik eenieder kan aanbevelen. Het is een boek van Jan Brokken getiteld 'De rechtvaardigen'. Een dikke pil over een Nederlandse consul die duizenden joden reddde. Een knap geschreven diep menselijk verhaal. Brokken heeft meer dan 30 boeken op zijn naam staan. Goed en kwaad vormen het overkoepelend thema in zijn rijke oeuvre. De bron van zijn schrijverschap voert terug naar de geloofsstrijd in het dorp Rhoon waar zijn vader een vrijzinnige dominee tussen bonders en evangelisten was. In zijn boek de 'Kleine waanzin' beschrijft hij de geloofsstrijd die er woedde en de niet voor te stellen wijze waarop de verschillende groepen kerkleden met elkaar omgingen. Hij is indertijd letterlijk uit dat dreigende geloofsklimaat gevlucht. Boeken van Brokken komen natuurlijk niet voor in de lijst van must reads voor theologen. Maar ik kan ze iedereen aanbevelen.

Dick Peters

## GESPRESKRING

### Maandag 28 september

We hervatten zoals het er nu naar uitziet de gesprekskring weer op de laatste maandag van de maand. Met inachtname van de huidige voorschriften met betrekking tot het voorkomen van besmetting met het coronavirus moet het lukken om van 19:30 tot 21:30 uur met elkaar te delen wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. De kring kan nog uitgebreid worden met nieuwe deelnemers. Welkom op maandagavond 28 september.

## CONCORDIA MAASDIJK JEUGD

We hadden het al aangekondigd; ons jaarlijkse Busuitje deze keer naar Archeon. Tot op heden gaat dit door! (Uiteraard kan dit helaas altijd weer wijzigen als het RIVM de richtlijnen aanscherpt maar daar gaan we vooralsnog niet van uit!) In de herfstvakantie gaan wij met de (basisschool)kinderen een bezoek brengen aan Archeon. Dit op **woensdag 21 oktober**. Deze superleuke en educatieve dag is mogelijk gemaakt door het Margreet van Wermes Kerkenfonds. Heb je zin om mee te gaan? Geef je snel op via [Jeugd@concordiamaasdijk.nl](mailto:Jeugd@concordiamaasdijk.nl). De eigen bijdrage voor dit uitje is slechts € 5,-. We verzamelen vanaf 8:45 uur bij Concordia en de bus zal 9.00 uur vertrekken. Circa 15.00 uur komen wij weer terug in Maasdijk. Neem zelf alleen iets te drinken en je lunch mee. Voor volwassenen die denken: Leuk! ...We hebben nog plek voor een aantal vrijwilligers/begeleiders. Voor vragen of info, mail of bel gerust. 06 533 13 971 of [silvia@concordiamaasdijk.nl](mailto:silvia@concordiamaasdijk.nl).

## RAD VAN AVONTUUR 2020

Vanwege de beperkingen die het corona-virus ons oplegt, is in samenspraak met het bestuur en de commissies besloten om dit jaar geen Rad van Avontuur-avond te houden. In plaats hiervan zal er een grote verloting georganiseerd worden. Er is al een prachtig prijzenpakket samengesteld, met een heel aantrekkelijke hoofdprijs.

Namens allen, Marius.

## Colofon

### Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem  
e-mail: [vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl](mailto:vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl)

**Productieteam:** Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

### Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

[vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl](mailto:vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl)

**Kopij voor het kerkblad nr 13 van 15 oktober dient uiterlijk 10 oktober ingeleverd te worden.**  
**Nr. 14 verschijnt 5 november.**

## UITVAARTVERZORGING

### W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:  
Begravenissen - Crematies  
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47  
2675 XW Honselersdijk  
Telefoon (0174) 62 20 22

**VOOR HET GEHELE WESTLAND**

## POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't  
met minder doen

Langestraat 96  
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44



**boksman**  
bouwbedrijf  
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b  
2671 CL Naaldwijk  
Telefoon 0174 - 624800/624265  
Telefax 0174 - 630914



## HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw  
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande  
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

## Van der Eijk uitvaartverzorging

Dag en nacht  
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946  
[www.eijk-uitvaartverzorging.nl](http://www.eijk-uitvaartverzorging.nl)



M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan  
**80** jaar  
glanzend  
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E [info@kaaijschilders.nl](mailto:info@kaaijschilders.nl)  
I [www.kaaijschilders.nl](http://www.kaaijschilders.nl)  
T (0174) 41 31 98  
M (0)6 54 68 20 62  
F (0174) 41 91 21

**ONDERHOUD  
NL  
GARANTIE**

Kerkstraat 27  
2671 HC Naaldwijk



**GST**  
van Paassen  
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande  
Tel: 0174-446000  
E-mail: [info@gstvanpaassen.nl](mailto:info@gstvanpaassen.nl) / [www.gstvanpaassen.nl](http://www.gstvanpaassen.nl)



**WPS**  
WE PROVE SOLUTIONS



**Slimme logistieke oplossingen**  
[www.wps.eu](http://www.wps.eu)



**HOFMAN**

Duurzame bouwconcepten  
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk  
T 0174 524000 F 0174 524001  
[info@hofmanbouwgroep.nl](mailto:info@hofmanbouwgroep.nl)  
[www.hofmanbouwgroep.nl](http://www.hofmanbouwgroep.nl)

**BOUWGROEP**



**Kuyvenhoven**  
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370  
[www.kuyvenhoven.nl](http://www.kuyvenhoven.nl)

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties  
Beveiliging  
Elektra

**TPG Post**  
Port betaald  
Port payé  
Pays-Bas