



Babyboomer rupsje nooit genoeg?

Dit was de titel van een column die Wim Jansen (1950) emeritus predikant van onder andere Vrijzinnig Delft recent schreef in een Nieuwsbrief van de Vereniging van Vrijzinnige Protestant Nederland. Hij pleit hierin voor het vrijwillig afstaan door 70-plussers van een bed op de IC als er een keuze gemaakt zou moeten worden.

Volgens het nieuwe draaiboek van de artsorganisaties mag leeftijd een rol spelen in geval van een 'zwart scenario' op de IC. Jansen roept zijn generatiegenoten op om zelf vrijwillig af te zien van opname ten behoeve van een jongere als zich zo'n dilemma zou voordoen. Het zou niet nodig moeten zijn dat het via protocollen wordt geregeld maar de 70-plussers zouden zelf het fatsoen moeten hebben om ruimte te maken, aldus Jansen. Het heeft volgens hem nog een bijkomend voordeel, want door het heft in eigen hand te nemen en vrijwillig af te zien van ons recht op IC verlossen we onszelf ook van die aangeprate kwetsbaarheid en slachtofferrol.

Jansen beseft overigens dat meningen betrekkelijk kunnen zijn en dat elke mening een andere kant heeft. Hij claimt ook geen gelijk maar acht het niettemin noodzakelijk vanuit zijn positie als oudere deze stem te vertolken. Ik weet niet of ikzelf, ook 70-plusser zijnde, zonder meer vrijwillig een ander zou laten voorgaan alleen omdat hij of zij jonger is. Natuurlijk hoop ik dat het dilemma zich niet zal voordoen maar is het een goede zaak er op zijn minst over na te denken en standpunten met elkaar te delen. Waar ik moeite mee heb is dat hij je bijna een schuldgevoel aanpraat als je er anders over zou denken want het zou vast ook *de keuze van Jezus* zijn geweest! Nu heeft Jansen nog een argument om in te stemmen met het leeftijdscriterium! Dat is zijn en in mijn ogen nogal eenzijdige kijk op de generatie naoorlogse babyboomers.

Volgens hem heeft deze generatie het meest geprofiteerd van de welvaart die hoofdzakelijk door een oudere generatie is opgebouwd. Een flink deel beschikt over riant pensioenen met genoeg geld over om drie keer per jaar een vliegreis te ondernemen. We hebben het sinds de jaren 70 flink laten afweten wat het milieu betreft. Onze welvaart was ons heilig.

Deze generatie heeft zo veel tijd en kansen gehad en zich volgevreten aan het goede leven en zou dan ook nog claimen evenveel recht te hebben op een IC plek als de vele jongeren die toch al aan een korter eindje trekken. *Hoezo Rupsje nooit genoeg?* Veel mensen lijken het genieten voor zich uit te schuiven tot na de pensionering om er dan alsnog van alles uit te halen. Beetje laat, vindt Jansen. Voor hem is de laatste levensfase juist genieten van het levenseinde en toekomen aan verdieping van je leven, oefenen in loslaten en met liefde een stapje terug doen ten gunste van de generatie na jou. Dat is geen offer, dat is genade, is hij van mening.

In zijn analyse gooit hij m.i. alle babyboomers te makkelijk op één hoop. Ik ken vele generatiegenoten die helemaal geen kansen hebben gehad en zich zelfs nu niet één vliegreis per jaar kunnen veroorloven om maar wat te noemen. Die een leven lang hard hebben moeten werken om een gezin draaiende te houden en geen kans hebben gekregen een hogere opleiding te volgen en niet vrij waren voor een mooi beroep als dominee te kiezen. Ik heb in het bedrijfsleven velen niet gezond de pensioengerechtigde leeftijd zien halen en waarvan je niet zomaar kan zeggen 'eigen schuld, dikke bult' om wat anders te noemen. Allemaal mensen die hoopten met degenen die hen lief zijn nog een aantal jaren van het leven te genieten en daarbij (nog) niet zo bezig zijn met het oog krijgen voor het heilige wat Jansen zo aanspreekt. Jansen schrijft ook niets over de betekenisvolle rol die je als oudere bijvoorbeeld kan hebben voor je dierbaren, je partner, je kinderen, kleinkinderen en vrienden en die elkaar nog niet willen loslaten. Zo zou ik meer aspecten kunnen noemen.

Ik heb veel respect en waardering voor collega Jansen dat hij dit onderwerp ter sprake brengt. Ik hoop dat het aanleiding mag zijn voor het delen van persoonlijke gedachten hierover zonder (voor)oordeel. Het gaat tenminste ergens over, te weten over leven en dood. Goed natuurlijk om daar op zijn tijd bij stil te staan. Ondertussen hoop ik wel dat iedereen kans ziet van een mooie zomer te genieten en dat het coronavirus aan u voorbijgaat.

Ds. Dick Peters

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van *Vrije Ruimte* een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen.

Na een lange tussenpose volgt er nu weer een overzicht van belangrijke momenten uit het kerkblad "Ons Kringorgaan" over de periode 1986 tot en met 1990.

Naaldwijk

23 januari 1986 viert de vrouwenvereniging haar 35-jarig bestaan. Op deze feestelijke bijeenkomst worden de leden verrast door de plaatselijke afdeling van de VVH. In dit jaar wordt de Hoofdelijke Omslag van de kerkbijdragen omgezet naar een Vrijwillige bijdrage. Begin 1987 blijkt dat de Vrijwillige bijdrage goed is bevallen want de opbrengst is belangrijk hoger dan voorgaande jaren. Na afloop van de kerkdienst van 1 maart deelt ds. Scheper mee dat hij, 13 ½ jaar na zijn emeritaat, in het vervolg geen kerkdiensten gaat leiden. Tijdens de startdienst van 13 september wordt stil gestaan bij het 25-jarig ambtsjubileum als predikant van ds. De Vos. December 1987 wordt de "Stichting Vrienden Pijletuinshof" opgericht. 13 september 1988 heeft de diaken Mw. Nowee voor de Avondmaalviering in de Naaldhorst een door de drie Naaldwijse kerken aangekocht zilveren Avondmaalsstel te leen aangeboden. Tijdens de Paasviering in 1989 wordt voor de eerste keer de Paaskaars in gebruik genomen. In september neemt koster Klop afscheid en wordt opgevolgd door de Hr. Van Druten. In oktober wordt tijdens en na de kerkdienst het 100-jarig bestaan van de zondagschool herdacht. Vele "oud"-leerlingen waren aanwezig. Ook de vroegere predikant, ds. Mentzel behoorde tot de aanwezigen. De oprichter was ds. B W Colenbrander.

100 JAAR ZONDAGSSCHOOL

Wat was het een grandioos feest 8 oktober jl. Zoveel enthousiaste mensen bij elkaar! Dominees, leiding en leerlingen, iederéén vond elkaar weer. Er is veel veranderd in een eeuw zondagschoolwerk, maar één ding is hetzelfde gebleven: de inspiratie vanuit de bijbelverhalen en de wetenschap dat deze verhalen verder moeten gaan, dat ze handen en voeten krijgen in ons dagelijks leven.

Graag willen we iederéén bedanken, die op welke wijze dan ook ons hebben geholpen bij de voorbereidingen en tijdens dit eeuwfeest. Verder bedanken we alle aanwezigen, die met elkaar de feest sfeer hebben „gemaakt". Fijn was de belangstelling van de kerkelijke colleges en van de N.V.V.Z.

Honselersdijk

Op 2 februari 1986 wordt tijdens een feestelijke kerkdienst herdacht dat het kerkkoor 35 jaar terug werd opgericht. De dienst wordt geleid door de medeoprichter ds. G J de Gram uit Deventer. 10 mei 1986 wordt een nieuw orgel in gebruik genomen. De orgelbouwer, J. de Bruin uit Kampen, vertelt over de bouw en Gerard Bal speelt als eerste het orgel. Een mooie aanwinst voor de VVH Honselersdijk.

De organiste van de VVH Honselersdijk, Magdalena Prins, is in 1988 al 30 jaar verbonden aan de Vereniging. Tijdens de kerkdienst van 15 mei wordt aandacht besteedt aan dit jubileum. Pasen 1990 wordt in Honselersdijk voor het eerst de Paaskaars in gebruik genomen.

Maasdijk

Zondag 27 april 1986 is er in Concordia een concert ter gelegenheid van 25 jaar werkzaamheden van Vicaris Lubbers voor het Kinderdorp in Bad-Orb. Veel muziek en een inleiding van ds. Hackel uit Duitsland. In het oktobernummer van ons kerkblad meldt G. Bruggeling dat de renovatie van de kerkzaal en de vloer in de gang voorspoedig verloopt. Het wordt een keurig geheel. Tijdens de kerkdienst van 15 november 1987 werd herdacht dat het gebouw "Concordia" (Eendracht) 60 jaar geleden (op 16 november 1927) werd ingewijd tijdens een dienst geleid door ds. Junod uit 's-Gravenzande. Vanaf juni 1988 zijn er wandtegels te koop van het gebouw "Concordia". De verzamelplaats voor oud papier komt te vervallen door verhuizing van de familie Sonneveld. Vanaf juli staat er nu een papiercontainer op het terrein van Concordia. Augustus 1989 is het dak van de Zonnehoeck vernieuwd en de voorzijde van het kerkgebouw geschilderd.

's-Gravenzande

13 mei 1986 wordt door de Evangelische Unie de intentieverklaring van "Samen op Weg" getekend, met de gereformeerde en Hervormde Centrale kerkenraad in 's-Gravenzande. In september 1986 viert Gerrit de Lijster zijn 12 ½ jarig jubileum als organist van de Evangelische Unie. Hij is dan ook 25 jaar gehuwd. In het



kerkblad van 27 mei 1987 wordt gemeld dat het kostersechtpaar Van Gernerden-Kramer hun werkzaamheden gaan beëindigen. Met ingang van 1 september hoopt hun opvolger, A.J. Ket zijn werk als koster te gaan aanvangen. 30 augustus neemt ds. C. Groot afscheid van de Evangelische Unie. Al snel daarna neemt ds. H. Buning uit Deventer het op hem uitgebrachte beroep naar 's-Gravenzande aan. Met zijn komst wordt

de oude pastorie verkocht. Op 6 maart 1988 wordt ds. Buning bevestigd door zijn voorganger ds. C. Groot. Na een tijdelijke bewoning aan de Monsterseweg kon het gezin Buning op 28 juni hun intrek nemen in de nieuwe pastorie aan de Flothuisstraat 18. Tijdens de doopdienst van 7 mei 1989 wordt een nieuw doopvont in gebruik genomen. De maker is dhr. Immerzeel. Tijdens de Paasdienst in 1990 werd

gezongen door het nieuw opgerichte zangkoor. Ook wordt dit jaar aangevangen met het hoognodige onderhoud van het kerkgebouw. 9 december is de vernieuwde kerkruijme weer in gebruik genomen.

Hoek van Holland

Na een onderbreking van een aantal jaren is er weer een kort verslag van de VVH Hoek van Holland opgenomen in het kerkblad. De VVH is nog actief en heeft 25 leden. Zij komen op geregelde tijden bijeen en bezoeken ook gezamenlijk kerkdiensten in de omgeving.

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 0629040029. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl Het is noodzakelijk om u aan te melden voor het bezoek van de Kerkdiensten, doet u dit alstublieft vooraf, en liefst voor vrijdag 12:00 uur: Via e-mail naar: aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl; Telefonisch via Arie van Spronsen: 06-24622335; of via Caroline Koenen: 06-10541301.

Zondag 16 augustus

10.00 uur, ds Sietske van der Hoek, Amstelveen

Zondag 23 augustus

10.00 uur, ds Niek Smit, Oegstgeest

Zondag 30 augustus

10.00 uur, ds Eibert Kok, Naaldwijk

Kerkdiensten Ontmoetingskerk (Pgn)

Reserveren is noodzakelijk!

Zondag 16 augustus

9.30 uur, ds Carel v.d. Meij

Zondag 23 augustus

9.30 uur, ds Eibert Kok, Heilig

Avondmaal

Zondag 30 augustus

9.30 uur, ds Marjan de Vries

ADRESSEN

Predikant: vacant. A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96. diaconie@oudekerk-naaldwijk.nl

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl).

Verjaardagen

Op 20-aug: Mevr. A. van Vliet - de Wit Verdipark 15 2671GZ Naaldwijk 80 jaar:21-aug: Mevr. J.J. Bool - van Geest Duindistel 9 2673BM Naaldwijk 87 jaar:21-aug: Dhr. A.C. Knoppert De Schie 20 2673BJ Naaldwijk 79 jaar: 1-sep: Mevr. A. Moor - Onderdelinden Verburchlaan 2 2671CP Naaldwijk 89 jaar:2-sep: Mevr. J.M. Brouwer - Gaiser Verhagenplein 26 2671HS Naaldwijk 84 jaar:6-sep: Dhr. L.N. van den Hooven Arie Tukstraat 2 2684XM Ter Heijde, 82 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Huwelijksjubileum

Op 5 september zijn dhr. en mevr. Olsthoorn – van Antwerpen Ravellaan 8, 2671 VT Naaldwijk 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

VANUIT DE KERKENRAAD

Inmiddels hebben we de eerste zes kerkdiensten gehouden volgens de nieuwe afspraken. Het is voor iedereen even wennen, maar het werkt en we zijn blij dat veel mensen de gang naar de kerk weer hebben gevonden. Het blijft wel noodzakelijk om ons allemaal aan

de regels te houden, dat is natuurlijk voor uw eigen gezondheid, en die van de andere kerkbezoekers. Dus vooraf aanmelden, bij binnenkomt uw handen ontsmetten, 1,5 meter afstand houden, en vooral: thuisblijven als u ziekteverschijnselen heeft, of iemand in huis koorts heeft. Samen zorgen we er zo voor dat we het virus onder controle krijgen.

Het blijft ook nog wel even zoeken naar invulling voor bepaalde zaken die gemist worden: avondmaal, koffiedrinken, grotere bijeenkomsten: we zullen het nog even moeten missen totdat we daar een goede oplossing voor hebben gevonden. Wel wordt er druk gewerkt aan onze startzondag: daarover meer verderop in deze *Vrije Ruimte* Fijn is dat inmiddels Ds. Sietske van der Hoek kon voorgaan in de dienst in onze eigen kerk, zodat velen haar nu persoonlijk hebben kunnen meemaken. In augustus gaan zowel Sietske van der Hoek als onze oud-predikant Niek Smit voor in de diensten, we hopen u ook daar weer te ontmoeten!

Erik Knoppert

VAN DE DIACONIE

Inzage jaarrekening Diaconie 2019

De jaarrekening van de Diaconie 2019 ligt ter inzage op 18 augustus as. van 10.00 tot 11.00 uur in de Herberg.

Dirk Beijer

GIFTEN

Voor het College van kerkrentmeesters via de bank vanwege gemiste collecte € 10,00. Hartelijk dank hiervoor.

Nogmaals

Onderstaande giften stonden de vorige keer per abuis onder 's Gravenzande vermeld. Ze hadden natuurlijk onder Naaldwijk gemoeten, vandaar nogmaals: Voor het College van Kerkrentmeesters via mevr. A. van Hoeven € 15,-, € 10,- en € 10,-. Via de bank voor gemiste collecten € 10,-. Hartelijk dank voor deze giften.

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING Zomerkring

Ook deze zomer worden er weer vier ochtenden in de Oude Kerk georganiseerd onder het motto: Zomerkring. Want niet iedereen is op vakantie. De bijeenkomsten beginnen steeds om 10.30 uur. Iedereen is van harte welkom. Aanmelding van tevoren is wel noodzakelijk. Dat kan bij de dominee die de leiding heeft van de morgen. De laatste vindt plaats op **woensdag 26 augustus** en wordt geleid door ds Sietske van der Hoek. Voor Sietske gemeentepredikant werd in Naaldwijk, was ze 18 jaar geestelijk verzorger in de ouderenzorg. Wat maakt dat voor verschil? Allereerst heb je daar te maken met mensen van veel diverser pluimage dan in de doorsnee gemeente. Mensen uit allerlei geloofsrichtingen en dan ook nog mensen zonder kerk. Je bent echt een beetje een vliegende keep. Ze vertelt deze morgen graag over die tijd, over de verschillen en de overeenkomsten. Welkom! Aanmelding bij de dominee:

sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl (tel. 06 23741921).

OPEN KERK EN EXPOSITIE

In de week van **25 t/m 29 augustus** is de Oude Kerk voor bezichtiging opengesteld voor het publiek. Net als voorgaande jaren is er ook nu weer een expositie te bewonderen in het koor van de kerk. De expositie geeft uitvoerig inzicht over het nieuw uit te geven boek "*Het Geheim van de Koningsbrieven*". Dit boek is geschreven door de organisator van de expositie, Kees Veenman. Het verhaal speelt rond 1345 en voert ons door het graafschap Holland, beginnend rond de Abdij van Egmond en eindigt in en om de Oude Kerk van Naaldwijk. Een fictief verhaal, maar in een historisch feitelijk en gedetailleerd veertiende-eeuws decor. De expositie geeft via tekst en beeld een uitvoerig inzicht over het verloop van het verhaal van de twee hoofdpersonen Tibbe en Maran en de Naaldwijkse tijdgenoten. In de komende tijd wordt u nader geïnformeerd via de plaatselijke pers. Een bezoek is beslist de moeite waard. De kerk is dagelijks geopend van dinsdag 25 t/m zaterdag 29 augustus van 10.00 – 16.00 en van 19.00 - 21.00 uur. De expositie is gesloten op woensdagmorgen en vrijdagmiddag.

Arnold Knoppert,
archivaris Oude Kerk

STARTZONDAG

13 september; "Een Goed Leven" - bloeien in Gods licht

Graag nodigen wij u en jullie uit om naar de Startzondag te komen op **zondag 13 september**.

De inloop is om 10.00 uur met koffie/thee en wat lekkers. Om 10.30 uur zal de kerkdienst beginnen, rondom het thema 'Een Goed Leven'. Na de dienst is er nog een kopje koffie/thee, daarna zijn er diverse activiteiten.

De activiteiten zullen dit jaar **allemaal in/rondom ons kerkgebouw plaatsvinden**. We houden ons daarbij uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM. Tijdens de koffie wordt alles toegelicht en kan iedereen een voorkeur aangeven voor 1 of 2 activiteiten. De activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk en beginnen om 12.00 uur.

Als afsluiting willen we graag met elkaar lunchen van 13.30 tot 15.00 uur. De lunch zal bestaan uit broodjes ham of kaas en soep. Graag bij de aanmelding doorgeven of er (di)etwensen zijn. Hou er rekening mee dat de lunch later is dan de meesten thuis gewend zijn.

Graag vóór 6 september aanmelden via aanmelden@oudekerk-naaldwijk.nl. Of telefonisch via Mattanja Knoppert 06 460 860 80.

We hopen jullie op 13 september te zien.

Sietske, Marianne, Annemarie,
Janneke en Mattanja

CURIOSAMARKT

Onlangs is de commissie van de Curiosamarkt bijeen geweest om te bespreken of er een mogelijkheid is om de Curiosamarkt door te laten gaan. En helaas zien we, op dit moment, geen mogelijkheid om dat op de normale manier doorgang te laten vinden in september. Het

enthousiasme is er echter niet minder om, dus we zijn op zoek naar andere manieren of momenten om hier invulling aan te geven (bijvoorbeeld in het voorjaar, als – hopelijk – de situatie zich ook wat heeft verbeterd). Maar in elk geval dus niet in het laatste weekend van september een grote Curiosamarkt.

Wel gaat de loterij in het najaar door. Hiervoor vragen we extra uw aandacht, want door het wegvallen van de Bloementoonstelling zijn we op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze loten aan de man te brengen. Daarom om te beginnen een oproep aan al onze gemeenteleden – wilt u zelf loten hebben? En wilt u wellicht ook in uw omgeving wat loten aan de man brengen? Dat wordt zeker gewaardeerd.

De loten zijn inmiddels beschikbaar en kunnen worden besteld bij Jolijn vd Ende (06 47952683) of Arie van Spronsen (06 24622335). De loten kosten zoals elk jaar 1,50 per stuk, en de opbrengst hiervan is dit jaar extra hard nodig met het wegvallen van veel verhuuractiviteiten en de curiosamarkt zelf. We hopen erop dat velen gehoor geven aan deze oproep!

Commissie Curiosamarkt

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Zondag 16 augustus – 9.30 uur

Ds. Martine Wassenaar
Ouderling van dienst: Nico Vreugdenhil
Organist: Erna Brinkman
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 23 augustus - 9.30 uur

Dhr. P. Stegenga, Veenendaal
Ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
Organist: Cor v.d. Meer

Zondag 30 augustus – 9.30 uur

Ds. B. Schoone, Poeldijk
Ouderling van dienst: Greet Zwaanswijk
Organist: Maarten den Heijer
Koffiedrinken na de dienst

ADRESSEN

Predikant: Ds. Martine Wassenaar,
Sand-Ambachtstraat 140c, 2691 BN 's-Gravenzande, tel. 06-49704995, e-mail: domineeuniekerk@gmail.com
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's-Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel. 0174-624738. Website: www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-

Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
website: www.pgsgravenzande.nl

BIJ DE KERKDIENTEN

Op 2 augustus hebben we als gemeente weer voor het eerst sinds maanden koffie gedronken na de dienst. Dit is goed bevallen en we gaan weer de 'traditie' voortzetten om na kerkdienst op de 1^e, 3^e en evt. 5^e zondag van de maand koffie te drinken met de kerkgangers.

AGENDA

25 augustus: 19.30 uur - kerkenraadsvergadering
2 september: 19.30 uur - vergadering Interieurcommissie
6 oktober: 19.45 uur - jaarvergadering Vrije Ruimte

IN MEMORIAM

Mw. Johanna van den Bos – Langenberg

Op 96-jarige leeftijd is, na een val, op 15 juli overleden mw. Van den Bos-Langenberg.

Op 21 juli is zij op Beukenhage bij haar man Wim (die een half jaar voor haar was overleden) door dominee Martine Wassenaar begraven. Met Wim had ze meer dan 70 jaar een gelukkig huwelijk. Mw. Van den Bos is de moeder en schoonmoeder van Corrie en Dick Burger en Adriaan en Yvonne van den Bos. De kinderen herinneren hun moeder als liefdevol en bescheiden. De kleinkinderen als een lieve oma. Als 16-jarig meisje was op de eerste dag van de oorlog haar vader doodgeschoten door de Duitsers. Dit heeft haar leven getekend. Door de evacuatie van haar moeder, stond ze er in de oorlog alleen voor.

Lang geleden heeft An een houten bordje opgehangen in haar huis, gekregen bij haar trouwen in 1947. Daar stond de tekst op die boven de rouwkaart staat: Een in liefde tot den Heiland. Niet direct een tekst uit de bijbel, maar de schriftlezing en overweging is wel geïnspireerd door deze tekst die haar hele leven met haar mee ging. In Colossenzen 3:5-17 spreekt Paulus over de liefdesband/gordel waarin we ons moeten kleden om een te zijn met elkaar en met Christus. We vertrouwen erop dat zij nu een is met Christus en verbonden blijft in liefdevolle herinneringen met haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ds. Martine Wassenaar

IN MEMORIAM

Op 21 juli 2020 is **Abraham van Staalduinen** overleden. Zijn vrouw Francien van Staalduinen-Boon overleed ruim 6 maanden voor hem. Zes dagen voor zijn overlijden is hij 100 jaar geworden.

Bram was het middelste kind in een gezin van 11 kinderen. Hij groeide op op een boerderij onderaan de Maasdijk net voor de Heenweg. Zoals toen gebruikelijk was, hielp hij al op jonge leeftijd mee op de boerderij. Koeien melken, hooien, en met paard en wagen ging hij naar het dorp om meel te brengen bij bakker Boon. Zo heeft hij zijn vrouw leren kennen.

In februari 1960 gingen Bram en Francien in hun bungalow wonen op Maasdijk 50. Inmiddels waren er twee dochters geboren: Janny en Mieke. Alhoewel Bram graag boer had willen worden, kwam dat er niet van. Hij werd tuinder in hart en nieren. Nadat er aanvankelijk groenten geteeld werden onder plat glas, werden er met tussenpozen twee warenhuizen gebouwd en een goede schuur. Ook stonden er op een bepaald moment drie druivenkassen.

Bram werkte hard en runde in zijn eentje de tuin. In drukke periodes kreeg hij wel eens hulp van familie en bekenden. 's Winters teelde hij sla en 's zomers tomaten. Later ook bonen. Buiten teelde hij bloemkool en spinazie. In de maanden mei en juni had hij een paar bedden met asperges. Daarmee heeft hij menig buur en familielid blij kunnen maken. Zo ook met alle andere groenten en in het najaar met zijn verrukkelijke druiven. Bram hield er niet van op vakantie te gaan. Het liefst bleef hij aan de Dijk. Een fietsritje op zondag naar Hoek van Holland en achter het Staalduinse Bos langs, was mooi genoeg.

Hij heeft nooit autogereden. Vooral nadat hij geen tuin meer had, hebben hij en Francien lange fietstochten gemaakt. Voor dag en dauw vertrokken zij, want dan waaide het nog niet zo hard. Koffie en brood werden meegenomen in de fietstassen.

Toen Francien in 2016 niet meer thuis kon wonen, veranderde zijn leven drastisch. Iedere werkdag ging hij met de Plusbus naar "De Opmaat" in Monster. In het weekend was er ander vervoer voor hem geregeld. In februari 2018 zorgde een val ervoor dat ook Bram niet meer in het huisje aan de Dijk kon wonen. Na een kortstondig verblijf in "De Triangel" in De Lier, hadden ze het geluk dat hij bij zijn vrouw kon gaan wonen in "De Opmaat". Daar werden beiden heel goed verzorgd. Bram paste zich heel snel aan en hij heeft nooit één klacht geuit. Als tevreden mens paste hij zich aan en had een uitstekende band met alle verzorgsters. Het verlies van zijn vrouw was groot, maar hij zei: "Ik mag niet klagen. Ik ben dankbaar dat wij zo lang samen geweest zijn."

Zijn 100^e verjaardag heeft hij bewust meegemaakt, maar zijn lichaam was op. Hij was moe en wilde het liefst zijn ogen voorgoed sluiten. Welnu, dat is gebeurd. Hij was de laatste van het gezin waarin hij opgroeide.
Bram is in besloten kring gecremeerd op 25 juli.

UIT DE GEMEENTE

Jarigen van 80 jaar en ouder

30 augustus – dhr. J.C. Looijen, Naaldwijkseweg 124, 2691 RL, 83 jaar.
2 september – dhr. A.J. van Velden, Olivien 39, 2691 HS, 93 jaar.
2 september – mevr. J.E. Boon-Kuivenhoven, Hagemanstraat 18, 2691 WP, 91 jaar.
Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een gezellige dag toe!

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Koppert-van der Ham, Mandenmakerstraat 55, 2694 BJ, waren op 4 augustus 55 jaar getrouwd.
Alsnog onze felicitaties.

Welkom

Onze nieuwe dominee, Martine Wassenaar, is inmiddels in 's-Gravenzande komen wonen. Hartelijk welkom en veel woongenot in uw huis en woonomgeving namens alle 'Uniekerkers'!
Het adres, tel.nr. en e-mail staan vermeld onder 'Adressen' – zie onder 'de kop' van de Uniekerk.

Bedankje

Tijdens mijn ziekenhuisopname en revalidatietijd ben ik verblijd met veel bloemen, kaarten, telefoontjes, appjes en bezoeken. Hartelijk dank aan iedereen!
Inmiddels ben ik dankbaar dat ik weer thuis ben en het de goede kant op gaat. Met een vriendelijke groet,

Gerda Haaring.

Verhuizing

Via LRP binnengekomen, de verhuizing van mevr. I.J. de Haan-Troost, van Tollenspark naar Delft.

VAN DE PREDIKANT



Bedankt bedankt!

Zondag 12 juli werd mijn verbintenis met de Uniekerk te 's-Gravenzande geleid door Ds. Mark Verrips en gevierd in de Noorderkerk, omdat daar vanwege de coronamaatregelen wel 100 gasten ontvangen konden worden.
Door de aanwezigheid van familie, vrienden, gemeenteleden en vele vertegenwoordigers van andere gemeenten en organisaties ook uit de omgeving werd dit een feestelijk gebeuren. Het voelt als een warm bad waar ik met veel vreugde mijn dienstwerk begonnen ben. Daarvoor wil ik een ieder die aan de voorbereidingen en de dienst

meegeholpen hebben ook hartelijk danken. Dank past mij ook voor al diegenen die met bloemen en boeken mijn huis tot een bloemenwinkeltje hebben omgetoverd.
Tot 6 augustus zijn het nog lange werkdagen i.v.m. de reisafstand naar Gorinchem. Maar daarna zal ik ook mijn intrek genomen hebben in het centrum van de stad en ik verheug mij erop de stad en de mensen beter te leren kennen.

Ds. Martine Wassenaar

GIFTEN

In de vorige Vrije Ruimte stond onder deze kop abusievelijk een aantal giften, die onder Naaldwijk hadden horen te staan. Onze excuses hiervoor.

Door Ds. Martine Wassenaar is 2x een gift van € 50,- ontvangen.

Via Nijs Maat ontvangen een gift van 10 euro...via Helene van Hill 20 euro ..en via Lenie Slieker 10 euro.

Hartelijk dank!

BIBLIODRAMA

Bibliodrama biedt de kans om spelenderwijs verhalen uit de bijbel eigen te maken. Het is een verfrissende, eigentijdse manier van omgaan met de bijbel, waarbij de persoonlijke inbreng van de deelnemers centraal staat. We

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

Zondag, 16 augustus 2020, tot nader orde **geén** dienst i.v.m. corona maatregelen,

Zondag, 23 augustus 2020, tuindienst, 10:30 uur, Maasdijk. Ds Dick Peters,

Zondag, 30 augustus 2020, **geén** dienst. I.v.m. corona maatregelen vervalt de Ontmoetingsdag.

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn,

tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H. de Rijke-Schoordijk Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email: vvphonselersdijk@outlook.com

Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.

VVP Honselersdijk.

Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

KOMENDE DIENSTEN

Het bestuur heeft besloten in navolging van de VVP Maasdijk de diensten in Achter de Bergen te hervatten na de

onderzoeken wat het bijbelverhaal ons te zeggen heeft en in ons spel verbeelden van dat. Het is niet de bedoeling om een toneelspel op te voeren, maar om de verbeelding op dat moment, alleen met ons als deelnemers te laten spreken. Voor deze informatieavond hoeft u zich niet aan te melden. Wanneer u enthousiast geworden bent, kunt u zich opgeven om vier avonden met ons een bijbelverhaal te dramatiseren. De maximale groeps grootte is twaalf deelnemers.

Op 30 september om 19.30 in de Brug,

gaan Ds. Mark Verrips en Ds. Martine Wassenaar u informeren over deze boeiende benadering van de bijbel. Data bibliodrama: 26 oktober, 3 december, 28 januari en 25 februari. van 19.30-21.30 uur.

Leiding: Ds. Mark Verrips en ds. Martine Wassenaar

SCHILDERIJEN IN UNIECENTRUM

Sinds enige weken hangen er weer drie nieuwe schilderijen in het Uniecentrum. Deze zijn tijdelijk in bruikleen gekregen en zijn gemaakt door mevr. Trudy Huis. We kunnen voorlopig enkele maanden genieten van deze kunstwerken. Van harte aanbevolen om ze te bewonderen!

gemeenschappelijke tuindienst in Maasdijk op 23 augustus. Aanvang 10:30 uur. Er is inmiddels ook een protocol opgesteld om te voldoen aan de voorwaarden om weer bijeen te komen zoals de anderhalve meter afstand en vooralsnog niet zingen.

Het Beraad van Kerken in Honselersdijk dat inmiddels een pastorenoverleg is geworden is bijeen geweest en heeft ook vooruitgeblikt. Op de agenda stond de oecumenische ziekdienst op zondag 13 september. Die kan gezien het aantal bezoekers en de anderhalve meter afstand op de gebruikelijke wijze geen doorgang vinden. Wel zal in de drie gemeenten afzonderlijk een ziekdienst worden gehouden met dezelfde liturgie zoals gewoonlijk ook voorbereid met de Zonnebloem, afdeling Honselersdijk. Voor het werk van de plaatselijke Zonnebloem zal eveneens in de drie kerken worden gecollecteerd. Ook zal zoals ieder jaar een attentie naar zieke en oudere leden worden gebracht die niet meer naar de diensten kunnen komen. Jammer dat we niet in één kerkgebouw samen kunnen komen maar op deze manier proberen we toch met elkaar bij de jaarlijkse ziekdag stil te staan.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen

Op 21 augustus, dhr A.C. Knoppert, 79 jaar.

Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

Wel en wee van de leden

Mevrouw Corry Kraayeveld die in de Bieslandhof in Delft revalideerde heeft inmiddels haar intrek genomen in

woonzorgcentrum Stefanna, Aart van de Leeuwlaan 904, kamer 401, 2624LW Delft. Afspraak voor een bezoek kan gemaakt worden bij de receptie, telefoon 015-5156300. Corry heeft grote moeite met de blijvende fysieke beperkingen en kon lang vanwege de corona-voorschriften niet worden bezocht. Ze heeft verzocht alle leden haar hartelijke groeten over te brengen. Mevrouw Marian Schoonderwaldt is van Honselersdijk naar 's-Gravenzande verhuisd. Ze heeft een mooi nieuw appartement aan de Fluwijn 171 betrokken. We hopen dat ze zich in haar nieuwe woning en omgeving snel thuis zal voelen. Ze heeft aangegeven bij de VVP afdeling Honselersdijk betrokken te willen blijven.

VAN DE VOORGANGER

Het zijn onzekere tijden. We zijn blij met de versoepelde regels maar kunnen ze gehandhaafd blijven of moeten we weer meer in isolatie? Laten we hopen van niet en dat spoedig een vaccin beschikbaar komt. Ik ben blij dat ik weer op huisbezoek kan. In de ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorginstellingen kan ik vooralsnog niet zomaar binnen lopen en moet het op afspraak en soms beperkt in tijdsduur. Maar dat is al een hele vooruitgang. Ik heb overigens grote bewondering voor de creatieve manier waarop vrienden en familieleden ondanks de beperkende maatregelen toch kans hebben gezien contact te onderhouden met hen die in quarantaine moesten blijven. Door in hijskranen voor balkons te verschijnen, door videoboodschappen op een groot scherm voor de deur te rijden, bewoners van instellingen op balkons te laten bewegen en/of door bijvoorbeeld gewoon te bellen, te mailen en te 'appen'. Eens te meer beseffen we hoe belangrijk in deze tijd een gevoel van verbonden te zijn is. Er bestaat een oud verhaal uit het zenboeddhisme over een zenmeester die langs de zee wandelde. Het had gestormd, en de golven hadden honderden zeesterren op het strand gespoeld. In het warme zonlicht begonnen ze langzaam uit te drogen. Eén voor één pakte de zenmeester de zeesterren op en wierp ze terug in de zee. Een visser, die de zenmeester van een afstandje had bekeken, kwam naar hem toelopen en vroeg: 'Waarom doe je dit? Het is toch zinloos? Elke keer dat het gaat stormen, gebeurt dit weer. Je kunt ze nooit allemaal redden, dus wat doet het ertoe?' De zenmeester antwoordde: 'Het doet ertoe – voor deze ene, en hij wierp nog een zeester terug in het zoute water. Het verhaal illustreert de rijkdom van verbondenheid waarin de zaadjes voor creativiteit, liefde, zingeving en alles wat het leven waardevol maakt, geplant kan worden. Goed naar die momenten te zoeken en verbinding te maken.

Dick Peters

GESPRESKRING

Donderdag 3 september

Met inachtneming van de corona -afstandregels hopen we de eerste donderdag van september weer bijeen te komen om van 10:00 tot 12:00 uur met elkaar in gesprek te gaan over wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. Er zal wel een rondje aan vooraf gaan hoe we tot nu toe de gevolgen van dat virus hebben ervaren. Zoals gebruikelijk starten we met het luisteren naar meegebrachte muziek. Wie iets op CD heeft dat hij of zij graag wil delen neem het mee. Wie een keer wil aanschrijven om te beoordelen of de gesprekskring iets is om aan deel te gaan nemen is vanzelfsprekend van harte welkom.

INZAMELINGSACTIE DORCAS

Elk jaar zamelt Dorcas voedsel in de supermarkt in dat door bezoekers van de supermarkt wordt afgestaan. De organisatie is in handen van vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Honselersdijk. In het verleden kregen ze hiervoor ook hulp van vrijwilligers van de katholieke kerk en van de VVP Honselersdijk. Daar is wat de klad in gekomen. De Protestantse Gemeente is zelf inmiddels een aantal vrijwilligers hiervoor kwijt geraakt en doet weer een beroep op de andere twee kerken om te helpen. Waar gaat het om? Om op zaterdag 14 november anderhalf uur in de supermarkt beschikbaar te zijn om het voedsel in ontvangst te nemen en/of bereid zijn de verzamelde etenswaar na afloop van de dag te helpen inladen en naar het verzamelpunt in De Lier te brengen. Het zou fijn zijn als bijvoorbeeld twee leden zich hiervoor beschikbaar zouden willen stellen. Graag opgeven bij het bestuur.

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 16 augustus

Geen dienst i.v.m. corona maatregelen

Zondag 23 augustus

TUINDIENST – Lange Kruisweg 73-

Fam. Vreugdenhil

Aanvang 10.30 uur Ds. D. Peters

Zondag 30 augustus

Geen dienst i.v.m. corona maatregelen

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.

Zorzzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.

Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl. Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, truus@concordiamaasdijk.nl. V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

AGENDA

23 aug. Tuindienst

26 aug. Jeugd-Huttenbouw

VERJAARDAGEN

Op 12 aug. wordt mev. H.C. Bruggeling-Koene, Oranjeplein 9, 2676 XP Maasdijk, 80 jaar.

Mevr. E. Bouwman-Moser wordt 24 aug. 85 jaar en dhr. A. Bouwman wordt 27 aug. ook 85 jaar, zij wonen v.d. Rijnstraat 11, 2676 CZ, Maasdijk.

Allen van harte gefeliciteerd.

VAN DE VOORGANGER

Ik zie uit om na maanden weer voor te gaan in het Westland. Een paar keer mocht ik voor een lege kerk preken. De dienst werd uitgezonden. Maar je mist toch het contact en de vertrouwde gezichten. Maar op 23 augustus zijn, zo hoop ik, veel van die vertrouwde gezichten aanwezig in de tuin van de familie Sonneveld. Met de eveneens vertrouwde Brass Band uit Hoek van Holland maar helaas nog zonder te mogen zingen. Maar toch! De activiteitencommissie koos voor het thema *Opnieuw beginnen*. Zo lijken die woorden vooral te horen bij een startzondag aan het begin van een nieuw seizoen. Maar hoe doe je dat in dit geval, opnieuw beginnen in een onzekere tijd waarin het aantal besmettingen toeneemt en we nog niet van dat ellendige virus af zijn. Wat heeft de (gedeeltelijke) lockdown betekend of gaat mogelijk nog betekenen in ons persoonlijk leven. Daar willen we onder andere bij proberen stil te staan. Let op de **aanvangstijd** van de tuindienst. Die is **om 10:30 uur!** Dat niet alles nog gaat zoals gebruikelijk besepte ik toen ik de uitnodiging kreeg voor de afscheidsdienst van dominee Hugo Habekotté die met ingang van 1 september gaat werken voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Persoonlijk vind ik dat jammer want we hadden een goed contact. De afscheidsdienst vindt plaats op zondag 6 september om 9:30 uur in de Dorpskerk zoals de verbouwde Kruiskerk nu heet. 'Maar vanwege de beperkingen rondom de aanwezigheid van genodigden en gemeentelieden verzoeken wij u deze afscheidsdienst te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl', stond er op de uitnodiging. Begrijpelijk maar jammer dat ik die zondag niet lijfelijk aanwezig kan zijn. Maar ook weer fijn dat de moderne techniek het mogelijk maakt dingen te volgen zonder er fysiek bij aanwezig te zijn.

Over het digitale en elektronische tijdperk gesproken. Een collega, inmiddels op zeer hoge leeftijd, vertelde mij dat hij nog had meegemaakt dat hij op zondagmorgen zijn 'salaris' ontving uit de ingezamelde collectegelden. Hij moest wachten tot de kerkvoogden uitgeteld waren en ging vaak met een zak met veel kleingeld naar huis. Onvoorstelbaar.

Ds. Paul Saraber, emeritus predikant van de Oude Kerk in Naaldwijk, vertelt in zijn 'Onbijbels dagboek' dat een kerkvoogd elke vrijdagmiddag een enveloppe met inhoud, overeenkomstig zijn traktement, kwam brengen. Hij werkte toen op Terschelling. De goede man bleef altijd volgens gewoonte koffie drinken. De vrouw van ds. Saraber zat hem weg te kijken want ze wilde graag voor zessen nog boodschappen halen en had dat enveloppe daarvoor nodig. Maar de kerkvoogd bleef rustig tot na zessen zitten. Op een gegeven moment stond hij op en zei: nou ik ga maar, ik denk dat het eten inmiddels wel klaar zal zijn! Voor de Sarabers betekende het slechts wat sla en aardappelen. Leuke anekdotes uit het domineesleven! Bij mij is mijn honorarium als dominee altijd keurig op mijn bankrekening gestort. Hoewel: Een heel enkele keer krijg ik na een gastpreekbeurt ook nog wel eens een enveloppe toegespeeld. Het wekt altijd wat nostalgische gevoelens bij me op. Ik heb nog korte tijd meegemaakt in het bedrijfsleven dat ik ook op vrijdagmiddag uitkeek naar de boekhouder die het weksalaris aan het bureau kwam afgeven. Een mooie resterende zomertijd gewenst!

Dick Peters

CONCORDIA JEUGD Huttenbouwen*

Woensdag 26 augustus 2020 organiseren wij voor de jeugd de Huttenbouwdag. Deze topdag mag niet ontbreken! Net als voorgaande jaren kunnen jullie met de aanwezige materialen een mooi kunstwerk maken. Kosten € 5,- inclusief lunch, drinken etc. We starten 10:00 uur. Vergeet alleen je gereedschap niet. Eind van de middag is er een prijsuitreiking. Wie maakt de mooiste, origineelste of leukste hut? Aanmelden vooraf is noodzakelijk! Vol=Vol; jeugd@concordiamaasdijk.nl. Voor kinderen van groep 3 t/m 8. Deelname op eigenrisico. Uiteraard houden wij ons strikt aan de RIVM richtlijnen.

Bus uitje*

Noteer deze ook alvast! woensdag 21 oktober 2020 vertrekken we met de bus naar Archeon! Dit zal een heel gezellig en super leuk busuitje worden. Wij hebben van het W. Margreet van Wermeskerkenfonds een donatie gekregen om deze dag mogelijk te maken!! Hier zijn wij heel blij mee. Dankzij deze donatie kunnen wij wederom een mooie en educatieve dag organiseren. Hier zijn wij het fonds zeer dankbaar voor. Meer informatie over o.a. aanmelding etc. zal te zijner tijd volgen.

We vertrekken om 9:00 uur en zullen ca. 15:00 uur weer terug in Maasdijk zijn. Aanmelden noodzakelijk! Kosten € 5,-

*Wijzigingen voorbehouden. Uiteraard houden wij de protocollen en richtlijnen van het RIVM nauwkeurig aan. Voor vragen; mail naar jeugd@concordiamaasdijk.nl.

CONCORDIA CULTUREEL EN CORONA

Nadat we in maart de laatste avond konden organiseren werd corona onze tegenstander en besloten wij onze avonden voorlopig stop te zetten. Wij zijn nu enige maanden verder en de grote zaal is inmiddels ingericht volgens de RIVM richtlijnen. Deze coronaproof opstelling brengt met zich mee dan we verder uit elkaar, 1,5 mtr, moeten zitten. Ook de catering is lastig. En om eerlijk te zijn, de gezelligheid is eraf. Wij hebben besloten om onze Culturele avonden voorlopig uit te stellen tot 1 januari 2021. Dan zullen wij de situatie opnieuw beoordelen of wij dan op een verantwoorde, maar vooral gezellige, manier door kunnen gaan met Concordia Cultureel.

Een hartelijke groet van ons alle vijf, Geeske, Martine, Rina, Saskia en Marga

GESPRESKRING

Maandag 28 september

De laatste maandagavond van de maand willen we de gesprekskring weer hervatten. Tegenwoordig geldt bij alles 'onder voorbehoud'. Maar met de huidige voorschriften met betrekking tot het voorkomen van besmetting met het coronavirus moet het lukken om van 19:30 tot 21:30 uur met elkaar te delen wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving. De kring kan nog uitgebreid worden me nieuwe deelnemers.

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:
vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Kopij voor het kerkblad nr 11 van 3 september dient uiterlijk 29 augustus ingeleverd te worden.

Nr. 12 verschijnt 24 september.

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begravenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande – Tel. (0174) 44 05 44



boksman
bouwbedrijf
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914



**HOUTHANDEL
V. D. MAREL**

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

Van der Eijk
uitvaartverzorging

Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



WPS
WE PROVE SOLUTIONS



Slimme logistieke oplossingen
www.wps.eu



HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas