



**Kerkblad van:**

de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk

Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk  
's-Gravenzande

Verenigingen van Vrijzinnig Protestanten  
te Honselersdijk en Maasdijk



**Protestantse  
Kerk**

75<sup>ste</sup> jaargang 2020 – nr. 8, 4 juni | Dit nummer is voor drie weken | Volgende inleverdatum is 27 juni

## Een verhaal dat raakt

In deze onzekere tijd hebben we meer dan ooit behoefte aan verhalen die ons even uit de stroom van negatieve berichtgeving over die coronanarigheid tillen en ons wat troost kunnen bieden of doen glimlachen, of als een opkikkertje kunnen dienen. We lezen of horen vast wel eens verhalen die ons kunnen raken. Bijvoorbeeld Bijbelverhalen. Want ook de Bijbel bevat teksten en verhalen die ons wat kunnen doen en troost en bemoediging geven. Maar dat geldt zeker ook voor verhalen uit het gewone dagelijkse leven waarbij de een het wellicht meer zal aanspreken dan de ander. Mij raakte een verhaal dat mijn vrouw van een vriendin kreeg toegestuurd die het ergens had gelezen. Ik kreeg het onder ogen net op het moment dat er commotie was over het feit dat een boa een gezin bestaande uit vier personen verbaliseerde dat even naar buiten was gegaan maar niet de 1,50 m. afstand in acht had genomen. Ieder van de vier gezinsleden kreeg 400 euro boete. In het gesprek met de minister president op vrijdagavond vroeg de interviewer wat Rutte ervan vond. Een hard gelag, die 1600 euro, maar ze waren nu eenmaal allevier in overtreding. En er wordt niet voor niets gehandhaafd. De betrokken overtreders zouden overigens in beroep gaan maar ik heb nog niet gelezen of dat iets voor hen heeft opgeleverd. Wel kregen ze veel reacties van verontwaardigde medeburgers waarbij hier en daar flink werd afgegeven op die in hun ogen overijverige assistenten van de politie. Nu dan het verhaal van een jonge politieagent dat ik met u wil delen:

### Rekening voldaan

Als jonge agent assisteer ik bij een verkeerscontrole. Ik dirigeer een auto naar de kant waarvan de bestuurder geen gordel draagt. Keurig en onberispelijk in het uniform gestoken, met de klep van mijn pet laag tegen de brandende zon in mijn ogen. Rechterarm omhoog, linkerarm naar de parkeerhaven gericht.

De bestuurder volgt de aanwijzing. Ik open het portier aan de kant van de rijder en hurk naast de auto. Achter het stuur zit een 'oude baas', zwetend en hyperventilerend. Ik probeer de bestuurder gerust te

stellen. Hij hoeft niet te schrikken, het is gewoon een gordelcontrole. De beste man trilt en ademt zwaar. Ik maak me zorgen om hem en zeg dat tegen hem. Net als ik een ambulance wil oproepen begint hij te praten.

Hij schrok enorm van me: een uniform en de klep van mijn pet tot vlak boven mijn knalblauwe ogen. Hij was weer in '40-'45 terechtgekomen, zegt hij. Net als toen. Hij werd tijdens de oorlog op de fiets aan de kant gezet en afgevoerd naar 'de hel', die hem niet meer losliet.

Hij komt wat meer tot rust en vertelt dat hij onderweg is voor de nabehandeling van een operatiewond. Zijn vrouw zou hem rijden, maar die was niet zo lekker die ochtend. Hij knoopt zijn overhemd los en laat een knoert van een litteken zien. De zoveelste hartoperatie. Hij maakt zijn excuus voor het niet dragen van de gordel.

Op de bon schrijf ik dat hij geen bekeuring hoeft te betalen, maar voor dat bedrag met zijn vrouw uit eten moet gaan. Van het leven genieten en vieren. Als hij me aankijkt, glimlach ik en wens hem een prettige dag en goed herstel toe. Ik doe het portier dicht en houd het verkeer tegen zodat hij de weg weer op kan. Mijn pet heb ik sinds die bewuste ochtend noot meer gedragen.

Jaren later ben ik met mijn dochter in een pannenkoekenrestaurant. Als ik om de rekening vraag, geeft de ober mij een opgevouwen briefje. Daaruit valt de door mij geschreven bekeuring aan de oude baas'. Op het briefje staat: Rekening voldaan. Na deze bekeuring altijd de gordel gedragen. Bedankt.'

Ik kijk om me heen. Buiten loopt een groot gezin, ze duwen een oude man voort in een rolstoel. Hij zwaait naar me en steekt zijn duim op. Ik heb met een immense grijns, op eigen rekening, nog maar een biertje besteld en het zelden met zoveel genoegen opgedronken.

Dit verhaal maakte mijn dag meer dan goed. Een verhaal over de geest en de letter van de wet. Die bekende tekst uit het evangelie naar Mattheus (25:40) kwam even boven waar Jezus zegt: *Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.*

Ds. Dick Peters

## **SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND**

### **STREEKDIENT 5 JULI GAAT NIET DOOR**

Het Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland organiseert jaarlijks twee maal een Streekdienst en wel op de eerste zondagen in juli en december. Zondag 5 juli zou de VVP Maasdijk aan de beurt zijn om in gebouw Concordia deze dienst te organiseren.

Deze dienst kan helaas geen doorgang vinden omdat in het gebouw het aantal verwachte bezoekers niet op 1,50 m afstand kan worden geplaatst.

De deelnemende gemeenten zijn hierover geïnformeerd. In dit nummer van *Vrije Ruimte* kunt u lezen of dat betekent dat er op 5 juli al of niet 'eigen' diensten worden gehouden.

We hopen dat de regiodienst op zondag 6 december in de Uniekerk in 's-Gravenzande wel doorgang kan vinden.

### **75 JAAR KERKBLAD**

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer van *Vrije Ruimte* een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen.

Met een overzicht uit de kerkbladen uit de periode 1976 t/m 1980 komen we in een periode die steeds meer herkenning voor de huidige lezers gaat geven.

#### **Naaldwijk**

Het eerste nummer van het kerkblad van 1976 bevat een In Memoriam over de afgelopen december overleden organist Johan Hendrik van Cranenburgh. Hij werd 92 jaar en heeft de kerkelijke gemeente 44 jaar gediend als organist. 13 oktober 1976 viert de zusterkring haar 40-jarig bestaan. Vier leden van het eerste uur behoren nog steeds tot de deelnemers. De kerkbladen van 1977



geven reacties weer van de vele contacten en vieringen met de Parochie van Naaldwijk en zorgen over de besprekingen met de Dijkweggemeente. Op 18 oktober wordt na 41 jaar de zusterkring opgeheven. De 2<sup>e</sup> vrouwenvereniging blijft wel haar bijeenkomsten houden. Maart 1978 wordt nogmaals dank gebracht aan de leden van de Orgelcommissie. Zij zijn in staat geweest om gelden te verzamelen voor een zeer groot onderhoud van het Beekes Orgel in 1976.

In verband met afwezigheid door ziekte van ds. Wtenweerde wordt een gedeelte van het pastoraat tijdelijk waargenomen door vicaris A.A.S. ten Kate uit Leiden. Ds. Abelsma uit Wateringen is voorlopig consulent voor onze gemeente en na diens vertrek ds. Steenbeek uit 's-Gravenzande. Na een onderbreking van twee jaar gaat de club GOLAN in november 1978 met veel enthousiasme weer van start. Vicaris Ten Kate vertrekt i.v.m. een beroep eind van het jaar naar Dedemsvaart. Zijn werk voor gespreks- en catechisatiegroepen wordt voortgezet door Vicaris Jacques Lubbers. Januari 1979 wordt, na een gemis van 28 jaar, weer het initiatief genomen om in het najaar een bazar te gaan houden. In het kerkblad van april 1980 maakt de kerkenraad bekend dat ds. Wtenweerde per 1 mei emeritaat is verleend. In juni volgt een grote renovatie van Het Pleincentrum. Tijdens de Avondmaaltijd op 30 november wordt door de diaconie het nieuw aangeschafte Avondmaalslinnen in gebruik genomen.

#### **'s-Gravenzande**

Evenals Naaldwijk moet ook 's-Gravenzande in het eerste nummer van 1976 melding doen van het overlijden van hun organist, Arend Alexander van der Weiden. Hij nam op 21 december 1976 afscheid als organist. Hij heeft de gemeente 12 ½ jaar gediend. Niemand had verwacht dat zijn overlijden zo snel na zijn afscheid zou plaatsvinden. In november is de nieuwe organist, de heer De Lijster, zeer verheugd want het orgel is grondig gerestaureerd en wordt op 3 december officieel ingewijd. 8 februari 1977 viert de vrouwenvereniging haar 25-jarig jubileum. Januari 1978 worden de statuten van de Vereniging Evangelische Unie aangepast naar de nu geldende normen. In de zomer van ditzelfde jaar wordt er een geluidsinstallatie in gebruik genomen. Januari 1980 meldt ds. Hoving dat hij heeft aangevraagd om per 1 mei met emeritaat te gaan. Het afgelopen jaar ondervond de fam. Hoving veel problemen door ziekte.

Ds. Hamoen van de Hervormde Gemeente 's-Gravenzande wordt consulent in de komende vacaturetijd. In de zomerperiode volgt er een grote renovatie van het Gemeentecentrum en de kosterwoning. In het laatste kerkblad van 1980 kan het heugelijk nieuws bekend worden gemaakt dat er een

nieuwe predikant is beroepen n.l. ds. C. Groot uit Lekkerkerk.

#### **Maasdijk**

Onder de eerste mededelingen van Maasdijk uit 1976 wordt gemeld dat er een nieuwe kosterfamilie is gevonden, nl de familie De Jong-van Vliet. In maart wordt een elektronisch orgel en een opvouwbaar preekstoel in ontvangst genomen van de VVH-afdeling Hoek van Holland.

In het kerkblad van februari 1977 schrijft vicaris Lubbers de woorden "God zij dank". Hij heeft een woning in het Westland gevonden en verlaat zijn huis in Delft, waar het voor hem onplezierig wonen was. Dit heeft ook een positieve invloed op zijn werkzaamheden voor de jeugd en het pastoraat in Maasdijk. In het begin van 1979 lezen wij dat het gebouw Concordia voorzien gaat worden van centrale verwarming. Een heerlijke verbetering voor de bezoekers. Vicaris Lubbers besluit om na 9 jaar zijn werkzaamheden op 1 april voor Maasdijk te gaan beëindigen. Gelukkig wordt dr. J.P. van Dooren uit Den Haag bereid gevonden om de werkzaamheden van zijn voorganger voort te zetten.

#### **Honselersdijk**

Op zondag 30 mei 1976 wordt er tijdens een middagdienst stil gestaan bij het 25-jarig bestaan van het kerkkoor. De dienst wordt geleid door de eerv. heer De Gram uit Deventer, de oprichter van het koor.

Vrij plotseling kreeg de kerkgemeente te horen dat de heer Dulfer Honselersdijk gaat verlaten. Op 27 juni 1976 is de afscheidsdienst. Hij vertrekt naar Velzen waar hij als leerkracht gaat werken voor het IKOS.

Juli 1978 ontvangt de vereniging een orgel voor de begeleiding van het kerkkoor. In de afgelopen periode werd er veel geschreven over het bloeiende jeugdwerk van de VCJC en de zondagsschool. Helaas is er door vertrek van de heer Dulfer geen voorganger meer voor het verzorgen van het Pastoraat. Dankzij grote inzet van het bestuur en bereidwilligheid van vele bevriende predikanten kan het werk worden voortgezet.

#### **De Lier**

In november 1976 is de toeloop voor de zondagsschool groter dan ooit tevoren. Helaas gaat mw. Dulfer als leiding vertrekken. Wie neemt haar werk over? Voor het pastoraat wordt, door het vertrek van de heer Dulfer, een beroep gedaan op ds. P. van Laarse. Hij stemt in en komt regelmatig De Lier bezoeken. Ook mw. Dulfer zet zich, zolang zij nog in Honselersdijk woont, in voor vele activiteiten in de Lierse gemeenschap. Op de gemeenteavond van 21 februari 1979 wordt er naast de huishoudelijke zaken ook een inleiding gehouden met als titel "Wat betekent Vrijzinnigheid voor ons". Verder wordt besproken meer activiteiten te gaan ontwikkelen en het ledental te vergroten. In juni 1980 houdt



de afdeling De Lier een Fietspuzzeltocht. De vele deelnemers hebben ervan genoten.

## DE LIER

De bijeenkomsten in 1978 zullen — voor zoveel thans bekend — geleid worden door mej, C. de Jong, Ds. G. Scheper, Ds. H. H. van Hylckama Vlieg, Dr. J. P. van Dooren en Ds. P. v. d. Laarse. De samenkomsten vangen aan om kwart voor tien in het Groene Kruisgebouw en hebben de komende maand plaats op

**Zondag 15 januari 1978**

9.45 uur: Ds. P. v. d. Laarse

**Zondag 29 januari 1978**

9.45 uur: Ds. H. H. van Hylckama Vlieg

Het bestuur houdt zich hartelijk aanbevelen de namen en adressen te vernemen van predikanten, die ook eens een dienst voor onze afdeling willen leiden.

Arnold Knoppert,  
archivaris Oude Kerk Naaldwijk

## Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

### KERKDIENTEN

#### Kerkdiensten in de Oude Kerk

Vanwege de coronacrisis zijn er in de Oude Kerk geen kerkdiensten, m.u.v. de Vesper van 21 juni. Op de website van onze kerk [www.oudekerk-naaldwijk.nl](http://www.oudekerk-naaldwijk.nl) vindt u allerlei informatie. Iedere zondagmorgen wordt een kerkdienst van de Oude Kerk en Ontmoetingskerk opgenomen. Te volgen op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl) (Naaldwijk, PgN, Ontmoetingskerk). Deze diensten blijven vier weken lang te zien. Op Facebook [www.facebook.com/pgnaaldwijk](http://www.facebook.com/pgnaaldwijk) wordt iedere dag tussen 19.00 en 19.30 uur een meditatie geplaatst.

#### Zondag 7 juni

10.00 uur, internetdienst, ds. Eibert Kok

#### Zondag 14 juni

10.00 uur, internetdienst, ds. Carel v.d. Meij

#### Zondag 21 juni

10.00 uur, internetdienst, ds. Sietske v.d. Hoek

19.00 uur, Oude Kerk, *Vesperplus*, Carillonklanken met Bas de Vroome (aanmelden vereist, zie verderop)

#### Zondag 28 juni

10.00 uur, internetdienst, ds. Carel v.d. Meij

### ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail: [sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl)

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres:

[scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)

Website: [www.oudekerk-naaldwijk.nl](http://www.oudekerk-naaldwijk.nl)

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: [bureau@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:bureau@oudekerk-naaldwijk.nl).

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v.

CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.

[diaconieoudekerk@caiway.net](mailto:diaconieoudekerk@caiway.net)

### UIT DE GEMEENTE

#### Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of [a.vanhoeven@caiway.nl](mailto:a.vanhoeven@caiway.nl)).

#### Verjaardagen

Op 10-jun: Dhr. B.H.J. Wassink, Heilige Geest Hofje 3, 2671HE Naaldwijk, 80 jaar.

14-jun: Dhr. W.A. van Staalduinen, Van Lijschootenlaan 5, 2671CD Naaldwijk, 87 jaar.

18-jun: Mevr. J.A. Prenger - Rolandus Boers, Hastastraat 52, 2672HD Naaldwijk, 83 jaar.

19-jun: Dhr. A. van den Ende, Haakweg 31, 3151XD Hoek van Holland, 83 jaar

29-jun: Mevr. M.M. Alleblas - van den Boogerd, Westlandstraat 22, 2671RX Naaldwijk, 85 jaar.

3-jul: Dhr. L.J. Wielders, 81 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude kerk

#### Huwelijksjubileum

Op 18 juni zijn dhr. en mevr. Bossenbroek - Van der Ree, Linde 45, 2671 PJ Naaldwijk, 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

#### Nieuw ingekomen leden

Fam. M. van Spronsen.

Hartelijk welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

#### Adreswijzigingen

Fam. M. Knoppert is verhuisd van E. van Egmontstraat 6 naar Duindistel 14, 2673 BM Naaldwijk.

Veel plezier in jullie nieuwe woning.

### VAN DE PREDIKANT

#### Pinksteren, nog een keer

De vorige keer dat ik schreef, was het bijna Pinksteren. Nu is het achter ons, en we kunnen vrijer adem halen, naar meer plaatsen toe, meer mensen zien.

Kortom: Het is zowaar een beetje Pinksteren voor ons geworden. Niet dat het dak eraf is, maar dat vrijer ademen, dat is toch heel wat! Ik zag vanmiddag in Amsterdam gelukkig weer aardig wat mensen op straat, en op Facebook zag ik dat een toerist haar bewondering voor de Oude Kerk Naaldwijk had gepubliceerd! Het leven komt weer een beetje op gang. Ach, wat hebben we dat gemist: elkaar zien. En ik hoor het nog van u: er is niks aan als je elkaar niet kunt zien, want dat is toch wat een kerkelijke gemeenschap vooral is: elkaar ontmoeten. Uitwisselen van wel en wee, lief en leed. En een beetje vertrouwen krijgen van elkaar. Ik merk het zelf ook: nog steeds heb ik maar een handjevol mensen van u ontmoet. Ook al voel ik me heel welkom, het is toch een beetje halfslachtig. En dat is een gemis. We zijn nieuwsgierig naar elkaar!

Voor grotere ontmoetingen moeten we nog wel even geduld hebben. De Oude Kerk gaat voor diensten niet eerder open dan 1 september, zoals de zaken er nu voor staan. Tot die tijd kunt u natuurlijk wel de diensten volgen van andere gemeenschappen via [kerkomroep.nl](http://kerkomroep.nl). Gelukkig is de Oude Kerk alweer een paar weken doordeweeks open, om even binnen te lopen, op woensdagmiddag en op zaterdagmiddag. En voor wie er niet heen kan of durft, kijk eens op de site van de Oude Kerk, want daar staan een paar prachtige filmpjes met bekende gemeenteleden, die iets vertellen van hun passie: de geschiedenis, de VVP, de koorstoel, de open kerk, de boekenhoek, het beroepingswerk... al die dingen die u mist. U kunt ze ook via YouTube vinden, als u "Oude Kerk Naaldwijk" intoetst als zoekterm. Ik ontdek allerlei mensen die de weg in de digitale wereld weten te vinden! Voor nu: ik bel allerlei mensen op, en voor wie dat wil: ik kan ook bij u langs komen, allicht op gepaste afstand. Nu we elkaar niet wekelijks kunnen zien, is het des te belangrijker van elkaar te horen en elkaar op andere manieren tot zegen te zijn.

Ds Sietske van der Hoek

### VANUIT DE KERKENRAAD

Langzaam worden de maatregelen vanuit de overheid stukje bij beetje versoepeld. Natuurlijk hopen we met zijn allen dat deze versoepelde maatregelen niet gepaard gaan met een opleving van het coronavirus, maar dat alles zich langzaam weer zal normaliseren. In elk geval komt er weer leven in de brouwerij: de scholen zijn open, mensen mogen weer sporten en deze week zijn de terrassen weer open.

Per 1 juni mogen ook de kerken weer open. Nu moet er alleen nog wel het nodige georganiseerd gaan worden om dat allemaal weer mogelijk te maken. Ook is het op dit moment nog niet toegestaan om te zingen, omdat juist

zingen een erg grote bron van besmetting kan zijn. We zijn druk aan het zoeken op welke manier en wanneer we ook daadwerkelijk weer kerkdiensten kunnen organiseren. Dit doen we in nauw overleg met de Ontmoetingskerk. Voorlopig blijven we sowieso de gezamenlijke diensten via Internet aanbieden, maar we hopen u zo spoedig mogelijk te informeren wanneer en op welke manier we u weer in de Kerk zelf kunnen ontvangen!

Groeten, Erik Knoppert

#### GIFTEN

Voor het College van Kerkrentmeesters via de bank € 10,- en € 25,- wegens gemiste collecten.  
Hartelijk dank voor deze giften.

#### KERKDIENT OP 21 JUNI VANUIT DE TOREN VAN DE OUDE KERK

Vanaf half maart zijn er geen kerkdiensten meer geweest, alleen internetuitzendingen zonder publiek. Op de eerste zondag van de zomer zal er na ruim drie maanden weer een kerkdienst gehouden worden in de Oude Kerk van Naaldwijk, of beter geformuleerd, vanuit de toren van de Oude Kerk. Net als in 2016 staat er op deze zondagavond een *VesperPlus* gepland met beiaardier Bas de Vroome. De muziek wordt door hem verzorgd op het carillon in de toren van de Oude Kerk. Net als vier jaar geleden zal bij goed weer de luisterplek in de tuin van de Oude Kerk worden ingericht. Daar zal dan ook het spreekgestoelte voor de voorganger opgesteld worden. Voorganger deze avond is ds. Eibert Kok. Hij zal de Bijbellesing, de gebeden en de omliggende woorden bij de muziek uitspreken. Door middel van een tv-scherm zijn de verrichtingen van de beiaardier boven, beneden te volgen. Maar let op: Het aantal plaatsen voor bezoekers is heel beperkt. Opgave vooraf is echt noodzakelijk! Aanmelden kan tot vrijdag 19 juni via een berichtje aan [joopvanrossem@kabelfoon.net](mailto:joopvanrossem@kabelfoon.net) (tel. 06 29 04 00 29). Op zaterdag volgt dan bericht terug wie wel en wie niet kan komen. Dat gaat in tegen de gedachte



dat iedereen welkom is, maar is helaas niet anders. Dat is de enige manier waarop we de komende maanden kerkdiensten kunnen houden. Maar niet getreurd, de muziek vanuit de toren is in een wijde cirkel rond de Oude Kerk te horen. En de hele *VesperPlus*, muziek én gesproken woord, is te zien en te horen op je smartphone, tablet, computer of tv via het YouTube kanaal van de Oude Kerk (<https://www.youtube.com/channel/UCR-DhLeuRwJKO2b-nnJ3ft9Q>) en de Facebookpagina van onze Kerk. Aanvang 19.00 uur.

#### DE WEI IN...

Het is zaterdagmiddag. Het is tijden geleden dat ik op zaterdag in de Kerk was als suppoost. Het doet mij denken aan die fraaie zwart/witte koeien die in mei na een lange periode op stal weer de wei in mogen en dat dartelend doen. Nu valt dat dartelen op mijn leeftijd nogal mee, maar een ding is zeker, het is weer fijn om de kerkdeuren te openen. Gezien de huidige crisis was het verzoek met twee te staan. Zo geschiedde, Frans van Rossem sloot zich aan. Nu zult u zich wellicht afvragen of er nog wat te doen was. Dat was toch wel wat speciaal, want in de Kerk waren al aangekondigd een filmer met een vrouwelijke regisseur. Zij hadden de taak op zich genomen enkele mensen wat in de camera te laten zeggen over het wel en wee van de Oude Kerk.... En zo geschiedde. Lezers kunnen dit terugvinden op de site van de Oude Kerk. Nu het "gewone werk". Het was niet druk. Als eerste arriveerde een belangstellende heer die in Poeldijk woont maar oorspronkelijk uit Damascus kwam. Hij sprak goed Nederlands maar zijn accent verraadde zijn afkomst. Hij meldde christen te zijn en belangstelling te hebben. Een geanimeerd gesprek volgde en de man maakte een ronde door de Kerk. Let wel, dat moet volgens de regels via een vaste route, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Tevreden namen we afscheid. Ook bezocht een echtpaar de Kerk. Ik herkende ze als vaste boekenleveranciers. Ook vroeg er een moeder met twee dochters of ze rond mochten kijken. Uiteraard mocht dit. Ze vertrokken na enige tijd. Normaliter bied ik de mensen koffie aan, maar helaas dat was nu niet. Er kwamen nog twee dames - niet tegelijk - waarvan er een later bleek een kaars te hebben aangestoken. Zittend op de voorste rij waren zij in gedachten. Nieuw was het feit dat naast de boeken er ook puzzels waren. Een nieuwe rage voor diegenen die iets zoeken om de tijd goed door te brengen. Leuk initiatief. Omstreeks 15.30 uur werd het stil. Ook buiten op het plein was geen kip. Tegen vieren dus maar de lichten uit, de kaarsen uitgeblazen, de muziek uit en huiswaarts. Al met al toch een middag die doet uitkijken naar de volgenden met alle suppoosten. Henk meldde nog dat hij nog wel wat suppoosten kan gebruiken, dus ik zou zeggen....doe je best.

Uw suppoost.

## 's-Gravenzande



#### KERKDIENTEN

Tot 1 juli worden er geen diensten gehouden vanwege de coronamaatregelen

#### ADRESSEN

Predikant: vacant.  
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's-Gravenzande.  
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: [jengwprinot@kpnmail.nl](mailto:jengwprinot@kpnmail.nl).  
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel. 0174-624738. Website: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).  
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: [famzwaanswijk@outlook.com](mailto:famzwaanswijk@outlook.com)  
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.  
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie  
e-mail: [Uniekerk181@gmail.com](mailto:Uniekerk181@gmail.com)  
website: [www.pgsgravenzande.nl](http://www.pgsgravenzande.nl)

#### AGENDA

**Zondag 12 juli** – 14.30 – intrededienst van Ds. Martine Wassenaar in de Noorderkerk door Ds. Mark Verrips

#### UIT DE GEMEENTE

##### Verjaardagen van 80 jaar en ouder

10 juni – mevr. H.H.J. Gelderblom-Weijburg, Wagenmakerstraat 1, 2694 BW, 98 jaar.

13 juni – mevr. A.C. Varekamp-Boekestein, Vreeburghlaan 5, app. 18, 2691 AA, 84 jaar.

15 juni – dhr. P.H. v.d. Sluijs, Berkenstraat 236, 2691 CX, 94 jaar.

15 juni – mevr. K. Zeelenberg-van Straalen, Noordlandseweg 67a, 2691 KJ, 83 jaar.

23 juni – mevr. J. Boers-Knoppert, Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, 96 jaar.

23 juni – mevr. P. van Hemert-v.d. Berg, Maasweg 33, 3144 DA Maassluis, 80 jaar.

1 juli – mevr. G. v.d. Berg-Rodenburg, Wagenaarhof 43, 2692 BJ, 80 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we alle jarigen een mooie dag toe!

#### Overleden

Op 13 mei is dhr. Marinus Frederik Dikkenberg, op de leeftijd van 84 jaar, overleden. De laatste jaren woonde hij in



'Sonnevanck'. De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. Namens de Uniekerk wensen we mevr. Dikkenberg-Karssen, de kinderen en kleinkinderen sterkte toe de komende tijd.

#### Dank voor de reacties

Wij willen iedereen hartelijk bedanken die ons met bloemen en felicitaties heeft verrast t.g.v. ons 45-jarig huwelijk. Het is voor ons een warm gebaar geweest op een dag, die we onder de huidige omstandigheden anders hebben ingevuld, dan dat we ons hadden voorgenomen.

Ruud en Ada Alleblas

#### VAN DE PREDIKANT Intrededienst 12 juli: De zaaier



Op 12 juli hoop ik intrede te doen in de Uniekerk. Om u alvast een beetje beter te leren kennen, wil ik er een interactieve viering van maken.

Op het oecumenische leesrooster staat de mooie en overbekende gelijkenis van het zaad wat op de weg, de rotsgrond en tussen het onkruid valt en niet gaat groeien. Maar een gedeelte valt ook op de goede grond en kan vrucht dragen. Een mooi beeld van wat ik de komende tijd bij u hoop te kunnen doen: zaaien op vruchtbare grond en vrucht dragen. Nu wil ik u vragen om uw associaties met deze gelijkenis; misschien beelden, muziek, liederen en poëzie, naar mij te mailen. Mijn emailadres wordt: dsmartinewassenaar@pgsgravenzande.nl. Ik hoop uw bijdrage dan te kunnen weven in de dienst van 12 juli.

Ds. Martine Wassenaar

#### VAN DE KERKENRAAD Kerkdiensten

In de vorige *Vrije Ruimte* stond vermeld dat we met Pinksteren (onder voorbehoud) weer zouden beginnen met de kerkdiensten. Door voortschrijdend inzicht, nieuwe richtlijnen van de Overheid en de PKN hebben we besloten dat niet te doen en te wachten tot juli. Op 05 juli zou er een Streekdienst zijn in Concordia te Maasdijk. Achter de Bergen uit Honselersdijk en Concordia gaan echter samen voorzichtig opstarten op 05 juli in Maasdijk. Dus geen Streekdienst. Gelukkig hebben we Corine Huizenga bereid gevonden bij ons in de Uniekerk de dienst te leiden op 05 juli. Uiteraard rekening houdend met de coronamaatregelen. De nieuwe Paaskaars zal dan in gebruik worden genomen. Samenzang zal nog niet toegestaan zijn. Maar met orgelmuziek en medewerking

van het gitaarduo Max Többen (dat met Pasen zou komen) hopen we er een mooie dienst van te maken. Op zondag 12 juli zal om 14.30 uur de Intrededienst van Martine Wassenaar in de Noorderkerk zijn. Omdat maximaal 100 toegestane plaatsen niet toereikend zijn voor familie van Martine, genodigden en onze gemeenteleden, wordt eraan gewerkt de dienst rechtstreeks op de beamer in de Uniekerk uit te zenden. Tevens zal de mogelijkheid bestaan de dienst in beeld en geluid op internet te volgen. Verdere informatie hierover volgt nog. Op 19 juli staat de Braderiedienst gepland. Ook deze kan niet op de traditionele wijze plaats vinden. De deelnemende kerken maken ieder afzonderlijk een gedeelte van de dienst die, samengevoegd, via internet te beluisteren en te zien zal zijn. Ook hierover volgt nog verdere informatie. Op 26 juli zal Martine Wassenaar voorgaan in de Uniekerk en daarna hopen we met misschien nog wat extra versoepeling van de coronamaatregelen de diensten voort te zetten. De Provinciale Ontmoetingsdag op 23 augustus te Ammerstol zal nog niet doorgaan. Dhr. Paul Stegenga uit Veenendaal is bereid die zondag bij ons voor te gaan in de dienst.

#### GIFTEN

Via Nico Vreugdenhil is € 10,- ontvangen voor de bloemendienst.

Via Gerda Prins is € 10,- ontvangen bij het rondbrengen van de Pinkstergroet. Hartelijk dank!

#### JUBILEUMUITGAVE VRIJE RUIMTE

Van verschillende mensen heb ik leuke reacties gehad op de jubileum-uitgave! Alle medewerkers aan dit speciale en in kleur uitgebrachte nummer van *Vrije Ruimte* wil ik een compliment maken. Aan de ene kant het gebruikelijke nieuws en aan de andere kant duiken we in de geschiedenis met allerlei wetenswaardigheden. Leuk: alle verschillende logo's, interviews, gedicht, column, de structuur hoe het blad tot stand komt en wie eraan meewerken, voordat het bij een ieder op de mat ligt... Het is een uitgave geworden om trots op te zijn!!!!

Greet Zwaanswijk

#### GEMEENTEAVOND

Op 20 mei is een korte gemeenteavond op afstand in de Kerkzaal gehouden. Rick Poleij heeft de inmiddels afgeronde renovatie van de kosterswoning toegelicht. Nico Vreugdenhil heeft iets over de herstart van de kerkdiensten op 05 juli en de daarop volgende bijzondere diensten verteld. Wim de Jong heeft de zoektocht naar een appartement voor onze nieuwe dominee verwoord. De keuze is gevallen op een mooi appartement op de eerste en tweede verdieping aan de Sand-Ambachtstraat 104c. De aanwezige gemeenteleden hebben ingestemd met de aanschaf van dit appartement. Tenslotte is gesproken over de bazaar. Het is nog ongewis of en in welke (afgeslankte?) vorm die plaats zal kunnen vinden. De inkomsten kunnen niet gemist worden!

Vereniging Evangelische Unie

#### HALLO ALLEMAAL

Even een berichtje vanuit de kosterswoning.

Zoals bekend zijn wij vanaf november het kostersechtpaar. We zijn geweldig ingewerkt en op weg geholpen door Willemien. Zij is op zoek gegaan naar nieuwe woonruimte en is half maart verhuisd.

Wij zijn anderhalf jaar geleden vanuit de Kasteelstraat verhuisd naar een appartement in Naaldwijk, met het idee daar jaren te wonen en van onze "oude dag" te genieten. Maar John kreeg de kriebels en wilde een mooie invulling geven aan zijn verworven vrije tijd, en zo geschiedde.

Vanaf half maart is de woning onder handen genomen. Er kwam een nieuw dak op, wat al in de planning stond. Er was ook veel vocht in de woning en daarom zijn de vloeren en de spouwmuur geïsoleerd. Een nieuwe keuken werd geplaatst en de plafonds en spachtelputzwanden werden gespoten. John heeft alle deuren geverfd en de posten en alle plinten. Ook heeft hij de kast onder de trap geverfd en er nieuwe planken in bevestigd. Hij heeft gesausd en gewit en ook de schuur kreeg van hem een opknappbeurt. Al met al een ware metamorfose. Wij zijn enorm blij met de hulp die wij kregen via Rick Poleij, die met ons meedacht en ons met raad en daad terzijde stond. Dank daarvoor.

En nu zijn wij de trotse bewoners, en dat maakt voor ons het werk een stuk makkelijker. We hoeven niet meer heen en weer te tuffen vanuit Naaldwijk.

Heel jammer was het dat door corona geen activiteiten in de Kerk mogelijk waren en dat u dus niet even om een hoekje kon gluren bij ons. Wij vinden het leuk als u in de komende periode eens bij ons langsloopt, als u bijv. in de Langestraat moet zijn of vrijdags naar de markt gaat. U bent van harte welkom.

Wij werden ook nog verrast met een prachtig boeket, waarvoor onze dank aan u allen.

Hopelijk treffen wij elkaar binnenkort bij ons thuis of in het "Breeje Durrep"

Tot ziens en blijf gezond.

Een hartelijke groet van John en Gerda Prins en een pootje van de hond Fliinn.

## HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

#### KERKDIENTEN

Tot nader order **geén** dienst i.v.m. coronamaatregelen.

#### ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H. de Rijke-Schoordijk

Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.  
Email: vophonseledsdiik@outlook.com  
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.  
VVP Honselersdijk.  
Website: <https://www.vophonseledsdiik.nl>

## VERJAARDAGEN

Op 30 juni, mevr. M.C. Zaalberg v.d. Keyl, 76 jaar.  
Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

## VAN DE VOORGANGER

Zoals iedereen kijk ik ook uit naar de versoepeling van de regels en hoop ik ook weer op huisbezoek te kunnen. Gelukkig is er de telefoon en de email om toch contact te kunnen hebben maar het is natuurlijk niet hetzelfde als een persoonlijke ontmoeting.

Vanaf 8 juni ga ik drie weken met vakantie. We blijven in Nederland. Die vakantie was vorig jaar al zo gepland. Juni was altijd al mijn vakantiemaand. Even een andere omgeving, al is het met beperkingen, maakt toch dat er ook weer wat afstand kan worden genomen. Een andere afstand dan de 1,50 m. Die blijft ook nog wel even na die drie weken. Het nieuwe normaal heet het. Nu maar hopen dat zo veel mogelijk mensen zich aan de regels houden en geen onverantwoorde risico's nemen. Ik blijf overigens bereikbaar indien nodig. Dat heeft altijd gegolden als ik mijn vakanties in Nederland doorbracht. Het heeft wel eens betekend dat ik drie maal moest onderbreken om een afscheidsdienst te leiden. Maar toch heb ik het liever dan waargenomen te worden. Als je ver over de grens zit kan het natuurlijk niet anders en ben ik blij dat een collega beschikbaar is.

Het is bijzonder dat bij het door het virus (gedeeltelijk) stil vallen van de samenleving en alle nadelige gevolgen die het met zich meebrengt er ook positieve effecten zijn zoals een opleving van de schepping en de aandacht hiervoor. Ik denk onder andere aan de verbeterde luchtkwaliteit in veel gebieden die door veel schadelijke uitstoot werden geteisterd. Nu maar hopen dat we ook na het virus lessen trekken uit wat nu sterker dan ooit aan het licht komt, te weten de kwetsbaarheid van de mens en onze verwevenheid met de aarde en al wat daarop leeft. Tegelijkertijd realiseer ik me dat, door de zorg voor de toekomst om je baan te verliezen of het faillissement van je bedrijf te moeten aanvragen, je daar wellicht minder oog voor zal hebben. Niettemin wens ik ieder in veel opzichten mooie zomermaanden, houd goede moed en blijf omzien naar elkaar!

Dick Peters

## GESPREKSKRING

In het vorige nummer van *Vrije Ruimte* was nog sprake van een mogelijke bijeenkomst van de gesprekskring op donderdag 4 juni. Dat zou de laatste zijn voor de zomervakantie. Een aantal deelnemers aan de gesprekskring die allemaal in de risicogroep vallen zijn gepolst. Het leverde op dat het nog te vroeg wordt gevonden en men liever nog niet deelneemt. Derhalve is besloten dat we weer hervatten na de

zomervakantie. Wellicht kunnen we in de zomermaanden een keer een zogenaamde inloopochtend organiseren om wat bij te praten en elkaar te ontmoeten.

## OECUMENISCHE DIENST REGENBOOGKERK

### Zondag 7 juni

Op 7 juni stond zoals bekend de jaarlijkse openluchtdienst gepland. Dit evenement gaat uiteraard niet door. Aanleiding voor de pastores om te bezien of er toch een oecumenische viering kan worden gehouden vanuit een lege kerk of inmiddels gevuld tot maximaal 30 personen. Inmiddels staat vast dat we ook in Achter de Bergen in juni nog geen diensten zullen houden maar daarmee eerst in juli zullen starten. Derhalve is een oecumenische dienst in de Regenboogkerk voorbereid die zal worden geleid door de nieuwe predikant van de Regenboogkerk ds. Chr isti Bartelink. De dienst is via de kerkomroep te beluisteren of via de videoverbinding van de kerk te volgen. Op de website van de kerk: [www.pkn-honselersdijk.nl](http://www.pkn-honselersdijk.nl) leest u hoe u de dienst kunt meemaken. U maakt dan tevens alvast wat kennis met de nieuwe predikant van de Regenboogkerk die haar werk in coronatijd op een ongebruikelijke manier is begonnen. Ik hoop dat er velen zullen afstemmen op de dienst van 7 juni.

Dick Peters

## HERVATTEN DIENSTEN IN JULI

In juli zullen de diensten in Honselersdijk en Maasdijk in principe weer worden hervat, met uiteraard inachtneming van de regels en voorschriften. De besturen zullen zich over een protocol moeten buigen hoe de diensten met bezoekers op 1,50 m afstand ingevuld gaat worden. Op allerlei vragen zal een antwoord moeten worden gevonden zoals of het niet verstandig is om voorlopig nog even niet te zingen tijdens de dienst.

Het rooster geeft aan dat de eerste gezamenlijke dienst in juli in Maasdijk zal zijn. Oorspronkelijk zou dit de streekdienst zijn in het kader van het Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland. Die gaat niet door. Maar we hopen elkaar als VVP Honselersdijk en Maasdijk op zondag 5 juli weer in Concordia te ontmoeten.

## Maasdijk



Maasdijk 40

## KERKDIENTEN

Er zijn tot 1 juli geen kerkdiensten

## ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters,  
Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d

Rijn, telefoon 0172 421 357,  
[dickcpeters@gmail.com](mailto:dickcpeters@gmail.com).  
Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, [arie@concordiamaasdiik.nl](mailto:arie@concordiamaasdiik.nl).  
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk,  
[gerard@concordiamaasdiik.nl](mailto:gerard@concordiamaasdiik.nl).  
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, [truus@concordiamaasdiik.nl](mailto:truus@concordiamaasdiik.nl).  
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

## VERJAARDAGEN

Op 12 juni wordt dhr. A.F. van Leeuwen 84 jaar en op 17 juni wordt mevr. C.J. van Leeuwen-Hofman 83 jaar. Zij wonen Oranjeplein 20, 2676 XP Maasdijk. Op 18 juni wordt mevr. A.E. v.d. Plas-Thies, M.A. de Ruyterstraat 53, 2678 GA De Lier, 93 jaar.

25 juni wordt mevr. E.M. v.d. Marel-van Hoeven, Bleyenburg 31, 2678 BA De Lier, 83 jaar.

Ook op 25 juni wordt mevr. A. van Paassen-Troost, Madeweg 16, 2681 PJ Monster, 77 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd.

## VAN DE VOORGANGER

Vanaf maandag 8 juni strijken we in een park neer voor een vakantie van drie weken. Vorig jaar al besproken toen er van corona nog geen sprake was. We komen graag in dat park met de zee op loopafstand. Er zijn minder faciliteiten maar dat geeft niet. Even het gevoel eruit te zijn na weken van veel thuiszitten. Onze situatie is natuurlijk niet te vergelijken met een alleenwonende oudere in een verzorgings- of verpleeghuis, al was het maar omdat we met zijn tweeën zijn. Ik weet niet of de vergelijking helemaal opgaat maar het deed me enigszins denken aan iemand die huisarrest heeft met een enkelband. Een enkele keer in mijn leven heb ik een opgesloten gevoel gehad en dit als onaangenaam ervaren. In 1975 maakte ik met 10 andere Nederlanders een studiereis naar de volksrepubliek China. Voorzitter Mao leefde nog en trok aan de touwtjes. Een heel andere wereld dan het huidige China. Politiek werd vooral Rusland als een bedreiging gezien. Als voorzorg voor een eventuele (atoom)aanval was in Peking een soort ondergrondse stad gebouwd waar de bevolking kon schuilen. We kregen het voorrecht dat ondergrondse stelsel te mogen bezoeken. De gastheer nam ons mee naar een winkel, een soort klein warenhuis. Daar werd een vloerluik opzij geschoven en daalden we af naar een enorm betonnen complex van zalen en gangen en magazijnen met voorraden. Heel interessant natuurlijk. Maar zodra we allemaal beneden waren sloot het luik boven onze hoofden. Het gaf me een onaangenaam gevoel dat rationeel even niet weg te redeneren viel. Ik wilde er eigenlijk weer uit. Ik hield me echter

groot maar voel nog de opluchting toen na een paar uur op een ander plek een luik werd open geschoven en het daglicht ons tegemoet trad. Dat gevoel van opgesloten te zijn en uitkijken ervan bevrijd te worden moeten zeker veel ouderen kennen ondanks de moderne hulpmiddelen en creatieve manieren die door familie en vrienden gevonden worden waarop communicatie mogelijk is. Laten we met de mogelijkheden die ons gegeven blijven denken aan hen die zich gevangen voelen maar vooral ook beseffen dat denken en doen twee verschillende zaken zijn.

Voor zover van toepassing voor wie de komende periode voor korte of langere tijd op reis gaat: blijf gezond en houd goede moed.

Dick Peters

### HERVATTEN DIENSTEN IN JULI

In juli zullen de diensten in Honselersdijk en Maasdijk in principe weer worden hervat, met uiteraard inachtneming van de regels en voorschriften. De besturen zullen zich over een protocol moeten buigen hoe de diensten met bezoekers op 1,50 m afstand ingevuld gaan worden. Op allerlei vragen zal een antwoord moeten worden gevonden zoals of het niet verstandig is om voorlopig nog even niet te zingen tijdens de dienst.

Het rooster geeft aan dat de eerste gezamenlijke dienst in juli in Maasdijk zal zijn. Oorspronkelijk zou dit de streekdienst zijn in het kader van het Samenwerkingsverband Vrijzinnig Westland. Die gaat niet door. Maar we hopen elkaar als VVP Honselersdijk en Maasdijk op zondag 5 juli weer in Concordia te ontmoeten. Zie voor de details het volgende nummer van *Vrije Ruimte*.

## ALGEMEEN

### VVP

Bij deze editie van *Vrije Ruimte* ontvangt u het kwartaalblad "Vrijzinnig" van de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. Degenen die de VR per post ontvangen krijgen het kwartaalblad ook per post, maar die worden rechtstreeks vanuit Utrecht verzonden dus dat kan op een andere dag zijn. Het is het Pinksternummer van de VVP met als thema "Vuur". Uiteraard is het de bedoeling meer bekendheid te geven aan alles wat de VVP zoal doet en nieuw verspreide leden te kunnen verwelkomen. Net als vele kerken kampt ook de VVP met een natuurlijke krimp van leden en daarmee de inkomsten. Uit nalatenschappen bestaan er nog enkele fondsen maar de beperkte beschikking daarover is notarieel vastgelegd en niet toereikend om de kosten van kantoor, personeel (twee parttimers) en activiteiten te dekken. Die activiteiten zijn de moeite waard om de VVP in

stand te houden. Te denken valt aan de jaarlijkse Landelijke en Provinciale Ontmoetingsdagen, de Vrijzinnige Predikantendagen, het kwartaalblad Vrijzinnig, de gedeeltelijke financiering van twee Vrijzinnige Universitaire leerstoelen, de zelingen en voorstellingen van Vrijzinnig Perspectief (onderdeel VVP) waar ook de Streekgemeente gebruik van maakt, de bemiddeling in conflicten (b.v. bij gedeelde kerkgebouwen), de ondersteuning en/of het zoeken naar samenwerking van afdelingen die het alleen niet meer redden, de ondersteuning bij afhandeling van roerend en onroerend goed bij opheffing van afdelingen, het laten horen van het Vrijzinnig geluid binnen de PKN (kantoorruimte binnen hetzelfde pand is handig) en het waar mogelijk blijven verspreiden van het Vrijzinnig gedachtegoed. Voor dit alles zijn leden en inkomsten nodig. Voor € 45,- per jaar bent u deelgenoot van dit alles en ondersteunt u bovengenoemde activiteiten. U kunt uzelf aanmelden bij Peter Boogert, tel. 0174 - 41.88.84, p.l.boogert@caiway.nl of bij Nico Vreugdenhil, tel. 06-22.61.60.34 of nicoriavreugd@kpnmail.nl. Wanneer u zich nu opgeeft hoeft u volgend jaar pas contributie te betalen. De VVP zal u dankbaar zijn.

## Colofon

### Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem  
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Productieteam:** Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

### Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Kopij voor het kerkblad nr. 9 van 2 juli dient uiterlijk 27 juni ingeleverd te worden.**

**Nr. 10 verschijnt 13 augustus.**

## UITVAARTVERZORGING

### W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:  
Begravenissen - Crematies  
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47  
2675 XW Honselersdijk  
Telefoon (0174) 62 20 22

**VOOR HET GEHELE WESTLAND**

## POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't  
met minder doen

Langestraat 96  
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44



**boksman**  
bouwbedrijf  
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b  
2671 Cl. Naaldwijk  
Telefoon 0174 - 624800/624265  
Telefax 0174 - 630914



**HOUTHANDEL  
V. D. MAREL**

Voor al uw nieuw  
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande  
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

*Van der Eijk*  
uitvaartverzorging

Dag en nacht  
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946  
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

M.C. van der *Kaaij* schilders

meer dan  
**80** jaar  
glanzend  
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl  
I www.kaaijschilders.nl  
T (0174) 41 31 98  
M (0)6 54 68 20 62  
F (0174) 41 91 21



Kerkstraat 27  
2671 HC Naaldwijk



**GST**  
van Paassen  
installatiebedrijf

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| CV-installaties     | Loodgieter               |
| Service & Onderhoud | Rioleringswerken         |
| Airconditioning     | Ontstoppen met hoge druk |
| Elektra             | Dak / Zinkwerk           |

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande  
Tel: 0174-446000  
E-mail: [info@gstvanpaassen.nl](mailto:info@gstvanpaassen.nl) / [www.gstvanpaassen.nl](http://www.gstvanpaassen.nl)



**WPS**  
WE PROVE SOLUTIONS



**Slimme logistieke oplossingen**  
[www.wps.eu](http://www.wps.eu)



**HOFMAN**

Duurzame bouwconcepten  
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk  
T 0174.524000 F 0174.524001  
[info@hofmanbouwgroep.nl](mailto:info@hofmanbouwgroep.nl)  
[www.hofmanbouwgroep.nl](http://www.hofmanbouwgroep.nl)

**BOUWGROEP**



**Kuyvenhoven**  
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370  
[www.kuyvenhoven.nl](http://www.kuyvenhoven.nl)

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties  
Beveiliging  
Elektra

**TPG Post**  
Port betaald  
Port payé  
Pays-Bas