

VRIJE RUIMTE

75
JAAR

75^{ste} jaargang 2020 – nr. 6, 23 april
Dit nummer is voor drie weken

Volgende inleverdatum is 8 mei 2020

Kerkblad van:

de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk

Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk
's-Gravenzande

Verenigingen van Vrijzinnig Protestanten
te Honselersdijk en Maasdijk



**Protestantse
Kerk**

Het nieuwe normaal

Bij gebrek aan een predikant verdeelden we het schrijven van het voorblad van de *Vrije Ruimte* in januari. Mattanja en ik zouden bijna gaan trouwen, dus ik grapte: ik schrijf wel een bespiegeling op 100 dagen huwelijk.

Wat ik toen nog niet wist, is dat de wereld om ons heen er – amper 100 dagen later – zo anders uit zou zien. Om te beginnen prijzen wij onszelf gelukkig dat we onze bruiloft en aansluitende huwelijksreis gewoon volgens plan hebben kunnen uitvoeren. Het coronavirus waarde alleen nog maar door China en tijdens onze reis naar Nieuw-Zeeland merkten we daar maar heel weinig van: zolang we konden verklaren dat we niet in China waren geweest, konden we overal gewoon doorlopen.

Hoe anders was dat na thuiskomst. Het virus had Europa bereikt, en inmiddels waren ook in Nederland de eerste mensen opgenomen in het ziekenhuis. Drastische maatregelen volgden in bijna alle landen in de wereld: grenzen zijn op slot, mensen werken vanuit huis, bezoek aan familie, vrienden, maar vooral aan ouderen is in de ban gegaan. In tijden waar we normaal als kerken onze deuren openstellen, om mensen Geloof, Hoop en Liefde te bieden, waren we in dit geval genoodzaakt de deuren te sluiten. Met het sluiten van de kerken werd als eerste een oplossing gezocht voor de zondagse vieringen, deze vinden door het hele land inmiddels online plaats, zo kan iedereen toch gewoon zijn kerkdienst volgen, of eens een keertje een dienst bij “de burens” meebeleven. Ook vergaderingen van kerkenraden en colleges vinden inmiddels alweer plaats via de computer, zo komt langzaam het kerkelijke leven weer op gang.

Wat we echter nog steeds missen is de ontmoeting: het gesprek bij binnenkomst, of juist na afloop van de kerkdienst, met elkaar koffiedrinken na de dienst, de huisbezoeken van een ouderling of predikant en nog zo heel veel andere contactmomenten.

Kerk zijn is zoveel meer dan die kerkdiensten op zondagochtend en voor vele mensen is met het wegvallen van de kerkelijke activiteiten ook een (groot) deel van hun sociale leven tot stilstand gekomen.

Het doet mij goed om te zien dat mensen het contact onderling onderhouden: kaarten of brieven naar elkaar sturen, en elkaar opbellen. Ik kan dan ook alleen maar oproepen aan iedereen die dit leest om dergelijke voorbeelden te volgen: pak de telefoon en vraag eens na of het goed gaat met de mensen die u normaal misschien alleen in de kerk spreekt. Nagenoeg iedereen zal het prettig vinden om weer anderen te kunnen spreken, buiten het eigen gezin. Ook kunnen we elkaar hulp aanbieden of vragen, waar dat nodig is.

Gelukkig komt het virus steeds meer onder controle, maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat de maatregelen niet op korte termijn opgeheven kunnen worden. We horen al veel over “het nieuwe normaal” en de “1,5 meter samenleving”. Ik heb geen glazen bol en kan dus niet voorzien wanneer de huidige maatregelen weer versoepeld kunnen worden. Wel verwacht ik dat het nog even gaat duren voordat we alle activiteiten weer op kunnen pakken. Ook is het maar de vraag of er maatregelen blijvend doorgevoerd moeten worden. Het nieuwe normaal is een nog onbekende toekomst. Maar afsluitend weet ik zeker: ook het nieuwe normaal kan niet zonder Geloof, Hoop en Liefde! Blijf gezond!

Erik Knoppert



SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen.

De volgende herinneringen aan de diverse geloofsgemeenten in het Westland gaan over de jaren **1965 t/m 1970**. Een hele drukke periode. Veel wisselingen van voorgangers, veel reparatie en restauratie van de kerkelijke gebouwen. Gelukkig wordt alles naar tevredenheid afgehandeld. Ook krijgt het kerkblad met ingang van januari 1970 een nieuw, moderner, logo op de voorpagina.



Naaldwijk

In maart 1966 volgt een dringende oproep om hulp voor het rondbrengen van de bandrecorder. Er komen steeds meer luisteraars die aan huis zijn gebonden en graag de zondagse preek willen beluisteren. 10 november 1967 is de grote dag aangebroken voor de jeugd van Naaldwijk. Het vernieuwde Pleincentrum wordt geopend. Op 30 november gaat de jeugdgroep WIP IN van start in het nieuwe gebouw. Oudejaarsavond 1967 bespeelt Johan van Cranenburgh voor de laatste keer het orgel. De gemeente heeft 44 jaar lang van zijn orgelspel kunnen genieten. Zijn opvolger wordt op 1 september 1968 de heer G.J. Bal uit Delft. Na de dienst van 1 maart 1970 werd er koffiegedronken in het Pleincentrum. Er werd voorgesteld om dit in het vervolg na elke kerkdienst van de 1^e van de maand te herhalen. In het jaar 1970 komt de kerkvoogdij voor grote problemen te staan. De houtworm deed zijn intrede in de kerk en moest bestreden worden. Ook de verwarmingsketel had zijn einde gehaald. Beide zaken brachten veel kosten met zich mee. Op 13 augustus 1970 werd de laatste paal geslagen voor het nieuwe rusthuis.

De Lier

Op 3 februari 1965 wordt er gemeld dat er een belangrijke bestuursvergadering is gehouden. Er zijn zorgen om de voorgangersvacature en men vraagt zich het nut af van het kerkblad OK. Men ziet groter belang in het blad Kerk en Wereld. Op zondag 15 mei wordt er gelukkig alweer snel een nieuwe voorganger bevestigd, eerwaarde heer P. van Laarse. Met zijn komst neemt ook het jeugdwerk en het aantal zondagschoolkinderen toe. Helaas vertrekt hij weer op 30 maart 1969. Zondag 6 september wordt zijn opvolger, J.E. Dulfer, bevestigd als voorganger voor De Lier.

Hoek van Holland

Vanaf maart 1966 start Hoek van Holland weer met gemeenteberichten in het kerkblad. Ook de vacante VVH Hoek van Holland kan in het kerkblad van mei 1966 melden dat men spoedig weer een eigen pastor kan verwelkomen, namelijk de eerwaarde heer J. Buitkamp. In 1969 verlaat hij de afdeling Hoek van Holland. Zijn opvolger wordt met ingang van 6 september 1970 de eerwaarde heer J.E. Dulfer uit Honselersdijk.

's-Gravenzande

In de uitgave van mei 1966 wordt vermeld dat er een auto wordt geschonken aan de Evangelische Unie. Een aanwinst voor de predikant. In het kerkblad van 25 november wordt melding gemaakt dat mejuffrouw J.N. Moor na 40 jaar haar administratieve werkzaamheden voor de Evangelische Unie gaat beëindigen. Een opvolger wordt gezocht.



Johan Hendrik van Cranenburgh

In april 1967 wordt gemeld dat de restauratie van het kerkgebouw spoedig kan aanvangen. Door het verjaardagsfonds worden gelden geschonken voor aanschaf van een doopvont en preekstoel. Op zaterdag 16 december wordt het geheel vernieuwde kerkgebouw heropend. In mei 1970 ontvangt ds. Verschragen een beroep naar Sittard. Het wordt door hem niet aangenomen.



Voormalige kerkgevel kerkgebouw
Evangelische Unie

Maasdijk

Op zondag 28 augustus 1966 neemt ds. H.J. Kastein afscheid van VVH Maasdijk. Bij zijn vertrek schenkt hij Concordia een kanselbijbel. Hij wordt al snel opgevolgd door ds. H.H. van Hylckema Vlieg. De intrededienst is op 16 oktober. In 1967 komt het nieuwe kostersechtpaar de Vos-Heemskerk het werk overnemen van de fam. Paans. Helaas beëindigen zij door overmacht al snel hun werkzaamheden. April 1969 wordt hun werk voortgezet door Mw. Zonneveld-Hoogendam. Juni 1969 is de laatste werkdag van ds. Hylckema Vlieg in Concordia. Met ingang van 5 februari 1970 gaat ds. C.I.R. Glas de pastorale verzorging op zich nemen voor de leden van Concordia. Helaas is dit maar voor korte duur. Gelukkig wordt er een opvolger gevonden in de persoon van Vicaris J. Lubbers. Hij wordt op zondag 2 augustus door ds. Knipscheer uit Epe bevestigd. 13 december wordt er een receptie door de jeugd aangeboden ter gelegenheid van de opening van hun clubhuis "De Rattenvanger".

Honselersdijk

Op voorstel van voorganger A.J. Verduijn worden er in de winterperiode van 1966 praatavonden georganiseerd. 20 november 1966

wordt het geheel gerenoveerde verenigingsgebouw in gebruik genomen. Ook de kerkzaal wordt begin 1968 geheel geschilderd. 29 september is de afscheidsdienst van eerwaarde Heer Verduyn, die Honselersdijk gaat verlaten. Gelukkig wordt de vacature in 1970 vervuld. Op zondag 30 augustus treedt de eerwaarde heer J.E. Dulfer toe als voorganger van de VVH Honselersdijk.

Arnold Knoppert,
archivaris Oude Kerk Naaldwijk

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Vanwege de coronacrisis zijn er in de Oude Kerk geen kerkdiensten.

Via de site www.kerkomroep.nl kunt u iedere zondag een kerkdienst volgen onder gezamenlijke noemer van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk van Naaldwijk.

Op Facebook

www.facebook.com/pgnaaldwijk wordt iedere dag tussen 19.00 en 19.30 een meditatie geplaatst.

Op de website van onze kerk <http://www.oudekerk-naaldwijk.nl> zal zoveel mogelijk informatie gepubliceerd worden.

Internetkerkdiensten

Zondag 26 april
09.30, ds Eibert Kok

Zondag 3 mei
09.30 uur, ds Carel v.d. Meij, Rode Loperviering

Zondag 10 mei
09.30 uur, ds Carel v.d. Meij

ADRESSEN

Predikant: vacant.

A.i: ds. Sietske van der Hoek, tel. 06-23741921; e-mail:

sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl



Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl
Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:

bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.
Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96. diaconieoudekerk@caiway.net

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Verjaardagen

Op 2-mei: Mevr. D.L. Lagrauw – Middelburg, 87 jaar.

4-mei: Mevr. H.A. de Visser - van der Plas Schiereiland 85 2673CZ NAALDWIJK, 93 jaar.

8-mei: Mevr. T.J. de Bloois - Kool Hoofdstraat 104 /108 2678CM DE LIER, 95 jaar.

10-mei: Dhr. H. de Liefde, 85 jaar.

11-mei: Mevr. A. van der Marel - Doelman Sint Martinusstraat 35 2671GK NAALDWIJK, 89 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Huwelijksjubileum

Op 01-05-2020 zijn dhr. en mevr. Van der Ende – Middelburg 45 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

VAN DE KERKENRAAD

Acceptgiro *Vrije Ruimte*

Bij deze uitgave van *Vrije Ruimte* vindt u een acceptgiro. Aan de productie van ons informatieblad zijn kosten verbonden. Mogen wij u vragen die te helpen bestrijden met een vrijwillige bijdrage? Als alle lezers € 20,- betalen, komen we uit de kosten. Krijgt u *Vrije Ruimte* over de post? Dan krijgt u de acceptgiro apart toegestuurd. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

VAN DE PREDIKANT

Een digitale dominee?

Zoals u misschien weet, is er op Facebook een pagina van de Oude Kerk. Die was tot nu toe vooral bestemd voor evenementen. Nu de evenementen allemaal zijn afgelast, kunnen we de ruimte ook gebruiken om er nieuws uit de kerkelijke gemeente op te zetten. U kunt daar inspiratie vinden uit de VVP bijvoorbeeld, en een verwijzing naar de kerkdiensten op internet.

Ook kunt u daar berichtjes achterlaten over dingen die u belangrijk vindt, als u een gesprek wilt, of goede ideeën hebt over kerk in tijden van corona. Het is niet de bedoeling dat we daar persoonlijk nieuws op publiceren. Daarvoor wordt misschien tzt een soort van Lief en Leed brief opgesteld. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat we als gemeente met elkaar verbonden blijven.

Ik nodig u hartelijk uit om eens te kijken op deze pagina. Wie weet leidt het tot mooie ontmoetingen in het echte leven.

Ik hoor graag ideeën hoe u denkt dat we als gemeente ook de mogelijkheden van de digitale snelweg ten volle kunnen benutten.

U kunt me mailen op sietske.vander.hoek@oudekerk-naaldwijk.nl

Ds Sietske van der Hoek

EVEN VOORSTELLEN



Lieve mensen,

Vanaf 1 april werk ik als ambulante predikant in uw midden. Ik ben aangesteld voor 2 dagen in de week voor pastoraat en kerkdiensten vanuit en in de Oude Kerk.

Het zijn rare omstandigheden om te beginnen. Ik kan niet onbevangen bij iedereen op bezoek. Dat zou ik wel heel graag willen. Het praat toch echt makkelijker in het echt dan via de telefoon of een videoverbinding. We zullen als we elkaar in het echt ontmoeten netjes anderhalve meter afstand houden en elkaar niet de hand schudden.

Intussen heb ik al wat namen leren kennen, de Oude Kerk van binnen gezien en de toren een stukje beklommen. Het is heel bijzonder om in een kerktoeren te zijn die gebouwd lijkt als een verdedigingswerk. Ik ben ook voorgegaan in de dienst van Goede Vrijdag. Mocht u daarover nog vragen hebben of een gesprek willen, schroom niet om te bellen.

Ik ben 55 jaar, woon in Amstelveen samen met mijn man Fred Tuinder. We zijn sinds 1991 samen en we hebben 2

kinderen van 21 en 18 die beiden heel kort geleden op kamers zijn gegaan. Ik fiets graag, dus wie weet zult u me nog eens zien rondrijden. Als we weer "vrij" zijn, zal dat ook een makkelijke manier zijn om elkaar even aan te schieten voor een praatje.

Hoewel mijn vader van de Maasdijk kwam, heb ik zelf nooit in het Westland gewoond of gewerkt. Ik heb er natuurlijk veel over gehoord en ik hoop dat we een goede tijd samen hebben. Ik blijf in principe tot de beroepingscommissie iemand gevonden heeft die uw toekomstige predikant zal worden. In Amsterdam ben ik al sinds 1985 betrokken bij de Keizersgrachtkerk. Daar is met Pasen de onderstaande tekst uit Italië (oorspronkelijk dan, want we hebben 'm een beetje veranderd) gelezen. Ik geef het u graag mee, als klein teken van hoop. Het was afgelopen zondag tenslotte "beloken Pasen". Tot aan Pinksteren herinneren we elkaar steeds aan het onmogelijke dat de dood het laatste woord niet had. Daarom: laten we de moed niet verliezen. Alles gaat voorbij, ook deze crisis. Het ga u goed en graag tot ziens!

Ds Sietske van der Hoek,
06-23741921

Gedicht in tijden van corona, oorspronkelijk van Irene Vella uit Italië

Het was maart 2020, straten waren leeg,
winkels waren dicht en mensen bleven
thuis

De lente wist van niets

En bloemen bleven opkomen en
opengaan

En de zon bleef stralen

En de zwaluwen keerden terug
En de hemel kleurde rood en blauw
's Ochtends werd het brooddeeg
gekneed

en de tulbanden in de oven geschoven
Het werd steeds later donker
en 's ochtends kwam het licht vroeg
binnen

door de op een kier staande ramen

Het was maart 2020, jongeren
studeerden online

En 's middags wachtte zoals gebruikelijk
het kaartspel

Het was het jaar waarin je alleen naar
buiten mocht om boodschappen te doen
Al gauw ging alles dicht
Ook de kantoren

Het leger begon alle uitgangen en
landsgrenzen te bewaken

Want er was niet genoeg plek voor
iedereen in de ziekenhuizen
En mensen werden ziek

Maar de lente wist van niets en de
scheuten bleven uitlopen

Het was maart 2020 dat iedereen
verplicht in quarantaine werd geplaatst
Opa's en oma's, families en ook
jongeren

Toen werd het echt angstig
En alle dagen leken op elkaar

Maar de lente wist van niets en de rozen
bloeiden opnieuw

Mensen herontdekten het genot om
samen te eten

Om te schrijven en de verbeelding de
vrije loop te laten

Om te lezen en je te laten meeslepen
door de fantasie

Er waren er die een nieuwe taal leerden
die begrepen wat het is om echt met
volle aandacht lief te hebben
die stopten met het voor lief nemen van
de onwetendheid

die het kantoor sloten en een eethuisje
openden met slechts acht couverts
die de verloofde verlieten
om de liefde voor hun beste vriend van
de daken te schreeuwen
Er waren er die dokter werden
om ieder te kunnen helpen die hen nodig
zou kunnen hebben

Het was het jaar waarin men het belang
van aandacht inzag
en van oprechte genegenheid
Het jaar waarin de wereld leek stil te
staan

En waarin de economie te gronde ging
Maar de lente wist van niets en de
bloemen maakten plaats voor vruchten

En toen kwam de dag van de bevrijding
We zaten voor de televisie en de
premier vertelde live op alle media
dat de noodtoestand ten einde was
En dat het virus had verloren
Dat alle mensen samen hadden
gewonnen

En toen gingen we de straat op
Met tranen in onze ogen

Zonder mondkapjes en handschoenen
onze buurman omhelzend
alsof het onze broer was
Eindelijk konden we pasgeboren
kleinkinderen knuffelen

En ook mensen met dementie namen
deel aan de feestvreugde
Net als gevangenen en daklozen en
vluchtelingen

Mensen in rolstoelen

En dokters en verzorgenden

En schoonmakers en bazen

En dat was het moment dat de zomer
aanbrak

omdat de lente het niet wist
en was doorgedaan om er te zijn

Ondanks alles

Ondanks het virus

Ondanks de angst

Ondanks de dood

Omdat de lente van niets wist

En iedereen leerde

Wat de kracht van het leven is

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE beste gemeenteleden,

De beroepingscommissie heeft een
aantal dominees gesproken die hadden
gereageerd op onze tweede serie
advertenties. Een gemêleerd gezelschap
dat we allemaal hebben gesproken in 4
dagen tijd, nog net voor de intelligente
lock-down. Aan de hand van deze

gesprekken hebben we vorige week met
zijn allen via beeldbellen (voor de
meesten van ons iets nieuws) vergaderd
en zijn weer een stap verder gekomen in
het proces. Het beluisteren van
verschillende preekbeurten cq diensten
staat nu op ons menu. Het is nu erg
moeilijk voor ons om een goed beeld te
vormen omdat we natuurlijk graag een
dominee op de kansel in levenden lijve
willen zien. In deze bijzondere tijd kan
het dus nog wel even duren voordat we
een goede keuze kunnen maken.

Elibert Hoogkamer

KINDEREN EN LEIDING VAN DE KINDERKRING BEDANKT!

Graag wil ik de kinderen en leiding van
de kinderkring bedanken voor de
tekening die wij vorige week hebben
ontvangen.

Wij zijn hierdoor blij verrast!

Een kerklid

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING Activiteiten geannuleerd

In de maanden april en mei stond een
aantal activiteiten gepland in het kader
van Bezinning Beleving Verdieping.
Vanwege het coronavirus liggen de
activiteiten van de Protestantse
gemeente Naaldwijk in de
Ontmoetingskerk en de Oude Kerk
vrijwel stil. Zo zijn geannuleerd:

- Gespreksavonden over Dietrich Bonhoeffer met ds Donner op 16 april, 30 april, 14 mei en 28 mei.
- De Bonhoeffer-cantate o.l.v. Alexander Prins op 3 mei.
- De vredesmaaltijd in de Oude Kerk op 3 mei.
- 'De maakbaarheid van succes is een illusie' met professor Dirk De Wachter op 13 mei.
- Bijbelen op 25 mei.

De gespreksavonden over Dietrich Bonhoeffer met ds Donner en de avond 'De maakbaarheid van succes is een illusie' met Dirk De Wachter proberen we te verplaatsen naar het najaar van 2020 of het voorjaar van 2021. Professor de Wachter raadt ons intussen aan:

.... in deze lastige tijden ten volle te beseffen wat essentieel is voor het leven: verbondenheid, zorgzaamheid en rust. En creatief te zoeken naar contact zonder aanraking, om ons na deze periode met volle overgave te omhelzen. De toegangsbewijzen voor de avond met Dirk de Wachter blijven geldig. Wilt u uw geld terug, stuur dan een mail met barcodenummer(s) die u/je ontvangen hebt naar bbv@pkn-naaldwijk.nl. Wij zorgen dan voor de restitutie.

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Vanwege het corona-virus zijn er momenteel geen kerkdiensten te vermelden, helaas.....

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Scriba: Nico Vreugdenhil,
tel. 06-22616034.

Postadres scribaat: Langestraat 183,
2691 BE 's - Gravenzande.

Koster: John Prins, tel. 06-15023824,
e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.

Kerkomroep: Jaap van Helden,
tel.0174-624738. Website:

www.kerkomroep.nl.

Ledenadministratie: Greet

Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6,
2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174
417658, e-mail:

famzwaanswijk@outlook.com

Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174
416023 of Wim de Jong, tel. 0174

418620. Bij geen gehoor kunt u op
zondagmorgen bellen naar het
Uniecentrum, tel. 0174 417377.

Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v.

Vereniging Evangelische Unie

e-mail: Uniekerk181@gmail.com

website: www.pgsgravenzande.nl



AGENDA

Zondag 12 juli – 14.30 uur, intrede-
dienst van Ds. Martine Wassenaar,
geleid door Ds. Mark Verrips

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen – 80 jaar en ouder

24 april - dhr. M. van Oosten,
Populierenstraat 2, 2691 TS, 82 jaar.

28 april – dhr. J.P.A. van Staalduinen,
Noordwijksewaan 10, 2554 GC Den
Haag, 85 jaar.

4 mei – dhr. A. Zeelenberg,
Noordlandseweg 67A, 2691 KJ, 83 jaar.

6 mei – mevr. L. Malestein-
Beekenkamp, Vreeburghlaan 5, app. 14,
2691 AA, 84 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we de
jarigen een gezellige dag toe!

Huwelijksjubileum

Op 9 mei zijn John en Gerda Prins-
Otten, Vallumstraat 120, 2672 HT
Naaldwijk, 45 jaar getrouwd.

Hartelijk gefeliciteerd namens de
Uniekerk en we wensen het bruidspaar
een fijne dag toe!

Overlijdensbericht

Op 7 april 2020 is overleden Cornelia
Hendrina Klos – van Staalduinen op de
leeftijd van 91 jaar.

Zij was al sinds 2 juli 1965 weduwe van
Frans Hendrik Klos.

Nog enige tijd heeft zij in verpleeghuis
Gulden Huis doorgebracht.

Op de kaart staat de tekst:

Als het leven niet meer gaat zoals je wilt
Je zelfstandigheid je is ontnomen
En het lichaam niets meer kan dat moet
Dan is er een moment dat het einde
goed is

De begrafenis heeft in besloten kring
plaats gevonden op 15 april op de
gemeentelijke begraafplaats Westduin te
Den Haag.

Namens de Uniekerk wensen we
kinderen, schoon- en kleinkinderen
sterkte in de komende tijd.

Wel en wee

Mevr. Caroline Kok-Dotinga heeft een
operatie ondergaan en is hiervan aan
het herstellen.

Dhr. Nico Vreugdenhil is de laatste
weken twee keer geopereerd aan
aangezichtspijn. De eerste operatie had
geen effect en daarom is hij voor een
tweede keer hieraan geopereerd.

Verder zijn er verschillende mensen in
onze gemeente, die problemen hebben
met hun gezondheid.

Namens de Uniekerk wensen we
iedereen sterkte: 'kijk naar elkaar om en
zorg voor elkaar'.

Wilt u ons helpen om deze rubriek
actueel te houden en 'uw wel en wee'
door te geven, ook als u het wilt laten
vermelden in de *Vrije Ruimte*?

U kunt dit doorgeven aan onze scriba,
Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034 of
aan Greet Zwaanswijk, tel. 0174-
417658.

Bij voorbaat dank!

BEROEPINGSWERK

Twee weken terug is de "Approbatie"
van de Classis Zuid-Holland Zuid van de
Protestantse Kerk verleend op het
beroep van ds. Martine Wassenaar.

Buiten de corona kan nu niets meer de
bevestiging op 12 juli in de weg staan.
De Vereniging Evangelische Unie is op
zoek naar passende woonruimte.

BEROEPINGSCOMMISSIE

Het was de bedoeling om de
Beroepingscommissie een keer tijdens
of na een dienst in het zonnetje te
zetten, maar zoals zoveel dingen niet
door kunnen gaan door corona hebben
we niet op een mogelijkheid daartoe
gewacht.

Zaterdag voor Pasen heeft Helene van
den Hil mooie boeketten opgehaald bij
Marian van den Berg en deze
rondgebracht bij de leden van de
Beroepingscommissie, bestaande uit:
Mark Verrips, Elly Knoppert, Peter
Boogert, Bertje van Rijn, Ruud Alleblas
en Jim Boers.

Namens de Kerkenraad en gemeente
van hieruit nogmaals onze dank voor
jullie inzet.

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

Zondag, 26 april 2020, tot nader order
géén dienst i.v.m. corona
maatregelen.

Zondag, 3 mei 2020, tot nader orde
géén dienst i.v.m. corona
maatregelen.

Zondag, 10 mei 2020, tot nader orde
géén dienst i.v.m. corona
maatregelen.

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters,
Doornenburg 128, 2402 KG Alphen
aan den Rijn,
tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H. de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel.
0174-730616.

Email: vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.
VVP Honselersdijk.

Website:

<https://www.vvphonselersdijk.nl>

VERJAARDAGEN

Mw. M. Schoonderwaldt, 7 mei, 71
jaar,

Dhr A. Bouman, 8 mei, 82 jaar.

Van harte gefeliciteerd en een prettige
dag toegewenst.

UIT DE GEMEENTE

Afgelopen vrijdag heb ik mijn moeder,
Mevr. H. de Rijke – Schoordijk,
uit voorzorg naar het ziekenhuis
gebracht, omdat ze nagenoeg dezelfde
klachten had als in de dagen voor haar
hartinfarct in januari. In het ziekenhuis
bleken er hartenzymen in haar bloed te
zitten en de bloeddruk was te hoog.
Besloten werd 1 nacht ter observatie op
de hartbewaking. Bloeddruk gaat op en
neer en uit verdere bloedonderzoeken
blijkt het aantal hartenzymen toe te
nemen. Dit betekent dat er ergens iets
niet helemaal goed zit. Dit willen we gaan
onderzoeken door middel van
katheteriseren. Gezien de drukte
gebeurt dit waarschijnlijk ergens in de
loop van komende week (of er moet
iemand uitvallen waardoor er minimaal 2
uur vrij komt in het schema van de
cardiologen om haar eerder te helpen).

Voorlopig blijft ze in het ziekenhuis. Ze ligt nu nog op de hartbewaking, maar zal waarschijnlijk vandaag of morgen naar de verpleegafdeling worden overgebracht in afwachting van het onderzoek.

Ab de Rijke

VAN DE VOORGANGER

Het is een tijd vol zorg, angst en verdriet nu het coronavirus ons leven in belangrijke mate beheerst. Tegelijkertijd zien we dat er zowel binnen als buiten de kerken en geloofsgemeenschappen allerlei initiatieven worden ontwikkeld om hoop en troost te bieden om deze moeilijke periode door te komen. Met bewondering en waardering neem ik kennis van de vele manieren waarop de kerken kans zien om met grote inzet met gemeenteleden en anderen in contact te blijven. Om ondanks de beperkingen aandacht te blijven verlenen aan bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Ook de creatieve wijze waarop kans wordt gezien om alternatieven te bieden voor het op zondag niet samen kunnen komen dwingt respect af. Het draagt allemaal bij aan het vasthouden van de onderling gevoelde verbondenheid en geeft reden tot grote dankbaarheid. Net als voor Maasdijk geldt, is mijn indruk dat de leden van Honselersdijk die coronacrisis tot nu toe allemaal redelijk goed doorstaan. Laten we ons bewust zijn dat de ellende ook mooie dingen met zich meebrengt als het gaat om solidariteit en laat ons hopen dat dit na deze moeilijke tijd zich voortzet. Ik herhaal dat als u behoefte heeft aan een gesprek: bel of mail. Ik probeer in ieder geval u allemaal een keer aan de telefoon te krijgen. Blijf gezond!

Dick Peters

GESPRESKRING

Donderdag 4 juni

De komende bijeenkomsten zijn tot 1 juni afgeblazen. We hopen dat het coronavirus het weer mogelijk maakt op 4 juni bijeen te komen. Dat moeten we afwachten. Het zal dan tevens de laatste keer voor de zomervakantie zijn.

VRAAG AAN DE LEDEN

Het bestuur wil graag van de huidige leden het e-mailadres ontvangen, dan is het mogelijk om in deze lockdown-periode contact te houden. U kunt de gegevens sturen aan: J.W. ter Haar, jw48thr@gmail.com

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

De pandemie

Ik weet niet hoe het u vergaat maar soms wil ik even niks horen over dat virus dat ons in zijn greep houdt. Het duizelt soms van de ook wel elkaar tegensprekende informatie. Recent luisterde ik op de autoradio naar een verhaal over het ontstaan van het virus. Het zou niet door dieren op de markt in Wuhan (China) op de mens zijn overgebracht maar per ongeluk (?) door

een in de buurt gevestigd laboratorium dat zich met onderzoek naar virussen en epidemieën bezighoudt. Ik weet ook even niet wat ik met zulke informatie aan moet.

Historici duiken in het verleden om verhalen over vroegere epidemieën zoals de pest, cholera, de Spaanse griep op te diepen en te beschrijven hoe het er toen aan toeging. Je wordt er bepaald niet vrolijk van.

Nu las ik wel een bijzonder verhaal uit de zeventiende eeuw dat zich in Engeland afspeelde in het Peak District waar ik in het verleden meermalen ben geweest maar nooit, voor zover ik mij kan herinneren, in het plaatsje Eyam dat tussen Sheffield en Manchester ligt. Daar speelde zich in 1666 een vrijwillige lockdown af nadat de pest er was uitgebroken. Dit besluit kostte 260 bewoners het leven, maar voorkwam dat de ziekte oversloeg naar omliggende steden en duizenden slachtoffers zou maken. Even buiten het dorp in het open veld lag een grote steen, de Boundary Stone genaamd. Die steen vormde vier maanden lang de grens tussen leven en dood. Tijdens de zelfverkozen lockdown werden hier voedsel en voorraad neergelegd. In de gaten van de kei stopten de bewoners van het dorp het geld, dat was gereinigd met azijn. Ze dachten dat dit onsmettend zou werken. Het plaatselijke kerkhof was gesloten en de mensen werden in de eigen tuin of in het open veld begraven. In het dorp hangen nog de borden met de namen van de mensen die aan de pest zijn gestorven en er bevinden zich ook nog een aantal graven. Wie heeft die bewoners zover gekregen dat ze met die lockdown instemden? Het bleken twee rivaliserende priesters te zijn geweest die in de strijd tegen de pest eensgezind optraden. In die strijd werden ook mengsels van kruiden ingezet, kikkers en duiven moesten het gif uit de wonden absorberen en het roken van tabak zou ook effectief zijn geweest. Een derde van het dorp verloor de strijd tegen de pest. Ik kan me niet voorstellen dat elke inwoner het besluit tot een lockdown kritiekloos over zich heen liet gaan. De economische gevolgen werden opgevangen door de graaf van Derbyshire. Een bijzonder verhaal waar ik graag meer van zou willen weten en dat wellicht een boeiende discussie oplevert over die zelfgekozen opoffering. Ik moet onwillekeurig denken aan de op dit moment in verpleeghuizen onbeschermd werkende verzorgers en verpleegkundigen die voor het dilemma staan met het werken te stoppen zolang ze niet beschermd zijn of desondanks kiezen voor de patiënten. Nu maar hopen dat ze snel die keuze niet hoeven maken.

Dick Peters

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Er zijn tot 1 juni geen kerkdiensten.

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.

Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.

Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.

Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 1116392,

truus@concordiamaasdijk.nl.

V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

VAN DE VOORGANGER

Tot nu toe zijn er voor zover mij bekend geen leden die door het coronavirus zijn besmet. Degenen met wie ik per telefoon of per email contact heb gehad redden het tot nu toe aardig met het aan huis gebonden zijn. Het mooie weer speelt daarbij in positieve zin mee. Op het balkon of in de tuin is het de afgelopen periode goed toeven geweest. Dat neemt natuurlijk niet de zorg en de angst weg om alsnog door het virus getroffen te worden. Om niet te spreken over de zorgen met betrekking tot de economische gevolgen van de lockdown. Velen hebben familie of kennen mensen die bijvoorbeeld in de tuinbouw en de sierteelt maar ook in andere sectoren zwaar getroffen worden. Dat alles doet het verlangen naar uitzicht op een einde aan dat ellendige virus toenemen. Laten we elkaar vooral blijven bemoedigen dat we deze periode goed weten te doorstaan. Mensen worden en zijn niet alleen ziek vanwege dat virus. In dit verband denken we in het bijzonder aan Niels Mantel en zijn moeder die de dag na Pasen zijn opgenomen in De Kreek in 's-Gravensande. Het geven van de juiste zorg was thuis niet meer mogelijk. Het valt zwaar om naar zich laat aanzien voorgoed het vertrouwde huis aan het Heilige Geesthof achter zich te moeten laten. Gelukkig kunnen ze elkaar in de Kreek opzoeken en elkaar zoals steeds tot steun zijn. We hopen en bidden dat het verblijf in de Kreek in positieve zin

mag bijdragen aan de kwaliteit van leven die vooral bij Niels aan het afnemen is. Ik herhaal tenslotte nog maar eens: Bel gerust of mail als u daar behoefte toe voelt en houd goede moed.

Dick Peters

GESPRESKRING

Geen datum voor een volgende gesprekskring. Aangezien alle bijeenkomsten tot en met 31 mei zijn vervallen betekent het dat als corona en de overheid het toestaan we pas na de zomervakantie hervatten. Dat zal naar zich laat aanzien dan de laatste maandag van september worden.

HEILIGE CORONA

Ineens duikt overal het bestaan van een tot nu toe onbekende heilige met de naam Corona op. De katholieke kerk kent namelijk een beschermheilige met die naam. In mijn boekenkast staat een boek waarin meer dan 500 heiligen staan beschreven en waaraan je ze kan herkennen. Ik vond de heilige Corona er niet in. Maar op Internet was inmiddels allerlei informatie te vinden over deze heilige die een martelaar en beschermer tegen epidemieën zou zijn. Maar zo las ik dat er net als bij een virus heel wat legendes de ronde doen over deze Sint Corona waarvan de vraag is wat er waar of niet van waar is. In ieder geval staat er in de Gerardus Majellakerk in Utrecht sinds kort een beeltenis van haar en kan men langskomen om te bidden voor iedereen die met het coronavirus te maken heeft. Men kan er een kaarsje bij opsteken of een kaars met haar beeltenis kopen en mee naar huis nemen en het daar gedurende negen dagen opbranden. Zo kent iedere traditie wel vormen om uiting te geven aan het verlangen dat er een einde komt aan het rondwarende virus.

Maar wie was Corona nu precies? Wat weten we van haar? Ze leefde in de tweede eeuw na Christus of in Egypte of in Syrië. Ze wordt vaak samen genoemd met een andere heilige, te weten Victor van Damascus. Deze was een Romeins soldaat die in Damascus diende onder keizer Antonius Pius. Vanwege zijn christelijk geloof werd hij gemarteld en terechtgesteld. Volgens overlevering door zijn ogen uit te steken en hem te onthoofden. Dat waren geen ongebruikelijke gruwelijke handelingen in die tijd. Nu zou Corona als jong meisje bij die marteling aanwezig zijn geweest. Wat deed ze daar? De ene bron zegt omdat die Victor haar man was, een andere bron spreekt van de vrouw van een andere soldaat. Hoe dan ook, Corona troostte Victor en moedigde hem aan het vol te houden. Dat werd haar niet in dank afgenomen en vanwege haar hulp werd ze ook ter dood veroordeeld. Haar wachtte eveneens een gruwelijke marteldood die er uit bestond dat ze aan twee neergelaten

palmbomen werd vast gemaakt. Die werden losgelaten waardoor ze in tweeën zou zijn gerukt. Of dit nu allemaal ook echt zo heeft plaatsgevonden weten we natuurlijk niet. Wel dat de katholieke kerk haar feestdag samen met de heilige Sint Victor viert op 14 mei. Er zijn verschillende kerken in Europa aan deze twee heiligen gewijd. Sint Corona wordt voornamelijk aanbeden in Oostenrijk en Beieren. Er zijn verschillende bedevaartsoorden rond Corona te vinden. Ze wordt beschouwd als de beschermheilige van zaken die gepaard gaan met geld zoals gokken en schatten jagen maar ook van slagers en houthakkers. Ik denk dat mijn slager vreemd op zou kijken als ik hem zou zeggen dat de heilige Corona hem wel zal beschermen.

Maar hoe werd ze nou in relatie met de coronapandemie gebracht? Wel, The New York Times berichtte foutief dat ze de patroonheilige tegen epidemieën zou zijn. Mogelijk vanwege de overlevering dat de plattelandsbevolking van Wenschel, een bedevaartsoord in Oostenrijk, de gewoonte had haar bij vee-epidemieën aan te roepen. Nu er weinig kopij te verzamelen valt over activiteiten die stil liggen leek me wat achtergrondinformatie over die tot nu onbekende heilige wel gerechtvaardigd al zie ik u deze beschermheilige nog niet aanroepen.

Dick Peters

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

Dhr. R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

**Kopij voor het kerkblad nr 7 van 14 mei dient uiterlijk 8 mei ingeleverd te worden.
Nr. 8 verschijnt 4 juni.**

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begravenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44



boksman
bouwbedrijf
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914



HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begravenis of crematie

Van der Eijk uitvaartverzorging

Dag en nacht
bereikbaar!



BGNU



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl



M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



WPS
WE PROVE SOLUTIONS



Slimme logistieke oplossingen
www.wps.eu



HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174.524000 F 0174.524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas