

VRIJE RUIMTE

75
JAAR

75^{ste} jaargang 2020 – nr. 5, 2 april
Dit nummer is voor drie weken

Volgende inleverdatum is 18 april

Kerkblad van:

de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk

Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk
's-Gravenzande

Verenigingen van Vrijzinnig Protestanten
te Honselersdijk en Maasdijk



**Protestantse
Kerk**

Corona en Pasen

De afgelopen weken eindigden of begonnen (telefoon)gesprekken en mails met dat het verwarrende, bizarre of onzekere tijden zijn en werden er woorden van bemoediging overgebracht. Begrijpelijk en herkenbaar. Op het moment dat ik dit schrijf is bekend dat er vanwege het coronavirus geen diensten in de Stille Week en Pasen zullen worden gehouden. Een aantal kerken heeft hier al creatief op gereageerd door dankzij een kerkomroep of andere mogelijkheden vanuit een lege kerk met slechts een paar aanwezige ambtsdragers en een organist toch een kerkdienst uit te zenden. Maar toch. Voor zover ik mij kan herinneren zat ik met Pasen in een kerk of ging er in een dienst voor. Dat zal nu voor mij en miljoenen anderen niet het geval zijn en zullen we ons moeten behelpen vanuit de huiskamer stil te staan bij de boodschap van Pasen. Hoe spijtig ook, het is een gering offer ten opzichte van andere maatregelen die in verband met het coronavirus een grote invloed hebben op ons sociale leven en die bijvoorbeeld maken dat je niet je dierbaren, vrienden of gemeenteleden mag bezoeken. En er zijn natuurlijk grote zorgen over zieke of kwetsbare familieleden en vrienden. Maar van ons allen wordt nu eenmaal gevraagd om ons aan te passen om te voorkomen dat het ellendige virus nog meer onheil kan aanrichten. Dat vraagt veel van ons en de geloofsgemeenschappen. Want het staat op gespannen voet met de opdracht waar we als kerken voor staan. Het is de afgelopen tijd al vele malen in de media onder de aandacht gebracht: Er zijn ongelooflijke blijken van een hartverwarmende solidariteit en omzien naar elkaar op allerlei terreinen van de samenleving. Dat geeft de burger moed. Helaas zijn er ook, zoals in elke crisis, lieden die misbruik van de situatie maken en voor eigen gewin gaan. Voor

mij valt hieronder ook een kerk die het coronavirus uitsluitend beschouwt als een straf van God en met een beroep op vrijheid van godsdienst meent zich derhalve niet aan de voorgeschreven maatregelen te hoeven houden. Dat staat voor mij haaks op de boodschap van Pasen. Het verhaal van Jezus' dood en opstanding is



een belangrijke pijler van het Christendom. Na zijn dood aan het kruis vertellen de leerlingen dat Jezus is opgestaan uit de dood en aan hen is verschenen. Die leerlingen moeten wel wanhopig op zoek zijn geweest naar de zin van die dood van hun leraar. Verkerend in een crisis probeerden ze die zin te ontdekken. Ze hadden gehoopt dat Jezus het Koninkrijk van God zou hebben gerealiseerd wat inhoudt een bevrijd leven voor alle mensen. Door Jezus' dood leek dat alles in één klap van de baan te zijn. Is dan alles en Jezus' optreden voor niks geweest? De leerlingen zijn er vol van, hebben vragen en spreken er onderling over. Dan rijpt langzamerhand bij hen het inzicht dat Jezus' dood een overtuigend teken van zijn vrijheid is. Dat Jezus zich niet liet leiden door angst maar door liefde tot het uiterste toe. Ze zagen in dat door zijn dood zijn boodschap niet verdwenen was maar nog altijd springlevend. Een boodschap die zich onder andere laat

omschrijven als dat we met al onze mogelijkheden moeten opstaan tegen alles wat dood is in ons eigen leven. Opstaan tegen de gevolgen van een rondwarend virus bijvoorbeeld. Een we zien om ons heen dat gelovigen en niet gelovigen en anders gelovigen die boodschap verstaan. Dat over kerkgrenzen heen op allerlei mogelijke manieren een helpende hand wordt geboden geleid door liefde, respect en compassie. Als dit zich nou eens ook na de coronacrisis in dezelfde mate en liefst nog meer zou voortzetten zou Pasen 2020 meer dan ooit van grote betekenis zijn. Waar u zich met Pasen ook bevindt en onder welke omstandigheden dan ook: gezegende dagen, houd moed op een goede afloop en pas op elkaar.

Ds. Dick Peters

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen.

Wat werd er door en over de aangesloten kerkelijke gemeenten geschreven in het kerkblad? Wij nemen u deze keer mee terug naar de jaren **1961 t/m 1965**.

Naaldwijk

In januari 1961 wordt de laatste aangeschafte lichtkroon in de kerk opgehangen. Het totaal is dus gekomen op 7 stuks. In diezelfde maand wordt melding gemaakt dat de kerktoeren een zingende toren gaat worden door de plaatsing van een carillon. Vanaf Palmzondag 1961 is er weer een kanselschrift te bewonderen. De vorige tekst was na de restauratie van 1933/36 niet weer aangebracht.

In ditzelfde jaar krijgt ds. Scheper een beroep uit Loppersum dat door hem niet wordt aangenomen. In januari '63 schaft de kerkenraad een bandrecorder aan zodat de thuisblijvers de kerkdienst ook kunnen beluisteren. April 1963 vertrekken de vader en moeder van het rusthuis Bijdorp, de familie 't Mannetjre, naar Oostwoud. Ds. Scheper is op 15 januari 1964 25 jaar gehuwd en ook 25 jaar predikant. In maart 1965 beginnen er plannen te komen tot restauratie van het jeugdgebouw. Helaas vinden wij in ditzelfde jaar ook een vermelding in het kerkblad over de terugkerende vernieling van de kerkraden door vandalisme.

's-Gravenzande

Op 15 april 1961 legden Jan Maat; Jan Krouwel en Clara van Gemerden elk de eerste hoeksteen van het nieuw te bouwen jeugdgebouw. Op zaterdag 4 november werd de nieuwbouw in gebruik genomen na een feestelijke bijeenkomst. Ds. Sterringa neemt op 6 mei 1962 afscheid van 's-Gravenzande en vertrekt naar Tiel. Door de vrouwenvereniging worden op 20 mei 1961 nieuwe vloerbedekking en loper bij de kansel aangeboden. Met de komst van ds. Verschragen in januari 1963 is eveneens de Ev. Unie een Noodgemeente geworden met een eigen kerkenraad. Hierdoor mogen nu dus ook de sacramenten in eigen kring worden gevierd. Het verjaardagfonds schenkt gelden voor aanschaf van het avondmaalservies. Helaas gaat het orgel ook mankementen vertonen waardoor een restauratie noodzakelijk is. De status Noodgemeente wordt per 1 januari 1965 omgezet tot Buitengewone Wijkgemeente in Wording. In ditzelfde jaar wordt in april vanuit het verjaardagfonds nieuwe collectezakken en een adventskandelaar aangeboden.



Interieur Uniekerk

Honselersdijk

In 1961 wordt tijdens de jaarvergadering gemeld dat de huisjes voor de kerk zijn gesloopt. Hierdoor ontstaat meer parkeergelegenheid. Voorganger de Vries maakt op 11 februari 1962 bekend dat hij een beroep heeft aangenomen naar Retranchement. Op 4 november 1962 wordt de vacante plaats ingenomen door eerwaarde heer Verduyn.

Maasdijk

Op de ledenvergadering van 30 oktober 1961 werd gesproken over de start van een nieuwe liturgie en speciale jongerendiensten. Ook moet er eens wat

worden gedaan aan de slechte toestand van het orgel.

In september lezen wij een oproep voor de functie van conciërge voor Concordia door het vertrek van dhr. en mw. Van Staalduinen. Opvolgers worden dhr. en mw. Spaans. In maart '63 beëindigt het dienstverband met ds. C.C. Pijpers. Zijn werkzaamheden worden overgenomen door ds. R.M. Nepveu.

Vanaf begin 1964 wordt er kinderoppas geregeld tijdens de kerkdiensten. Ook komen er in dit jaar nieuwe stoelen in het kerkgebouw. In augustus verlaat ds. Nepveu Maasdijk. Het pastoraat wordt tijdelijk overgenomen door ds. Hartensveld tot januari '65. Daarna treedt ds. H.J. Kastein in dienst van de Vereniging. Op 14 maart 1965 wordt een geheel gerestaureerde kerkzaal in gebruik genomen en het 40-jarig jubileum gevierd.



Orgel Concordia

Hoek van Holland

De VVH heeft besloten om in 1961 Koninklijke goedkeuring aan te vragen. Er worden statuten opgesteld. In de ledenvergadering van 12 april 1961 wordt besloten het bestuur uit te breiden van 5 naar 7 leden. In 1962 wordt er een nieuwe actie in het leven geroepen, nl Het Vreugdepotje. Van de opbrengst wil men een presentje verzorgen bij feestelijke gelegenheden. De VCJC-jeugd van Hoek van Holland krijgt een eigen onderkomen op de schuurzolder van de fam. Staalduinen aan de Haakweg. In 1963 gaat men over tot aankoop van een nieuw orgel. De ingebruikname van het orgel in juni viel samen met het in gebruik nemen van een nieuw onderkomen van de kerkdiensten in de ULO-school. Juli '64 beëindigt ds. Pijpers zijn werkzaamheden. In april 1965 lezen wij de vermelding dat ds. Hartensveld uit Leiden het pastoraat gaat verzorgen. Daarna volgen er geen berichten meer in het kerkblad over Hoek van Holland.

De Lier

In 1963 worden de Avondmaaldienst en de 1^e paasmorgendienst gezamenlijk gevierd in de Ned. Herv. Kerk van Naaldwijk. In ditzelfde jaar schrijft men in het kerkblad over de onhoudbare toe-stand om de kerkdienst te houden in de zaal Van der Klis. Op de gemeentevond in oktober '64 komt ds. Scheper vertellen over zijn reis naar Jordanië. Op 26 september 1965 verlaat ds. Pijpers De Lier in verband met drukke werkzaamheden als schooldocent.

Arnold Knoppert,
archivaris Oude Kerk Naaldwijk

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Vanwege de Coronacrisis zijn er in de Oude Kerk geen kerkdiensten. Op de website van onze kerk <http://www.oudekerk-naaldwijk.nl> zal zoveel mogelijk informatie gepubliceerd worden. Via de site www.kerkomroep.nl kunt u iedere zondag een kerkdienst volgen onder gezamenlijke noemer van de Ontmoetingskerk en de Oude Kerk van Naaldwijk. Op Facebook www.facebook.com/pgnaaldwijk wordt iedere dag tussen 19.00 en 19.30 een meditatie geplaatst.

Internetkerkdiensten

Zondag 5 april

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Palmzonden

Donderdag 9 april

19.30 uur, ds Carel v.d. Meij, Witte Donderdag

Vrijdag 10 april

19.30 uur, ds Eibert Kok, Goede Vrijdag, met muziek uit de Passion

Zaterdag 11 april

22.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Paaswake

Zondag 12 april

10.00 uur, ds Eibert Kok, Eerste Paasdag

Zondag 19 april

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton

en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27,

2671 HC Naaldwijk, tel. 625899,

emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK

Hervormde Gemeente Naaldwijk

Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk

NL95 RABO 0135 3601 96.

diaconieoudekerk@caiway.net

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Verjaardagen

Op 10-apr: mevr. M.C. van Zanten – Alleblas, Koningstraat 33, 2671 JS Naaldwijk, 78 jaar.

26-apr: mevr. W.J. de Jong –
Kuijvenhoven, Valkehorst 33, 2675 WD
Honselersdijk, 78 jaar
Van harte gefeliciteerd namens de
Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Nieuw ingekomen leden

Dhr. N.A.T. v.d. Wetering
Mevr. K. van Oosten
Van harte welkom bij de Hervormde
Gemeente Oude Kerk

Beste Mensen,

Hierbij wil ik iedereen van harte bedanken voor alle aandacht, bloemen, e-mails, kaarten, bezoekjes, hulp etc. tijdens mijn plotselinge ziekenhuisopname en daarna. Voor Gerard en de kinderen was dit ook een enorme schok, ze waren allemaal om ons heen. Het gaat gelukkig weer iets beter, hopelijk krijg ik weer iets meer energie. Hoe het verloop verder zal zijn weten we niet, maar hopen er beste van.

Nogmaals dank voor alles,

Lia en Gerard Bal

VAN DE KERKENRAAD

Kerk zijn in tijden van Corona. Het is een uitdaging waar iedere kerk zich momenteel mee bezighoudt. Juist in tijden van crisis en onzekerheid willen we als Kerk open staan voor onze eigen gemeente en de hele rest van de samenleving, door de genomen maatregelen is dat momenteel één grote uitdaging: De Kerk is gesloten, en huisbezoek is op dit moment niet mogelijk.

Onze gedachten zijn bij alle mensen die op welke wijze dan ook getroffen zijn door deze crisis. Mensen die in hun nabijheid te maken hebben met de ziekte zelf, maar ook medewerkers in de zorg. Voor sommige mensen is er onzekerheid over werk of bedrijf, anderen worden juist in hun werk geconfronteerd met een extreme werkdruk als gevolg van de maatregelen. Sowieso is binnen blijven en daardoor het gebrek aan persoonlijk contact voor bijna iedereen een grote opgave. Laten we proberen elkaar daarbij te helpen. Uiteraard staan we als Kerk klaar voor mensen die ons nodig hebben, maar Gemeente zijn we met elkaar, dus laten we allemaal de telefoon eens oppakken om te informeren hoe het is met de mensen die u normaal gesproken in de Kerk of op straat spreekt. Zo helpen we elkaar door deze moeilijke periode.

De Kerkenraad komt momenteel niet bijeen en veel overleg vindt plaats via telefoon, e-mail en whatsapp; we worden vindingrijk. Onderstaand treft u de praktische afspraken die we op dit moment hebben gemaakt, maar realiseert u zich dat deze telkens op korte termijn kunnen worden aangepast. Wij doen ons best om dit zo goed mogelijk te blijven communiceren.

Praktische zaken

Praktisch betekenen de huidige maatregelen tegen Corona dat tot 1 juni alle Kerkelijke activiteiten en vergaderingen zijn geannuleerd. Dus geen dienst op zondag, geen Kerkenraadsvergaderingen of Bijbelkring. Voor de invulling van de zondagse Kerkdiensten werken we samen met de Protestantse Gemeente. Iedere zondagochtend wordt er een

gezamenlijke dienst uitgezonden via Internet, die u kunt bekijken via www.kerkromp.nl of facebook (<http://www.facebook.com/pgnaaldwijk>). Elke dienst zal er een ouderling of lector uit onze gemeente bijdragen aan deze diensten.

Hoewel we momenteel zelf geen Kerkdiensten houden, luiden onze kerkklokken elke zondag op de normale tijden. Op deze manier verdwijnen de zondagse diensten niet in stilte, maar blijft de oproep om deel te nemen aan de kerkdienst, of op andere manier invulling te geven aan ons geloof, klinken door de straten van Naaldwijk. Daarnaast luiden honderden kerken en torens in Nederland elke woensdagavond om 19.00 een kwartier lang voor het initiatief 'Klokken van hoop'. We luiden de klokken...

- o als hoopvol teken dat we samen de Coronacrisis kunnen doorstaan en dat we hoopvol durven uitzien naar betere tijden voor ons allemaal.
- o als troostvol geluid voor allen die rouwen om slachtoffers van het Coronavirus en voor allen die het lastig vinden om thuis deze weken door te komen.
- o als boodschap aan alle werkers in vitale beroepen: we waarderen hun inzet en zijn dankbaar voor wat zij voor ons land betekenen. In het bijzonder denken we hierbij aan de hulpverleners die dag aan dag klaar staan om medemensen te helpen.

In de vorige Vrije Ruimte hebben we aangekondigd dat er op 1 april een gemeenteavond wordt georganiseerd. Deze avond zal uiteraard niet doorgaan. Wel begint per 1 april ds. Sietske van der Hoek als interim predikant voor onze gemeente. We zullen in onderling overleg gaan bekijken op welke manier dat het beste vormgegeven kan worden, gezien de huidige beperkingen. Zo zal ds. Van der Hoek in mei al voorgaan in één van de gezamenlijke diensten, en zal ze waar mogelijk onze ouderlingen gaan ondersteunen in het pastorale werk.

De Vrije Ruimte komt gelukkig nog uit, maar we informeren u ook tussendoor over gebeurtenissen en wel en wee in onze gemeente. Dit doen we via e-mail, maar mogelijk ook telefonisch. Daarom vragen we iedereen om uw e-mail adres en telefoonnummer door te geven, voor zover dat nog niet bekend is. Dan houden we u van week tot week op de hoogte van de ontwikkelingen en (online) activiteiten die wel doorgang vinden.

U kunt dit doorgeven per e-mail aan: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl of aan het kerkelijk bureau: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl onder vermelding van uw naam, uw huisadres, telefoonnummer en e-mail, zodat we dit ook kunnen koppelen aan het ledenbestand.

Op de website van onze kerk <http://www.oudekerk-naaldwijk.nl> zal zoveel mogelijk informatie gepubliceerd worden. Volgt u ook de Facebook pagina van onze kerk: <https://www.facebook.com/OudeKerkNaaldwijk/>

Hoop

Mensen zijn ten diepste wezens die altijd hopen. En dat komt omdat zij weten wat geloof en liefde zijn. Zodra die twee tekort komen, helpt de hoop om te verlangen naar hoe het kan zijn en misschien wel zal worden. De hoop houdt mensen in de meest barre situaties warm en wakker.
Aart Mak

Erik Knoppert

VAN UW SUPPOOST

Het leek wel een eeuw geleden.....

Het was zaterdagmiddag 7 maart dus stond de Kerk op mijn agenda. Het was nog in november van het vorig jaar dat ik de zaterdagmiddag in de Kerk vertoefde. Ik had er zin in en dacht, als er maar wat mensen komen. En zo geschiedde. De deur was nog niet open en de passende muziek speelde net toen de eerste gasten zich meldden. Later bleken er uit allerlei oorden mensen de Kerk te bezoeken. Het eerste echtpaar sprak met een accent (geen Haags) en zei dat ze uit Den Haag kwamen. Ik vroeg waar ze vandaan kwamen en dat bleek Polen te zijn. Al snel denk je dan aan de tuinbouw, dus ik zei tegen de heer, zit u in de tuinbouw? Hij keek me aan en zei, ik ben professor op de universiteit. Dat was toch wel even speciaal. Een vader kwam met twee kinderen en zij liepen uitgebreid rond. Toen ik vroeg of de heer koffie wilde zei hij geen belangstelling te hebben. Hij was even binnengekomen want zijn vrouw was in de Tuinen aan het shoppen, met mij de opmerking ontlokte dat de Kerk een beter oord was en hij hier zeker goedkoper uit was dan zijn vrouw. Hij beaamde dit. Dat we tegenwoordig een actief hotel hebben bleek uit het feit dat er zich twee keer een stel aankondigde die van ver kwamen en een weekendje Westland deden in het Fletcherhotel, toch wel leuk. Ook kwam er een mevrouw binnen die mij aankeek van "ik ken jou". Ik had hetzelfde gevoel. Na het melden dat we dit beiden vonden was al snel duidelijk: het was de moeder van een zoon die heel vroeger in het Pleincentrum bij ons op de jeugdclub zat en ook met de kampen meeging. Toch wel leuk en zij kwam voor de boeken en vulde de bus met wat geld, wat ook al was gebeurd door de vader met de kinderen. Toen was het 15.30 uur en werd het oorverdovend stil. Ook buiten liep geen kip. Dus zo tegen vieren kaarsje uitgeblazen, lichten uit, muziek uit, de deur op slot en toen tevreden huiswaarts. O ja, nog even vergeten te melden dat er in de Kerk kalenders liggen die gebracht werden door de mij zeer bekende mevrouw MZB uit N.

Uw suppoost

VASTENMAALTIJD OUDE KERK

12 maart was de eerste (en helaas laatste) vastenmaaltijd van de Raad van Kerken. Maar het coronavirus had Nederland bereikt. Hoeveel personen zouden er komen? Misschien 10? Nee, we waren met ruim 30 mensen. En het was een geweldige uur. Het thema was: "Leef vanuit geloof". Joop van Rossem had Loloh Heydari uitgenodigd om haar ervaringen te vertellen van haar vlucht vanuit Iran. Hij interviewde haar en zij gaf op alle vragen

antwoord. Ook op vragen van de aanwezigen gaf zij uitgebreid antwoord. Zij vertelde hoe zij met haar twee kleine kinderen in een rubberbootje met 46 mensen naar Griekenland was gekomen en vandaar lopend naar de grens met Macedonië. Het is haar gelukt de grens over te steken. Met bussen ging het van grens naar grens. Uiteindelijk zijn zij in Nederland aangekomen. Zij heeft de reis volgehouden door steeds maar tegen haar kinderen te zeggen, dat God hen zou helpen. En dat is dus gebeurd. Zij leefde "vanuit haar geloof". Om 19.00 uur deelde ds. V.d. Mey mee, dat vanaf dat weekend alle kerkdiensten zouden vervallen. En dat was nog maar het begin..... Dank je wel Joop, voor het organiseren van deze vastenmaaltijd.

Lies van Essen

GEEN KLEDINGINZAMELING

De voorjaarsinzameling op 18 april in Naaldwijk en 20 en 21 april in het Uniecentrum in 's-Gravenzande gaan wegens besmettingsgevaar van het Coronavirus NIET door. De grenzen van de landen van bestemming zijn tot nader order gesloten. We willen de gevers van de kleding vragen het te bewaren tot de inzameling in half oktober. Voor verdere vragen kunt u bellen naar Nijs Maat: 0610853399.

Bedankt namens de kledingcommissie, Nijs Maat

COGNACPROEVERIJ

Ivm het Coronavirus gaat de cognacproeverij van 3 april helaas niet door. We volgen de adviezen van de veiligheid- en gezondheidsinstanties. Bovendien zou onze cognacman Eef Bulder met het vliegtuig uit Frankrijk komen en dat is in deze tijd ook niet mogelijk. Jammer ... alle leuke activiteiten worden geschrapt in onze agenda, maar laten we hopen dat we ze er over een tijdje weer in kunnen zetten! We wensen iedereen veel sterkte!

Namens de Stichting Vrienden van de Oude kerk, Marjo van Erven

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING Activiteiten geannuleerd

- In de maanden april en mei stond er een aantal activiteiten gepland door de Taakgroep Bezinning Beleving Verdieping. Vanwege het coronavirus liggen de activiteiten in de Protestantse gemeente Naaldwijk in de Ontmoetingskerk en de Hervormde Gemeente Oude Kerk vrijwel stil en hebben we voor april en mei de volgende **activiteiten moeten annuleren**:
- De avond Symbolisch bloemschikken met Marja Grootenboer, 6 april
 - Gespreksavonden over Dietrich Bonhoeffer met ds Donner op 16 april, 30 april, 14 mei en 28 mei.
 - De Emmaüswandeling georganiseerd door de Raad van Kerken op 23 april.
 - De Bonhoeffer-cantate o.l.v. Alexander Prins op 3 mei.
 - De vredesmaaltijd in de Oude Kerk op 3 mei.
 - 'De maakbaarheid van succes is een

illusie' met professor Dirk de Wachter op 13 mei.

- Bijbelen op 25 mei.

De gespreksavonden over Dietrich Bonhoeffer met ds. Donner en de avond over 'De maakbaarheid van succes is een illusie' met Dirk de Wachter proberen we te verplaatsen naar het najaar van 2020. We hopen, dat de activiteiten van de Taakgroep Bezinning Beleving Verdieping in het nieuwe seizoen 2020-2021 weer kunnen plaats vinden. Graag deel ik met u nog woorden van Dirk de Wachter, die hij stuurde naar aanleiding van de annulering: "Laten we in lastige tijden ten volle beseffen wat essentieel is voor het leven: verbondenheid, zorgzaamheid en rust. Laten we creatief zoeken naar contact zonder aanraking, om ons na deze periode met volle overgave te omhelzen." (Enigszins vrij naar) Sandra den Hollander werkgroep BBV

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Vanwege het coronavirus houden we rekening met de aannahme van het RIVM om tot 6 april voorlopig geen kerkdiensten te houden.

Op 12 april – Pasen – hopen we onze Uniekerkdeuren weer open te kunnen zetten voor de Paasdienst.

Onderstaande diensten zijn dus ingevuld onder voorbehoud!

Mocht u het te zijner tijd zeker willen weten, dan kunt u mij bellen: Greet Zwaanswijk, tel. 0174-417658.

Zondag 5 april

Geen dienst i.v.m. corona

Zondag 12 april – Pasen – 9.30 uur

Mevr. Corine Huizenga
ouderling van dienst: Greet Zwaanswijk
organist: Barend van Wijngaarden

Zondag 19 april – 9.30 uur

Ds. B. Schoone, Poeldijk
Koffiedrinken na de dienst
ouderling van dienst: Helene v.d. Hil
organist: Huib den Boer

ADRESSEN

Predikant: vacant.
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's - Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprintot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel.0174-624738. Website: www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com

Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.

Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
website: www.pgsgravenzande.nl

UIT DE GEMEENTE

Overlijdensbericht

Op de rouwkaart staat 'in volle tevredenheid is rustig ingeslapen' op 20 maart dhr. **Sirach Anhonie de Vos** in de leeftijd van 94 jaar. Dhr. De Vos was drager van de militaire dapperheidsonderscheiding: Het Bronzen Kruis en Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De crematie heeft, overeenkomstig de wens van Sirach, in stilte plaatsgevonden. Namens de Uniekerk wensen we zoon Wim, schoondochter Izarina, dochter Mieke en kleinkinderen Floris en Yvonne sterkte toe in de komende tijd.

Verjaardagen

9 april - Mevr. A.M.J. v.d. Berg-Disselkoen, Strandweg 385, 3151 HV Hoek van Holland, 81 jaar
14 april – Mevr. G.M. van Trigt-Buisman, Montessoristraat 18, 2691 ZE, 88 jaar
17 april – Mevr. C.J. v.d. Sar-Schoterman, Mr. Bruntstraat 79, 2691 XR, 86 jaar
18 april – Dhr. P. Sonneveld, Seinpad 9, 3151 HP Hoek van Holland, 86 jaar
Alle jarigen wensen we een gezellige dag toe!

Huwelijksjubileum

Op 9 april zijn dhr. en mevr. H. v.d. Bos-van Leeuwen, Leeuweriklaan 3, 2691 CJ, 55 jaar getrouwd. Hartelijke gelukwensen en een fijne dag toegewenst!

Wel en wee

Mevr. N.S. Boon-Langeberg is weer thuis in haar kamer in Sonnevanc. Fijn dat u terug bent in uw vertrouwde omgeving!

Omzien naar

In 'De Kreek', Leeuweriklaan 34, 2691 CK, wonen:
Mevr. C.L. van Staalduinen-Noordam, Afd. Rank,
Mevr. E.P. de Jong-Dijkshoorn,
Mevr. J.J. Koenen-Bakkenes, Afd. Zilvermeeuw

In 'Sonnevanck', Viottastraat 2, 2692 BS, wonen:
Dhr. M.F. Dikkenberg
Mevr. N.S. Boon-Langenberg
Mevr. M.M. (Marian) van Gernerden

In de 'Hooge Tuinen', Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, woont:
Mevr. J. Boers-Knoppert

In de 'Opmaat', Van Goghlaan 48, 2681 KA Monster, woont:
Dhr. A. van Staalduinen

In de 'Triangel', Hoofdstraat 104, kamer 321, 2678 CM De Lier, woont:
Mevr. G. Vogel-van Houwelingen

In 'Guldenhuis', Steenhouwersgaarde 1, kamer 566, 2542 AA Den Haag, woont:
Mevr. C.H. Klos-van Staalduinen

Verhuizingen

Mevr. C.H. Klos-van Staalduinen, Hoek van Holland is definitief verhuisd naar: Guldenhuis, kamer 566, Steenhouwersgaarde 1 te Den Haag. We wensen u een goede verzorging toe! Via LRP kregen we door de verhuizing van de fam. A. van Daalen-Zeelenberg, van de Geestweg naar de Hoge Geest 37, 2671 LK Naaldwijk. Namens de Uniekerk wensen we het gezin mooie jaren toe in hun nieuwe woning!

GIFTEN BLOEMENDIENST

Op 8 maart is via Marian v.d. Berg € 10,- ontvangen en op 15 maart is via Marianne Aalbregt € 10,- ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!

Hetty Mostert

EXPOSITIE BONHOEFFER75

Wie had ooit gedacht dat het gedachtegoed van Dietrich Bonhoeffer en zijn lijden nu zó actueel zou worden? Wie van de deelnemers van de expositie BONHOEFFER75 had ooit gedacht dat hun expositie voortijdig zou eindigen? Zij hebben nagedacht, overwogen en geëxperimenteerd en zijn tot een verrassend resultaat gekomen. In dankbaarheid zien zij daarop terug. Verstild hangen nu de 30 werkstukken van 23 (hobby) kunstenaars voorlopig in het gebouw Uniekerk/Uniecentrum in 's-Gravenzande. Juist nu in deze 40-dagen tijd. Je hebt de vrijheid aangeraakt, niet verder reikt je kracht. De avond valt, de nacht. Maar hij die niet, die nooit verzaakt, hij zal het licht bewaren, je taak, je droom volmaken.

Waling van Straalen

ANNULERINGEN

Op donderdag 02 april zouden verhalenverteller Kees Posthumus en celliste Joke den Heijer de voorstelling "Pasen in fragmenten" brengen in de Uniekerk. Om reden van het Coronavirus is deze voorstelling geannuleerd. Hopelijk krijgen we rond Pinksteren een herkansing met een andere voorstelling. Het koor Couleur Vocale zou in de Dienst van Goede Vrijdag 10 april een gedeelte van "Via Crucis" (Kruistocht) opvoeren. Vanwege gebrek aan tijd om te repeteren, door hetzelfde Coronavirus, hebben zij deelname aan de dienst afgezegd.

BEROEPINGSWERK

Op zondag 15 maart heeft de Kerkenraad een beroep uitgebracht op mevr. ds. Martine Wassenaar. Zij is momenteel werkzaam bij het "Open Pastoraat" te Gorinchem. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat mevr. ds. Martine Wassenaar het beroep aanvaardt. Op dit moment worden de documenten voor approbatie van de Classis gereed gemaakt en ondertekend en wordt er door de Vereniging Evangelische Unie naar een passende en representatieve woning in 's-Gravenzande gezocht. De intrededienst zal plaatsvinden op **zondag 12 juli** om 14.30 uur en worden geleid door onze consulent ds. Mark Verrips.

BERICHT VAN DE BLOEMENDIENST

4 maart hebben wij een bijeenkomst gehad met de (meeste) vrijwilligers van de

bloemendienst. Het is fijn om even contact te hebben! (wat toen nog kon!)

Omdat het Coronavirus alles veranderd heeft, hebben wij besloten om de visites voorlopig niet meer door te laten gaan, dus i.p.v. bloemen krijgt u in deze tijd een welgemeende kaart. Met de feestdagen (Pasen, Pinksteren en Kerst) bezorgen we géén bloemen. Wij hebben als bloemendienst een app – die reuzehandig is - waarop Nico Vreugdenhil ons laat weten naar wie de bloemen (nu de kaart) gaan. Wij proberen zoveel mogelijk rekening met iedereen te houden. De bloemendienst is bedoeld voor 80-jarigen en ouder, een zieke of iemand die een steuntje in de rug goed kan gebruiken. Als u iemand wilt aandragen voor de bloemen, dat mag altijd! (a.u.b. niet buiten het Westland, tenzij de bloemen zelf worden bezorgd).

We hopen de bloemendienst nog lang vol te houden met elkaar, wij zijn blij met de mooie gesprekken en contacten met de diverse gemeenteleden!

Het gaat u goed in deze bijzondere tijd !!

Namens de bloemendienst:

Hetty en Marian

GEEN KLEDINGINZAMELING

De voorjaarsinzameling op 18 april in Naaldwijk en 20 en 21 april in het Uniecentrum in 's-Gravenzande gaan wegens besmettingsgevaar van het Coronavirus NIET door.

De grenzen van de landen van bestemming zijn tot nader order gesloten. We willen de gevers van de kleding vragen het te bewaren tot de inzameling in half oktober.

Voor verdere vragen kunt u bellen naar Nijs Maat: 0610853399.

Bedankt namens de kledingcommissie, Nijs Maat

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENSTEN

Alle diensten in Achter de Bergen zijn ivm het Coronavirus tot 1 juni afgezegd.

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H.de Rijke-Schoordijk, Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email: vvphonselersdijk@outlook.com

Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.

VVP Honselersdijk.

Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

AGENDA

Er zijn tot 1 juni geen activiteiten

IN MEMORIAM

In het vorige nummer van de Vrije Ruimte schreef ik dat de gezondheidssituatie van

de heer **Henk van der Heijde** reden tot zorg gaf. Hij verbleef toen in het ziekenhuis in Delft waar ik hem maandag 9 maart nog bezocht. Hij werd direct daarna overgebracht naar Hospice Beukenrode in Naaldwijk waar hij op 11 maart in de leeftijd van 86 jaar is overleden.

Henk vond zelf dat hij eraan toe was dat zijn aardse leven zou eindigen. Een leven waar hij met tevredenheid op terugkeek. Ruim 64 jaar deelde hij dat leven met Nel Knoppert die hij had leren kennen toen hij in Naaldwijk op vrijersvoeten ging. Het paar vestigde zich in Honselersdijk waar het op een paar maanden na zou blijven wonen en waar zoon Henk en dochter Lia werden geboren. Een paar maanden geleden verhuisde het paar nog van de Endeldijk naar Schiereiland in Naaldwijk waar zorg op maat kon worden geleverd. Voor een groot deel van zijn arbeidszaam leven werkte Henk in de functie van kamerbewaarder bij het ministerie van buitenlandse zaken in Den Haag. In zijn werk had hij contact met vele ministers en was hij getuige van bezoeken van politici en staatshoofden uit de hele wereld. Hij kon er boeiend over vertellen. Zowel voor als na zijn pensionering maakte hij zich ook verdienstelijk in de groentezaak van zoon en naamgenoot Henk. Hij was een echte familieman. Buiten zijn werk namen zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en hun wel en wee een belangrijke plaats in zijn leven in. Dat was ook omgekeerd het geval en werd nog eens zichtbaar toen schoonzoon Fons, en kleinzoon Remco, Léon en Marx voor hun schoonvader en opa mantelzorg op zich namen. Henk was een man van weinig woorden, stond voor iedereen klaar en genoot van familiebijeenkomsten, uitjes en vakanties. Hij was geen verenigingsmens. Toch was er wel een band met onze VVP Honselersdijk en bezocht hij in het verleden geregeld de diensten in Achter de Bergen tot een afnemende gezondheid een drempel opwierp. Altijd bleef hij belangstellend in het wel en wee van onze gemeente.

Op woensdag 18 maart namen we afscheid van hem in de Aula van crematorium Ockenburg. Helaas in verband met het Coronavirus in kleine voorgeschreven familiekring, zonder de mogelijkheid om te condoleren. Niettemin was het een warm afscheid dankzij de inbreng van de familie en het ophalen van de vele goede herinneringen. Dat deze mogen worden gekoesterd en tot troost mogen zijn evenals de wetenschap dat Henk zich geborgen wist bij de Eeuwige.

Dick Peters

WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

Mevrouw Corry Kraayeveld heeft helaas een beroerte gekregen en was in het ziekenhuis in Delft opgenomen. Net voor het insturen van de kopij kreeg ik bericht van haar zoon dat ze ter revalidatie is overgebracht naar de Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612VC Delft. Afdeling GRZ 1. Ze mag geen bezoek ontvangen en heeft (nog) geen telefoon. Een kaartje ter bemoediging zal zeker op prijs worden gesteld. En we hopen natuurlijk dat de revalidatie voorspoedig zal verlopen.

Verjaardagen

Mw. P.A. Knoppert-v Hoeven wordt 6 april 85 jaar. Mw. F.K. Koornneef- Kool wordt 8 april 74 jaar. Mw. C.W. Knoppert-v Hoeven wordt 16 april 88 jaar. Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

VAN DE VOORGANGER

Alle diensten en alle geplande activiteiten in Achter de Bergen zijn tot 1 juni afgezegd. Dat betekent dat we elkaar in principe tot die tijd niet lieflijk zullen ontmoeten. Des te belangrijker wordt het dat we onderling contact met elkaar houden. Ik zal proberen geregeld telefonisch of per mail te informeren hoe het een ieder in deze zware tijden vergaat. Laat ook een ieder die daar behoefte toe voelt mij bellen of mailen. De kans is vele malen groter geworden dat u mij thuis aantreft dan voorheen.

"Laten we ons blijven oefenen in de hoop" zoals Marinus van den Berg schreef in: *Een nieuw begin* en waarvan het laatste vers luidt:

*Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.*

Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.

En ondanks alles: gezegende Paasdagen en let op elkaar.

Dick Peters

GESPRESKRING

Donderdag 4 juni

De komende bijeenkomsten zijn tot 1 juni afgeblazen. We hopen dat het coronavirus het weer mogelijk maakt op 4 juni bijeen te komen. Het zal dan tevens de laatste keer voor de zomervakantie zijn. Zoals gebruikelijk weer van 10:00 tot 12:00 uur. We beginnen met het luisteren naar door één van de deelnemers meegenomen muziek en gaan daarna in gesprek over van alles wat ons bezighoudt op het gebied van geloof en samenleving. Maar ongetwijfeld zullen we, als op 4 juni die gesprekskring doorgaat, terugblikken met wat het Coronavirus voor ieder persoonlijk heeft betekend.

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Er zijn tot 1 juni geen kerkdiensten

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters,
Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357,
dickcpeters@gmail.com.

Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 11116392, truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

VERJAARDAGEN

Op 9 april wordt mevr. L. v. Dijk-v. Staalduinen, Secr. Verhoefweg 13w, 2671 HT Naaldwijk, 76 jaar en op 20 april wordt mevr. N. Visser- v.d. Knijff, De Ruyterstraat 66, 2676 XD Maasdijk, 86 jaar.

Van harte gefeliciteerd en een fijne dag.

VAN DE VOORGANGER

Een vreemd paasnummer van de Vrije Ruimte. Niet gevuld met een volle agenda met allerlei diensten en activiteiten rond Pasen maar over het coronavirus en wat er daardoor tot en met 31 mei allemaal geen doorgang zal vinden. Vooral het niet bijeen komen met Pasen valt me niet mee. Maar ook de komende twee maanden niet of nauwelijks de deur uit komen en je kleinkinderen niet zien is geen prettig vooruitzicht als de voorschriften gehandhaafd blijven. Nu ben ik de laatste die reden tot klagen heeft. We zijn met zijn tweeën, hebben een groot huis en een tuin. Ik kan in de omgeving gaan fietsen en zal geen last van verveling hebben. Ik kan maandelijks gewoon mijn pensioen en AOW tegemoet blijven zien. Maar hoe anders ligt het voor de kwetsbare alleenwonende of de kleinbehuisde gezinnen met jonge kinderen. Het vergt veel geduld en creativiteit om spanningen te voorkomen. Om nog maar niet te spreken over de zorgen om het bestaan. 'Verlies het vertrouwen niet' is begrijpelijk de boodschap die ons dagelijks vanuit alle geledingen van de samenleving bereikt. Dat is belangrijk. Zonder hoop en vertrouwen wordt het wel erg donker om ons heen. Helpt ons geloof ons nog bij dat verkrijgen van hoop en vertrouwen? Die vraag mag ieder voor zich beantwoorden maar ik hoop dat niemand volmondig nee zal zeggen. Ik hoop dat in ieder geval iedereen iets ervaart van die bron van wijsheid en liefde die we God noemen via onze naasten. Maar ook beseft dat wijzelf ook naasten zijn. Dat het, zoals ik het vaak voorafgaand aan de zegen formuleer: onze opdracht is om ieder voor zich maar ook met elkaar een teken te zijn van geloof, hoop en liefde. Kerkbladen vullen zich meer dan ooit met mooie gebeden en gedichten. Ik neem er een over waarvan ik niet weet wie het geschreven heeft. De woorden luiden:

Heer, berg mij onder de mantel van uw liefde, wanneer van binnenuit een ziekte mij bekruipt, wanneer tegenslag en troosteloosheid mij overvallen. Bied mij bij U onderdak, wanneer schuldgevoelens mij vervolgen, wanneer de aanklacht van mijn geweten luider wordt. Houdt mij met uw kracht vast wanneer ik alle grond onder mijn voeten verlies, wanneer ziekte mijn levensplannen versplintert. Vul mij met uw bemoediging, wanneer ik leer inzien hoe hol en leeg het meeste is van wat ik denk te zijn en wat ik pretendeer. Laat mij daarom schuilen onder uw vleugels wanneer ik mij gebroken weet en verloren. U bent die mijn scherven oprapt en mijn levensbreuken heelt. Amen

Goede Paasdagen en pas goed op uzelf en elkaar!

Dick Peters

VAN HET BESTUUR

April 2020. Over Corona, crisis, annuleringen en hoop

Is dit het meest bijzondere en bizarre tijdperk en crisis van deze eeuw of nog van veel langere tijd? Wereldwijd worden we geconfronteerd met een nieuw griepvirus, de Covid-19 oftewel het Coronavirus. De overheid doet wat ze kan om erger dan nu het geval is te voorkomen. En natuurlijk ook grote erkenning, dank en hulde voor al die zorgmedewerkers die voor de slachtoffers van het virus zorgen met alle maatregelen die nodig zijn en met het risico dat zij zelf lopen.

De gezonde mensen moeten hun best doen om gezond te blijven en anderen niet aan te steken, mocht je soms toch wat onder de leden hebben; en de zieken worden geïsoleerd. Afstand houden is het parool! Maar dit heeft wel tot gevolg dat we niet bij elkaar kunnen komen, niet in de diensten, niet in andere bijeenkomsten, en zelfs gewoon onderling bij elkaar op bezoek komen wordt lastig (maximaal 3 personen) met al die risico's. Exceptioneel dus en op het gevaar af dat mensen geïsoleerd raken en dat het 'eenzaamheidsvirus' de kop op steekt, vooral bij alleenstaanden.

Dus geldt juist nu zoveel mogelijk naar elkaar om te zien, met de telefoon, met een kaartje of wat dan ook om te laten merken dat we er samen voor staan. Praktisch gezien heeft uw bestuur moeten besluiten om alle kerkdiensten en verdere bijeenkomsten onder de hoede van VVP Maasdijk en de vereniging Concordia te annuleren in ons gebouw tot 1 juni, zoals ook de overheid als richtlijn heeft gesteld. Voor alle zekerheid, kerkdiensten met maximaal 30 personen met voldoende afstand tot elkaar zou een uitzondering mogen zijn op voornoemde richtlijn, echter wij hebben als bestuur gemeend om verder geen risico te nemen, hierbij ook meewegende dat de leeftijd van onze leden en kerkbezoekers in het algemeen, ook van de zijde van Honselersdijk aan de hoge kant is. Ook onze zusterafdeling VVP Honselersdijk, waar wij sterk mee samenwerken, is dezelfde mening toegedaan om alle geplande activiteiten in

het kerkgebouw Achter de Bergen te annuleren tot 1 juni.

Wij gaan er van uit dat dit alles tijdelijk is, maar dat tegelijkertijd ons geduld zeer op de proef wordt gesteld; dat wij hopen en bidden dat de crisis binnen een aantal maanden tot een einde komt.

Wij zullen waar mogelijk en naar beste handelen inzet plegen voor onze gemeente. Uiteraard is het mogelijk om met ons contact op te nemen, waar nodig, of dit te doen met onze voorganger Dick Peters; zie voor de contactgegevens bovenaan bij de adressen.

Verder wensen we u en iedereen via deze weg veel sterkte en een goede gezondheid in deze onzekere tijd, met de opdracht: "pas goed op elkaar en op uzelf!!"

Namens uw bestuur
Voorzitter Arie Middelburg

Krantencontainer

Hoeveel jaren Concordia al oude kranten heeft verzameld om de kas te spekken, is moeilijk te achterhalen. Feit is wel, dat in de jaren 70 de kranten al bij de familie Sonneveld verzameld werden en dat daarna de container op de parkeerplaats van Concordia kwam te staan.

Helaas is het niet meer de moeite waard om hier nog mee door te gaan en heeft het bestuur besloten om de container te laten verwijderen.

Onze dank gaat uit naar u allen, die zo trouw hun oude papier kwamen brengen, maar vooral naar Aad van Leeuwen en daarna Bertus Hokke, die er jaren voor gezorgd hebben dat alles netjes opgestapeld werd.

Namens het bestuur, bedankt

GESPREKSKRING

Geen datum voor een volgende gesprekskring. Aangezien alle bijeenkomsten tot en met 31 mei vervallen betekent het dat als corona en de overheid het toestaan we pas na de zomervakantie hervatten. Dat zal naar zich laat aanzien dan de laatste maandag van september worden.

CONCORDIA CULTUREEL

De april- en mei-bijeenkomsten worden in verband met het Coronavirus tot nader order gecancelled. In september beginnen we weer met een mooi programma.

Rina, Martine, Geeske en Marga
www.concordiamaasdijk.nl

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk,
W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:
vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Kopij voor het kerkblad nr 6 van 23 april dient uiterlijk 18 april ingeleverd te worden.

Nr. 7 verschijnt 14 mei.

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44

C. POLEY

HOEK VAN HOLLAND

- voor al uw verbouwingen
- timmer-, metsel- en stucwerk
- sierpleisters en tegelen
- open haarden
- keukens - badkamers

Zekkenstraat 44-46
Hoek van Holland (0174) 382080

boksman

bouwbedrijf

nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan

80 jaar

glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



CENTRALE VERWARMING
GAS * SANITAIR

INSTALLATIEBURO
J.G. v. DIJK & Zn. b.v.

TEL. (0174) 512090 MAASLAND

HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



HOUTHANDEL
V. D. MAREL

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

Van der Eijk
uitvaartverzorging

Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begravenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

Beukers

TOYOTA

Monsterseweg 121
(naast Intratuin)
's Gravenzande
Tel.: 0174 41 24 92

www.beukerstoyota.nl

Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



WPS
WE PROVE SOLUTIONS



Slimme logistieke oplossingen
www.wps.eu



SLAGERIJ



AAD GROENEWEGEN

SLAGERIJ AAD GROENEWEGEN
Dijkstraat 61 2675 AV Honselersdijk
T (0174) 62 80 20 F (0174) 63 10 83
W www.slagerijgroenewegen.nl



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE ☎ (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas