



## In de leer bij de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer

Op 9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd opgehangen. Hoe ontwikkelde zijn spiritualiteit, zijn doorleefde geloof? Welke bronnen motiveerden zijn openbare optreden? Drie zaken zag hij als taak voor de toekomstige christenen: bidden, recht doen en wachten op God.

Over bidden schreef hij in 1940: "Ons natuurlijke bidden komt voort uit onze wensen. Gods bidden komt voort uit het zuchten van de Geest." Hij ziet bidden als deelname aan het gebed van Jezus Christus. Om Gods naam, om Gods rijk en om Gods wil, zodat we recht kunnen doen. Door bijvoorbeeld opgejaagde joden op te vangen. Bidden is voor hem antwoord geven op Gods woord dat via Christus tot ons komt.

### Bidden tot wie?

God ziet hij als een vitale realiteit, die, als bondgenoot van het zondige Israël, zijn kracht toont in de menswording, het sterven en het opstaan van Jezus. Bonhoeffer zoekt de lijdende God niet aan de randen, maar midden in het leven.

God roept ons om onze verantwoordelijkheid te nemen. Om Christus na te volgen en ons kruis te gaan dragen. Dat betekende in Bonhoeffer's dagen verzet tegen het nazisme. Zijn lutherse kerk was achter Hitler aangegaan. Hij riep haar op om zich te verzetten tegen de verachting van zwakke mensen. Vanwege zijn verzet kwam hij in conflict met kerk en staat.

### Discipline

Jaren lang had hij niet gebeden. In 1927 beschreef hij gebed als stil worden om te kunnen luisteren. Om Gods wil in te ademen en te gaan gehoorzamen. Rond 1930 kreeg hij in de VS oog voor de persoonlijke band met Christus. De geestelijke waarde van discipline werd hem duidelijk. In zijn predikantenopleiding werd een half uur voor het ontbijt samen de bijbel beluisterd. Om open te gaan voor Gods stem. Bonhoeffer's bidden begint met luisteren en nodigt tot volgen. Dat maakt bidders tot andere

mensen. Bidden wordt geen afschuiven. Bidden helpt bidders om verantwoordelijkheden te gaan dragen en op tijd los te laten. Dan kan men gerust slapen. Hij blijft waken. Bonhoeffer bidt om een standvastig hart.

### Meditatie

Bonhoeffer raadt ons aan om biddend de bijbel te lezen en te mediteren over een kort gedeelte. Hij ziet de bijbel als liefdesbrief aan ons allen. Daarin hoort hij Gods stem. Gebed is nodig om die stem te leren verstaan. Bonhoeffer vraagt aan elke passage: "Wat zegt de Heer hier tot ons en ik bid dat Hij ons toont wat Hij zeggen wil." Mediteren ziet hij als een duurzaam verdiepen in het leven, spreken, handelen lijden en sterven van Jezus Christus om te zien wat God belooft en vervult. Biddend en mediterend hielp

hij de aankomende predikanten om de druk van het nazisme te weerstaan. Hij geloofde dat een doordachte spiritualiteit en een hechte gemeenschap de kerk kunnen helpen om leugens in de samenleving te doorzien en machten te ontmaskeren

### Voorbede

Hij vroeg in zijn brieven aan zijn geliefde en zijn vriend om voor hem te bidden. Om kracht, gezondheid, geduld en bescherming tegen verzoeking. De belangrijkste vorm van bidden was voor hem de voorbede. Dat mag tijd kosten. De lijst met namen van opgepakte onschuldige collega's is lang. De christelijke kerk bidt voor vriend en vijand. Allen hebben Gods genade nodig.

Boeiend en leerzaam vind ik dat hij bidden verbindt met mediteren en recht doen. Hij bevestigt mijn gedachte dat het wijs is om je regelmatig terug te trekken op bijbel en meditatief gebed. Dat zal ons helpen om kritisch, creatief en dienstbaar aanwezig te zijn. In kerk en samenleving.

M. Verrips – consultant Uniekerk



## SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND

### 75 JAAR KERKBLAD

Arnold Knoppert neemt ons mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen. In deze uitgave van de Vrije Ruimte neemt hij ons mee terug naar de periode **1956 t/m 1960**. Ook in deze 3<sup>e</sup> aflevering zijn er weer opvallende en belangrijke zaken gepasseerd in kerkelijk Westland. Misschien vergeten, maar na lezing van de volgende artikelen weer helder voor de geest.

#### 's-Gravenzande

Ds. De Weerd meldt in het kerkblad dat hij op 3 maart 1956 de morgenwijding gaat verzorgen voor de radio via de V.P.R.O. In hetzelfde jaar klaagt ds. De Weerd over de zeer slechte opkomst van de jaarvergadering. In juli 1956 stopt het kostersechtpaar Koppert met hun werkzaamheden. 1 december 1957 neemt ds. De Weerd afscheid van 's-Gravenzande en vertrekt naar Oostvoorne. Zijn opvolger wordt op 24 november ds. H.E. Sterringa. In juni 1960 zijn de plannen voor een nieuw jeugdgebouw in een vergoederd stadium. Het is wachten op de broodnodige vergunningen. Het verkrijgen hiervan verloopt niet erg soepel.

#### Honselersdijk

Voorganger De Gram bedankt in het kerkblad van februari 1956 de jeugdleden voor hun grote inzet bij de uitvoering van het Lekenspel "Job". De jeugd van Honselersdijk heeft inmiddels een mooie reputatie opgebouwd door uitvoeringen van Lekenspelen. In de trouwdienst op 15 november 1956 van het echtpaar Gerrit Middelburg en Nely van Staaldunen werd het door de vrouwenvereniging aangeboden trouwkleed in gebruik genomen. Op 23 februari 1958 neemt voorganger De Gram afscheid van Honselersdijk en vertrekt naar de afdeling NPB in Maassluis. Hij wordt op 11 mei opgevolgd door Gustaaf M.C. de Vries van Ameland.

Op 2 april in datzelfde jaar overleed de organiste Jannetje Anthonia van Cranenburgh, beter bekend als tante Jansje. Zij was de zuster van de organist



Organiste Jansje van Cranenburgh

Johan van Cranenburgh uit Naaldwijk. Zij was organiste vanaf de oprichting van de VVH Honselersdijk. Haar opvolgster werd Magdalena Prins.

#### Hoek van Holland

Ds. De Weerd is trots op de grote interesse van de door hem gegeven Bijbelcursussen begin 1956. Op 9 maart wordt de heer De Gram van Maasluis voorganger te Hoek van Holland. Hij verlaat Hoek van Holland in 1959 en wordt op 13 september van dat jaar opgevolgd door ds. C.C. Pijpers uit Den Haag.

Vele malen wordt in het kerkblad gesproken over het bouwfonds. Er kwamen geregeld giften binnen maar plannen tot bouw van een eigen ruimte worden niet gemeld.

#### Maasdijk

In maart 1956 viert het bosvolk haar 10-jarig bestaan. Ook de vrouwenvereniging viert in september haar 10-jarig bestaan. 31 maart 1957 wordt voor de laatste keer het orgel bespeeld door de organiste Mw. de Boer. Vanaf 1957 werd het pastoraat verzorgd door Wika N.C. Broer. Hij verlaat Maasdijk op 27 maart 1960. Vanaf 14 augustus wordt het gemeentewerk weer ingevuld door ds. C.C. Pijpers uit Den Haag.

#### Naaldwijk

In de dienst van 1 juli 1956 worden koster Van der Ende en zijn vrouw in het zonnetje gezet. Zij vieren dan hun 25-jarig koster-schap in Naaldwijk. In september van datzelfde jaar krijgt het verenigingsgebouw een grote opknappbeurt. Er is zelfs een klein keukentje gekomen. Men hoopt dat de jeugd op gepaste wijze gebruik gaat maken van het vernieuwde gebouw. Maart 1957 wordt er een jeugdkoor opgericht. 40 jongeren melden zich aan. Op 1 september 1957 wordt Wika N.C. Broer de nieuwe jongerenwerker als opvolger van de JEL, mej. Rademakers. Hij verzorgt daarna ook het pastorale werk in De Lier en Maasdijk. Januari 1958 wordt een nieuw doopvont in gebruik genomen. 1 april 1960 vertrekt jeugdwerker Wika Broer uit Naaldwijk naar het noorden van Nederland. In het decembernummer van 1960 vertelt ds. G. Scheper over de grote aanwinst voor het kerkgebouw want binnenkort zal er een carillon in de toren worden gehangen. Hij noemt het een grote aanwinst voor de Naaldwijkse bevolking.

#### De Lier

Oktober 1956 besluit het bestuur om het dienstverband met de voorganger, de heer Ververs, om gezondheidsredenen te beëindigen. In het kerkblad van oktober 1959 meldt het bestuur dat de

kerkdiensten in het vervolg gehouden gaan worden in de zaal van Van der Klias in de Hoofdstraat. Ook De Lier verliest op 3 april 1960, evenals Maasdijk, haar voorganger Wika N.C. Broer. 21 augustus 1960 wordt hij opgevolgd door ds. C.C. Pijpers uit Den Haag.

Arnold Knoppert,  
archivaris Oude Kerk Naaldwijk

## Naaldwijk Oude Kerk



### Wilhelminaplein

#### KERKDIENSTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: [www.Kerkomroep.nl](http://www.Kerkomroep.nl)

#### Zondag 15 maart

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Naaldwijk, doopdienst; kinderkring  
16.00 uur, koor- en meezingconcert, *Hij is van ver en dichtbij*, Koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek (zie elders)  
19.00 uur, geen Vesper

#### Zondag 22 maart

10.00 uur, ds Eibert Kok, Naaldwijk, gezamenlijke dienst met PgN.  
19.00 uur, Vesper, ds E. Kok, Psalm 122

#### Zondag 29 maart

10.00 uur, ds Marjan v.d. Burg-Los, Baarn, kinderkring (Palmpasestokken maken)  
19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij, Psalm 43

#### Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

#### Zondag 15 maart

10.00 uur, ds Eibert Kok, doopdienst

#### Zondag 22 maart

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, Schooldienst

#### Zondag 29 maart

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij

#### ADRESSEN

Predikant: vacant.  
Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029  
contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301  
Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: [scriba@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:scriba@oudekerk-naaldwijk.nl)  
Website: [www.oudekerk-naaldwijk.nl](http://www.oudekerk-naaldwijk.nl)  
Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: [bureau@oudekerk-naaldwijk.nl](mailto:bureau@oudekerk-naaldwijk.nl)  
Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v.

CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk  
Diaconie Hervormde Gemeente  
Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96.  
diaconieoudekerk@caiway.net

## WIJ GEDENKEN

Op 18 februari jl. is *Johannes van der Woude* overleden, 92 jaar oud. Jan van der Woude groeide op in Den Haag, zijn stad. Hij kreeg al vroeg in zijn leven een zware slag te verwerken: zijn vader overleed plotseling toen hij nog maar vijf jaar oud was. Zijn moeder was coupeuse en moest hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Omdat zijn gezondheid in zijn jeugd zwak was (hij was, zoals hij zelf zei, een 'bleekneusje') ging hij vaak lange perioden naar vakantiecampen in het oosten van het land. Dat was voor hem niet zo leuk, al kreeg hij gelukkig veel bezoek van zijn familie. Na zijn schooltijd ging hij aan de slag bij verschillende gemeenten, op wat later de afdeling sociale zaken zou gaan heten. Hij leerde 's avonds bij en deed examens gemeenteadministratie. Zo klom hij op tot een hoge functie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar hij ruim vijftientig jaar gewerkt heeft. Ook in zijn volwassen leven bleef verdriet hem niet bespaard. Toen hun dochtertje Josien nog maar vier jaar was kwam zijn eerste vrouw te overlijden. Een paar jaar later trouwde hij met een oud-collega van zijn vrouw, die onderwijzeres in Naaldwijk was. Zo kwam hij in Naaldwijk te wonen, aan de Catharina van Heenvlietstraat, waar hij ruim vijftig jaar gewoond heeft. Begin jaren negentig ging hij met pensioen. Hij had mooie plannen voor cursussen filosofie, maar ziekte van zijn vrouw heeft dat verhinderd. Hij heeft vele jaren voor haar gezorgd. Toen hij zelf ouder werd kreeg hij ook problemen met zijn gezondheid, maar daar liet hij zich niet door tegenhouden. Hij was actief in de cliëntenraad van Pieter van Foreest, waar hij aanwezig was met een duidelijke visie op ouderenzorg. Ook in de Oude Kerk was hij vaak te vinden. De verbondenheid met mensen en de vele contacten in de kerk deden hem goed. Hij hield van een goed gesprek en kwam vaak met goede ideeën. Vorig jaar sprak hij nog in op een vergadering van de gemeenteraad over ouderenbeleid. Hij kwam met een helder en exact getimed verhaal, zo sterk dat de wethouder later bij hem langs kwam om nog eens met hem door te praten. Toen het lopen minder ging verplaatste hij zich met zijn scootmobiel. En moest hij verder weg, dan regelde hij vervoer. Hij zocht alles precies op internet uit, want ook daarin ging hij met zijn tijd mee. Het laatste jaar werd het steeds moeilijker. Zijn gezondheid liet hem definitief in de steek. Hij moest begin dit jaar opgenomen worden in de Kreek omdat het thuis niet meer ging. Daar is hij, omringd door zorg, in alle rust ingeslapen. Op 24 februari hebben we in een dienst in de Oude Kerk afscheid van hem genomen,

waarna hij begraven is op de begraafplaats in Naaldwijk. Hij mag rusten in vrede.

Carel van der Meij

## UIT DE GEMEENTE

### Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl

### Verjaardagen

Op 22-mrt: Mevr. M.J. de Visser – Hoogerbrugge, Hendrik van Naaldwijkstr 42, 2671BD Naaldwijk, 88 jaar: 23-mrt: Mevr. N. Zwaanswijk - de Vos, Schiereiland 92, 2673CZ Naaldwijk, 89 jaar: 25-mrt: Mevr. A. Westhoff - van Embden, Bizet 111, 2671XT Naaldwijk, 84 jaar: 1-apr: Dhr. A.A. Mulder Rozenstraat 12, 2671KK Naaldwijk, 86 jaar: 3-apr: Mevr. A.W. Vreugdenhil - van Doorne, Atriumhof 2, D211 2672HP Naaldwijk, 78 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

### Adreswijzigingen

Dhr. J. van Daalen is op 11 februari verhuisd van de Verdilaan 65 naar Verpleeghuis Sonnevand, Viottastraat 2, afd Poelkade, 2692 BS 's-Gravenzande. Wij wensen u een goede tijd toe in uw nieuwe woonomgeving.

### VAN DE KERKENRAAD

Zoals u in een eerdere uitgave van de *Vrije Ruimte* al hebt kunnen lezen, is het helaas in de eerste ronde niet gelukt om een predikant te beroepen. De commissie is in nagenoeg dezelfde samenstelling weer verder gegaan. Het goede nieuws is dat er inmiddels negen reacties binnen zijn gekomen bij de beroepingscommissie, dus de commissie gaat weer aan de slag. Doordat er opnieuw moet worden begonnen, begint de tijd zonder predikant echter wel erg lang te worden. Ook vanuit de PgN kunnen we niet verwachten dat de predikanten onbeperkt bij ons blijven invallen, zeker nu ook Marjan de Vries met zwangerschapsverlof is. Om die reden is afgesproken om een tijdelijke predikant in te huren. Dit is een optie die de landelijke kerk sinds heel recent biedt, en wij zijn één van de eersten die hier nu gebruik van gaan maken. Deze procedure verloopt gelukkig heel vlot, en we verwachten per 1 april een ambulante predikante aan u voor te kunnen stellen. Deze predikant zal invulling geven aan een deel van de preekbeurten, maar ook ondersteuning van het pastoraat gaan verlenen. Op **woensdag 1 april** organiseren we een gemeenteavond om ds. Sietske van der Hoek aan u voor te stellen. We hopen dat u hier gehoor aan wilt geven om haar te ontmoeten en te verwelkomen.

Erik Knoppert

### KOOR- EN MEEZINGCONCERT

Op **zondag 15 maart** a.s. is er in de Oude Kerk een bijzonder concert. Het koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek, gevormd door leden uit alle windstreken van ons land, zal dan onder leiding van de bekende componist en dirigent Antoine

Oomen het programma *Hij is van ver en dichtbij* uitvoeren. Het programma bestaat uit twaalf psalmen en zes liederen, allemaal recente composities. De teksten zijn van Huub Oosterhuis. Het koor voor Nieuwe Nederlandse Religieuze Muziek staat met dirigent Antoine Oomen steeds als eerste en het meest dichtbij aan de wieg van de liederen die uit de samenwerking van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen ontstaan. De bijdrage van Roland Aalbers aan de vleugel staat garant voor muzikaal en virtuoos pianospel. De aanwezigen kunnen, als zingende gemeente, soms ook zelf deelnemen aan de uitvoering van dit concert. Heel bijzonder is dat dit concert, o.a. vanwege de gunstige akoestische omstandigheden van de Oude Kerk van Naaldwijk, door een professioneel audioproductiebedrijf wordt opgenomen en op cd zal worden uitgebracht. Het belooft dus een boeiend, interessant en veelzijdig concert te worden, waar velen nog lang goede herinneringen aan zullen houden. De toegang is gratis en het uitgebreide tekstboekje kost slechts € 1,00. De aanvangstijd is 16.00 uur, er is een collecte aan de uitgang voor de bestrijding van de onkosten.

### BEZINNING \* BELEVING \* VERDIEPING

#### Bijbelen op maandagavond 30 maart

Op de laatste maandag van de maand is er weer een nieuwe aflevering van Bijbelen. Niets is boeiender dan Bijbelverhalen (opnieuw) met elkaar lezen. Om in die oude verhalen nieuwe ontdekkingen te doen. Om met elkaar te ontdekken wat die verhalen van toen mensen van nu te zeggen hebben. Dit seizoen zijn Bijbelgedeeltes gekozen die in het boek 'Groene theologie' van Trees van Montfoort een rol spelen. Dat wil niet zeggen dat we de Bijbelgedeeltes alleen met een 'groene bril' lezen. Ook op andere manieren heeft de tekst iets te bieden. Maar we zullen ook kijken welke lijnen Trees Van Montfoort trekt naar haar groene theologie. Op 30 maart lezen we het mooie verhaal uit Johannes 4 van de vrouw bij de bron. Gespreksleider is Eibert Kok. Om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

#### Symbolisch bloemschikken

We maken een symbolische schikking voor Pasen. De symboliek van de materialen, hun kleur, hun vorm of de naam van een bloem of plant geven op een andere wijze betekenis aan de Stille week en Pasen. Met Marja Grootenboer op **maandag 6 april** om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Kosten € 15. Informatie en opgeven via [bbv@pkn-naaldwijk.nl](mailto:bbv@pkn-naaldwijk.nl).

#### De maakbaarheid van succes is een illusie

"Ik pleit voor gewonigheid, De zin van het leven is het zoeken!" en "Liefde: Een onmogelijk verlangen?" Allemaal uitspraken van de bekende Vlaamse hoogleraar Dirk De Wachter, psychiater in Leuven. Hij is bereid zijn denkbeelden met ons te komen delen. Ons uit te leggen wat hij bedoelt, als hij zegt dat onze westerse samenleving 'voldoet aan alle negen criteria van borderline' en nog veel meer. Op **woensdag 13 mei** om 19.30 uur in de



Oude Kerk te Naaldwijk.  
Kaarten à € 6,-, zijn alleen vooraf verkrijgbaar en kun je bestellen via [www.ticketkantoor.nl/shop/dewachter](http://www.ticketkantoor.nl/shop/dewachter). Wees er op tijd bij, want vol is vol en de capaciteit van de Oude Kerk is beperkt! *Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met de Protestantse gemeenten in 's-Gravenzande, Monster en Naaldwijk*

## GOEDE VRIJDAGVIERING ANDERS DAN ANDERS

### met muziek uit 'The Passion'

De Goede Vrijdagviering (10 april) zal dit jaar anders worden dan andere jaren. Dit jaar geen klassieke liederen maar vooral nummers uit de popmuziek, net als bij 'The Passion'. Tegelijk doen we in de Goede Vrijdagviering precies hetzelfde als andere jaren: we vertellen het verhaal van het lijden en sterven van Jezus, omlijst door muziek.

Het idee komt van 'The Passion' (en ook wel een beetje van de Top2000kerkdiensten). 'The Passion' werd in 2011 voor het eerst georganiseerd, in Gouda. Vanaf toen is het een jaarlijkse traditie geworden om op Witte Donderdag vanuit een grote stad in Nederland met 'The Passion' het verhaal van het lijden en sterven van Jezus rechtstreeks op tv uit te zenden. De Protestantse Kerk in Nederland is een van de kerken die dit ondersteunt. In 'The Passion' vertellen bekende Nederlanders het Paasverhaal afgewisseld met bekende Nederlandse popnummers die live gezongen worden. Het blijkt dat op die manier veel mensen geraakt worden en het verhaal van het lijden en sterven van Jezus opnieuw beleven. Bij popmuziek gaan er weer andere luikjes open dan bij klassieke kerkmuziek. Net als bij klassieke kerkmuziek wordt een gevoelige snaar geraakt waardoor het Bijbelverhaal nieuwe zeggingskracht krijgt. Nu gaan we op Goede Vrijdag in de Ontmoetingskerk 'The Passion' niet nadoen, maar voor de muziek laten we ons inspireren door 'The Passion'. De Goede Vrijdagviering is onderdeel van de viering van de 'Drie dagen van Pasen' (de donderdag, vrijdag en zaterdag vóór Pasen). Dat zijn gezamenlijke vieringen van de Oude Kerk en de Ontmoetingskerk. Op donderdagavond en zaterdagavond is er een viering in de Oude Kerk, op vrijdagavond in de Ontmoetingskerk. Zoals elk jaar zal op vrijdagavond het verhaal van het lijden en sterven van Jezus verteld worden, als onderdeel van een groter geheel. Maar dit keer zal de muziek op vrijdagavond dus anders zijn dan anders. Dit keer geen orgel en geen klassieke kerkmuziek. De muziek zal deze keer verzorgd worden door de band o.l.v. Roy Harms die ook bij de Rode Lopervieringen voor de muziek zorgt, samen met een klein gelegenheidskoor. Ook de tieners van EigenWijs doen mee. De meeste nummers die worden gespeeld en gezongen komen uit de popmuziek, uit het repertoire van 'The Passion'. Bekende nummers daaruit zullen klinken, zoals 'Zwart wit' en 'Kijk omhoog', maar ook minder bekende nummers. Het eerste en het laatste nummer ('High Hopes' en 'There's Peace') zijn Engelstalig, alle andere nummers zijn Nederlandse nummers. Ook de bekende

melodie van 'O hoofd vol bloed en wonden' komt voorbij met een andere tekst. Het wordt een indrukwekkend geheel! Vanuit de voorbereidingsgroep van de 'Drie dagen van Pasen' hopen we zo op een muzikaal andere manier mensen aan te spreken met het verhaal van Pasen.

Eibert Kok

## 's-Gravenzande



### KERKDIENTEN

**Zondag 15 maart – 9.30 uur**  
dhr. P. Stegenga, Veenendaal  
Kindernevendienst  
Na de dienst is er koffiedrinken

**Zondag 22 maart – 9.30 uur**  
Dhr. W. van Haften

**Zondag 29 maart – 9.30 uur**  
Dhr. P. Stegenga, Veenendaal  
Na de dienst is er koffiedrinken

### ADRESSEN

Predikant: vacant.  
Scriba: Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034. Postadres scribaat: Langestraat 183, 2691 BE 's-Gravenzande.  
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: [jengwprintot@kpnmail.nl](mailto:jengwprintot@kpnmail.nl).  
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel. 0174-624738. Website: [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl).  
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: [famzwaanswijk@outlook.com](mailto:famzwaanswijk@outlook.com)  
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.  
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie  
e-mail: [Uniekerk181@gmail.com](mailto:Uniekerk181@gmail.com)  
website: [www.pgsgravenzande.nl](http://www.pgsgravenzande.nl)

### BIJ DE KERKDIENTEN

**15 maart:** Op deze zondag zou dhr. Ron Hoes voorgaan, maar heeft afgelopen week afgezegd. We zijn verheugd dat opnieuw dhr. P. Stegenga uit Veenendaal bereid is gevonden om in de Uniekerk voor te gaan.  
Organist = Huib den Boer; Ouderling van dienst = Helene v.d. Hil  
**22 maart:** Organist = Cor v.d. Meer; Ouderling van dienst = Gerda Prins  
**29 maart:** Organist = Barend van Wijngaarden; Ouderling van dienst = Carla Hanemaaijer

### AGENDA

Van 6 maart t/m 3 april: van 14 tot 16 uur - tentoonstelling Bonhoeffer

Dinsdag 24 maart:  
14.30 uur – Vrouwenvereniging  
19.30 uur – jaarvergadering Vrije Ruimte  
20.00 uur (?) - vergadering  
Interieurcommissie  
Donderdag 2 april: 20 uur – voorstelling  
'Pasen in fragmenten' door Kees Posthumus en Joke den Heyer  
Maandag 20 en dinsdag 21 april:  
kledinginzameling Uniecentrum

### OVERLIJDENSBERICHT

Op 21 februari is te Delft overleden Musicus en Componist Jan J. van den Berg op de leeftijd van 90 jaar. De begrafenis heeft plaatsgevonden op dinsdag 03 maart in het familiegraf te Amersfoort. De heer van den Berg heeft bij ons regelmatig het orgel bespeeld tijdens de Erediensten. Op de rouwkaart staat de tekst: "Geen dag zonder Bach"

### UIT DE GEMEENTE

#### Verjaardagen

In de vorige Vrije Ruimte heb ik twee jarigen vermeld op een verkeerde datum: dhr. Sirach de Vos en dhr. Rien Hanemaaijer waren beiden jarig op 25 februari en niet op de 23<sup>e</sup>, zoals ik per abuis schreef.  
Mijn oprechte excuses hiervoor!  
De jarigen van 80 jaar en ouder in de komende periode zijn:  
15 maart - Mevr. A. Stoorvogel-Haaring, Gr. Machteldplantsoen 12, 2691 ZA, 88 jaar.  
22 maart - Dhr. W. van Herwerden, Naaldwijkseweg 31, 2691 RB, 82 jaar  
24 maart – Dhr. J. Sonneveld, Vreeburghlaan 5, app. 10, 2691 AA, 80 jaar.  
27 maart – Mevr. G. Vogel-van Houwelingen, Hoofdstraat 104, kamer 321, 2678 CM De Lier, 97 jaar  
27 maart – Dhr. W. Poortman, Naaldwijkseweg 31, 2691 RC, 80 jaar  
Namens de Uniekerk wensen we de jarigen een fijne dag toe!

#### LRP

De volgende verhuizingen zijn te melden:  
Mevr. R.A. Noordam, van Gr. Machteldplantsoen, naar Maassluis.  
Onze oud-kosteres, mevr. Willemien Broeren, naar Korpershoek 7, 2636 BM Schipluiden.  
Dhr. en Mevr. Smit, Hoflaan, naar Vreeburghlaan 5, app. 19.  
U allen een goede tijd toegewenst in uw nieuwe woonomgeving!

#### 'Wel en wee'

Mevr. Boon-Langenberg wordt verzorgd in de Bieslandhof te Delft.  
Met mevr. Visser-Boddeus gaat het langzaam aan wat beter met haar been na een fietsongeval.  
Mevr. Klos-van Staalduinen, is opgenomen in het ziekenhuis met longklachten.  
Dhr. Poortman werd opgenomen in het ziekenhuis.  
Mevr. Klos-van Staalduinen is opgenomen in het Gulden Huis te Den Haag.

## Bezoekwerk

Wilt u bezoek ontvangen of doorgeven dat er iemand bezoek wenst, dan kunt u dit doorgeven aan onze scriba, Nico Vreugdenhil, tel. 06-22616034.

## Kastanje-tak

Er is weer een kastanjetak neergezet in de kerk, die op weg naar Pasen haar knoppen zal openen!

## VAN DE DIACONIE

### Spic & Span; Voorjaarsactie voor de voedselbank Westland

De voedselbank is de winter doorgekoemen, mede dankzij uw gift tijdens de blikenactie van afgelopen november. Nu is het weer tijd voor de grote voorjaars schoonmaak. De voedselbank kan heel goed schoonmaakartikelen en verzorgingsartikelen gebruiken. Deze producten zijn voor de cliënten van de voedselbank duur in aanschaf. Mogelijk heeft u thuis nog schoonmaakmiddelen en/of verzorgingsproducten staan, welke u aan de voedselbank wilt geven.

U kunt de producten inleveren voor of na de dienst van 15 maart. De diaconie zorgt ervoor dat deze producten bij de voedselbank Westland terecht komen. Mogelijke ideeën: Wasmiddel (erg gewild), deodorant, zonnebrand, tandenborstels en tandpasta, allesreiniger, shampoo. Dit jaar zamelen we ook DE-punten in. In ieder huis staat waarschijnlijk wel een blikje met deze punten, waar niks mee wordt gedaan. Wij doneren deze aan de voedselbank, waarna zij ze kunnen inwisselen voor koffie.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

## BLOEMDIENST

Op 15 februari is er een gift ontvangen van 10 euro via Gerda Prins-Otten. Hartelijk dank!

Hetty Mostert

## EXPOSITIE BONHOEFFER75 in 's-Gravenzande

Dit jaar gedenken wij Dietrich Bonhoeffer. Het is 75 jaar geleden dat Bonhoeffer door ophanging om het leven is gekomen. Hij heeft meegewerkt aan een aanslag op Hitler. In gevangenschap schreef hij gebeden en gedichten die vele mensen nog altijd inspireren. Enkele PKN wijkgemeentes in 's-Gravenzande geven inhoud aan deze gedachtenis. In de Uniekerk en het Uniecentrum zijn **van 6 maart tot en met vrijdag 3 april** werkstukken te bewonderen van (hobby-)kunstenaars. Met hun verrassende creaties komt het leven en werk van de Duitse theoloog Bonhoeffer dichterbij. De exposanten hebben nagedacht, overwogen en geëxperimenteerd. Zij hebben gewerkt met klei, textiel, verf en glas. Het was dichten, schilderen, beeldhouwen en fotograferen. De expositieruimtes zijn te bereiken via de poort naast de Uniekerk, Langestraat 181, 's-Gravenzande. Parkeren is mogelijk achter de kerk: Sand-Ambachtstraat 104a, 2691BS. Openingstijden: elke vrijdag en zaterdag

van 14:00 tot 16:00 uur. Entree is gratis en exposanten zullen aanwezig zijn.

## DE ERFENIS VAN DIETRICH BONHOEFFER (4-2-1906 – 9-4-1945)

Drie avonden in de veertigdagentijd Uniekerk, 's-Gravenzande, Langestraat 181, 19.30 uur. De eerste avond was 5 maart.

### Over verzet en overgave donderdag 19 maart

Tekstlezing en gesprek over gedachten rondom secularisatie. Over afnemende Godservaring en de rol van de kerk in de politiek.

Leiding: Arjan de Kwaadsteniet en Hans Meijer.

### Over het profetische spreken donderdag 2 april

Verschillende preekfragmenten passeren de revue. Daarbij zal de vraag naar de actualiteit voor vandaag aan de orde komen.

Leiding: André Verweij.

## KEES POSTHUMUS IN DE UNIEKERK Pasen in fragmenten

Op donderdag 2 april spelen verhalenverteller Kees Posthumus en celliste Joke den Heijer hun voorstelling 'Pasen in fragmenten' in de Uniekerk in 's-Gravenzande. De voorstelling begint om 20.00 uur.

'Pasen in fragmenten' bestaat uit zes korte, afwisselende verhalen waarin verschillende hoofdpersonen hun versie van het verhaal van Pasen vertellen, van de wonderbare spijziging tot en met het verhaal van de Emmaüsgangers.

Levi, de zoon van een bakker, vertelt hoe duizenden mensen aten van vijf broden en twee vissen, nadat alle friet en shoarma was uitverkocht. Het eigenwijze ezeltje waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt, vertelt hoe het was om toegejuicht te worden door een grote menigte. Maria vertelt over de droevigste dag van haar leven, de dag waarop haar zoon stierf. Een van de vrouwen uit het gevolg van Jezus vertelt hoe zij op Paasochtend naar het graf van Jezus gingen en het leeg vonden. De Emmaüsgangers vertellen over hoe ondanks al het verdriet en pijn het verhaal van Jezus toch doorgaat. Tot slot klinkt Leonard Cohen's 'Halleluja' in een Nederlandse bewerking.

Tussen de verhalen speelt celliste Joke den Heijer klassiek-muzikale intermezzo's. Zo ontstaat een afwisselende voorstelling, waarin humor en ernst elkaar afwisselen. Het paasverhaal komt dichterbij, omdat ooggetuigen het opnieuw vertellen. Kees Posthumus vertelt oude verhalen vroom en vrolijk opnieuw, in kroegen en kerken, zodat ze verrassen, aan het denken zetten en inspireren. Joke den Heijer is ruim 35 jaar werkzaam bij Het Gelders Orkest. Zij maakt deel uit van het Muzenkwartet. Ook verleende zij haar medewerking aan muziektheatergezelschap Kwatta. Met haar cellospel ondersteunt ze het gesproken woord en geeft het een extra dimensie. Om 19.30 uur staat de koffie klaar (achter in de kerkzaal) en na afloop is er gelegenheid nog even na te praten onder het genot van een hapje en een drankje en een vrijwillige bijdrage te doneren ter bestrijding van de onkosten.

## VOORJAARS KLEDINGINZAMELING

Na de zeer succesvolle inzameling van kleding in het najaar 2019 bedanken wij nogmaals alle personen voor de ingebrachte goederen.

De voorjaarsinzameling wordt gehouden op **zaterdag 18 april**, dan zijn wij in Naaldwijk achter de Oude Kerk van 10.00 tot 12.00 uur.

Op **maandag 20 april** zijn wij van 09.00 tot 17.00 uur en **dinsdag 21 april** van 09.00 tot 16.00 uur aanwezig in het Uniecentrum. Het Uniecentrum kunt u bereiken in de Sand-Ambachtstraat 104A bij het parkeerterrein van het Oude Gemeentehuis.

Wij willen dan weer een inzameling houden van kleding en ander huishoudelijk textiel. De ingeleverde spullen gaan weer via de stg. Spoetnik in Vlaardingen naar Kiev in de Ukraine. De organisatie is weer zeer blij met de spullen, zij kunnen het dan ook aan de minder bedeeden uitdelen. Speciale **aandacht** blijft ook uitgaan naar kinderklleding tot maat 92, dit is voor de **stichting baby spullen**, dit wordt weer bij Mevr. M. Bakema, Oudelandstraat, gebracht.

Het verzamelde breigoed gaat naar Ed voor Roemenië, Lianne voor Kenia en Mevr. M. Bakema voor stg. Babyspullen. Als u de spullen komt brengen, staat de koffie klaar in het Uniecentrum. De kleding kan ook bij u worden opgehaald, dan bellen naar Nijs Maat: 0610853399.

Namens alle betrokken personen bij voorbaat bedankt.

## HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

## KERKDIENTEN

**Zondag, 15 maart 2020**, aanvang 10:00 uur, Honselersdijk, ds. Aries van Meeteren

**Zondag, 22 maart 2020**, aanvang 10:00 uur, Maasdijk, ds. Jinne de Waard

**Zondag, 29 maart 2020**, aanvang 10:00 uur, Honselersdijk, ds. Dick Peters

## ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres: Mw. H. de Rijke-Schoordijk, Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email: [vvphonselersdijk@outlook.com](mailto:vvphonselersdijk@outlook.com)

Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v.

VVP Honselersdijk.

Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

## VERJAARDAGEN

mw. P. Knoppert - de Groot, 15 maart, 69 jaar. Dhr. J.W. ter Haar, 18 maart, 72

jaar. Mw. J.W. Burgersdijk – van Straalen, 22 maart, 80 jaar.  
Mw. L.K. Stolk - Molenaar, 22 maart, 52 jaar.  
Mw. C. Jacobson - de Voogd, 31 maart, 52 jaar.  
Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

### VAN DE VOORGANGER

Recent was ik gastvoorganger bij één van mijn vroegere gemeentes, te weten Tholen. Voor mij veel bekende gezichten in de dienst. Na afloop informeerde ik tijdens het koffiedrinken hoe het met sommige aanwezige leden ging. Een mij bekende mevrouw vertelde dat ze inmiddels sinds een half jaar weduwe was. Ze vertelde dat er circa 150 mensen de crematieplechtigheid hadden bijgewoond. Niet zonder enige bitterheid vertelde ze dat van die 150 belangstellenden er, zegge en schrijve, 5 waren geweest die nog een keer contact met haar hadden opgenomen en hadden geïnformeerd hoe het met haar ging. Een ervaring die niet uniek is. Ik hoor en lees vaker dat nabestaanden teleurgesteld zijn in hun 'netwerk' omdat ze niet de aandacht gekregen hebben die ze ergens wel hadden verwacht of tijdens het condoleren toegezegd. Ook zijn er ervaringen waarbij bekenden op straat gauw wegduiken of doen alsof ze de nabestaanden niet hebben gezien. Kennelijk bestaat er nog altijd een grote verlegenheid om iemand aan te spreken die recent een verlies heeft geleden. De mevrouw die mij haar ervaring vertelde was al behoorlijk op leeftijd en ik veronderstelde dat ze de afgelopen jaren binnen haar eigen kring ook de nodige uitvaarten zou hebben meegemaakt. Dat bleek het geval. En ze moest eerlijk toegeven dat zij zelf ook niet altijd bijvoorbeeld de telefoon had gepakt om te informeren hoe het met de nabestaande(n) ging. Ik geloof dat het goed is dat we ons hiervan meer bewust worden. Maar wellicht ook onze verwachtingen wat bijstellen. Misschien hebben we ook meer aan 5 oprechte belangstellenden dan aan 50 reacties die als een verplichting worden gezien.

Dick Peters

### WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

De heer Henk van der Heyde verblijft al geruime tijd in het "Westeinde" ziekenhuis in Den Haag. Het herstellen wil nog niet erg lukken en er is reden voor bezorgdheid hierover. We leven met zijn vrouw en kinderen mee.

### VASTENMAALTIJD. Vrijdag 13 maart

In Honselersdijk wordt ook dit jaar weer een Vastenmaaltijd georganiseerd en wel op vrijdag 13 maart. Vanuit elke kerk wordt een pan met soep aangeleverd en dit wordt in een gezamenlijke maaltijd gedeeld in de pastorie van de RK-kerk, Dijkstraat 25 in Honselersdijk. De maaltijd begint om 18 uur en duurt ongeveer een uur. Namens onze gemeente zorgt Nico de Jong voor een pan champignon-

soep. Maar er is ook tomatensoep, erwtensoep en bruine bonensoep. Dat klinkt niet erg sober en niet helemaal waar je bij een vastenmaaltijd aan zou denken maar het gaat hierbij toch vooral om de symbolische betekenis. Met deze maaltijd willen we ons namelijk verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag in een achterstand-situatie leven. Wat we met deze maaltijd uitsparen wordt ingezameld voor het project van de Vastenactie, waarvan het thema dit jaar is: 'Werken aan je toekomst'. Hierover wordt er tijdens de maaltijd geïnformeerd. U bent van harte welkom. U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Men rekent op een aantal van ons. Neem voor alle zekerheid een soepkom en lepel mee.

Dick Peters

### GESPRESKRING Donderdag 2 april

Zoals gebruikelijk weer van 10:00 tot 12:00 uur. We beginnen met het luisteren naar, door één van de deelnemers, meegenomen muziek en gaan daarna in gesprek over van alles wat ons bezighoudt op het gebied van geloof en samenleving.

## Maasdijk



Maasdijk 40

### KERKDIENTEN

**Zondag 15 maart** – Honselersdijk  
10.00 uur ds. A. v. Meeteren

**Zondag 22 maart** – Maasdijk  
10.00 uur ds. J. de Waard

**Zondag 29 maart** – Honselersdijk  
10.00 uur ds. D. Peters

### ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters,  
Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357,  
dickcpeters@gmail.com.

Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.  
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk,  
gerard@concordiamaasdijk.nl.

Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 1116392, truus@concordiamaasdijk.nl.  
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095

### VERJAARDAGEN

Op 14 maart wordt dhr. W. Hofman, Abel Tasmanstraat 12, 2676 AZ, 77 jaar. Hartelijk Gefeliciteerd.

### AGENDA

20 maart Soberheidsmaaltijd; 18.00 uur in de Hoeksteen

29 maart Zondagmiddagbreek – De Prinsenhof

30 maart Gesprekskring – 19.30 uur

### WEL EN WEE IN DE GEMEENTE

Al weer een paar weken geleden is mevrouw Mantel-Gongriep uit Naaldwijk thuis ongelukkig ten val gekomen en met de nodige breuken in het ziekenhuis terecht gekomen waar ze is geopereerd. Het was al snel duidelijk dat herstel een flinke tijd zal duren. Op dit moment wordt gezocht naar een revalidatiecentrum waar verder aan haar herstel gewerkt kan worden. Haar positieve en optimistische instelling zal daar ongetwijfeld aan bijdragen. Wij wensen haar dat ze zo spoedig mogelijk weer in staat zal zijn om naar huis te gaan.

### VAN DE VOORGANGER

Terwijl ik aan de kopij voor de Vrije Ruimte bezig was werd ik gebeld door de pastor van het verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn, dat de diensten op zaterdagmorgen, waar ik ook een enkele keer voorga, in verband met het coronavirus voorlopig voor vier weken zijn opgeschort. Het is te begrijpen. Een verpleeghuis met zo veel oudere en vaak zieke bewoners is extra kwetsbaar. Ik weet niet of het feit dat zich in mijn woonplaats Alphen ook één geval van besmetting heeft voorgedaan daar nog een rol bij heeft gespeeld. Langzamerhand worden steeds meer mensen die niet besmet zijn geconfronteerd met de gevolgen van het virus. Ook de kerken volgen de ontwikkelingen op de voet. Zo is er bijvoorbeeld al advies uit gegaan met betrekking tot het vieren van het avondmaal. Voor de hand liggend is daarbij dat niet uit één beker wordt gedronken. Van zo'n maatregel hoeven we bepaald niet wakker te liggen. Anders is de zorg om de economie die een gevoelige klap lijkt te krijgen. Ik hoorde al in eigen kring van het aanvragen van werktijdverkorting en het op termijn boven het hoofd hangen van ontslag als dat virus binnen afzienbare tijd niet onder controle te krijgen valt. Laten we hopen en bidden dat onder andere de medische wetenschap snel een medicijn op de markt weet te brengen. Ondertussen zie je twee uitingen bij mensen die me intrigeren. Een kwalijke zoals bijvoorbeeld het onterecht bejegenen van Chinese Nederlanders die er niks mee te maken hebben, maar ook saamhorigheid en het weg proberen te nemen van deels ongegronde angst.

In deze veertigdagentijd denken we in het bijzonder aan Jezus van Nazareth die ons leert om samen mens te zijn en we bidden om kracht, vertrouwen en inspiratie dat de spanningen ons niet boven het hoofd zullen groeien.

Dick Peters

## ZEN-BOEDDHISME

door drs. Dick Peters uit Alphen aan de Rijn; woensdag 11 maart, 20.00uur

Zen is een vorm van boeddhisme die sterk de nadruk legt op dhyana oftewel concentratie-meditatie. Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde manier van leven. Het kan het best omschreven worden als een diepgaande ontdekkingsreis in onszelf en in ons bewustzijn, een reis die altijd verder en dieper gaat. Zenmeditatie wordt steeds meer toegepast in onder andere de gezondheidszorg. Wat is het, wat doet het en hoe verhoudt het zich tot christelijke vormen van meditatie. Muzikaal intermezzo: Hans van Waveren neemt u mee op zijn viool en brengt toepasselijke klanken samen met Ronald Koster op het orgel. Zij laten een improvisatie in Zen-stijl horen, tevens het lieflijke Comptine d'une autre été.

## GEZAMENLIJKE VASTENMAALTIJD vrijdag 20 maart

De gezamenlijke kerken van Maasdijk nodigen iedereen uit deel te nemen aan de jaarlijkse Vastenmaaltijd op vrijdag 20 maart. Deze sobere maaltijd van soep en brood vindt deze keer plaats in de zaal van de Hoeksteen, Prinsenlaan 4 in Maasdijk. De maaltijd begint om 18.00 uur en duurt ongeveer een uur. Met deze maaltijd willen we ons verbinden met al die mensen op de wereld die elke dag in een achterstandsituatie leven. Wat we met deze maaltijd uitsparen wordt ingezameld voor het project van de Vastenactie, waarvan het thema dit jaar is: 'Werken aan je toekomst'. Hierover wordt u tijdens de maaltijd geïnformeerd. We hopen u te mogen verwelkomen. Soepkom en lepel graag meenemen. In Concordia hangt een lijst waarmee u zich kunt opgeven. U kunt zich ook opgeven bij bestuurslid Truus Vreugdenhil (telefoon 0174-517571).

De pastores van Maasdijk

## ZONDAGMIDDAGBREEK

Zondag 29 maart bent u van 14.30 uur tot 16.30 uur weer van harte welkom bij de Zondagmiddagbreek in de Prinsenhof. De invulling voor deze middag wordt verzorgd door PKN Maasdijk. De kosten zijn € 2,- inclusief twee maal koffie en thee.

## GESPREKSKRING

maandag 30 maart

Als gebruikelijk komen we om 19:30 uur bij elkaar en gaan tot 21:30 uur in gesprek over wat ons bezig houdt op het terrein van geloof en samenleving en dat altijd in een ontspannen sfeer.

## PUB-POPKWIS

met Stefan Timmermans Woensdag 8 april, Aanvang: 20.00 uur

De top 2000 is net achter de rug, ook in het Westland is het nodige gebeurd, nu eens kijken wat er nog is blijven hangen.

Op deze avond wordt n.l. niet alleen je kennis van de popmuziek op de proef gesteld, maar ook...., wat gebeurde er in ons Westland. Allerlei gebeurtenissen, hedendaagse muziek, maar zeker ook veel "Golden Oldies" zullen de revue passeren. Gezelligheid staat voorop deze avond.

Concordia Cultureel biedt een gevarieerd en voor iedereen toegankelijk programma, daarom vragen wij aan het eind van de avond een vrijwillige bijdrage om dit ook mogelijk te maken. Concordia Cultureel, Maasdijk 40, 2676 AE Maasdijk

Programma: dinsdag 12 mei; Evelien van Oosten, een inkijkje in de reiswereld. Per trein reizen in het land van de Tsaren, cruisen?  
[www.concordiamaasdijk.nl](http://www.concordiamaasdijk.nl)

## ALGEMEEN

### THE PSALM PROJECT KOMT NAAR 'S-GRAVENZANDE!

Houd je van de Psalmen? Zing je ze graag, houd je van de traditie maar ook van een moderne twist? Dan moet je **zondagavond 15 maart** in De Kiem in 's-Gravenzande zijn! Daar geeft namelijk The Psalm Project een concert.

Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten kosten 7,50 en moeten van te voren gereserveerd worden. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis, maar ook voor hen is een reservering nodig. De inkomsten van de kaartverkoop gaan naar het goede doel. Reserveren kan via:  
<https://www.zingenindekerk.nl/reserveren/he-psalm-project-in-s-gravenzande>

## Colofon

### Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem  
e-mail: [vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl](mailto:vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl)

**Productieteam:** Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

**Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:**  
[vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl](mailto:vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl)

**Kopij voor het kerkblad nr 5 van 2 april dient uiterlijk 28 maart ingeleverd te worden.**  
**Nr. 6 verschijnt 23 april.**

## UITVAARTVERZORGING

### W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:  
Begravenissen - Crematies  
Grafmonumenten

Nachtegalstraat 47  
2675 XW Honselersdijk  
Telefoon (0174) 62 20 22

**VOOR HET GEHELE WESTLAND**

## POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't  
met minder doen

Langestraat 96  
's-Gravenzande - Tel. (0174) 44 05 44



**boksman**  
bouwbedrijf  
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b  
2671 CL Naaldwijk  
Telefoon 0174 - 624800/624265  
Telefax 0174 - 630914



## HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw  
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande  
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

*Van der Eijk*  
uitvaartverzorging

Dag en nacht  
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946  
[www.eijk-uitvaartverzorging.nl](http://www.eijk-uitvaartverzorging.nl)

M.C. van der *Kaaij* schilders

meer dan  
**80** jaar  
glanzend  
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E [info@kaaijschilders.nl](mailto:info@kaaijschilders.nl)  
I [www.kaaijschilders.nl](http://www.kaaijschilders.nl)  
T (0174) 41 31 98  
M (0)6 54 68 20 62  
F (0174) 41 91 21





Kerkstraat 27  
2671 HC Naaldwijk



**GST**  
van Paassen  
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande  
Tel: 0174-446000  
E-mail: [info@gstvanpaassen.nl](mailto:info@gstvanpaassen.nl) / [www.gstvanpaassen.nl](http://www.gstvanpaassen.nl)



**WPS**  
WE PROVE SOLUTIONS



**Slimme logistieke oplossingen**  
[www.wps.eu](http://www.wps.eu)



**HOFMAN**

Duurzame bouwconcepten  
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk  
T 0174.524000 F 0174.524001  
[info@hofmanbouwgroep.nl](mailto:info@hofmanbouwgroep.nl)  
[www.hofmanbouwgroep.nl](http://www.hofmanbouwgroep.nl)

**BOUWGROEP**



**Kuyvenhoven**  
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370  
[www.kuyvenhoven.nl](http://www.kuyvenhoven.nl)

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties  
Beveiliging  
Elektra

**TPG Post**  
Port betaald  
Port payé  
Pays-Bas