

VRIJE RUIMTE

75 JAAR

75^{ste} jaargang 2020 – nr. 2, 30 januari
Dit nummer is voor drie weken

Volgende inleverdatum is 15 februari

Kerkblad van:

de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk

Vrijzinnig Protestantse Wijkgemeente Uniekerk
's-Gravenzande

Verenigingen van Vrijzinnig Protestanten
te Honselersdijk en Maasdijk



Protestantse Kerk

Tussen twijfel en hoop

Recent las ik in de krant een verslag van een rechtbankzitting. Er stond een tekening bij van een verdachte, zijn advocaat en tegenover hen de rechterlijke macht. Het handelde over een 22-jarige man met duidelijk een migratieachtergrond die 12- en 13-jarige meisjes had gedwongen naakt op de foto te gaan en tevens had geprobeerd ze te prostitueren. Toen verdere medewerking aan het maken van pornofilms geweigerd werd stuurde hij reeds gemaakte foto's uit wraak naar onder andere familie en klasgenoten van de meisjes. De gevolgen voor die meisjes en de ellende die ze moesten doorstaan laten zich raden. De officier van justitie eiste gevangenisstraf en tbs. Ik heb lang naar die tekening zitten kijken. Een verdachte met een volstrekt onverschillige, ongeïnteresseerde houding zonder een spoorje spijt en begrip voor de gemoedstoestand van die meisjes. Ze wilden toch zelf geld verdienen! Hij ontkende het ten laste gelegde voor wat betreft die foto's niet. Hij was overigens al eens eerder voor iets soortgelijks veroordeeld. De tekenaar legde de gezichtsuitdrukkingen van de rechters achter de tafel vast zoals ze keken naar die totaal van enig gevoel gespeende verdachte met zijn dreadlocks en laag ontwikkelde geweten. Ik heb het vermoeden dat ze dachten wat ook bij mij opkwam namelijk: het wordt nooit meer wat met die jongen. Hou maar voorgoed achter slot en grendel.

Want het zal je dochter of kleindochter maar zijn die in de digitale handen van zo'n figuur valt. Ik moet toegeven dat bij mij het vooroordeel in werking trad nu het niet om een blanke verdachte ging. Dit ondanks het feit dat gelijktijdig in de media bekend werd dat een bekende blanke tv en radiopresentator een aantal jaren geleden ook 13- en 14-jarige meisjes voor de webcam uit de kleren had gepraat. Hij had wel spijt betuigd. Misschien was het alleen het sociaal correcte antwoord. Hij heeft het niettemin geweten. Zijn tot nu toe succesvolle loopbaan is naar de knoppen. Allerlei organisaties waar hij voor werkte of ambassadeur voor was trokken hun handen van hem af. Toch heb ik meer vertrouwen in hem dat het goed komt en voel ik zelfs enig mededogen en hoop ik dat hij over enige tijd weer nieuwe kansen krijgt. Waarom maak ik onderscheid?

Ik word geacht mijn gemeentelieden geregeld op Jezus van Nazareth te attenderen voor wie iedereen gelijk is, die waarschuwt voor (voor)oordelen, die de hoop nooit opgeeft en een beroep op iedereen doet zich een naaste te tonen. Voor wie die verdachte met zijn dreadlocks ook een naaste is. En ik heb immers geleerd dat God van mensen houdt, zelfs van mislukte mensen. Als ik de bijbelse verhalen lees dan staan die boeken vol met voorbeelden van wat 'navolging' betekent. Dat betekent onder meer nooit de moed en de hoop opgeven en het vertrouwen dat iets zich ten goede kan keren. En nog veel meer dat niet erg aansluit bij mijn zo verschillende gedachten over die daders. Ik denk een dilemma dat zich ook wel eens bij anderen zal voordoen. Ieder mens, ook een gevangene, heeft recht op hoop en een tweede kans nadat hij zijn straf heeft uitgezeten. We mogen natuurlijk dat recht niemand onthouden. Maar ik mag wel twijfels hebben over een goeie afloop mede gezien de statistieken over ex-gedetineerden die weer in de fout gingen. Maar hoe moeilijk ook, ik moet mijn vooroordeel wel ergens parkeren wil ik een beetje in de buurt komen van Hem die het ons heeft voorgedaan.

Ds. Dick Peters

SAMENWERKINGSVERBAND VRIJZINNIG WESTLAND



JUBILEUMJAAR VRIJE RUIMTE

We hebben het eind vorig jaar al even aangestipt, en u heeft het misschien al opgemerkt bij de eerste aanblik van dit nummer: ons kerkblad beleeft dit jaar zijn 75^e jaargang! Bestuur en redactie van *Vrije Ruimte* hebben besloten daar dit jaar op verschillende manieren aandacht aan te besteden.

Om te beginnen treft u in dit nummer al een eerste artikel aan van de hand van Arnold Knoppert. Hij neemt u mee tijdens zijn reis door de geschiedenis van het kerkblad. Een reis die dit jaar in ieder nummer een vervolg krijgt door steeds vijf jaar aan opvallendheden en wetenswaardigheden uit het blad met ons te delen.

In mei willen we een jubileumnummer van de *Vrije Ruimte* uitgeven. Met daarin een kijkje "achter de schermen" van de Vrije Ruimte over hoe het blad tot stand komt, wat er allemaal voor nodig is, en hoeveel mensen daarbij betrokken zijn.

En ook in het jubileumnummer: een aantal interviews met of artikelen van mensen die in de afgelopen jaren op de een of andere manier bij het kerkblad betrokken zijn geweest of daar specifieke herinneringen aan of gedachten bij hebben. Voelt u zich hierdoor trouwens aangesproken, en wilt u deze gedachten of herinneringen met ons delen? Heel graag! Neem dan contact op met Dick Peters (tel. 0172 421 357) of stuur een mailtje naar vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl.

Namens redactie en bestuur van
Vrije Ruimte, Hedwig van Rossem

75 JAAR KERKBLAD

Op de voorpagina van dit kerkblad staat, voor jaartal en datum, ook de jaargang van uitgifte aangegeven. Dit jaar ontvangt u de 75^e jaargang van het kerkblad. Terugrekenend komen wij uit op het jaar 1945 waarin dus de uitgave van het kerkblad is begonnen.

Al voor de 2e wereldoorlog werd er een kerkblad verspreid, maar tijdens de oorlog werd de uitgave gestopt. Al snel na de bevrijding is er een redactie samengesteld die zich ging inzetten om het kerkblad weer onder de aandacht te brengen van de kerkgangers in het Westland.

De redactie van het huidige kerkblad vindt het een goede gedachte om in de komende uitgaven van dit jaar eens terug te bladeren in de vroegere uitgaven van het kerkblad. In het archief van de Oude Kerk bevinden zich bijna alle uitgaven van het kerkblad van voor en na de oorlog.

In deze uitgave van de *Vrije Ruimte* beginnen wij met de eerste terugblik over de **Periode 1945 t/m 1950**.

Helaas kunnen wij u weinig vertellen over de allereerste uitgaven van het blad aangezien het eerste exemplaar dat in ons bezit is dateert van 14 februari 1947. Het kerkblad wordt dan verspreid onder de leden van de Hervormde Gemeente Naaldwijk; de Evangelische Unie in 's-Gravenzande en de VVH-afdelingen Loosduinen; Honselersdijk; De Lier; Maasdijk; Hoek van Holland en Zoetermeer-Zegwaart.

Het blad verschijnt elke 14 dagen en de redactie wordt bij toerbeurt verzorgd door de plaatselijke predikanten. In februari 1947 verzorgt ds. R. Boonstra van 's-Gravenzande de redactie. Het drukwerk wordt gemaakt door Drukkerij Sonneveld te 's-Gravenzande die eveneens de administratie en verzending verzorgt. Met ingang van 5 mei 1950 wordt de administratie van het kerkblad in het vervolg gedaan door de heer A.R. Scheffers uit Naaldwijk.

Het blad kreeg, evenals voor de oorlogsjaren, de vertrouwde naam "**Ons Kringorgaan**" terug. Helaas stopte de afdeling Zoetermeer-Zegwaart al snel haar deelname aan ons kerkblad.

Hieronder volgt een aantal aantekeningen die zijn opgevallen in de bladen uit de genoemde periode.

In **Naaldwijk** wordt op 23 februari 1947 ds. Scheper door ds. Mentzel als 2^e predikant van de Oude Kerk bevestigd. Hij gaat wonen in de pastorie aan de Dijkweg. In augustus wordt vermeld dat er een beroep wordt uitgebracht naar ds. Geertsema als 3^e predikant voor de buitengewone predikantsplaats in Naaldwijk. Dit beroep wordt afgezegd en na meerdere hernieuwde pogingen werd afgezien om de 3^e predikantsplaats alsnog te gaan bezetten. Na het vertrek van ds. Mentzel verhuist ds. Scheper naar de pastorie aan het Wilhelminaplein. De oude pastorie aan de Dijkweg wordt in 1949 daarna weer bewoond door de nieuwe predikant ds. J van der Winden. Op 28 februari 1948 wordt de nieuwe luidklok, ter vervanging van de in 1944 door de Duitsers geroofde klok, in gebruik genomen.

De afdeling **Honselersdijk** krijgt in maart 1947 een grote schok te verwerken. De voorganger D. Vroegindewey heeft op 1 maart '47 met directe ingang de afdeling vaarwel gezegd. Op 9 november wordt hij opgevolgd door Ds. Wildervanck. Deze vertrekt weer in 1948. In ditzelfde jaar wordt de vacature ingevuld door de Hr. G.J. de Gram uit Westerbork. De wekelijkse kerkdiensten worden tot 1945 gehouden in de kleuterschool in de Amalia van Solmsstraat. Daarna kerkte men in het gymnastieklokaal van de Openbare school aan de Molenlaan. Voor de VVH Honselersdijk is 11 december 1950 een grote dag. Het kerkgebouw Achter de Bergen wordt ingewijd en in gebruik genomen.

Op 25 februari 1947 wordt in **'s-Gravenzande** het nieuwe clubhuis van

's-GRAVENZANDE.

Zondag 16 Febr., 9.30 uur: Ds Boonstra.

Zondag 23 Febr. 9.30 uur: Ds A. G. van Wijk, van Alkmaar.

Agenda:

Dinsdag 18 Februari n.m. 2.30 uur:

Vrouwenvereniging.

Vrijdag 21 Februari 's avonds 7.30 u.:

Gemeente-avond.

Lezing van Ds J. W. van Nieuwenhuizen van Heemstede. Onderwerp: „Confrontatie met Christus”.

Bekendmaking. — Tot onze grote spijt moet de mogelijkheid tot bezichtiging van ons nieuwe clubhuis tot nader order worden *uitgesteld*. De strenge en langdurige vorstperiode heeft zó belemmerend op de werkzaamheden gewerkt, dat we onmogelijk gereed konden komen. Nog even geduld dus. Mag ik voorts nog eens met de meeste klem herhalen ons verzoek om *overgordijnen* en een *tafelkleed*? Wie kan ons daaraan helpen, al dan niet tegen vergoeding? We willen bij de opening alles in de beste orde hebben.

(14-02-1947)

de VCJC in de Pieter Heusstraat geopend. In ditzelfde jaar neemt in augustus ds. Boonstra afscheid. In november 1949 wordt melding gemaakt dat de elektrische installatie van het kerkgebouw geheel is vernieuwd, en wordt ook de nieuwe voetverwarming in gebruik genomen. Zes nieuwe lidmaten worden op 26 maart 1950 in Naaldwijk bevestigd door ds. M.J. Wagenvoorde. Het Kerstspel "De ster van Bethlehem" werd op 22 december door de jeugd opgevoerd o.l.v. dr. Van Rijn en echtgenote.

Loosduinen is zeer verheugd en dankbaar dat zij gebruik mogen maken van de gastvrijheid van Naaldwijk voor de bevestiging op 30 maart 1947 van elf lidmaten en de doop van 11 kinderen. De kerkdiensten worden gehouden in het gymnastieklokaal van de school in de Julianastraat in Loosduinen met ds. H Visser als voorganger.

Vanuit **Hoek van Holland** worden eveneens in Naaldwijk op 4 mei 1947 negen kinderen en volwassenen gedoopt. De leden van de afdeling worden opgeroepen om op zondag 8 februari 1948 de kerkdienst bij te gaan wonen in de Hervormde kerk van Hoek van Holland. Daar gaat dan in voor ds. P Mentzel uit Naaldwijk. De eigen dienst wordt hiervoor afgelast. In 1949 wordt gemeld dat de zondagschool groeiend is en dat er met een groot aantal kerkleden een bezoek wordt gebracht aan de VPRO-studio.

Onder de berichten van **De Lier** wordt in augustus 1947 een oproep gedaan voor catechisanten. Men hoopt op eenzelfde reactie als voorgaande jaren. Plaats van samenkomst is de bakkerij van Van Harmelen, met als begeleider voorganger A. Kalis. De wekelijkse



(01-07-1950)

kerkdiensten worden gehouden aan de Hoofdstraat in gebouw Varia.

De afdeling **Maasdijk**, met als voorganger A. Kalis, meldt in april 1948 dat er hard wordt gewerkt aan de opbouw van het jeugdwerk. Er is een coördinerende commissie in het leven geroepen om de diverse afdelingen ter zijde te staan. Er gaan 15 jongeren naar de landelijke bijeenkomst van de VCJC in Ommen, welbekend onder de naam PICO. (**P**inkster **C**onferentie) Zondag 11 december 1949 wordt het 25-jarig bestaan gevierd met als voorganger ds. J. van der Winden. November 1950 beginnen de huisbijeenkomsten weer o.l.v. ds. v.d. Winden. Deze worden goed bezocht.

Op 18 januari 1949 wordt het 25-jarig jubileum van **Ring Westland** (Gezamenlijk Vrijzinnig Jeugdwerk in het Westland) gevierd in Naaldwijk. Alle Westlandse afdelingen verzorgden een gedeelte van de avond. Hoofdgast was de voormalige godsdienstonderwijzer van Naaldwijk, de oprichter van de Ring Westland, Bart Schouwink uit Schiedam. Zijn aandeel was de vertoning van de door hem gemaakte film over de Ring Westland.

Arnold Knoppert,
archivaris Oude Kerk Naaldwijk

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl

Zondag 2 februari

10.00 uur, ds Dick Peters, Alphen a.d. Rijn; kinderkring
19.00 uur, Iona-Vesper, ds Marjan de Vries, Psalm 145

Zondag 9 februari

10.00 uur, pastor Wim Hoefman, Maasland, met zang door een Herenkwartet
19.00 uur, Vesper, ds Eibert Kok, Ps. 18

Zondag 16 februari

10.00 uur, Dienst van Schrift en Tafel, ds Eibert Kok, kinderkring
19.00 uur, *Vesperplus*, *Nederlandse Gregoriaanse muziek* van Gerard Lesscher, m.m.v. Schola Cantorum o.l.v. Ben Hillen, ds Marjan de Vries, Psalm 44

Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Zondag 2 februari

10.00 uur, Rode Loperviering, ds Marjan de Vries

10.00 uur, ds Eibert Kok, Atrium

Zondag 9 februari

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij

Zondag 16 februari

10.00 uur, Heilig Avondmaal, ds Marjan de Vries

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres:

scriba@oudekerk-naaldwijk.nl

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres:

bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96. diaconieoudekerk@caiway.net



BIJ DE KERKDIENTEN

De kerkdienst van **9 februari** wordt opgeluisterd door 'Vocaal Kwintet De Vries & Co' (kortweg DVC), bestaande uit vijf enthousiaste amateurs (1e sopraan, 2e sopraan, alt, tenor en een bas) met een professionele instelling. Zij hebben zich in 2001 verenigd en zingen voornamelijk a-capella meerstemmige geestelijke en wereldlijke muziek 'door de eeuwen heen'. Wat begon als een gezellig muziekgroepje, dat vocale ondersteuning verleende bij het huwelijk van een van hun vrienden, is uitgegroeid tot een heus ensemble dat haar bijdrage levert aan kerkdiensten, bij huwelijkssluitingen en andere speciale gelegenheden, of dat deelneemt aan (huis)concerten en festivals.

DVC bestaat uit Marloes Panis, Geertruid de Vries, Felicitas Verwer, Ronald van Sorge en Arie Opstelten. Dit vocale kwintet wil mooie muziek maken, maar vriendschap, gezelligheid en muzikaliteit vormen in gelijke mate de ingrediënten van de groep.

Deze opluistering aan de dienst is mogelijk gemaakt dankzij de financiële steun van de VVP, Beweging voor eigentijds geloven te Naaldwijk.

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Groet

Jan v.d. Woude is op vrijdag 10 januari opgenomen in het hospice van de Kreek. Hij wil graag de medeleden van de Oude Kerk van harte groeten en bedanken voor de belangstelling die hij ondervindt.

Verjaardagen

Op 7-feb: Dhr. D. Verweij, Verspycklaan 8, 2671CR Naaldwijk, 85 jaar. 9-feb: Dhr. F.C. Punt, 85 jaar. 10-feb: Dhr. H.M. de Bruin, Donnerlaan 65, 2672BX Naaldwijk, 85 jaar. 19-feb: Mevr. P. Landmeter – Stokdijk, Hazelaar 15, 2671PC Naaldwijk, 78 jaar.

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Nieuw ingekomen leden

Mevr. M. Vermeer.

Van harte welkom bij de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

VAN DE BEROEPINGSCOMMISSIE

Stand van zaken

In de tweede week van januari is er weer contact geweest met de kandidaat waarover wij schreven in december. Helaas heeft de kandidaat om persoonlijke redenen de opdracht teruggegeven. De kandidaat heeft het contact met ons als volgt omschreven: 'Jullie hebben alles goed gedaan en zijn voortdurend duidelijk, integer en respectvol geweest. Het ligt, kortom, niet aan jullie en ik hoop ten zeerste dat jullie in de toekomst een passende voorganger vinden waar jullie blij mee zijn, want dat komt jullie als gemeente toe.'

We zullen weer van voor af aan moeten beginnen. Toch ben ik blij u te kunnen mededelen dat de leden van de beroepingscommissie allemaal hebben toegestemd om opnieuw het proces aan te gaan en hun tijd hierin te willen steken. Hiervoor dank. Intussen is de advertentie weer geplaatst op de site van de PKN en hebben we van het mobiliteitscentrum van de PKN aan de hand van onze profielschets namen van nieuwe mogelijke kandidaten gekregen. Deze kandidaten zijn inmiddels aangeschreven. De advertentie is ook doorgegeven aan de VVP Nederland. U kunt zelf, als gemeentelid, een naam aandragen van een predikant die wij kunnen aanschrijven. U kunt dit doorgeven aan de leden van de beroepingscommissie of via een e-mail aan Johan van Toor, de

secretaris van de
beroepingscommissie. E-mail:
beroepingscie@oudekerk-naaldwijk.nl
We zullen u op de hoogte houden over
het vervolg.

Caroline Koenen

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING Bijbelen

Op **maandagavond 24 februari** kunt u weer komen 'Bijbelen'. Dit seizoen lezen we Bijbelteksten die in het boek 'Groene theologie' van Trees van Montfoort een rol spelen. 'Groene Theologie' van Trees van Montfoort is uitgeroepen tot beste theologische boek van 2019.

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Met Bijbelteksten werd dat gerechtvaardigd met de opvatting dat de mens de heerser is over de schepping. Trees van Montfoort laat in haar boek zien dat er genoeg Bijbelteksten zijn die een andere sfeer ademen. Niet de mens staat centraal, maar Gods liefde voor heel de schepping. Op deze avond Bijbelen lezen we Romeinen 8 over de schepping in barensweeën. Welkom in de Ontmoetingskerk op 24 februari om 20.00 uur. Carel van der Meij is dit keer de gespreksleider.

Leerhuis Oude Kerk

Wonderen van Jezus

In de Evangelieën komen veel wonderverhalen voor. Wonderen hebben bijna altijd te maken met kwetsbare situaties en kwetsbare mensen. Annette Merz is hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Ze heeft onderzoek gedaan naar de historiciteit van Jezus en zal vertellen over de achtergrond, de betekenis en de relevantie van wonderverhalen.

Op **woensdag 4 maart** van 19.30-22.00 uur in het koor van de Oude Kerk, Wilhelminaplein 5, Naaldwijk. De avond wordt afgesloten met een vesper. Toegangsprijs, inclusief koffie en thee: € 5,-. Van harte welkom.

Gespreksavonden Dietrich Bonhoeffer

Bonhoeffer was één van de meest inspirerende theologen van de twintigste eeuw. Mogelijk was hij uitgegroeid tot de allergrootste als hij niet vlak voor het eind van de Tweede Wereldoorlog op persoonlijk bevel van Hitler geëxecuteerd was. Hij schreef zijn belangrijkste teksten vanuit de gevangenis, net als de apostel Paulus. Dominee Christiaan Donner werkte in een gevangenis. Hij merkte dat gedetineerden in zijn gespreksgroepen zich onmiddellijk met de teksten van Dietrich

Bonhoeffer identificeerden. Ze herkenden de toon, de stijl, de emoties, de onverzettelijkheid, het geduld, de zachtmoedigheid en de twijfel van Paulus én Bonhoeffer. Dit jaar wordt veelvuldig aandacht gevraagd voor Dietrich Bonhoeffer. Dominee Christiaan Donner komt in het Westland over het werk en leven van Bonhoeffer een aantal gespreksavonden leiden. Daarvoor maakt hij gebruik van het 'werkschrift Bonhoeffer 75', dat is uitgegeven in Culemborg. Met geïnspireerde gedichten, schilderijen en liederen bij een grote selectie van wat Bonhoeffer heeft nagelaten.

We volgen dit werkschrift op 6 avonden, waarvan de eerste drie (12 maart, 26 maart, 16 april) in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk en de laatste drie (30 april, 14 mei, 28 mei) in kerk De Hoeksteen in Monster plaatsvinden, van 19.30 – 21.30 uur. Deelname is kosteloos. Het werkschrift kunt u de eerste avond kopen voor € 1,50 (graag contant betalen). Opgave via bbv@pkn-naaldwijk.nl of telefoon: 06-54252108. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee doen.

Van harte welkom, namens de taakgroepen van 's-Gravenzande, Monster en Naaldwijk.

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Zondag 2 februari – 9.30 uur

Dhr. Paul Stegenga, Veenendaal
Koffiedrinken na de dienst

Zondag 9 februari – 9.30 uur

Ds. Mevr. M. Wassenaar
Kindernevendienst

Zondag 16 februari – 9.30 uur

Dhr. Paul Stegenga, Veenendaal
Koffiedrinken na de dienst

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Scriba: Nico Vreugdenhil,
tel. 06-22616034.

Postadres scribaat: Langestraat 183,
2691 BE 's - Gravenzande.

Koster: John Prins, tel. 06-15023824,
e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.

Kerkomroep: Jaap van Helden,
tel. 0174-624738. Website:
www.kerkomroep.nl.

Ledenadministratie: Greet
Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6,
2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174
417658, e-mail:
famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174
416023 of Wim de Jong, tel. 0174
418620. Bij geen gehoor kunt u op
zondagmorgen bellen naar het
Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v.
Vereniging Evangelische Unie
e-mail: Uniekerk181@gmail.com
website: www.pgsgravenzande.nl

AGENDA

Iedere vrijdagmorgen in de Dorpskerk
van 9.30 – 11.30 uur: 'bakkie leut'
Dinsdag 11 februari: 14.30 uur
Vrouwenvereniging

BIJ DE DIENSTEN

Het verzoek is binnengekomen om
voortaan de ouderling van dienst
(o.v.d.) en degene die het orgel
bespeelt te vermelden, dus hierbij:
2 februari: o.v.d.- Nijs Maat, organist –
Erna Brinkman
9 februari: o.v.d. – Gerda Prins,
organist – Cor v.d. Meer
16 februari: o.v.d. – Carla
Hanemaaijer, organist – Maarten den
Heijer

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen

Op 2 februari is jarig mevr. A.C. van
Baalen-de Jong, Braillestraat 16, 2691
HX. Zij wordt 80 jaar.

Mevr. R. Boers-Musch, Berkenstraat
128, 2691 CW, viert op 6 februari haar
87^{ste} verjaardag.

11 Februari wordt mevr. D.P.
Kerstens-v.d. Berg, Gasthuislaan 85,
2694 BD, ook 87 jaar.

Namens de Uniekerk wensen we de
jarigen een gezellige dag toe!

Omzien naar

Ik kreeg een mail van iemand die werd
gemist in de lijst in de vorige Vrije
Ruimte.

Het betreft Mevr. Bloemendaal-van
Dam, die sinds november 2019 is
verhuisd naar "Akkerleven" te
Schipluiden.

Officieel is mevrouw automatisch
overgeschreven naar Schipluiden,
tenzij wordt aangegeven dat zij bij de
Uniekerk wil blijven ingeschreven. Dit
wordt momenteel nagevraagd.
Maar een beetje 'omzien naar elkaar'
is een mooi iets en doet veel goeds!

We kregen te horen dat Mevr. Visser-
Boddeus, Bordewijkstraat, een
ongeluk met haar fiets heeft gehad en
lelijk ten val is gekomen.
Namens de Uniekerk wensen we u
sterkte met het herstel!



Bedankje

Veel dank voor de kaarten die we op het nieuwe adres in Pijnacker mochten ontvangen rondom kerst en oud en nieuw. Via deze weg wil ik ook onze goede wensen doorgeven voor de toekomst, op het persoonlijke vlak en voor het reilen en zeilen van de Uniekerk!

We hebben het goed naar onze zin in Pijnacker en de Ontmoetingskerk. Er blijken onverwacht veel dwarsverbanden tussen het Westland en "Oostland" te zijn, het heeft ervoor gezorgd dat de overstap redelijk moeiteloos is verlopen.

Hartelijke groet van
Peter en Carla Schoonenberg

VAN DE DIACONIE Vakantieweek 2020 Roosevelt Paviljoen

Deze week is bedoeld voor mensen, die vanwege hun leeftijd en/of gezondheid, niet meer zelfstandig op vakantie kunnen gaan. Ook gasten die rolstoelgebonden zijn en zorg nodig hebben, zijn van harte welkom.

De week is dit jaar van 23 tot en met 30 mei in het Nieuwe Hyde Park, waar het Roosevelt paviljoen is gevestigd. Via de diaconie kunt u inlichtingen krijgen en wordt u geholpen met het aanmeldingsformulier. De Inschrijving sluit op 1 maart 2020. Daarna krijgt u antwoord of u mee mag of dat u op de reservelijst staat.

Namens de diaconie:

Gerda, tel. 0627303333, Helene, tel. 0624562723 en Nijs, tel. 0610853399.

GIFTEN BLOEMDIENST

Een gift ontvangen via Marianne Aalbrecht van 20 euro en via Greet Zwaanswijk een gift van 5 euro.
Hartelijk dank!

BEROEPINGSCOMMISSIE

De beroepingscommissie is inmiddels zover dat we vier predikanten hebben beluisterd. Met twee predikanten hebben we inmiddels een positief gesprek gehad en met de andere twee zullen we binnenkort een gesprek hebben. Als we alle vier de predikanten hebben gesproken, zullen we twee predikanten kiezen en deze voorleggen aan de kerkenraad. Er zal dan een tweede gesprek plaatsvinden tussen de predikant en de kerkenraad en beroepingscommissie. Dit zal ongeveer eind februari / begin maart zijn.

Namens de beroepingscommissie,
Peter Boogert

KINDERKERSTFEEST

Wat een mooi kinderkerstfeest hebben we met elkaar beleefd. We hebben dit keer voor een andere opzet gekozen.

Na de opening en het aansteken van de kaarsen hebben de kinderen het verhaal van juf Roos voorgelezen. Het verhaal ging over iets overhebben voor een ander en dat iedereen een tweede kans verdient. En wat hebben ze dat goed en duidelijk gedaan. Natuurlijk hebben we ook mooie liederen met elkaar gezongen. Na afloop hebben we het traditioneel afgesloten met chocolademelk en kerstkransjes.

Namens de kindernevendienst willen we u bedanken voor de belangstelling.
Groetjes, Laura en Rick

OPBRENGST OLIEBOLLENACTIE 2019

Ook in 2019 jaar zijn de kinderen van de kindernevendienst vanaf eind november weer op pad gegaan om zoveel mogelijk olieballen en appelbeignets te verkopen voor het jeugdwerk van de Uniekerk.

Op dinsdag 31 december jl. werden ze bij de mensen thuis bezorgd. Daarnaast hebben ook bedrijven en verenigingen met deze actie meegedaan om zo hun personeel, klanten of leden te trakteren op heerlijke olieballen en appelbeignets. De olieballen en appelbeignets werden gebakken door bakker Vreugdenhil uit Maasdijk.

In de kerkdienst van 5 januari jl. werd de brutoopbrengst en het aantal door de kinderen verkochte zakken bekendgemaakt. In totaal zijn er 756 zakken verkocht.

Rijk van Daalen is opnieuw "De Olieballenverkoper" van het jaar en mag de wisselbokaal mee naar huis nemen.

Alle kinderen hebben een cadeaubon verdiend voor dit mooie resultaat. De bruto opbrengst is € 4737,-.

De netto-opbrengst is bestemd voor het jeugdwerk van de Uniekerk.

Via deze weg willen wij een ieder die zich op welke manier dan ook heeft ingezet om deze actie te steunen, hartelijk bedanken voor het behalen van dit prachtige resultaat!

Miranda Dekkers-Poleij, Jim Boers en
Sissy Schaap-Poleij

KINDERNEVENDIENST

Op de volgende data zal er Kindernevendienst zijn in de Uniekerk:
09 februari
15 maart
05 april Palmпасen
17 mei
07 juni Afsluiting seizoen met gezamenlijk uitje

De leiding

PROJECT BONHOEFFER75

Ontmoeting in het atelier de kleurkas aan het Bagijneland 6, hortensiatuin

van Dick van Geest, zaterdag 1 februari, 10:00 – 12:00 uur.

Jullie worden van harte uitgenodigd in het atelier van Anneke Verrips. Er is plek voor maximaal 10 deelnemers. Het gaat om deelnemers die:

> nog niet klaar zijn,

> vragen hebben aan Anneke,

> hun werk in wording aan elkaar willen laten zien,

> en gaan voor tips en tricks.

Misschien wel handig niet alleen je werkstuk, maar ook die speciale verf, jouw handige hamer, je stalen spijker, naald en draad en noem maar op mee te nemen. Het lijkt me mooi elkaar aan de slag te zien. We zitten niet voor niks in het Atelier de Kleurkas.

De ruimte is beperkt. Graag opgeven via email:
waling.van.straalen@caiway.nl of 06 20851468.

'BAKKIE LEUT' IN DE DORPSKERK

U en jullie zijn iedere week op vrijdagmorgen van harte uitgenodigd om tussen 9.30 uur en 11.30 uur langs te komen in één van de zalen achter de Dorpskerk voor koffie of thee met iets lekkers en voor een gezellig praatje. Komt u ook?

Groetjes van het "Bakkie Leut" team
PS: Om dit mogelijk te maken vragen we een kleine (vrijwillige) bijdrage.

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

Zondag, 2 februari 2020, aanvang 10:00 uur, Honselersdijk, ds. Gabi Franses

Zondag, 9 februari 2020, aanvang 10:00 uur, Maasdijk, ds. Jinne de Waard

Zondag, 16 februari 2020, aanvang 10:00 uur, Honselersdijk, ds Dick Peters

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters,
Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.
Correspondentieadres: Mw. H. de Rijke-Schoordijk, Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.
Email: vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v. VVP Honselersdijk.

Website:

https://www.vvphonselersdijk.nl

UIT DE GEMEENTE

Wel en wee

Mevrouw Bets Brederoo-Verhoog en mevrouw Hennie Verschoor-de Rijke zijn beiden inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen en herstellen thuis verder. We hopen dat ze weer zo snel mogelijk hun dagelijkse bezigheden op dezelfde manier kunnen uitvoeren als voor de operatie.

Nieuw ingekomen leden

Het verheugt ons te kunnen melden dat de heer Geert Schuurman en mevrouw Lia Schuurman-Ruis lid van onze Vereniging zijn geworden. Lia is geen onbekende bij Achter de Bergen. Ze is afkomstig uit Honselersdijk en haar ouders waren lid bij ons. Haar huwelijk met Geert heeft haar weer naar Honselersdijk doen verhuizen waar ze een gezellige woning aan de voor haar zo vertrouwde Endeldijk hebben betrokken. We hopen dat beiden zich bij ons thuis zullen voelen.

Verjaardagen

de heer DC Peters, 22 januari, 74 jaar, mevrouw GJ vd Lugt, 1 februari, 88 jaar, mevrouw N vd Heyde- Knoppert, 14 februari, 85 jaar, Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

VAN DE VOORGANGER

De Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen (19 t/m 26 januari) is weer achter de rug. Overal is in de kerken aan die Week aandacht geschonken. Meer dan 100 jaar geleden begon in katholieke kringen de Week van Gebed voor de Eenheid. Later, vanaf 1966, was dit een gezamenlijk project van de commissie voor Geloof en Kerkorde (van de Wereldraad van kerken) en de Pauselijke Raad ter Bevordering van de Eenheid van de Christenen. Sinds 2007 werken Missie Nederland en de Raad van Kerken in Nederland samen en bieden kerken materiaal aan om inspirerende oecumenische vieringen te houden. In sommige plaatsen wordt één grote oecumenische viering gehouden. In weer andere is er de hele week een oecumenische viering in bijvoorbeeld de vroege avond. In Honselersdijk was er jarenlang één viering meestal bij ons aan Achter de Bergen op zondagavond. Er was altijd een voorkeur voor zondagmorgen want dan ben je al verzekerd van de trouwe kerkgangers. Aangezien er al meerdere oecumenische diensten op de zondagmorgen zijn zoals de openluchtdienst en de ziekdienst werd mede om allerlei organisatorische redenen niet voor de zondagmorgen gekozen maar vanaf 2018 voor drie bijeenkomsten 's-avonds om en om bij een van de drie

kerken. Gezien de geringe opkomst vorige jaren, maar deze keer met gemiddeld 10 bezoekers wel heel erg mager, moeten we concluderen dat deze formule niet goed werkt en zal voor 2021 naar een andere opzet worden gekeken. Woensdag 22 januari was de samenkomst in Achter de Bergen. Zes bezoekers bleven na afloop koffie drinken. Twee katholieken, twee protestanten en twee vrijzinnigen. Er ontstond een boeiend gesprek over oecumene, kerk zijn en geloofsbeleving en de suggestie een oecumenische gesprekskring op te zetten. Zeer waardevol. Het maakte de geringe opkomst meer dan goed.

Dick Peters

GESPRESKRING

Donderdag 6 februari

Zoals gebruikelijk weer van 10:00 tot 12:00 uur. We kijken deze keer naar een film met nabespreking. Hierdoor kan het een kwartiertje uitlopen.

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 2 febr. – Honselersdijk
10.00 uur mevr. G. Franses

Zondag 9 febr. – Maasdijk
10.00 uur ds. J. de Waard

Zondag 16 febr. – Honselersdijk
10.00 uur ds. D. Peters

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen a/d Rijn, telefoon 0172 421 357, dickcpeters@gmail.com.
Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik 54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015 380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk, gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06 1116392, truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging Concordia, Maasdijk 40, 2676AE Maasdijk. Telefoon: 0174 512095



AGENDA

13 febr. Concordia Cultureel – De weg naar *Santiago de Compostella*, door Diana Duijvestijn.

VERJAARDAGEN

3 febr. wordt mevr. M. Visser-v.d. Ende, De Ruyterstraat 48, 2676 XC Maasdijk, 85 jaar.
Hartelijk gefeliciteerd.

VAN DE VOORGANGER

Ik zocht wat naar geschikt materiaal voor een preek over het thema van de Week van Gebed voor de Eenheid. Het thema was zoals bekend het verhaal dat in het boek Handelingen staat over de schipbreuk die Paulus voor de kust van Malta leed. Hij en zijn reisgenoten werden door de eilandbewoners met buitengewone vriendelijkheid gastvrij ontvangen en verzorgd. In de Bijbel komen meerdere verhalen voor van stormen op zee en angst om te vergaan. Een zo'n verhaal staat in het evangelie en speelt zich af op het meer van Galilea. Nu kwam ik op Internet een schilderij van Rembrandt tegen met de titel 'Christus in de storm op het meer van Galilea'. Het is een boeiend schilderij dat overigens in de vorige eeuw werd gestolen en het is onbekend waar het zich nu bevindt. Als ik niet wat meer over dat schilderij was gaan lezen zou me nooit zijn opgevallen dat zich veertien personen aan boord bevonden in plaats van volgens het verhaal dertien, zijnde Jezus en de twaalf leerlingen. Het schilderij bevat een dramatisch tafereel. Links boven in het schip vechten vijf mensen voor hun leven en dat van anderen door te trachten het zeil weer op zijn plaats te krijgen. Rembrandt schilderde het licht op hen. Rechtsonder in het schip waar het donker is zijn acht mensen rond Jezus verzameld. Ze verkeren allemaal in een andere gemoedstoestand. Een paar mannen vragen Jezus angstig om hulp. Die laat zich niet door de paniek meeslepen zegt dat ze vertrouwen moeten hebben. Dat heeft Rembrandt uitgebeeld met een veertiende man. Kenners zeggen dat Rembrandt hier zichzelf heeft afgebeeld. Hij kijkt je vanuit het schilderij rechtstreeks aan. Met zijn blik nodigt hij je uit aan boord. Wat zou jij doen? Hij leidt je niet naar de zwoegende zeilers boven in het licht, maar naar Christus, beneden in het donker. De boodschap is dat vertrouwen een waagstuk is. Een voorbeeld hoe kunst ons tot nadenken kan aanzetten en inspireren. Soms meer dan met gelezen of gesproken woord. Echt de moeite van het een keer op Internet bekijken waard.

Dick Peters

VERJAARDAGBUSJES EN BLOEMENBUS

De verjaardagbusjes van het afgelopen jaar zijn weer geleegd en geteld en hebben het fantastische bedrag van € 1006,- opgebracht. Heel hartelijk dank hiervoor.

Johanna, Annie, Sieneke, Gonnie, bedankt voor jullie inzet, om ook het afgelopen jaar weer met het verjaardagbusje langs onze leden te gaan. Dank jullie wel.

De opbrengst uit de bloemenbus was € 60,-. Ook hiervoor onze hartelijke dank. Het zou fijn zijn als u aan onze bloemenbus wilt blijven denken.

Ineke Poleij

GESPRESKRING maandag 24 februari

Als gebruikelijk komen we om 19:30 uur bij elkaar en gaan tot 21:30 uur in gesprek over wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving en dat altijd in een ontspannen sfeer.

CONCORDIA MAASDIJK JEUGD

In de voorjaarsvakantie organiseren wij een Bingomiddag voor onze jeugd. Uiteraard zijn er weer hele mooie prijzen te winnen.

Dit is op woensdag 26 februari. We starten om 13:30 uur (aanmelden niet nodig). De entree is € 2,50 inclusief lekkers en drinken. En iedereen gaat met een prijs naar huis!

Voor info; even een mail naar Jeugd@concordiamaasdijk.nl.

Team Concordia Maasdijk jeugd

CONCORDIA CULTUREEL brengt donderdag 13 februari

"De weg naar SANTIAGO DE COMPOSTELLA"

Diana Duijvestijn is gegrepen door het Compostella-virus. Zij liep de Camino Frances en Portugues en gaat in het voorjaar opnieuw op pad, ditmaal vanuit Sevilla, en loopt dan een

gedeelte van de zilverroute. Diana komt op 13 februari naar Maasdijk om vanuit diverse oogpunten de weg naar Santiago toe te lichten. Santiago de Compostella, gelegen in het noordwesten van Spanje, is als doel van pelgrims (te voet en per fiets) ongetwijfeld de meest bekende plaats in West-Europa. Iedere wandelaar heeft er wel van gehoord. Velen dromen ervan en velen hebben de tocht inmiddels volbracht. Al ruim 1000 jaar zijn mensen ons voor gegaan en de laatste jaren arriveren er in Santiago ieder jaar rond de 225.000 pelgrims op eigen kracht. De weg van Frankrijk naar Santiago werd de "Camino Frances" en zo heet ook nu nog de weg die de meeste pelgrims uit de Lage Landen volgen. Aangekomen in Santiago ontvangt de pelgrim zijn 'Compostolaat' de officiële oorkonde dat hij of zij de pelgrimstocht heeft volbracht. Voor meer informatie zie santiago.nl en pelgrims.nl.

Programmawijziging: de pubkwis die gepland stond op 13 februari is verschoven naar 8 april.

Een ieder is welkom op deze avond, die wordt gehouden in Concordia, Maasdijk 40 te Maasdijk. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is vrij. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

www.concordiamaasdijk.nl

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Kopij voor het kerkblad nr 3 van 20 februari dient uiterlijk 15 februari ingeleverd te worden.

Nr. 4 verschijnt op 12 maart.

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begravenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande – Tel. (0174) 44 05 44



boksman
bouwbedrijf
nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914



HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

Van der Eijk
uitvaartverzorging

Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl



M.C. van der *Kaaij* schilders

meer dan
80 jaar
glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl
I www.kaaijschilders.nl
T (0174) 41 31 98
M (0)6 54 68 20 62
F (0174) 41 91 21



Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



WPS
WE PROVE SOLUTIONS



Slimme logistieke oplossingen
www.wps.eu



HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE © (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas