



Het goede kerstnieuws voor 2020

We blijven in 2020 dol op nieuws. Het journaal is doorgaans het meest bekeken programma. Radio, NU.nl, krant en facebook houden ons op de hoogte van de dagelijkse nieuwtjes. We horen liever goed dan slecht nieuws. Liever dat onze sportclub wint, dan verliest. Liever een goed bericht van de arts, dan een slecht. Liever een positief schoolrapport, dan een lijst met onvoldoendes. Onderzoekers stellen echter vast, dat we liever slecht nieuws horen. We lijken geprogrammeerd om veel goed nieuws te wantrouwen. De VS vertelden successen in Afghanistan. Nepnieuws. Oorlogspropaganda. Om de achterban tevreden te stellen. De wereldwijde index voor terrorisme gaf in november het goede nieuws. In de afgelopen vijf jaar was het aantal terreurslachtoffers met 50 procent gedaald. In Europa was de daling 70 procent en in Noord-Afrika 65 procent. Charles Groenhuizen had dit bericht in de media gemist, terwijl aanslagen op de voorpagina staan. We horen veel over een neerstortend vliegtuig, maar we horen nergens dat er in 2017 niet één vliegtuig was neergestort. Meer dan vier miljard mensen kwamen veilig op hun bestemming aan. Geen nieuws. Onbewust maken we van de uitzondering een regel. Na enkele aanslagen of ongelukken, denken we al gauw: Je bent ook nergens veilig. Miljoenen echtparen leven in vrede. Het huiselijk geweld bij enkelen haalt de krant. We zuchten: hoe moet dat verder, als mensen elkaar niet meer vertrouwen? Je zou het geloof in een goede god verliezen. Hoe kun je in een wereld vol slecht nieuws in een goede god geloven?

Voor u is een redder geboren

Zou dat te maken hebben met goede nieuws in Bethlehem? De engel meldt de herders: voor u is vandaag een redder geboren. Godsdienst lijkt bedoeld om mensen te knechten. De extremistische islam is het meest recente voorbeeld. De engel kondigt geen profeet, maar een bevrijder. Je zou verwachten van alle ellende: honger, oorlog, ziekten en natuurrampen. Dat verwachtte men in Israël van de Messias. Nee hij komt van "zonde" bevrijden. Een bijbelse term waarmee we het kwade samen vatten. We vinden het zonde als een kerstbal stuk valt. Jammer. Zonde is in de kiem een leven zonder god en zonder hoop. We

komen niet tot onze bestemming. De bedoeling is dat we met God door het leven gaan. Niet als kerstboom zonder kluit, maar als een bloem in de tuin. Eerst wortelen, dan kunnen we groeien en bloeien. Wanneer de hemel opengaat, komt er een redder tevoorschijn. We blijken onszelf niet van het kwaad te kunnen bevrijden. De hemel vindt het nodig om een redder te zenden. Politiek, wetenschap en techniek helpen ons een eind op weg om de chaos te ordenen, maar hun oplossingen zijn beperkt. Het kwaad blijkt dieper te zitten. Op kerst komt een kind. Kan een kind een oplossing brengen?

Kan een kind ons redden?

Dit kind gaat alles meemaken wat menselijk is. Het wordt vanaf het begin afgewezen. Er was geen plaats. Afwijzing snijdt door onze ziel. Als we iemand vriendelijk groeten en die zegt niets terug, begint het gevoel van afwijzing. Aan de protesterende boeren werd gevraagd: "Waarom doe je dit?" Hij zei: Om gehoord te worden. Op Kerst krijgen wij geen hemels kaartje: sterkte. Nee op kerst verschijnt er iemand, die weet hoe het is om niet gehoord, niet gezien en niet begrepen te worden. Een ervaringsdeskundige. Hij komt niet met omstrede maatregelen om de stikstofcrisis te bestrijden. Hij komt als boer onder boeren. Als onderwijzer onder onderwijzers als mantelzorgers onder de mantelzorgers. Hij komt om al het menselijke mee te maken. Door hem zijn we gehoord, gezien en begrepen. Hij bevrijdt ons van de diepste eenzaamheid, namelijk onze vrees voor Gods afwijzing.

We krijgen gezelschap van iemand die zich kan inleven. Samen op zoek naar de oplossingen. Eens komt er een einde aan de nacht. We zijn bedoeld om met Gods Geest door het leven te gaan. In vertrouwen en in gehoorzaamheid. Dan komen we tot ons recht en bereiken we onze bestemming. Kerst confronteert ons met het onverwachte geschenk van een redder. We hoeven de wereld niet te redden. We mogen ons laten bevrijden. Hij helpt ons omgaan met het vele slechte nieuws wat we in het komende jaar zullen horen. Een oude man kreeg de laatste 2 jaar veel slecht nieuws te horen. Toch was zijn eindconclusie: groot is zijn trouw aan mij betoond.

Mark Verrips

Naaldwijk Oude Kerk



Wilhelminaplein

KERKDIENTEN

Wilt u met de auto gehaald of gebracht worden? Belt u dan 0174 648569 of 06 29 04 00 29. Kerkdiensten zijn te beluisteren op: www.Kerkomroep.nl

Zondag 12 januari

10.00 uur, ds Eibert Kok; bevestiging van ambtsdragers

19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij, Psalm 100

Zondag 19 januari

10.00 uur, *geen dienst in de OK.*

Oecumenische dienst in de Adrianuskerk, ds Carel v.d. Meij en pastoor J.C.M. Steenvoorden
19.00 uur, *Vesperplus, 'Doodgewoon', een prentenboek voor kinderen over de dood*, ds Marjan de Vries, Psalm 66

Zondag 26 januari

10.00 uur, ds Lagrouw, Gouda
19.00 uur, Vesper, ds Carel v.d. Meij, Psalm 67,

Kerkdiensten Ontmoetingskerk (PgN)

Zondag 12 januari

10.00 uur, ds Carel v.d. Meij, doopdienst

Zondag 19 januari

10.00 uur, Oecumenische dienst in de Adrianuskerk, ds Carel v.d. Meij en pastoor J.C.M. Steenvoorden

Zondag 26 januari

10.00 uur, ds Eibert Kok
10.00 uur, 'Hallo Contact', ds. Marjan de Vries, de Rank

ADRESSEN

Predikant: vacant.

Contactpersoon Annie van Hoeven - tel. 0174-627419 of 06-27908029

contactpersoon Caroline Koenen - tel. 0174-631399 of 06-10541301

Scriba kerkenraad: Mw. C.J. Koenen-Holster, Postbus 228, 2670 AE Naaldwijk, e-mailadres: scriba@oudekerk-naaldwijk.nl.

Website: www.oudekerk-naaldwijk.nl

Kerkelijk bureau: Sylvia Middelburg-Verton en Paula Knoppert-Groot, Kerkstraat 27, 2671 HC Naaldwijk, tel. 625899, emailadres: bureau@oudekerk-naaldwijk.nl.

Bank: NL.86.RABO0373725345 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Naaldwijk Diaconie Hervormde Gemeente Naaldwijk NL95 RABO 0135 3601 96. diaconieoudekerk@caiway.net



IN MEMORIAM

Wij gedenken Pieter Johannes van der Marel

Op 13 december is op de leeftijd van 89 jaar Pieter Johannes van der Marel overleden, Sint Martinusstraat 35, echtgenoot van Sjaan van der Marel-Doelman.

Piet van der Marel werd op 24 november 1930 geboren in De Lier als eerste in een gezin van veertien kinderen. Piet leerde Sjaan Doelman kennen en zij trouwden op 17 mei 1956. Samen gingen ze wonen in een oud bouwvallig huis in Het Loo bij De Lier, dat nog stamde uit de middeleeuwen. Daar kon hij huis en tuin huren en begon hij zijn eerste bedrijf, eerst spruiten, maar al snel bloemen. Daar werden de kinderen geboren: drie jongens en een meisje. Het was een echt familiebedrijf. Iedereen moest meedoen. Begin jaren 70 verhuisde hij met zijn gezin en zijn bedrijf naar de Hoge Noordweg. Daar kon hij met hulp van anderen land kopen en een tuin bouwen. Bloembollen waren z'n passie. Daar kon hij mee doorgaan. Hij had een hekel aan opgeven. Hij had een duidelijke eigen wil. En daar ging hij dan voor. Niet alleen in zijn werk, maar ook op vele maatschappelijk gebieden heeft hij zich ingezet, in de tuinbouw, als raadslid, in de provinciale staten, voor de CBTB, voor de kerk. Veel avonden was hij weg voor vergaderingen. Groot was het verdriet toen zijn dochter overleed. Ze was toen begin 30. Rond 2000 verhuisde hij met zijn vrouw naar een mooi appartement aan de Sint Martinusstraat. Daar hebben ze samen een goede tijd gehad en genoten van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Op vrijdag 13 december is hij thuis overleden.

Op 19 december is zijn begrafenis geweest na een dankdienst voor zijn leven in de Oude Kerk. Zijn oudste zoon en verschillende kleinkinderen hebben kostbare herinneringen gedeeld. We hebben met elkaar gezongen en gebeden en stilgestaan bij de woorden die hij zelf had aangegeven: 'Uw genade is mij genoeg'. In dat vertrouwen hebben we hem losgelaten en toevertrouwd aan God. We wensen wie hem zullen missen, in het bijzonder zijn vrouw, veel sterkte.

Eibert Kok

UIT DE GEMEENTE

Contact

Als u bezoek wilt, of u wilt 'lief en leed' doorgeven; neem dan contact op met Mw. A. v. Hoeven, Bizet 3 te Naaldwijk, tel. 0174-627419 of a.vanhoeven@caiway.nl.

Verjaardagen

Op 17-jan: Dhr. E. van der Starre Fresiastraat 13 2671 KS Naaldwijk 80 jaar:22-jan: Dhr. P.M. Vellekoop Koorlaantje 14 2678 TA De Lier 77 jaar:24-jan: Dhr. N. van der Heul 90 jaar:28-jan: Mevr. J.C. Klop - van der

Caaij Agnes van Wendelnessestr 3 2671 BN Naaldwijk 82 jaar:29-jan: Mevr. V.E. van Ham - Jacobsen 83 jaar: 3-feb: Mevr. G.P. van der Est - van der Plas 83 jaar:

Van harte gefeliciteerd namens de Hervormde Gemeente Oude Kerk.

Huwelijk

Op 1 februari 2020 vindt het burgerlijk huwelijk van

Erik Knoppert en Mattanja Valk plaats in de Hervormde Gemeente Oude Kerk te Naaldwijk en aansluitend is de kerkelijke bevestiging door ds. Martin Koster, ook in de Oude Kerk.

Wij gaan trouwen

Op 1 februari gaan wij, Erik en Mattanja, trouwen! De ceremonie zal plaatsvinden in de Oude Kerk, waar vanaf 13:30 uur aansluitend het burgerlijk huwelijk en de kerkelijke inzegening zullen plaatsvinden. Van 15:30 tot 17:00 uur is er gelegenheid om te feliciteren tijdens onze receptie, in de grote zaal van Bij5 (Pleinentrum), waar we u van harte voor uitnodigen!

Erik Knoppert & Mattanja Valk

UIT DE KERKENRAAD

Bevestiging ambtsdragers

Alle kerkenraadsleden zijn ambtsdragers, en een ambtsdrager wordt telkens voor vier jaar bevestigd. Voor een groot aantal van onze kerkenraadsleden loopt deze termijn (voor de tweede keer) af dit jaar. Gelukkig hebben allen ingestemd met een herbevestiging. Daarom zullen onderstaande personen op zondag 12 januari opnieuw worden bevestigd, dit zal gebeuren in de dienst geleid door Ds. Eibert Kok.

Caroline Koenen, Marianne van Toor en Annie van Hoeven zullen worden bevestigd als Ouderling en Herman Nowee en Gertjan Middelburg als Ouderling-Kerkrentmeester.

Oecumenische dienst

Op de derde zondag van januari organiseert de Raad van Kerken Naaldwijk traditiegetrouw een oecumenische dienst. Dit jaar wordt deze dienst gehouden in de Adrianuskerk in de Molenstraat, in ons kerkgebouw zal op zondag 19 januari geen dienst zijn. U bent van harte welkom in deze dienst die begint om 10.00 uur en wordt voorgegaan door Ds. C.W. van der Meij en Pastoor J.C.M. Steenvoorden.

Erik Knoppert

COLLECTEDOEL 2020 VESPERS: PAULUSKERK ROTTERDAM

Het nieuwe jaar zijn de collectes tijdens de vespers bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam.

Dit Diaconaal Centrum komt op voor alle mensen in Rotterdam en omgeving die het zonder hulp niet redden: dak- en thuislozen, verslaafden, mensen met psychiatrische problemen, mensen

zonder geldige verblijfspapieren, zonder betaald werk, jongeren zonder gevoel voor richting in hun bestaan en kwetsbare ouderen. Uitgangspunt voor de Pauluskerk is het belang en het 'perspectief op beter' van deze mensen. En dus is ieder mens onvoorwaardelijk welkom bij de Pauluskerk. De Pauluskerk ziet 'geloven' en 'hulpverlening' als twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken, geïnspireerd door de 'kernwaarden' uit de Bijbel: barmhartigheid en gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping. Daarbij wordt radicaal de kant gekozen van de mensen die bij ons aankloppen. Zij zijn onvoorwaardelijk welkom. Laagdrempeligheid en gastvrijheid staat dan ook hoog in het vaandel. Er wordt niet alleen hulp aangereikt in de vorm van eerste levensbehoeften, maar ook ondersteuning in bredere zin, gericht op het versterken van 'levenskracht'. Je geeft de mensen immers niet alleen eten, drinken en hulp, maar je leert en helpt hen ook zelf weer in de eigen levensbehoeften te voorzien. Daarvoor helpt de Pauluskerk ook in bredere zin de randvoorwaarden te creëren. Bijvoorbeeld door misstanden aan de kaak te stellen en/of schrijnende situaties bij de overheid en politiek onder de aandacht te brengen. Recentelijk bijvoorbeeld door de campagne voor een bed-bad-brood-regeling. Meer informatie is te vinden : <https://www.pauluskerkrotterdam.nl/> Namens de diaconie Oude Kerk en Ontmoetingskerk.

GIFTEN

Voor het orgelfonds van de collecte van de kerstviering van de ouderen op 16-12-2019 € 279,80. Voor het restauratiefonds via de bank € 400,00. Hartelijk dank voor deze giften.

OECUMENISCHE VIERING in de Adrianuskerk in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen

Op zondag 19 januari bent u van harte welkom bij de *Oecumenische viering in de Adrianuskerk, aanvang 10.00 uur*. Wereldwijd vieren wij onze verbondenheid als christenen en bidden voor elkaar. Het thema is: "Buitengewoon". De centrale Bijbeltekst voor de gebedsweek is: "Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons" en komt uit Handelingen 27 en 28. Hierin lezen wij hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Dit mag ons inspireren. In de dienst gaan voor: Ds. C. van der Meij en Pastoor J. Steenvoorden. Muzikale medewerking is er door het parochiekoor Cantemus Domino en organist Jeroen de Ridder. Voor de kinderen is er Kinderwoorddienst. De collecte is

bestemd voor de Oecumene. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij de koffie of thee. Wij hopen op een mooi samenzijn!

De Raad van Kerken Naaldwijk

BIJBELKRING

Ook in de komende maanden zullen de predikanten van de P.G.N. onze bijbelkring begeleiden. De eerstvolgende keer zal zijn **woensdag 22 januari** om 9.30 uur in de Herberg met Ds. Carel v.d. Meij. Nieuwe deelnemers zijn hartelijk welkom.

BEZINNING * BELEVING * VERDIEPING Gespreksavond

Woensdag 22 januari, 20.00 in de Oude Kerk.

In de week van gebed voor de eenheid van de christenen, is ook dit jaar een gesprek georganiseerd tussen katholieken en protestanten. Ditmaal onder leiding van Marinus van den Berg. Hij is geestelijk verzorger en schrijver en is veel gevraagd spreker over de kwetsbaarheid van het leven. Hij zal spreken over mantelzorgers en anderen die de zorg dragen voor zieken thuis of in een zorginstelling.

Bijbelen op de laatste maandag van de maand

Op maandagavond 27 januari is een nieuwe bijeenkomst van Bijbelen. Dit seizoen lezen we Bijbelteksten die in het boek 'Groene theologie' van Trees van Montfoort een rol spelen. Eeuwenlang heeft de mens ongebreidel gebruik gemaakt van de natuur. Met Bijbelteksten werd dat gerechtvaardigd met de opvatting dat de mens de heerser is over de schepping. Trees van Montfoort laat in haar boek zien dat er genoeg Bijbelteksten zijn die een andere sfeer ademen. Niet de mens staat centraal, maar Gods liefde voor heel de schepping. Op deze avond *Bijbelen* lezen we fragmenten uit o.a. Jesaja. Jesaja 40: 12-31 is een tekst die overeenkomsten heeft met Genesis 1. In Jesaja 43: 1-7 wordt scheppen verbonden met vrijkopen/terugbrengen. We gaan deze teksten preciezer lezen en stellen ons de vraag wat deze teksten te zeggen hebben voor onze werkelijkheid nu. Welkom in de Ontmoetingskerk op 27 januari om 20.00 uur. Eibert Kok is dit keer de gespreksleider.

COGNACPROEVERIJ OP VRIJDAG 3 APRIL!

Op onze jaarlijkse kerstmarkt heeft u vast wel eens de cognac-kraam van dhr. Eef Bulder gezien en wellicht een fles cognac gekocht. Hij is een van onze kraamhouders die elk jaar weer terugkomt. Dit jaar hoeft u niet te wachten met het kopen van een fles cognac tot kerst. Eef Bulder komt nl op 3 april naar onze Oude kerk met zijn heerlijke cognac.

Natuurlijk wilt u weten wat u koopt. En als u het écht wil weten, dan is er maar één manier: zelf proeven!

Tijdens de proeverij leert u alles over Cognac en Pineau.

U kijkt, ruikt en proeft! De resultaten verwerkt u vervolgens op een proefformulier, zodat u kunt vergelijken. Zo leert u beoordelen en selecteren. In de volgende edities van de Vrije Ruimte leest u ongetwijfeld meer over deze proeverij. Maar zet u de datum (vrijdag 3 april) alvast in uw agenda!

Contactpersoon: Marjo van Erven.
Stg. Vrienden van de Oude Kerk

's-Gravenzande



KERKDIENTEN

Zondag 12 januari – 9.30 uur
Mevr. Corine Huizenga

Zondag 19 januari – 9.30 uur
Dhr. W. van Haften; Koffiedrinken na de dienst

Zondag 26 januari – 9.30 uur
Ds. B. Schoone, Poeldijk;
Herbevestiging kerkenraadsleden;
Koffiedrinken na de dienst

ADRESSEN

Predikant: vacant.
Scriba: Nico Vreugdenhil,
tel. 06-22616034.
Postadres scribaat:
Langestraat 183, 2691 BE 's -
Gravenzande.
Koster: John Prins, tel. 06-15023824, e-mail: jengwprinot@kpnmail.nl.
Kerkomroep: Jaap van Helden, tel.0174-624738. Website: www.kerkomroep.nl.
Ledenadministratie: Greet Zwaanswijk-de Jong, Abeelstraat 6, 2691 DH 's-Gravenzande, tel. 0174 417658, e-mail: famzwaanswijk@outlook.com
Autodienst: Ruud Alleblas, tel. 0174 416023 of Wim de Jong, tel. 0174 418620. Bij geen gehoor kunt u op zondagmorgen bellen naar het Uniecentrum, tel. 0174 417377.
Bank: NL33 RABO 0323 2094 75 t.n.v. Vereniging Evangelische Unie e-mail: Uniekerk181@gmail.com websites: www.pgsgravenzande.nl



AGENDA

Dinsdag 14 januari
– 14.30 uur Vrouwenvereniging
– 19.30 uur Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 28 januari
– 14.30 uur Vrouwenvereniging

IN MEMORIAM

Op 31 december 2019 is **Francina van Staalduinen-Boon** overleden op 94-jarige leeftijd.

Zij werd geboren in de Gasthuislaan als dochter van "Bakker Boon". In 1952 trouwde Francien met Bram. Zij gingen aan de Noordlandseweg wonen in een klein huisje waar het 's winters bijna niet warm te stoken was.

Beide dochters Janny en Mieke werden daar geboren.

Bram had zijn tuin aan de Maasdijk en na enkele jaren van hard werken en sparen, konden zij een bungalow op de tuin laten bouwen. Wat een feest om in een nieuw, warm huis op de tuin te kunnen gaan wonen! Francien vond het er heerlijk en kon haar geluk niet op. In de tuin hielp zij alleen mee als dat echt nodig was. Het krenten van de druiven was dan ook het hoogtepunt qua tuinwerkzaamheden. Dat deed zij graag en het was gezellig met de andere dames te kletsen.

Bram werkte hard in de tuin, Francien zorgde voor de kinderen en deed de huishouding. Het was haar lust en haar leven het huis schoon en netjes te houden. Iedere week werd er een schema afgewerkt voor wat betreft stoffen, wassen, strijken, stofzuigen, ramen zemen, bedden verschoneren, enz. Tot begin 2008 heeft zij altijd gefietst. Op een bepaald moment vond zij het niet meer verantwoord en heeft zij haar fiets in de schuur gezet. Van de ene op de andere dag was zij 24 uur per dag thuis. Dat is haar goed afgegaan. Zij heeft zich nooit verveeld.

Begin 2016 kon zij niet langer in haar geliefde huisje aan de Maasdijk blijven. Na een kort verblijf in Den Haag ging zij in maart naar "De Opmaat" in Monster. Zij heeft nooit geklaagd over hetgeen haar overkwam. Meer dan eens zei zij: "Ik heb het goed hier. Ik zou niet weten waarover ik zou kunnen klagen."

Het is mooi voor haar geweest dat Bram in mei 2018 bij haar kon komen wonen in "De Opmaat". Zo hebben zij samen, naar omstandigheden, nog een mooie tijd gehad.

In december kreeg Francien een tia. Twaalf dagen daarna is zij in haar slaap overleden.

Op 6 januari 2020 is zij in besloten kring gecremeerd.

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen

Op 11 januari wordt dhr. C.M. v.d. Ende, Merellaan 205, 3145 EG Maassluis, 82 jaar.

Dhr. J.D. Noordam, v.d. Kasteelstraat 16a, 2691 ZN, is op 28 januari jarig en wordt 83 jaar.

Beide jarigen een gezellige dag toegewenst!

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. M. v.d. Burg-van Nieuwkerk, Boerenlaan 5, 2691 JX, vieren op 30 januari hun 40-jarig huwelijk.

Namens de Uniekerk een fijne dag toegewenst!

Verhuizing

Via LRP binnengekomen de verhuizing van dhr. M. Romein, Felderhofstraat naar Monster.

Een fijne tijd in de nieuwe woonplaats toegewenst!

Nieuwe leden

Via LRP zijn het gezin Van Etten-van Bergen uit De Lier overgeschreven naar de Uniekerk. Zij zijn komen wonen aan de Sweelincklaan 118, 2692 BE.

Welkom bij de Uniekerk en wij wensen het gezin een mooie tijd toe in hun nieuwe woonomgeving en woonplaats!

Omzien naar

Vanaf 2020 willen we 1x per kwartaal de namen en adressen noemen van leden van de Uniekerk, die in een verzorgingstehuis wonen.

Mocht u hier bezwaar tegen hebben of anderszins een opmerking of aanvulling hebben, dan horen we dit graag.

U kunt hiervoor contact opnemen met Greet Zwaanswijk – verdere gegevens staan onder 'Adressen'.

In 'De Kreek', Leeuweriklaan 34, 2691 CK, wonen:

- Mevr. C.L. van Staalduinen-Noordam, Afd. Rank,

- Mevr. E.P. de Jong-Dijkshoorn,

- Mevr. J.J. Koenen-Bakkenes, Afd.

Zilvermeeuw

In 'Sonnevank', Viottastraat 2, 2692 BS, wonen:

- Dhr. M.F. Dikkenberg

- Mevr. N.S. Boon-Langenberg

- Mevr. M.M. (Marian) van Gemerden

In de 'Hooge Tuinen', Atriumhof 2, 2672 HP Naaldwijk, woont:

- Mevr. J. Boers-Knoppert

In de 'Opmaat', Van Goghlaan 48, 2681 KA Monster, woont:

- Dhr. A. van Staalduinen

In de 'Triangel', Hoofdstraat 104, kamer 321, 2678 CM De Lier, woont:

- Mevr. G. Vogel-van Houwelingen

Geboren

Bij Erik en Leanne Willems-de Jong, Greenpeacestraat 30, 2694 KH, is op 2 januari een dochter geboren.

Zij heeft de namen: **Merel Arine**

Johanna mee gekregen en is het kleine zusje van Roos.

Namens de Uniekerk wensen we jullie veel geluk met Merel!

GIFTEN BLOEMENDIENST

Op 22 december ontvangen via Nijs

Maat € 20,- en via Wil Ruinard € 20,-.

Op 27 december is via Els Hanemaaijer € 10,- ontvangen.

Hartelijk dank!

BEROEPINGSCOMMISSIE

Naar aanleiding van de vacature voor een nieuwe predikant hebben wij in totaal zeven sollicitatiebrieven binnengekregen. Van deze sollicitaties bleken er drie niet te voldoen aan onze verwachtingen, die zijn inmiddels bedankt en afgeschreven.

Van één van de vier overgebleven predikanten hebben wij inmiddels een kerkdienst bezocht en na afloop van de dienst een informeel gesprek gehad.

De andere drie predikanten zullen deze maand en in januari worden beluisterd en na de dienst zullen wij dan een informeel gesprek hebben.

Als we alle vier de predikanten beluisterd hebben, besluiten we welke predikant(en) we uitnodigen voor een gesprek en nadere kennismaking. We kunnen dan onze wensen voorleggen en aanhoren wat de verwachtingen van deze predikant(en) zijn.

We hebben een lijst gemaakt met een inschatting van de werkzaamheden van de predikant en kunnen dan overleggen hoe we een en ander kunnen invullen.

Tevens horen wij wanneer de nieuwe predikant eventueel beschikbaar is.

Namens de beroepingscommissie,
Peter Boogert.

GASTPREDIKANTEN

Eind vorig jaar berichtte Ron Hoes dat hij verhinderd was voor de dienst op 29 december i.v.m. ernstige ziekte van zijn vrouw. We konden toen geen vervanger meer geregeld krijgen. Zondag 29 december stuurde Anne-Marie van der Wilt een e-mail dat zij nog niet hersteld is van een hardnekkige longontsteking en de dienst van 12 januari moet laten vervallen. Maandagochtend 30 december belde Liesbeth Kromhout. Zij heeft het op haar 70-jarige leeftijd veel te druk en gaf aan dat daardoor ook de Kerstdienst wat rommelig was verlopen. Met een kapotte laptop werd dat er allemaal niet gemakkelijker op voor haar. Om een burnout te voorkomen moet zij het wat rustiger aan doen en heeft zij de preekbeurten van 02 februari en 07 juni teruggegeven. Als regelaar van gastpredikanten word je redelijk wanhopig van dat soort berichten tijdens de feestdagen. In deze vacante periode heb ik al een extra beroep gedaan op onze "vaste" gastpredikanten en ga dan maar weer eens overnieuw beginnen. Want bijna alle voorgangers / predikanten hebben op een zo korte termijn reeds elders verplichtingen. Gelukkig is Corine Huizenga bereid de dienst van 12 januari op zich te nemen en is Paul Stegenga bereid de dienst van 02 februari op zich te nemen. Veel dank voor het vrijmaken van tijd voor onze Uniekerk !

Nico Vreugdenhil

HONSELERSDIJK



Achter de Bergen 1

KERKDIENTEN

Zondag, 12 januari 2020, aanvang 10:00 uur, Honselersdijk, ds. Wim Hoefmans

Zondag, 19 januari 2020, aanvang 10:00 uur, Honselersdijk, ds. Henk Hartogsveld

Zondag, 26 januari 2020, aanvang 10:00 uur, Maasdijk, de pastores van de Maasdijkse kerken en ds Dick Peters

ADRESSEN

Predikant: ds. D.C. Peters, Doornenburg 128, 2402 KG Alphen aan den Rijn, tel. (0172) 421357.

Correspondentieadres:

Mw. H.de Rijke-Schoordijk
Anjerhof 46, 2671 ZW Naaldwijk. Tel. 0174-730616.

Email: vvphonselersdijk@outlook.com
Bank: NL50 RABO 0343603128 t.n.v. VVP Honselersdijk.

Website: <https://www.vvphonselersdijk.nl>

UIT DE GEMEENTE

Verjaardagen

de heer L.P. Knoppert, 11 januari, 93 jaar,
de heer E.H. Dijkshoorn, 12 januari, 81 jaar,
de heer N.A. de Jong, 13 januari, 75 jaar,
mevrouw M. van Velden – v.d. Knijff, 14 januari, 73 jaar,
Van harte gefeliciteerd en een prettige dag toegewenst.

Wel en wee in de gemeente

Mevrouw Bets Brederoo-Verhoog is succesvol aan haar knie geopereerd. Ze revalideert in het Reinier de Graafziekenhuis in Delft waarbij het afwachten is wanneer ze weer naar huis kan. We wensen haar een voorspoedig herstel.

Ons lid Carol Jacobson de Voogd verraste ons met de mededeling dat zij en haar echtgenoot naar Groningen gaan verhuizen omdat ze daar beiden een nieuwe werkring hebben gevonden. Het afgelopen jaar brachten ze ook al maanden vanwege hun werk in de Antillen door. Jammer dat ze voor ons hierdoor uit zicht raken maar niet uit het hart en we hopen dat ze toch nog eens een keer kans zien naar een dienst in Achter de Bergen te komen.

VAN DE VOORGANGER

Persoonlijk heb ik de vele kerstsamenkomsten en -diensten in de maand december als heel fijn beleefd.

Een gevoel ook van verbondenheid. In een van diensten las ik het gedicht *CONTACT* van Marinus van den Berg. Een paar kerkgangers vroegen om de tekst. Ik druk deze hierbij af.

Jij keek mij aan. Ik voelde mij vrij. Jij drong je niet op. Ik voelde ruimte in me groeien.

Jij kwam niet te dichtbij. Jij bleef niet te ver weg. Jij liet mij 'ik' zijn. Jij bracht mij thuis bij mezelf. Zo kon ik je vertellen wat ik voelde, wat ik dacht, waar ik mee vocht. Zo kwam ik op verhaal. Toen jij weg was wist ik: er was contact. Jouw zijn gaf mij een 'wij-gevoel'. Ik voelde verbinding.

Het gaat om die laatste woorden. Verbinding voelen. Een nieuw jaar ligt voor ons open. Laten we in 2020 wat op elkaar letten en nabij zijn, wanneer de ander daarop wacht en ons nodig heeft. Vrede en alle goeds.

Dick Peters

NIEUWJAARSGROET

Via deze weg wil ik een ieder de allerbeste wensen voor het Nieuwe Jaar 2020 toewensen.

Terugkijkend naar 2019 realiseer ik me weer hoe snel de tijd gaat. Deze lijkt ieder jaar sneller te verstrijken. Zo kijk ik met een bijzonder goed gevoel terug op het afgelopen jaar waarin we met behulp van een fantastisch bestuur en enthousiaste groep vrijwilligers onze geloofsgemeenschap draaiende wetende te houden. Elke dienst is alles weer keurig verzorgd m.b.t. de kerkindeling, voorganger, organist, schoonmaak, koffietafel, etc. Hulde aan een ieder. De samenwerking met Maasdijk verloopt op een prettige manier, die we graag blijven voortzetten. 2019 was ook het jaar, dat we als vereniging het 75-jarig bestaan mochten vieren. Na de dienst met als voorganger Dick Peters hebben we mogen genieten van koffie met wat lekkers, lunch en een muzikaal optreden. Helaas was Lenny Kuhr verhinderd, maar hier zal op 12 januari alsnog invulling aan worden gegeven.

2019 was ook het jaar, dat we in de gelukkige omstandigheid mochten verkeren geen afscheid te hoeven nemen van een kerklid. Hopelijk kunnen we dit voortzetten om aldus onze kleine gemeenschap te kunnen blijven continueren.

Voor 2020 is ook het jaar, dat de zojuist aangestelde beroepingscommissie op zoek gaat naar een vervanger voor onze huidige voorganger, die eind 2020 met emeritaat gaat. Zowaar een hele bijzondere uitdaging en ik wens de commissie veel succes en wijsheid toe. In 2020 zullen we ook de diensten beginnen met een ander tijdstip n.l. 10.00 uur i.p.v. 09.45 uur.

Ik hoop u dit jaar weer vele keren te mogen begroeten.

Henk van Renesse
Voorzitter VVP Honselersdijk

GESPRESKRING

Donderdag 6 februari

Zoals gebruikelijk weer van 10:00 tot 12:00 uur. We starten met het luisteren naar meegenomen muziek en gaan daarna in gesprek over wat ons bezighoudt op het terrein van geloof en samenleving.

CONCERT DOOR LENNY KUHR

Zondag 12 januari

Zoals bekend kon het optreden van Lenny Kuhr bij het 75-jarig bestaan van onze Vereniging op het laatste moment vanwege stemproblemen niet doorgaan. Ze heeft toen aangeboden een volledig concert te komen geven. Dat gaat dan plaatsvinden op **zondagmiddag 12 januari** om 15:00 uur in de kerkzaal van ons verenigingsgebouw. De leden van de VVP Honselersdijk en Maasdijk zijn vanzelfsprekend van harte welkom. De indertijd uitgenodigde gasten voor de jubileumviering krijgen hiervoor ook een uitnodiging. Leden van de Uniekerk of de Oude Kerk die het concert ook graag zouden willen bijwonen kunnen contact met het bestuur opnemen of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

Lenny geeft hieronder informatie over de inhoud van haar concert dat als titel heeft:

“Het lied gaat door”

In dit concert sta ik stil bij de duizenden dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het lied is hierbij de metafoer. De mens en de zanger vergaan maar zoals de geest van de mens eeuwig is, is het lied dat ook. Het is namelijk de ziel van de mens en zonder ziel is er geen leven dus ook geen muziek. Het besef dat alle dingen komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit programma te horen zal zijn. Met Reinier Voet op gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te vinden. ‘De duizenden dingen vergaan Maar het lied zal alle harten doordringen Ja altijd en eeuwig dus laten we zingen iets mooiers is er niet.’

Lenny Kuhr



WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN

In de vierde week van januari vindt weer de jaarlijkse week van de Eenheid plaats. Net als vorig jaar zal er in de week van 20 tot en met 24 januari in elk van de drie kerken in Honselersdijk op verschillende dagen 's avonds van 19:00 tot 19:45 uur een korte samenkomst

plaatsvinden. Helaas is het rooster hiervoor op het moment van kopij inleveren nog niet rond. Maar de informatie zal spoedig binnen de kerken bekend worden gemaakt.

Maasdijk



Maasdijk 40

KERKDIENTEN

Zondag 12 januari – Honselersdijk
10.00 uur Ds. D. Peters

Zondag 19 januari – Honselersdijk
10.00 uur Ds. H. Hartogsveld

Zondag 26 januari – week van de eenheid
Oecumenische dienst in de Hoeksteen
10.00 uur - plaatselijke voorgangers

ADRESSEN

Voorganger: ds. D.C.
Peters, Doornenburg 128,
2402 KG Alphen a/d Rijn,
telefoon 0172 421 357,
dickcpeters@gmail.com.
Voorzitter: Arie Middelburg, Zomereik
54, 2498 BR Den Haag, telefoon 015
380 5220, arie@concordiamaasdijk.nl.
Secretaris: vacant, postadres Blauwhek
27, 2676 NB Maasdijk,
gerard@concordiamaasdijk.nl.
Bestuurslid: Truus Vreugdenhil, Lange
Kruisweg 73, 2676 BP Maasdijk, 06
11116392, truus@concordiamaasdijk.nl.
V.V.P. Maasdijk en Vereniging
Concordia, Maasdijk 40, 2676AE
Maasdijk. Telefoon: 0174 512095



AGENDA

16 jan. Concordia Cultureel-Film: A Star
is Born
26 jan. Oecumenische viering-de
Hoeksteen 10.00 uur
26 jan. Zondagmiddagbreek-De
Prinsenhof
Aanvang 14.30 uur, verzorgd
door de PCOB
27 jan. Gesprekskring – 19.30 uur

VERJAARDAGEN

Door een fout zijn de verjaardagen van december niet vermeld in de vorige Vrije Ruimte, daarom hieronder alsnog:
Op 21 dec. werd mev. J. Buijs-Hofman, Huize Sonnevand, kamer 47, Viottastr. 2, 2691 BS, 's-Gravenzande, 88 jaar en op 23 dec. werd dhr. P.A. v.d. Marel, Bleyenburgh 31, 2678 BA De Lier, 87 jaar.
Alsnog van harte gefeliciteerd.

Op 13 jan. wordt dhr. N. de Jong, Maasdijk 176, 2676 LC Maasdijk, 75 jaar.

16 jan. wordt dhr. A. Bruggeling, Oranjeplein 9, 2676 XP Maasdijk, 81 jaar.

21 jan. wordt mev. M. Hofman, Willem Dreeshuis, app.83, Morsestraat 19, 2571 PM Den Haag, 87 jaar.

26 jan. wordt mev. I. Poleij, Secr. Verhoefweg 13M, 2671 HT Naaldwijk, 76 jaar.

27 jan. wordt dhr. J. Buisman, Alb. Schweizerdreef 175, 3146 AA Maassluis, 84 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd.

VAN DE VOORGANGER

Vele wensen zijn er rond de jaarwisseling overgebracht. Vele gingen in het algemeen over gezondheid en geluk. Andere waren meer persoonlijk gekleurd. Alle ademen natuurlijk de hoop uit dat we in veel opzichten een goed jaar tegemoet gaan want niemand kijkt er natuurlijk naar uit dat er pijn en verdriet zal worden geleden. We weten dat het zich kan voordoen want het hoort nu eenmaal bij het leven, al blijven we natuurlijk hopen ervoor te worden gespaard. Er bestaat een Ierse zegenbede die ik voor 2020 zou willen meegeven en die als volgt luidt:

*Niet dat geen wolk van lijden over je heen zal komen
Niet dat je toekomstige leven altijd over rozen zal gaan.
Niet dat je nooit een traan van verdriet zal laten.
Niet dat je nooit pijn zal voelen.
Nee, dat wens ik je niet.
Mijn wens voor jou is,
Dat je altijd de gouden herinnering aan elke rijke dag
Van je leven zult bewaren
Dat je dapper zult zijn in het uur van beproeving
Wanneer het kruis op je schouders wordt gelegd
Wanneer de berg die je moet beklimmen te hoog lijkt
En het licht van de hoop oneindig ver weg.
Dat elke gave die god je geschonken heeft
Zal groeien en ertoe zal dienen
De harten van wie je liefhebt met vreugde te vullen.*

Dick Peters

HET BESTE GEWENST VOOR 2020

Weer een nieuw jaar voor de boeg, wat zal dat ons brengen? Elk jaar heeft zijn verrassingen, positief en negatief. We wensen elkaar het allerbeste toe, maar weten ook dat dit niet iedereen gegund zal zijn. Daarom des te belangrijker om van het leven te maken wat er van te maken is en naar elkaar om te zien. Dat is wat wij kunnen en moeten doen binnen onze vereniging met alle

inspiratie die te halen valt uit onze (vrijzinnige) beleving en betrokkenheid. We hopen als bestuur dat we als leden elkaar weer veel samen kunnen zien en spreken met alle activiteiten die worden gehouden en met de kerkdiensten in het bijzonder. We spreken hierbij de wens uit dat uit deze activiteiten veel voldoening en inspiratie wordt gehaald. En gelukkig zijn er heel veel vrijwilligers en onze voorganger om hiervoor te zorgen, waarvoor uiteraard grote dank. Om dat ook dit jaar voor elkaar te krijgen, wens ik onze VVP verenigingen (Maasdijk en Honselersdijk) met alle vrijwilligers en alle verdere leden het allerbeste toe voor 2020 met de energie en inspiratie die nodig is!

Arie Middelburg

LENNY KUHR

zondag 12 januari
Deze zangeres geeft met haar vaste begeleiding een concert in het verenigingsgebouw van de VVP Honselersdijk. Aanvang 15:00 uur. De leden van de VVP Maasdijk zijn daar van harte voor uitgenodigd. Zie voor uitvoerige informatie onder Honselersdijk.

OEUCUMENISCHE DIENST

zondag 26 januari
In het kader van de Week voor de eenheid van de Christenen zal evenals in andere jaren een oecumenische viering plaatsvinden. Deze keer in het kerkgebouw De Hoeksteen, aanvang 10:00 uur. De plaatselijke pastores gaan in deze dienst voor.
In Concordia is dan geen dienst. Het motto luidt dit jaar: Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons, naar Handelingen 28 vers 2.

GESPRESKRING

maandag 27 januari
De eerste keer dat we in het nieuwe jaar bijeenkomen is **maandag 27 januari**, aanvang 19:30 uur. We zullen met elkaar van gedachten wisselen over het toenemend antisemitisme en de oorzaken daarvan.

CONCORDIA CULTUREEL brengt op donderdag 13 februari 2020 PUB-POPKWIS met Stefan Timmermans

Aanvang: 20.00 uur
De top 2000 is net achter de rug, ook in het Westland is het nodige gebeurd, nu eens kijken wat er nog is blijven hangen. Op deze avond wordt n.l. niet alleen je kennis van de popmuziek op de proef gesteld, maar ook... wat gebeurde er in ons Westland. Allerlei gebeurtenissen, hedendaagse muziek, maar zeker ook veel "Golden Oldies" zullen de revue passeren. In teamvorm (met zijn tweeën of meer), maar individueel is ook mogelijk. Laat je hersens kraken! Garant voor vele ehhh's en "ik weet het, maar

ik kan er ff niet op komen". Leuk voor jong en oud, zeker wanneer zij samen een team vormen. Gezelligheid staat voorop deze avond.

Concordia Cultureel biedt een gevarieerd en voor iedereen toegankelijk programma, daarom vragen wij aan het eind van de avond een vrijwillige bijdrage om dit ook mogelijk te maken. Concordia Cultureel, Maasdijk 40, 2676 AE Maasdijk

Programma:

Woensdag 11 maart; drs. Dick Peters, een kennismaking met Zen Boeddhisme, wat is de filosofie hierachter?

Woensdag 8 april, Diana Duijvesteijn, de belevenissen van de lange reis naar Santiago de Compostella,

Dinsdag 12 mei; Evelien van Oosten, een inkijkje in de reiswereld. Per trein reizen in het land van de Tsaren, cruisen?

www.concordiamaasdijk.nl

ALGEMEEN

CAMERATA TERRA RENO

Oude Kerk Klassiek

Zondag 26 januari

Tijdens dit concert is Camerata Terra Reno te gast, o.l.v. Marco Bons.

Met muziek van Vivaldi: De Vier

Jaargetijden met soliste Sasha Mashina.

Eine Kleine Nachtmusik van Mozart.

Locatie: Oude Kerk Wilhelminaplein

Naaldwijk. Aanvang: 15.00 uur.

Kaarten à €12,50 inclusief consumptie zijn verkrijgbaar via

[www.westlandtheater.nl/tel. 0174-636900](http://www.westlandtheater.nl/tel.0174-636900) of aan de balie van de Naald.

Colofon

Kopijbewerking, lay-out en eindredactie:

R. Scheepers en mw. H. van Rossem
e-mail: vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Productieteam: Mw. G. Zwaanswijk, W. de Bloois en R. Scheepers

Voor advertenties, administratie en adreswijzigingen:

vrijeruimte@vrijeruimte-westland.nl

Kopij voor het kerkblad nr 2 van 30 januari dient uiterlijk 25 januari ingeleverd te worden.

Nr. 3 verschijnt 20 februari.

HOFMAN

Duurzame bouwconcepten
Voor wie verder denkt.

Blauwhek 27, 2676 NB Maasdijk
T 0174 524000 F 0174 524001
info@hofmanbouwgroep.nl
www.hofmanbouwgroep.nl

BOUWGROEP



POLEY

uw Keurslager

waarom zou u 't
met minder doen

Langestraat 96
's-Gravenzande -- Tel. (0174) 44 05 44

C. POLEY

HOEK VAN HOLLAND

- voor al uw verbouwingen
- timmer-, metsel- en stucwerk
- sierpleisters en tegelen
- open haarden
- keukens - badkamers

Zekkenstraat 44-46
Hoek van Holland (0174) 382080

boksman

bouwbedrijf

nieuwbouw-renovatie-interieurbouw

Grote Woerdlaan 28b
2671 CL Naaldwijk
Telefoon 0174 - 624800/624265
Telefax 0174 - 630914

M.C. van der **Kaaij** schilders

meer dan

80 jaar

glanzend
vakmanschap

Pastorielaan 5 - 2691 RZ 's-Gravenzande

E info@kaaijschilders.nl

I www.kaaijschilders.nl

T (0174) 41 31 98

M (0)6 54 68 20 62

F (0174) 41 91 21



STOMERIJ
primeur

Naaldwijk Patijnenburg 8
's-Gravenzande Gr. Florisplein 54
Hoek van Holland Pr. Hendrikstr. 259

WWW.STOMERIJ-PRIMEUR.NL



HOUTHANDEL V. D. MAREL

Voor al uw nieuw
en gebruikt hout.

Maasdijk 90 - 2691 NV 's-Gravenzande
Telefoon (0174) 412159/416305

Draagt zorg voor begrafenissen of crematie

Van der Eijk
uitvaartverzorging



Dag en nacht
bereikbaar!



Fresiastraat 12, Naaldwijk T (0174) 629946
www.eijk-uitvaartverzorging.nl

UITVAARTVERZORGING

W. P. VAN WINGERDEN

Verzorging van:
Begrafenissen - Crematies
Grafmonumenten

Nachtegaalstraat 47
2675 XW Honselersdijk
Telefoon (0174) 62 20 22

VOOR HET GEHELE WESTLAND

CENTRALE VERWARMING
GAS * SANITAIR

INSTALLATIEBURO
J.G. v. DIJK & Zn. b.v.

TEL. (0174) 512090

MAASLAND

Beukers

TOYOTA

Monsterseweg 121
(naast Intratuin)
's Gravenzande
Tel.: 0174 41 24 92

www.beukerstoyota.nl

Kerkstraat 27
2671 HC Naaldwijk



GST
van Paassen
installatiebedrijf

CV-installaties	Loodgieter
Service & Onderhoud	Rioleringswerken
Airconditioning	Ontstoppen met hoge druk
Elektra	Dak / Zinkwerk

Nobelstraat 18, 2693 BC, 's-Gravenzande
Tel: 0174-446000
E-mail: info@gstvanpaassen.nl / www.gstvanpaassen.nl



WPS
WE PROVE SOLUTIONS



Slimme logistieke oplossingen
www.wps.eu



SLAGERIJ



AAD GROENEWEGEN

SLAGERIJ AAD GROENEWEGEN
Dijkstraat 61 2675 AV Honselersdijk
T (0174) 62 80 20 F (0174) 63 10 83
W www.slagerijgroenewegen.nl



Kuyvenhoven
ELEKTROTECHNIEK

's-GRAVENZANDE ☎ (0174) 421370
www.kuyvenhoven.nl

Lid van  UNETO VNI

Brandmeldinstallaties
Beveiliging
Elektra

TPG Post
Port betaald
Port payé
Pays-Bas